

Orange County, California-USA
Ngày 10 tháng 8 năm 2017

THƯ CỦA LIÊN THÀNH KÍNH GỬI THẦY, ANH: LUẬT SƯ LÊ TRỌNG QUÁT

Kính thưa Thầy, thưa Anh:

Em là Liên Thành, học trò của Thầy năm đệ lục [lớp 7] trường Quốc Học, Huế niên khóa 1955-1956 thời Đệ I Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Sau đó thầy rời trường Quốc Học để đi vào lãnh vực chính trị với chức vụ là Dân Biểu Hạ Viện, Quốc Hội Đệ I VNCH.

Ngoài ra, thưa Thầy, em còn là bạn học chí thân của Lê Trọng Cận, em ruột của thầy. Hai đứa em cùng học chung với nhau đến năm đệ nhất thì hai đứa em, mỗi đứa mới đi theo một ban chuyên biệt: em đi ban B (ban toán), Lê Trọng Cận đi ban A (vạn vật).

Ngoài tình thầy trò và còn vì là bạn chí thân của Lê Trọng Cận, em xin phép thầy cho em được gọi thầy là Anh như Lê Trọng Cận gọi thầy, như vậy sẽ dễ dàng thưa chuyện với thầy trong tình thân anh em.

Thưa Anh,

Những gì em sắp trình bày với anh là những suy nghĩ riêng tư của em, của kinh nghiệm sống, của sự thật của một chứng nhân trôi nổi theo dòng sinh mệnh điều linh của Tổ Quốc, Quê Hương và Dân Tộc.

Có lẽ những lời trình bày của em sẽ là chén thuốc đắng, nhưng em vẫn trình bày cùng anh như là một góp ý của một học trò đối với thầy tôn kính, và là của một thằng em trong gia đình đối với một người anh mà em quý trọng.

Thưa Anh,

Trong những năm gần đây, anh và một số các vị khoa bảng, trí thức, luật sư, chính trị gia thuộc thời Đệ I và Đệ II VNCH ngồi lại với nhau với ý định như là một tập thể của VNCH yêu cầu Hoa Kỳ, Cộng sản Việt Nam, Nga Sô, và Trung Cộng, cùng với các nước liên hệ trong Hòa Đàm Paris (27-1-1973) như Ba Lan, Canada, Indonesia, Hungary -- cũng là bốn quốc gia kiểm soát ngưng chiến tại Việt Nam -- phải thi hành đúng đắn những điều khoản trong Hiệp Định Paris về vấn đề Việt Nam. Điều này có nghĩa là miền Nam Việt Nam phải được trả lại cho Việt Nam Cộng Hòa. Anh và họ cũng có ý định đi vận động các quốc gia Ba Lan, Canada, Indonesia, Hungary và một số quốc gia hội viên

của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ ký vào bản yêu cầu trên. Nếu mọi chuyện được như ý thì tổ chức của Anh và họ sẽ đứng ra nhận lại miền Nam Việt Nam từ tay cộng sản Việt Nam.

Mấy ngày gần đây em đã nghe, đã đọc thư Anh gửi cho Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump về vấn đề thực thi bản thỏa ước Hòa Đàm Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973.

Thưa Anh,

Theo kinh nghiệm hoạt động và thiên ý của em, em thấy đây là một việc làm không dựa trên cơ sở thực tế, không thể đem lại kết quả tốt đẹp. Em rất kính nể Anh và họ là những nhà khoa bảng, những đại trí thức, những chính trị gia lỗi lạc; nhưng em không thể không nói khi nhìn thấy việc làm, do anh chủ trì mà em nghĩ là sai, đối với đất nước thân yêu, dựa trên những thực tế sau đây:

1. Hiệp Định “Đình Chiến Tái Lập Hòa Bình” ký ngày 27/1/1973 tại Paris là một hiệp định lừa đảo không mang bản chất trung thực. Đó là bản án tử hình mà Hoa Kỳ, Trung Cộng, và Nga Sô đã dành cho Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái thòng lọng bắt Việt Nam Cộng Hòa phải dút đầu vào cho họ thắt cổ cho đến chết, sau khi đã chia chác quyền lợi với nhau.

Bằng chứng là trước khi ký Hiệp Định, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã tỏ ý không chịu ký, nhưng Tổng Thống Mỹ Nixon hứa hẹn đủ điều với Tổng Thống Thiệu: “Đừng lo, nếu ông ký xong mà thằng cộng sản Hà Nội vi phạm tôi sẽ đem bom dội trên đầu nó ngay.” Tổng thống Thiệu chần chừ không chịu ký, thì trong cuốn băng ghi âm đã được chính phủ Hoa Kỳ giải mật, chính giọng của Tổng Thống Nixon nói rõ ràng rằng nếu ông Thiệu không chịu ký thì ông ta [Nixon] sẽ cắt đầu ông Thiệu.

“I don’t know whether the threat goes too far or not, but I’d do any damn thing, that is, or to cut off his head if necessary.” President Richard Nixon, January 20, 1973.

Điều đau đớn cho Việt Nam Cộng Hòa và dân chúng miền Nam là hành động đê bỉ của Hoa Kỳ: Kissinger và Nixon không muốn thấy Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ trước cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vào tháng 11/1972, vì nếu chuyện này xảy ra, thì việc tái đắc cử của ông Nixon sẽ rất mong manh. Xin hãy đọc một đoạn thâu băng của Nixon đã được giải mật để thấy số phận của Việt Nam Cộng Hòa và dân chúng miền Nam đã được Nixon và Chính phủ Hoa Kỳ an bài từ trước:

“The country would care if South Vietnam became Communist in a matter of six months. They will not give a damn if it’s two years.” President Richard M. Nixon, March 17, 1973.

Hoa Kỳ không muốn miền Nam Việt Nam mất nhanh chóng trong vòng sáu tháng sau khi Hiệp Định Paris được ký kết. Như vậy Hoa Kỳ không bị nổi nhục thua trận. Nhưng nếu là hai năm, sẽ không có vấn đề.

Tài liệu giải mật cũng cho thấy rằng ông Kissinger và ông Nixon cùng đồng ý là Việt Nam Cộng Hòa có thể mất vào tay cộng sản Bắc Việt sau cuộc bầu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ vào tháng 11/1974. Nhưng nếu điều này xảy ra vào mùa xuân 1975 thì thời điểm này tốt hơn là mùa xuân 1976.

Hòa đàm Paris vừa được ký chưa ráo mực thì Hà Nội đã đem quân và cả chiến xa tấn chiếm Tỉnh Lý Phước Long của VNCH. Tổng thống Thiệu kêu cứu, và xin viện trợ; Hoa Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó tuần tự chúng ta mất Quảng Trị, Huế, Vùng II, Đà Nẵng, Vùng I và cuối cùng là Sài Gòn.

Ba tên đồ tể Hoa Kỳ, Trung Cộng, và Nga Sô đã giết chết VNCH.

Bây giờ Anh và các ông trong tổ chức của anh lại đòi hỏi ba tên đồ tể đó hồi sinh cho Việt Nam Cộng Hòa đã chết 42 năm rồi bằng cách thi hành cái hiệp định Paris giả kia, thử hỏi anh và các ông đó có dựa hành động của mình trên cơ sở thực tế không?

Thưa Anh,

Thằng cộng sản Việt Nam hiện có trên 90 triệu dân, mặc dầu dân không theo nó. Nó có quân đội, công an, nó có quan hệ ngoại giao quốc tế với hầu hết các quốc gia trên thế giới và quan trọng nhất là nó có quá nhiều US dollars, hàng tỷ US dollars. Anh và tổ chức của Anh có cái gì?

Không một quốc gia nào đã có quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế làm ăn với cộng sản Việt Nam lại trì độn đến độ ký vào bản thỉnh nguyện đó. Không bao giờ.

Hơn nữa, điều quan trọng là Anh và tổ chức của anh có đem lợi lộc gì đến cho họ và cho quốc gia họ hay không, để họ giúp Anh. Những lời hứa còn mang tính viển vông không thể thuyết phục họ bằng những thực tại mang lại lợi lộc trước mắt được.

Em nghĩ Anh cũng thừa biết bang giao quốc tế xưa cũng như nay chỉ đặt trên căn bản quyền lợi trao đổi. Trong bang giao quốc tế, người ta đòi hỏi quyền lợi thực tế chứ họ không đi mua “vịt trời”.

Ông Tổng Thống Trump là một tỷ phú, một tay buôn quốc tế, ông ta tính lời lỗ bằng đồng đô-la, chứ không bằng tình cảm, luân lý, hay ngay cả luật pháp.

Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ đang bắt tay nhau, đu dây, chia bài xấu cho thằng Tàu chệt Trung cộng, thì hà cớ gì lại đồng ý giúp Anh tái lập thỏa ước Hòa Bình Paris, bắt cộng sản Việt Nam thi hành đúng đắn thỏa hiệp Paris giao lại miền Nam Việt Nam cho người Việt Quốc Gia chúng ta, thưa anh?

Đảng cướp cộng sản Việt Nam từ tên nguyên Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đã qua Mỹ, ký với Mỹ những thỏa ước kinh tế lên đến 12 tỷ US đô-la, quá lợi cho Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Ông tài phiệt Donald Trump xoa tay cười vui vẻ, không nói đến một chữ nhân quyền cho người dân Việt Nam. Thật là đau lòng cho người Việt Quốc Gia hy vọng ông Trump can thiệp nhân quyền cho những người Việt đấu tranh trong nước.

Thưa anh,

Như em đã thưa anh ở phần trên: Thuốc đắng đã tật, sự thật mật lòng.

Chính phủ Hoa Kỳ và bất cứ chính phủ Hoa Kỳ nào sau Ông Trump cũng sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ đến thỏa hiệp Hòa Đàm Paris 44 năm về trước vì đó là một sỉ nhục của họ: một cường quốc đã đi lừa phỉnh một nước nhược tiểu, đã bóp chết, bức tử Dân, Quân Đệ I và Đệ II VNCH vì quyền lợi kinh tế, ngoại giao chính trị của quốc gia Hoa Kỳ.

Thưa anh,

Với tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa anh em, em xin thưa với Anh rằng:

Không ai thương ta bằng ta thương ta. Nếu ta không có vốn thì đừng mong cầu cạnh ai để có lời.

Xin Anh và tổ chức của anh dồn mọi nỗ lực tiếp tay phụ giúp cho người Việt Quốc gia trong nước đấu tranh giành lại quê hương Việt Nam trong tay đảng cướp cộng sản.

Xin Anh đừng bao giờ nghĩ đến thỏa hiệp, hòa giải, hòa hợp với đảng cướp cộng sản Việt Nam.

Đối với bọn chúng, chúng ta phải dùng tất cả sức mạnh trí tuệ của những người Việt quốc gia yêu nước mới có thể lật đổ chế độ CSVN và giành lại độc lập, tự do, và dân chủ cho trên 90 triệu đồng bào thân yêu của chúng ta.

Cuối cùng xin anh đừng để cho những kẻ bản thủ, những tổ chức tay chân của cộng sản len lỏi vào nằm vùng trong tổ chức của anh.

Thưa anh, Việt Tân tiền thân của tổ chức Hoàng Cơ Minh đã xâm nhập vào tổ chức của anh nhiều lắm rồi đó.

Kính trọng,

Liên Thành

P.O.BOX 6147

Fullerton, CA 92834

USA,

Tele: 626-257-1057

Email: nguyenphuclt1966@gmail.com; ubttadcsvn68@gmail.com