

## TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong những năm gần đây, trong khi đang nỗ lực tìm viện trợ của Mỹ và các nước Tây Phương, nhà cầm quyền Việt Nam lại ra chỉ thị buộc tăng cường việc học tập “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” trong học đường làm cho giới trẻ hoang mang. Vì thực tế, đa số những người thuộc thế hệ trẻ sau này không hiểu cái gọi là “*Tư Tưởng Hồ Chí Minh*” là thế nào ngoài những bài tuyên truyền do Nhà Nước chuyển tải từ những năm trước 1954 nên tác giả mạo muội góp ý về Tư Tưởng Hồ Chí Minh như sau:

### **1. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là lý tưởng Người Việt phải yêu nước Việt mà đến từ lý luận của ngoại bang, của Cộng Sản Quốc Tế**

Tất cả những ai từng nghiên cứu về Hồ Chí Minh đều rõ là Hồ (tên thật là Nguyễn Tất Thành), toàn tâm toàn ý coi tư tưởng của các bậc Thầy như Carl Max, Engels, Staline, và Lenine như Kim Chi Nam, rồi chỉ đạo cho các đệ tử của mình tuyệt đối thi hành. Hồ Chí Minh từng sang Moscow và Bắc Kinh cầu xin viện trợ và đã được hai cường quốc Cộng sản nhận lời cô vấn và giúp đỡ về vũ khí, lương thực (gạo). Riêng Mao Trạch Đông thì gửi hàng đoàn Cố vấn qua Việt Nam, chỉ đạo Hồ Chí Minh trong chiến tranh. Các Cố vấn Trung cộng được gọi là Cố Vấn Vĩ Đại, và được hưởng đặc quyền, đặc lợi như chế độ ẩm thực cao cấp và giải quyết sinh lý. Thể hiện rõ nét về vai trò của các Cố vấn Trung Quốc là trong trận Điện Biên Phủ, Đại Cố Vấn Vy Quốc Thanh và Lã Quý Ba điều khiển Võ Nguyên Giáp để thắng trận này, bắt chấp phải hy sinh hàng vạn bộ đội và dân quân. ([https://www.bbc.com/vietnamese/entertainment/story/2004/03/printable/040321\\_chinese\\_adviserstwo](https://www.bbc.com/vietnamese/entertainment/story/2004/03/printable/040321_chinese_adviserstwo)) Vì thế, Hồ Chí Minh luôn tỏ ra lòng tâm thành tạ ơn các vị quan thầy của mình bằng cách chỉ thị cho toàn miền Bắc trong tất cả các cuộc mít tinh, hội họp đều phải trưng hình Các Mác, Lê-nine, Staline và Mao Trạch Đông bên trên hình của chính mình. Rất ít khi hình họ Hồ được treo ngang bằng các vị quan thầy. Một việc làm chứng minh Hồ Chí Minh thần phục chủ nghĩa quốc tế đã được thể hiện rõ rệt khi Staline chết, họ Hồ đã ra lệnh cho thợ thơ Tố Hữu làm thơ khóc Staline và buộc cả miền Bắc phải để tang chung cho tên ác quỷ hung thần từng giết chết 9 triệu người Nga trong các cuộc thanh trừng, tẩy não, các kế hoạch lao động khổ sai, nếu kể cả chết đói thì tới gần 20 triệu người.

...

*Yêu biết mấy, nghe con tập nói  
Tiếng đầu lòng, con gọi Xta-lin!  
Mòm con thơm sữa xinh xinh  
Như con chim của hoà bình trắng trong...  
Đêm qua, loa gọi ngoài đồng*

*Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao!  
Làng trên xóm dưới xôn xao  
Ông sao sáng nhất trời cao băng ròi!  
Xta-lin ơi!  
Hỡi ôi Ông mát, đất trời có không?  
Thương cha, thương mẹ, thương chồng  
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.  
Yêu con, yêu nước, yêu đời  
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu...*

Theo ý từ bài thơ này, thì Hồ Chí Minh đã nhớ ơn tên Ác Quỷ Staline còn hơn lòng yêu nước, hơn tình cha mẹ. Vậy đâu là Tư Tưởng Hồ Chí Minh?

## **2. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là tư tưởng sáng tạo mà là rập khuôn theo Nga và Trung Cộng**

Theo những tài liệu sau này được phổ biến, thì trong tất cả mọi lần hội họp, kiểm thảo, đàm thông tư tưởng dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh, thì mọi lãnh đạo phải luôn đề cao tư tưởng của các vị quan thầy Liên Xô và Trung Cộng trước khi bắt đầu cuộc họp. Lê Duẩn còn cho ghi khắc câu nói để đời: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta.”

Năm 1976, Phát biểu của Tổng bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị Trung ương 25: “Chế độ ta là chế độ chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết phải là đường lối của giai cấp vô sản. Cốt tủy của chuyên chính vô sản là ở đó chứ không phải là ở chỗ sử dụng bạo lực. Đường lối đó là sự kết hợp lý luận Mác – Lê Nin với thực tiễn cách mạng của nước mình. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc.”

## **3. “Tư tưởng Hồ Chí Minh” là tự đánh bóng cá nhân**

Hai tuyển tập lớn nhất và quan trọng nhất viết về Tư Tưởng Hồ Chí Minh là “Vừa đi đường vừa kể chuyện”, ký tên “T. Lan” và “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” ký tên Trần Dân Tiên. Thực tế, “T.Lan” và Trần Dân Tiên là tên giả của Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh tự sáng tác ra hai nhân vật này rồi buộc thuộc cấp viết lại, để biến mình thành huyền thoại cho nhân dân Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20, khi kỹ thuật thông tin đại chúng còn bị hạn chế chưa được phổ quát. Miền Bắc lúc đó nằm trong hệ thống chỉ đạo “bàn tay sắt” từ Trung Ương đến địa phương, cho nên dân chúng chỉ biết được thông tin nào mà Đảng muốn cho dân biết, ngoài ra không một ai dám phê bình hai tập sách này, kể cả Bộ Chính Trị.

**Như vậy, Tư Tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự bịa đặt.**

Nếu đi qua những sự kiện nổi bật của Đảng Cộng sản, con cháu của Hồ Chí Minh, từ thập niên 50 đến nay, thì Tư Tưởng Hồ Chí Minh là “đô hộ miền Bắc, bịt mắt miền Nam”. Ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Dưới bí danh là Văn Ba, Hồ Chí Minh xin làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche Tréville, một tàu lớn vừa chở hàng vừa chở khách của hãng Năm Sao, đi Marseille, Pháp. Theo tất cả các tài liệu về Hồ Chí Minh và miền Nam, thì cũng vì Hồ Chí Minh đã ra đi từ miền Nam, mà Hồ Chí Minh đã luôn tỏ sự tôn trọng khác thường với miền Nam trong khi ít nói về miền Bắc. Cả trăm tờ báo Đảng đều viết giống nhau: “Bác luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Bác từng nhiều lần nói: ‘Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi! Đồng bào miền Nam cũng luôn dành những tình cảm yêu quý nhất, kính trọng nhất đối với Người’, như câu thơ đầy xúc động của nhà thơ Tố Hữu:

*‘Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà  
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha.’*

Tại Hội Nghị Việt–Pháp ở Fontainebleau, Bác tuyên bố: ‘Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.’”

Trả lời phóng viên báo Granma, Cuba, 14 tháng 7 năm 1969, Hồ Chí Minh nói, “Tôi nghĩ rằng tôi chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối với đồng bào miền Nam, mặc dù như vậy, tôi biết rằng đồng bào miền Nam vẫn yêu quý tôi như vẫn luôn yêu quý đồng bào. Ở miền Nam Việt Nam, những người dưới 25 tuổi không biết đến nghĩa của chữ Tự do. Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi.”

Một sự kiện khác ghi nhận tình cảm của Hồ Chí Minh đối với miền Nam: Trồng cây vú sữa Miền Nam. Một bài báo Đảng viết: “Đầu mùa Xuân năm 1955, trên con tàu Kilinkì (Ba Lan), đoàn cán bộ của Văn phòng Trung ương cục miền Nam tập kết ra miền Bắc. Đoàn vinh dự được mang cây vú sữa miền Nam ra biếu Bác Hồ với tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào miền Nam đối với Bác. Bà mẹ liệt sỹ Lê Thị Sảnh (còn gọi là mẹ Tư Tổ) ở ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, là người đã trao cho đồng chí chỉ huy Đại đội 370 pháo binh, Tiểu đoàn 307 một cây vú sữa cao 2 tấc được ươm trồng trong chiếc bình tích bằng sành. Ngày mùng 3 Tết năm ấy, đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Nguyễn Văn Kinh (người phụ trách đoàn) đã đưa cây vú sữa vào Phủ Chủ tịch kính tặng Bác Hồ. Tháng 5 năm 1958, Bác Hồ chuyển sang sống và làm việc tại ngôi Nhà sàn. Cuối năm đó, Bác đã đề nghị chuyển cây vú sữa trồng ở phía sau nhà sàn để Bác chăm sóc được thuận tiện hơn, dường như Bác muốn cây vú sữa miền Nam luôn ở gần bên Bác. Hàng ngày, làm việc tại Nhà sàn, Bác vẫn nhìn thấy cây vú sữa để hình ảnh miền Nam luôn trong trái tim Người.”

Hồ Chí Minh là diễn viên tài ba, đóng tuồng để lừa gạt dân chúng. Thực tế, Hồ Chí Minh là kẻ phản bội miền Nam. Suốt từ 1954 trở về sau, Bộ Đội Cụ Hồ và du kích miền Nam đã giết không biết bao dân Miền Nam trong các cuộc đột kích vào phường, xã xa xôi. Tính mạng dân miền Nam còn thua sinh mạng của những con vật, qua các cuộc pháo kích vào khu dân cư, đặt mìn quốc lộ, bắn xe đò, đốt cháy xe đò, toàn là người buôn gánh, bán bưng.

Năm Mậu Thân, 1968, như mọi năm trước, Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc đều đồng ý Hưu Chiến để dân ăn Tết. Nhưng Hồ Chí Minh đã cố tình vi phạm việc Hưu Chiến này, mà ngầm ra lệnh tấn công để tiêu diệt miền Nam. Mật lệnh của Hồ Chí Minh là bốn câu thơ:

*Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua  
Thắng trận tin vui khắp nước nhà  
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ  
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.*

Trong mật lệnh gửi cho quân miền Bắc cũng như du kích miền Nam, Hồ Chí Minh đã không có một ý định nào là bảo vệ dân miền Nam, do đó, Bộ Đội Cụ Hồ cùng du kích miền Nam đã thẳng tay giết dân miền Nam một cách man rợ tại tất cả các tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại huyện, xã xa thành phố. Tất cả những ai có thân nhân, hay từng liên lạc với các giới chức chính quyền đều bị cắt cổ, chặt đầu, cầm cọc. Đặc biệt là tại Huế năm 1968, bộ đội cụ Hồ, du kích, và những kẻ nằm vùng tại miền Nam đã xử tử gần 6000 người bằng những phương tiện dã man, như đập đầu bằng cuốc, chôn sống, bắn ngay mặt. Điều đáng nói hơn là trong số những người tử nạn này lại không có những vị lãnh đạo quân đội miền Nam nào mà chỉ toàn là viên chức xã, ấp, cảnh sát viên thường, giáo sư, công chức tỉnh, và những người dân lương thiện. Dã man hơn nữa là một số sinh viên, học sinh bị lừa đi chôn người chết, sau đó cũng bị giết chết để bịt miệng. Những sinh viên, học sinh 17, 18 tuổi mà từng có cảm tình với quân đội miền Nam cũng bị bạn học giết chết thảm thương.

“Bác Hồ, người luôn đặt để miền Nam trong trái tim” đã phản bội miền Nam một cách trắng trợn. Máu dân miền Nam loang lổ trên mặt đường, trong ruộng lúa, trường học, nhà thờ. Lửa tràn ngập thôn làng, phường xã miền Nam, thiêu rụi bao đời mồ hôi khó nhọc, dành dụm từng đồng bạc của dân miền Nam. Từ 1954 đến 1975, không biết bao nhiêu người dân miền Nam bị giết thảm thương bởi lính miền Bắc, không biết bao nhiêu cây vú sữa miền Nam bị thiêu cháy bởi Bộ Đội Cụ Hồ.

Năm 1975. Bên cạnh các cuộc chiến đẫm máu với quân đội miền Nam, lính miền Bắc, được sự yểm trợ súng đạn và phương tiện trực tiếp từ đảng Cộng sản quốc tế, đã bắn hỏa tiễn Kachiusa Nga, đạn Tiệp Khắc, đạn Trung cộng vào người dân miền Nam không ngần ngại. Đại lộ Kinh Hoàng miền Trung đã chứng minh điều này. Xác cụ già, em bé, những người vợ trẻ nằm tan tác trên mặt đường. Máu trẻ thơ, xác thiếu nữ văng đầy trên cây.

Những lòng heo, gà, vịt của dân miền Nam tung tóe đầy máu thịt. Không có một cuộc chiến nào mà máu thịt dân chúng lại đổ ra nhiều như cuộc chiến mà Hồ Chí Minh chỉ đạo tấn công vào “miền Nam ruột thịt”.

Sau 1975, miền Nam bị Bộ Đội Cụ Hồ vùi dập tan tành. Cải tạo thương nghiệp, cải tạo tư sản, đổi tiền hai lần nhằm ăn cướp tiền dân miền Nam, Kinh Tế Mới, chính sách Tập Trung Cải Tạo để nhốt quân, dân miền Nam đến chết, rồi chặn đường cướp từng bao thuốc lá, ký thịt, ký gạo, phong tỏa chợ để cướp hàng, đánh thuế tàn bạo, chính sách hợp tác xã.... Tất cả các chương trình, chính sách ăn cướp đó đều nhắm vào dân miền Nam theo chủ trương của Hồ Chí Minh. Mãi cho đến năm nay, 2020, tức là sau 45 năm ngày miền Nam được “giải phóng”, vẫn còn có các vụ cướp nhà, cướp đất của dân. Người miền Nam khổ đến nỗi phải ở trường chạy rông ngoài đường, khóc than đứt ruột. Người thì tự thiêu, người khác mổ bụng, nhà thờ, nhà chùa, đình, đền, miếu đều bị con, cháu Hồ Chí Minh cướp sạch. Ai dám mở miệng lên tiếng đòi Tự Do đều bị nhốt với những bản án chục năm. Trong khi đó, thì lãnh đạo Đảng tha hồ mà vơ vét tài sản quốc gia vào túi riêng. Lương tháng chỉ có ngàn đô mà xây biệt phủ vài triệu đô la. Trong khi trợ phú, công chúa đỏ, hoàng tử đỏ đeo vàng hàng chục ký lủng lẳng trên người, thì dân miền núi, dân nông thôn phải vẫn ăn sâu, ăn bọ để sống sót. Xã hội cực kỳ dâm dăng, súc vật, vô giáo dục, người tìm cách giết người bằng thuốc độc, văn hóa băng hoại, thô鄙 từ trên nóc đổ xuống, nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu, á hậu toàn là đĩ hạng sang. Đi dự đại hội điện ảnh quốc tế mà ở trường. Không gì xấu hổ, nhục nhã cho bằng.

Hiện nay, Giang sơn hình chữ S từng hùng cứ trên biển Đông trên 4000 năm lịch sử, chỉ còn là miếng bánh trong tay Tàu Phù, chúng muốn nuốt lúc nào cũng được. Dân Việt Nam hiện nay, từng là con cháu Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung, Lê Lợi, bây giờ, tuyệt đại đa số chỉ là những “con ngựa già của chúa Trịnh”, mất bị bịt hai bên, cứ thẳng đường đi tới đi lui theo tiếng roi của Đảng Cộng sản. Thẳng hoặc, có con ngựa nào cất lên tiếng hí tự do, thì lập tức còng số 8 và bản án “âm mưu phản loạn, muốn lật đổ chính phủ!” vung tới liền. Những kết quả đó, đều đến từ Tư Tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại.

*Ngày độc lập Hoa Kỳ, 2020*

***Chu Tất Tiến***



---

*Nguồn: Internet eMail by thuthao chuyển*

*Đăng ngày Thứ Bảy, June 10, 2023  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*