

Tân mạn đời sống Quân Trường  
Chủ đề: LÍNH  
Tác giả: Thiếu úy Tấn

## Bộ Binh Thủ Đức – Đoạn Đường Chiến Binh



**S**au ba tháng vào Trung Tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ tại TTHLQT để làm thủ tục nhập ngũ khám sức khoẻ, lãnh quân trang, quân dụng xong thì chuyển sang Trường Bộ Binh Trù Bị Thủ Đức.

Ngay từ khi bước chân vào Quân trường, Tân khóa sinh đã được các huynh trưởng đón tiếp một cách hết sức tận tình.

Để khởi sự làm quen với đời lính, bài học quân sự đầu tiên là theo lệnh huynh trưởng chạy ba vòng Vũ đình trường gọi là dàn chào “Tân khóa sinh”:

*Mới vòng đầu Vũ Đình Trường  
Mà bao nhiêu đĩa chán chường hấn ra  
Thằng thì mày vánh mắt hoa*

*Thằng thì như bóng ma gà chết toi.*

Thực vậy, mới chạy vòng đầu đã có vài ba tên té xỉu, chạy hết vòng thứ ba, một trăm chỉ còn vài chục, tuy còn đứng vững nhưng tưởng thở hết ra hơi. Đã vậy đám huynh trưởng nào tha, những tiếng quát tháo nạt nộ, hò hét cứ như cố tình cướp tinh thần bọn đàn em ngơ ngác khiến cho bao nhiêu mộng lớn mộng nhỏ mới cách đó vài tiếng đồng hồ vẫn còn xanh muốt, nay đã tan tành theo mây khói:

*Cán bộ mặt mũi làm lì  
Còn đám huynh trưởng thôi thì hung hăng  
Quát tháo vào mặt từng thằng  
Chưa chi mộng lớn nó giăng mắt tiêu*

Ở đời ma cũ ăn hiệp ma mới là chuyện thường tình. Huynh trưởng có bốn phận phải hướng dẫn đàn em đến nơi đến chốn, đàn em có lỗi bị phạt hít đất, thụt dầu, nhảy xôm hay phạt dã chiến... cũng là lệnh cán bộ đưa xuống cho huynh trưởng thi hành mà thôi. Luật quân trường mà! Ở lâu dần mới thấy:

*Thật ra huynh trưởng hiền khô  
Còn cán bộ, toàn những đồ mắc ma  
Để coi trẻ cũng như già  
Ngày đầu đụng mặt, ngó qua ghét liền.*

Nói ghét cán bộ cho có vẻ một chút, chớ khi mãn khoá ra trường rồi mới thực sự thấy kính trọng quý vị Sĩ quan Cán bộ đã nỗ lực hướng dẫn và huấn luyện SVSQ chúng tôi trở thành những sĩ quan xuất sắc (và không xuất sắc như tôi) trong QLVNCH (lời tác giả)

Ngày đầu tiên ở quân trường là phân chia quân số, Tiểu đoàn, Đại Đội, Trung Đội, đặt dưới quyền chỉ huy của SQ cán bộ Đại Đội Trưởng và hai SQ Trung Đội Trưởng. Những tân sĩ quan được đưa đi xuống tóc, những chiếc tông đơ tàn nhẫn dọc ngang rào rạt trên đầu không thương tiếc. Những ước mơ xanh ngát, những hoài vọng ngát trời bám trên những sợi tóc xanh giật mình rụng lả tả xuống nền xi-măng. Rồi, những anh khoa bảng, trí thức cho tới những anh sinh viên, học sinh đều đi tắm trường ở nhà tập thể cuối doanh trại. Rồi được chích thuốc chống nắng mưa cảm mạo, rồi những bộ đồ lính màu cứt ngựa rộng thùng thình được tương vào người, chiếc nón nhựa đội lên đầu để thực sự trở thành anh lính mới tồ te.

Mang tâm trạng thư sinh đang tự do phơi phới ngoài đời mà đặt chân vào quân trường thì bất cứ hình ảnh nào trước mắt, ngó qua cũng thấy lạ, thấy khó chịu, thấy nhớ nhà, thấy rầu muốn chết:

*Trại lính, tuyến giao thông hào  
Nhà thương, bệnh xá hàng rào, băng ca  
Vũng nước, lùm cỏ, bụi hoa  
Những ngày đầu mới ngó qua thấy râu.*

Cái gì chớ sức khỏe con người, nhất là Tân khóa sinh thì thể dục thể thao là chuyện hàng ngày khi trời vừa rạng sáng. Có câu “lâu ngày rồi quen”, vậy mà những buổi sớm đầu tiên ở quân trường nghe cán bộ thổi còi tu huyết dựng dậy ra sân tập thể dục quả là... khủng khiếp.

*Sáng sớm trời lạnh cắt da  
Nghe còi dựng dậy ủa ra xếp hàng  
Tập chạy, nhảy, bò càng  
Không nở bẻ dọc cũng nở ngang thân hình.*

Đó là chuyện tinh sương. Ban đêm, trước khi ngủ cán bộ thông báo là sẽ có một cuộc thực tập báo động giả để mọi người chuẩn bị tinh thần, biết trước như vậy mà đến hồi nghe còi báo động hù hụ vào lúc nửa đêm, cứ tưởng như ai hớp hồn mình, phát sợ ngang:

*Vừa nhào xuống giao thông hào  
Một thằng chết tiệt nhảy ào trên lưng  
Lãnh luôn hai cái gót chân  
Nghe một tiếng “hự” tưởng chừng học com.*



Trường Bộ binh Thủ Đức có bốn tuyến A B C D, suốt khóa học chúng tôi gác đủ cả bốn. Tuyến A ở mặt tiền, công chính. Tuyến B giáp với nghĩa địa và nhà dân xa xa. Tuyến C thuộc khu thiết giáp. Tuyến D hướng ra bãi tập. Gác bất cứ tuyến nào vào lúc nửa đêm thanh vắng chung quanh không một bóng người, ngoài những ngôi mộ đá ong hoang phế, và đám lau già tóc trắng quăn quại trong gió, dưới trăng, hay trong cơn mưa, tôi mới cảm nhận hết những nỗi cô độc giữa mênh mông đất trời cô tịch:

*Đêm hôm ra gác tuyến A  
Đang trong khuya khoắt tiếng gà vắng đưa  
Mưa rơi rắc hạt lúa thưa  
Lòng mình nước dột nên chưa hết buồn.*



Trong 6 tuần huấn luyện, tân khóa sinh phải học: – đi, đứng, nghiêm, nghỉ, dậm chân tại chỗ, học chào tay, học hát... học quay trái, quay phải làm sao cho đúng 90°. Học đằng sau quay 180° sao cho khỏi xiêng niêng, đằng trước bước phải bắt đầu bằng chân trái, tay đánh nhịp cho cao. Rồi còn phải tập đánh giày thật bóng, xếp drap mền thật kỹ, tú quần áo thật ngăn nắp, v.v. Trong thời gian này, nhiều huynh trưởng có đầu óc khôi hài thường bày ra kiểu phạt rất độc đáo, như phạt đàn em chạy đi xin chữ ký của 300 người trong vòng 15 phút. Có chạy xì khói, chạy bỏ hơi tai, chạy phờ râu... cũng chẳng ma nào thỏa mãn nổi cơn ác ý của bậc đàn anh chỉ vì lỡ bước trật nhịp như tôi:

*Nó la đằng trước bước đều  
Mình bước trật nhịp nó khêu mình ra  
Hát hàm, rít giọng thiết tha:  
“Chạy xin chữ ký của ba trăm người”*

Cũng trong 6 tuần huấn luyện, trừ khi đi bãi, tân khóa sinh ngày hai buổi chỉ được phép ăn cơm nhà bàn chớ không được ăn tiệm như các huynh trưởng. Vô nhà bàn phải giữ im lặng, chờ huynh trưởng hô to “nghiêm” thì phải ráng ưỡn ngực lên mà đứng im.

Khi nghe hô ngồi phải đáp thật to “xuống”, nghe mời đàn em ăn cơm, phải đáp lớn mời huynh trưởng ăn cơm, xong các thủ tục nhà binh mới được ăn. Khẩu phần ăn quanh đi quanh lại cũng mấy món canh, đồ xào, cá hoặc thịt hộp. Hôm nào nhắc thấy trong tô canh có một chú sấu đo xanh lè, hay chú trùng mềm oặt thì cứ coi như hôm đó ta có thêm... chất đạm. Đã là con nhà binh khi ăn phải ăn cho lẹ, lừa cho nhanh. Lò quờ, lạng quạng chỉ có nước đói:

Gấp thật lẹ, lừa thật mau

*Ăn không kịp nghỉ, nuốt không cần chờ  
Thằng nào lẹ, thằng đó nhờ  
Thằng nào chậm chạp, đời phờ người ra.*

Lại cũng trong thời kỳ này, tân khóa sinh không được phép đi, mà phải cầm súng xeo xéo trước ngực vừa chạy vừa hát:

“*Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu*”... mỗi lần hai Đại đội đi ngược chiều, nhất là sau giờ cơm ra, đung mặt nhau là cứ y như gà tức nhau tiếng gáy, cả hai đều gân cổ hát với tinh thần ganh đua cao độ:

*Đại đội bạn đi ngược chiều  
Chúng gân cổ hát thiếu điều bức gân  
Phe mình thấy vậy nổi sân  
Thề quyết chẳng kém, rướn gân cổ gào*

Ngày học bãi đầu tiên, chúng tôi được trường cho xe GMC chở lên đồi BS Tín, lúc về thì đi bộ, sau đó là lết cho tới măn khóa.

Vì bãi học có gằn gì cho cam, cách quân trường từ 5 tới 10 cây số đường chim bay hoặc hơn, như bãi xa lộ 5km, bãi nhà xập 7km, bãi vườn thơm... Bãi học đầu tiên ở bãi lội về mới thấy đường ơi... sao mà dài vô tận!

*Chiều về mới thấy đường dài  
Thằng nào thằng nấy mệt nhoài người ra  
Ước gì có ly đá trà  
Mình ực, mình xối, mình xoa mát người.*

Đi bãi còn một cái đáng gờm nữa là nắng. Cái thứ nắng trưa hùng hực, nắng đổ mồ hôi sôi nước mắt. Làm gì có cây cao bóng mát mà núp. Có bữa chúng tôi ra bãi bắn học sử dụng súng nặng như đại liên M30, M72, súng cối 80ly, đại bác 105ly không giựt và ném lựu đạn M26.

Rồi 9 tuần huấn nhục cũng chấp chới trôi qua. Có trải qua thời kỳ cam go này mới thấm thía hai chữ “huấn nhục”.

*Chín tuần qua một cái vù  
Thằng nào thằng nấy như tù được tha  
Thằng thì ngòi thờ hất ra  
Thằng thì sượng tít như là gập tiên*

Sau đó, tân khóa sinh được làm lễ gắn Alpha tại Vũ đình trường, hãnh diện trở thành Sinh viên sĩ quan trường Bộ binh Trù bị Thủ Đức.



Lúc này không phải bông súng chạy nữa mà đi đứng thong thả hơn, oai phong lắm liệt hơn và có quyền tới phiên đi bắt nạt đàn em...

Huynh trưởng mà em! Còn cơm nhà bàn thì nhiều anh chê, ra ăn cơm ngoài ở khu gia binh hay khu thiết giáp, tuy tốn tiền nhưng ngon hơn, lại có nhạc để nghe và có các em để nhìn lên cho đã thèm...

Bất cứ khoá huấn luyện quân sự nào cũng đều có các bạn miền Trung vào học, những vị này thường tụ tập thành một nhóm chơi chung với nhau, họ rủ rỉ tâm sự mà có khi tôi nghe lén được, muốn bật cười lên:

*Ra trường mày đi lính chi  
Nhất định là lính rằn ri, còn mày?  
Tao thì Quân cảnh tới ngày  
Tìm ba thằng lính như mày, nhốt chơi.*

Một hôm, đại đội tôi nhận lệnh đi gác tuyến D nguyên ngày. Sau buổi cơm trưa (do toán ẩm thực mang ra tuyến), tôi vừa leo lên chòi gác thì cơn buồn ngủ quái ác từ đâu ào ào ập tới. Mặc dù ráng banh mắt ra mà nhìn về phía trước, hoặc lắc đầu nguầy nguầy cho tỉnh táo rồi móc thuốc ra hút liền tù tì mấy điếu, cuối cùng gió vẫn đưa cơn buồn ngủ nó lên chòi.... Thế là, thay vì ôm súng gác như trách nhiệm của một người lính ngoài giới tuyến thì tôi rũ xuống như tàu lá làm luôn một giấc chẳng còn biết trời trăng mây nước là cái chi chi... Lúc tỉnh dậy mới hay mình... mất súng! Mất gì chứ mất súng là chuyện tày đình, có đường ra tòa án quân sự như chơi. Thì ra Ông cán bộ Trung đội trưởng đi kiểm soát bắt gặp tôi đang say giấc nồng bèn đi một đường tịch thu vũ khí. Chiều về tôi bị cán bộ

dũa te tua và sau đó khăn gói vào phòng kỷ luật 301 hai ngày nằm chơi xoi nước. SVSQ trong suốt khóa học không ai mà không nghe danh F301. Căn phòng vuông vức khoảng 9, 10 thước, u ám và khai nồng:

*Năm ba lẻ một cũng vui  
Cái hồn mình chợt tối thui như rùng*

Sau lễ gắn Alpha, cuối tuần SVSQ được cho về phép lần thứ nhất. Diện bộ đồ tiểu lễ ka-ki màu vàng nhạt, vai đeo dây biểu chương, dây nịt sáng chói, đầu đội caskette, giày botte de saut bóng lưỡng, tay cầm tờ giấy phép hiên ngang bước ra khỏi cổng số 1 về Sài Gòn đi phép.



Những ngày cuối tuần sau đó, trừ đại đội nào tới phiên trực ở lại, ba đại đội còn lại phải ra Vũ đình trường thi diễn hành, đội nào bết nhất sẽ bị cúp phép. Một tuần học mệt xì khói, chỉ còn lợi dụng hai ngày nghỉ phép về Sài Gòn du hí mà bị cúp thì còn gì là đời trai. Có lần, đại đội tôi thi diễn hành bị đánh rớt liên tiếp hai tuần liền, bị cúp phép, bị cán



bộ “xì nẹt”, nhiều thằng nổi sùng giận cá chém thớt, đi tìm đàn em lôi ra phạt cho hả giận.

Riêng tôi buồn tình thả ra khu Tiếp tân, gần phía cổng chính, coi thiên hạ đi thăm nuôi cho đỡ buồn. Ngồi nhìn bức tượng trắng toát của anh SVSQ đứng bán cung chán rồi ra ngồi dựa góc cây bã đậu hút thuốc nhìn trời đất, nhìn người, nhìn tôi:

*Buồn tình ra khu tiếp tân  
Dựa góc bã đậu ngó gần ngó xa  
Ngó thì ngó vậy thật ra,  
“Chẳng ngó gì hết”, nên tha hồ buồn...*

Ngó cái “chẳng ngó” no con mắt rồi lững thững đảo xuống khu gia binh chơi. Đang buồn thả hồn lãng đãng theo một bóng hồng trong mơ, gặp huynh trưởng cũng chẳng nhìn ra để mà chào. Vậy là có cái họng hung dữ gào lên “Hai mươi cái bóm, hai mươi cái hít đất, hai mươi cái nhảy xôm, thi hành!”. Đáp tuân lệnh, xong là vừa thi hành vừa đếm thật to tổng cộng một hơi sáu chục cái không thiếu:

*Buồn tình xuống khu gia binh  
Thả hồn ôm áp bóng hình nơi nao  
Gặp huynh trưởng quên không chào  
Thôi thì nó phạt, nó gào lia chia.*

Học binh pháp thì có hằng ngàn mưu thần chước quỷ để mà học. Bể học mênh mông, học cả đời cũng không hết. Như chiến thuật hành quân phối hợp bộ binh và thiết giáp, xe thiết giáp chạy trước, bánh xích âm âm vừa chạy vừa rải đại liên càn quét địch quân, bộ binh chạy lúp xúp theo phía sau tiến chiếm mục tiêu:

*Thiết giáp nó chạy trước mình  
Địa thế gặp ghênh, mình chạy phía sau  
Chạy xì khói, chạy phờ râu  
Ba chân bốn cẳng chạy mau như gà.*

Đi hành quân tùy tình hình, địa thế mà nguy trang để địch khó bề phát hiện. Lá cây rừng là phương tiện thiên nhiên, hữu hiệu:

*Quơ tay bẻ cụm lá rừng  
Mình cắm mình giắt trên lưng, trên đầu  
Soi mình xuống vũng nước sâu  
Một thằng lạ hoắc nghoẻo đầu nhìn lên.*

Mệt mà vui, nhất là đi địa hình. Từ điểm đứng trên bản đồ hành quân, ta vạch một đường thẳng hướng theo kim địa bàn xuyên qua địa hình địa vật để đến mục tiêu. Mục tiêu là những cọc gỗ được đánh dấu đã bài trí sẵn theo tuyến hàng ngang cách điểm xuất phát non chục cây số đường rừng. Mới tảng sáng, cả đại đội có mặt đầy đủ, được huấn luyện viên giảng dạy lý thuyết cách đọc bản đồ, chấm tọa độ, sử dụng địa bàn, đo phương giác... Sau đó, mỗi tiểu đội dùng địa bàn xác định điểm đứng của mình rồi nhắm hướng mà đi.

Đơn giản như vậy mà lúc đi cứ bị lạc hoài, trên lý thuyết thì dễ, nhưng khi thực hành mới gian nan. Có điều, không còn gì sung sướng hơn khi được thả tự do đi băng đồng vượt suối, xuyên qua vườn tược, nhà dân, bờ tre, cây lúa, ụ rơm, hít thở bầu không khí trong lành của đồng nội...

Đi lạng quạng mà tình cờ lạc vào vườn thơm, hầu hết các SVSQ đi địa hình đều biết tiếng vườn thơm, vì nghe đồn nơi đây có một cô gái tên Lan đẹp như chim sa cá lặn. Biết là chẳng bao giờ có chuyện bèo mây gặp gỡ, nhưng nghe qua tiếng đồn, lòng ai mà chẳng nao nao...

Cuối cùng cũng đi đến đích, tuy nhiên thay vì mục tiêu là cọc C, thì tụi tui đi lạc xuống tận cọc M, báo hại 12 thằng dở hơi phải học tốc chạy ngược lên cọc của mình đánh dấu để về báo cáo. Có một điều là chẳng riêng gì tiểu đoàn cà chớn chúng tôi mà mấy tiểu đội gà mờ bạn cũng đi sai địa hình không kém:

*Kim địa bàn chỉ hướng đông  
Cái chân lội suối, bươn đồng mà đi  
Địa hình, địa vật chi li  
Cái chân mắc dịch dẫn đi lạc hoài.*

Sau phần đi địa hình là môn đi Dây tử thần, dây tử thần là một sợi cáp được nối từ đỉnh đồi ngang qua hồ nước xuống tới bờ hồ, sợi cáp luôn xiên qua tâm ròng rọc có hai móc câu bằng sắt để nắm, tuân tự từng người khi đu xuống tới mức an toàn thấy tên thủ hiệu phát cờ thì buông tay cho thân mình rớt xuống hồ nước sâu lút ngực, lóp ngóp lội lên bờ là xong:

*Ròng rọc lao xuống ào ào  
Tiếng dây cáp rít, gió gào hai bên  
Thằng thủ hiệu phát cờ lên  
Mình buông tay xuống rớt bên bờ hồ*

Rồi qua đến Dây kinh dị, dây kinh dị có ba sợi cáp thiết trí theo hình chữ V giăng qua một cái vực, đi dây kinh dị đừng bao giờ nhìn xuống đất, vì độ cao cộng với sự nhún

nhảy ngã nghiêng của sợi dây dễ làm ta lạng quạng, mất thăng bằng trật tay té xuống không chết cũng tàn phế:

*Dây kinh dị ác ôn hơn  
Sợ xám mặt, ớn thâu xương sống mình  
Sợi dây nhún nhảy bấp bênh  
Dưới sâu thân tử ngó lên cười cười.*

Tuột núi là môn chơi tim cuối cùng, đó là một tấm vách dựng sừng sững giữa trời cao khoảng 15, 20m, bề ngang chừng 1.50m, đứng trên đỉnh tứ bề gió lộng, nghệ thuật đặt trọng tâm vào hai sợi dây và cái móc an toàn, một sợi được buộc từ đỉnh thả dài xuống mặt đất, sợi kia dùng để quấn quanh thắt lưng và háng rồi luồn vô cái móc. Khi tuột phải tuột thẳng lưng, mặt dây vô vách, muốn nhanh hay chậm đều tùy vào bàn tay bóp hay nhả sợi dây luồn qua cái móc chữ O:

*Vách núi dựng đứng giữa trời  
Chưa leo mà đã rã rời ngát ngư  
Chưa tuột mà đã lừ đừ  
Ba hồn chín vía sặc sù rút lui*

Và cuối cùng là đoạn đường chiến binh, môn học mà hầu hết SVSQ nào cũng ngao ngán. Đoạn đường này không dài mấy, chỉ non chừng một ngàn thước, nhưng đầy những chướng ngại vật mà ai cũng phải vượt qua. Nào là đu dây, vượt tường, leo lên cầu cao, chạy qua cầu khí, băng qua những bãi lầy, đụn cát, nhảy qua gò, bay qua ụ, phóng qua hầm, vượt qua hố, chui xuống địa đạo, bò dưới hàng rào kẽm gai trong khi hỏa lực nó khạc rất trên đầu, lâu lâu lại nghe mìn nổ gần đầu đó! Đoạn đường chiến binh hiểm ác nữa là súng cầm tay, ba-lô trên lưng, SVSQ phải chạy từ đầu cho tới cuối chặng đường, một người khoẻ mạnh cách mấy vượt hết đoạn đường này cũng phải tháo mồ hôi hột mà thở:

*Leo trèo, chạy, nhảy, phóng, bò  
Vượt chướng ngại vật có trò lợi xương  
Mình đi tám hướng mười phương  
Bây giờ mới gặp đoạn đường chiến binh.*

Đêm Di Hành, là một môn học cuối cùng trước khi mãn khoá, cả ba đại đội tập hợp thành một tiểu đoàn trước Vũ đình trường rồi bắt đầu xuất phát, hướng về cổng 9 ra bãi, âm thầm lặng lẽ như một đoàn quân ma. Đi qua những con đường, những ngọn đồi thấp, những rừng cây, những nơi chôn trong suốt gần 9 tháng trời đã đi qua. Buổi tối, trăng bắt đầu lên, xa xa những trái hỏa châu như những chiếc đèn lồng đong đưa trong gió, tỏa ra những ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo, vàng vọt. Khi chúng tôi từ trên đồi thả lải lải xuống dưới

trũng thì gặp một cái hồ nước, vừa đi tới sát bên hồ thì tôi khá giật mình vì cái đẹp lạnh lùng của bóng trăng vàng vạc dưới đáy nước nhìn ngược lên tôi bằng một ánh mắt cực kỳ hoang dại và mờ ảo đến lạ thường....

Cuối cùng vào nửa đêm tất cả bốn đại đội của Tiểu đoàn chúng tôi lần lượt trở về tập họp tại Vũ đình trường, sau khi kiểm điểm lại quân số và vũ khí, theo hệ thống quân giai trung đội báo cáo lên đại đội, đại đội báo cáo lên tiểu đoàn, tiểu đoàn báo cáo lên liên đoàn.

Thời gian, không gian và sự mệt mỏi đã đọng lại trong tất cả chúng tôi để thực sự trở thành những người lính, những sĩ quan trong Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, những lực lượng mà mai đây sẽ tung ra khắp bốn vùng chiến thuật:

*Cái tay cầm súng rã rời  
Cái chân đạp trúng “bóng đời nhà binh”...*

Sáng hôm sau vang rền những tiếng hô nghiêm nghị, đứng lên, quì xuống giữa sân Vũ đình trường đầy ngập người: là quan khách, là thân nhân, bạn bè, là người yêu của lính đến tham dự lễ mãn khoá.

Những SVSQ oai phong trong bộ đồ đại lễ, vai mang biểu chương, đầu đội caskette, một chân quì xuống nôn nao chờ các huynh trưởng đến gắn cấp bậc: “Chuẩn úy”

*Cái lon chuẩn úy nhìn qua,  
Giống hai con cá vàng da vẩy vù vù...*

Và, sau đó, hàng ngàn tân sĩ quan hân hoan bước ra khỏi cổng trại trường Bộ Binh Thủ Đức mà không bao giờ trở lại. Họ như những con chim ra ràn bay đi khắp bốn vùng chiến thuật...



Đã rồi những năm tháng sau này, có những cánh chim trở thành hồn tử sĩ, có những cánh chim trở thành người thương binh, có những cánh chim trở thành kẻ bị tù đầy trong nước hay có những cánh chim đang sống ẩn dật ở một nơi không phải là quê hương xứ sở, đất nước của mình...

*(Trích bài tùy bút của Thiếu úy Tấn đăng trong tạp chí Phổ Văn, xin mạn phép tác giả thân gửi đến các cựu quân nhân QLVNCH để nhớ lại những kỷ niệm khi thụ huấn tại Trường Bộ binh Thủ Đức).*

