

THÀNH BABYLON–MỸ CHÂU ĐẾN NGÀY SỤP ĐỔ

“Không có kẻ ác độc nào hiểu được mà chỉ có người khôn ngoan mới hiểu.” (Daniel 12:10)

Hãy bỏ qua những hiện tượng phi lý từ Toà Bạch Ốc của Biden! Hãy quên đi việc giành quyền lực mới đây của Đảng Dân Chủ hoặc sự phẫn nộ từ phe cánh tả cực đoan! Trong khi chúng ta bị phân tâm, một thảm họa khủng khiếp chết người đang rình rập nước Mỹ và nó sẽ nghiền nát hàng triệu gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ!

Tôi biết điều cuối cùng bạn muốn nghe lúc này là tin xấu hơn... Không ai trách bạn đâu. Gần đây chúng ta đều đã trải qua quá nhiều đau đớn và khốn khổ: Đại dịch, bạo loạn và bạo lực trên đường phố; giá lương thực và khí đốt tăng vọt, thậm chí cả mối đe dọa có chiến tranh hạt nhân... Thật không may, đây chỉ là những dấu hiệu báo trước về một thảm họa khủng khiếp đang xảy đến.

Trên thực tế, Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Thế, đã cảnh báo chúng ta về những thời điểm chính xác này:

“Vì nước này sẽ nổi lên chống nước khác, vương quốc này sẽ chống vương quốc kia. Sẽ có nạn đói, dịch tễ và động đất ở nhiều nơi. Tất cả những điều này là khởi đầu của những thảm họa.” (Matthew 24:7)

Chỉ có những nhà lãnh đạo giáo hội và các học giả Kinh Thánh mới biết ý nghĩa thực sự đằng sau khoảnh khắc vĩ đại và khủng khiếp này, nhưng không ai nói gì về nó... Cho đến bây giờ!

Xin để tôi tự giới thiệu. Tôi là Alexander Cain giáo sư thần học đang làm việc tại một trong những trường đại học lớn nhất ở Arkansas; tôi có bằng tiến sĩ thần học và lịch sử cổ đại. Tôi đã có 27 năm nghiên cứu Kinh Thánh cổ, cố gắng tìm ra câu trả lời cho một trong những khúc mắc lớn nhất của Kinh Thánh:

Tại sao nước Mỹ, quốc gia giàu có và hùng mạnh nhất hiện nay, quốc gia Ki-tô giáo vĩ đại nhất trên trái đất, mà lại không được nhắc đến trong Kinh Thánh?

Câu hỏi này ám ảnh tôi cho đến một ngày tôi phát hiện ra những câu bí ẩn bên trong Sách Thánh nối kết tất cả manh mối ẩn giấu lại với nhau.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe tất cả các tiết lộ đáng sợ này. Bạn sẽ hiểu chính xác lý do tại sao đây là bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của Vatican và có ý nghĩa gì đối với mỗi người Mỹ đang sống.

Tuy nhiên, bạn có thể nghi ngờ, và phản ứng đầu tiên của bạn là đóng trang này lại và quay nhìn đi chỗ khác... Nhưng trước khi làm điều đó, bạn hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi đơn giản:

Ai có thể nghĩ rằng 80 năm trước người Do Thái sẽ có một đất nước gọi là của riêng họ?

Thưa, chỉ những ai đọc và hiểu lời Ngôn Sứ Jeremia sau đây:

“Này, ta sẽ tập hợp chúng từ những nơi xa nhất trên trái đất. [...] Chúng sẽ đến với tiếng khóc lóc, và với những lời van xin, xin thương xót, Ta sẽ dẫn chúng trở về [...] vì Ta là cha của Israel.” (Jeremia 31: 8–9)

Từng chữ một, lời của ngôn sứ Jeremia đã trở thành sự thật. Năm 1947, quốc gia Israel được sinh ra sau nỗi kinh hoàng của cuộc diệt chủng Holocaust, được tượng trưng bằng tiếng khóc và lời van xin lòng thương xót.

Ngôn Sứ Isaia cũng viết về hiện tượng kỳ tích này:

“Một lần nữa, Ngài sẽ chọn Israel và định cư họ trên đất riêng của họ. Các dân tộc sẽ lấy và đem họ về nơi của riêng họ.” (Isaia 14:1)

Lời Ngôn Sứ Isaia chính xác đến nỗi còn tiết lộ Liên Hợp Quốc đã đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong sự tái sinh của nước Israel.

Vì vậy, để trả lời câu hỏi khởi đầu của chúng ta về vị trí của nước Mỹ theo Kinh thánh, chúng ta phải quay về các ngôn sứ.

Chúng ta thấy những người được chọn này đã báo trước sự tái sinh của nước Israel như thế nào. Tất cả đều nói về Sự Đến Lần Thứ Hai của Chúa chúng ta và sự phán xét của Thiên Chúa đối với nhân loại trong những thời sau cùng.

Nhưng còn một điều nữa mà tất cả họ đều viết về nó. Từ ngữ Babylon xuất hiện 243 lần trong các tác phẩm của các ngôn sứ.

Người ta nói Babylon là “hoàng hậu giữa các nước”, là “vinh quang của các vương quốc”, và là “Nữ hoàng của các vương quốc.” (Isaia 13:19; 47:5,7).

Nó là “sự ca ngợi của toàn thể trái đất” và là “sự kinh ngạc giữa các dân tộc”. (Jeremia 51:47)

Nó được gọi là “chiếc búa của cả trái đất” (Jeremia 50:23) vì nó có quân đội hùng mạnh nhất hành tinh. Đây là siêu cường trẻ nhất và duy nhất trên thế giới. (Isaia 47).

Bất chấp tất cả những điều này, Babylon là chủ đề mà giáo hội hiếm khi nói đến... Theo các học giả và lãnh đạo giáo hội, những câu trong Sách Thánh nói về một thành phố cổ ở Iraq ngày nay.

Nhưng nếu điều đó đúng thì tại sao các ngôn sứ lại nói nó là một đất nước được bao bọc bởi nước? “Hỡi người ở trên nhiều vùng nước, có nhiều kho tàng.” (Jeremia 51:13). Chỉ cần nhìn vào bản đồ, bạn sẽ thấy cái hải cảng gần nhất với Babylon cổ xưa cách đó 300 dặm chứ đâu có nước bao bọc.

Hơn nữa, các ngôn sứ nói về nạn ô nhiễm: “Bởi vì người đã phá hủy đất đai của mình” (Isaia 14:20). Và về bộ hành chánh rườm rà: “Người mệt mỏi vì quá nhiều lời cố vấn.” (Isaia 47:13)

Bây giờ hãy để tôi hỏi bạn điều này:

Làm sao Babylon, một quốc gia cổ xưa, có thể “lên trời” (Jeremiahi 51:53), “lên trời cao hơn các đám mây” và “dựng ngai mình lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời” (Isaiah 14:14)? Đây đều là những ẩn dụ rõ ràng cho các chuyến bay, và trên thực tế, khám phá vĩ đại này là công trình của 2 người Mỹ trên vùng đất thiêng liêng của chúng ta.

Nếu những người lãnh đạo hội thánh của chúng ta hiểu tất cả những điều này, họ không muốn bạn biết ý nghĩa thực sự của nó!

Thành Babylon mà Isaia và Jeremia đang nói đến không phải là Iraq thời cổ, nhưng cái tên này mang tính biểu tượng sâu xa.

Thành Babylon lịch sử được xây dựng bởi những người từ nhiều nơi trên thế giới cổ đại, giống như tổ tiên của chúng ta đến từ khắp nơi trên hành tinh để biến Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới.

Và bởi vì các ngôn sứ không biết đến sự tồn tại của lục địa Bắc Mỹ vào thời điểm ấy nên họ gọi nó là Babylon “bí nhiệm”.

Babylon còn được gọi là Con gái của Chaldea (Can-đê). Chaldea nằm ở Trung Đông và là nơi sinh sống của các bộ lạc Semitic trong thời kỳ của các ngôn sứ. Người dân Israel là hậu duệ quyền lực nhất của gia đình các bộ tộc Semitic.

Việc người Do Thái giúp Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới không có gì bí mật. Và ngày nay, Babylon Châu Mỹ là nơi có dân số Do Thái đông nhất, đúng như các nhà ngôn sứ đã báo trước (Jeremia 50:4–6, 8; 51:6, 45, Isaia 48:20).

Hơn nữa, 33% tỷ phú Mỹ là người Do Thái và họ nằm trong số những thương gia vĩ đại được các ngôn sứ mô tả.

Cho đến thời điểm này, chúng ta đã thấy Hoa Kỳ đáp ứng mọi mô tả về Babylon như thế nào: đây là siêu cường lớn nhất thế giới, có quân đội hùng mạnh nhất và một bộ máy hành chính khổng lồ, gây ô nhiễm đất đai và đã lên “trên tầng mây”. Nhiều biển hồ và tài nguyên chúc phúc nó; đó là Con gái của người Chaldeans, và sự sáng tạo của con người đến từ khắp nơi trên thế giới.

Vậy tại sao giáo hội lại che giấu tất cả những điều này?

Các ngôn sứ nói rất nhiều về số phận của Babylon trong các tuyên ngôn của họ:

“Babylon đã bất ngờ sụp đổ và bị phá hủy.” (Jeremia 51:8) Trong xứ có tiếng chiến trận, và có sự hủy diệt lớn lao.

“Babylon đã trở thành nơi hoang tàn biết bao giữa các nước!” (Jeremia 50:22,23)

“Khi có tiếng chiếm Babylon mặt đất rung chuyển, tiếng kêu la vang lên giữa các dân tộc.” (Jeremia 50:46)

Và Babylon, vinh quang của các vương quốc, vẻ đẹp lộng lẫy của người Chaldeans, sẽ giống như khi Chúa giáng họa xuống Sodom và Gomorrah. (Isaia 13:19)

Sự hủy diệt của Babylon chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Nó đã bị người Ba Tư chinh phục vào năm 539 trước Công nguyên, nhưng thật đáng ngạc nhiên, đây là một trong số ít lần trong lịch sử khi một thành phố bị chiếm mà không cần chiến đấu hoặc bị tàn sát và hủy diệt rộng lớn.

Nhưng bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy sự sụp đổ của Babylon–Mỹ sẽ xảy ra khi nhân loại bước vào Thời kỳ Cuối cùng có thể được tìm thấy trong lời nói của chính Chúa Giê-su. Sau khi phục sinh, Ngài đã nói với các môn đệ như sau:

“Đây là những lời Ta đã nói với các con khi Ta còn ở với các con, rằng mọi điều đã được chép trong Luật Môi-se, các ngôn sứ và các Thánh Vịnh liên quan đến Ta phải được ứng nghiệm.” (Lu-ca 24:44)

Câu này của Chúa và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta cho thấy rõ ràng rằng những sự kiện mà các ngôn sứ nói đến sẽ xảy ra trong tương lai.

Bạn thấy đây, Luật Môi-sê chứa đựng những mệnh lệnh của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngày nay, chúng là cốt lõi của hệ thống pháp luật hiện đại của chúng ta.

Các Thánh vịnh là một tập hợp các bài hát và thơ ca ngợi Thiên Chúa chúng ta. Mỗi ngày có hàng triệu Ki-tô hữu thờ phượng Chúa trên toàn thế giới bằng cách hát những bài hát đó. Và thật không may, khi lời ngôn sứ về Babylon được ứng nghiệm, 290 triệu người sẽ thiệt mạng!

Tôi giải thích vì sao tôi đi đến kết luận này ngay sau đây.

Có nhiều manh mối khác trong Kinh Thánh nói về lý do, cách thức và khi nào Babylon Châu Mỹ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng dù tiết lộ này có gây sốc đến đâu đi nữa thì vẫn có một số điều an ủi. Tôi tin rằng ý Chúa là bạn sẽ nhìn thấy cảnh báo này kịp thời!

Bạn không phải ngẫu nhiên mà đến đây... “Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn”. (Matthew 22:14)

Đức tin của bạn đã dẫn bạn đến điểm này: “Không có kẻ ác độc nào hiểu được, nhưng người khôn ngoan sẽ hiểu” (Daniel 12:10). Và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, bạn có thể được ban ơn cứu độ.

Như Chúa Giê-su đã nói: “Nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu.” (Matthew 24:13)

Đây là lý do Chúa ban cho các tín hữu của Ngài lời ngôn sứ và cảnh báo trong Kinh Thánh. Và để hiểu chính xác điều gì sắp xảy ra, chúng ta phải lật sang Sách Khải Huyền.

Được viết bởi môn đệ John sau sự phục sinh của Chúa Cứu Thế chúng ta, đây là chương cuối cùng của Kinh Thánh, và nó cũng mô tả Thời kỳ cuối cùng, sự đến lần thứ hai, và sự phán xét cuối cùng.

John đã cho chúng ta nhiều manh mối về lý do, cách thức và thời điểm Babylon Châu Mỹ sẽ bị phá hủy.

Hãy nhớ những gì Jeremia đã nói về Babylon: “Hỡi người là kẻ ở trên nhiều biển hồ, có nhiều kho tàng” (Jeremia 51:13).

Tông đồ John thấy rằng thương mại bằng đường biển đã làm cho Babylon trở nên giàu có đến khó tin: Thành phố vĩ đại đó, nơi đã trở nên giàu có thì tất cả đều có tàu biển vì sự đắt giá của nó! (Khải Huyền 18:19)

Sách Khải Huyền nói về “người phụ nữ ngồi trên mặt nước” (Khải Huyền. 17.1) và có một “chén vàng” (Khải Huyền.17.4) ở tay phải và một vương miện bằng tia sáng. Ông

tiếp tục nói: “Và người phụ nữ mà ta đã nhìn thấy ở thành phố vĩ đại đó, nơi trị vì các vua trên Trái đất.” (Khải Huyền 17:18)

“Người phụ nữ” và “thành phố vĩ đại” nghe có vẻ khó hiểu, nhưng chúng chỉ là một phần trong lời cảnh báo khó hiểu mà Chúa để lại cho chúng ta. Thánh John Tông đồ nói rõ rằng người phụ nữ này là hiện thân của Babylon.

Và trên trán cô ấy có một cái tên được viết, Bí Ẩn, Babylon Vĩ Đại, Mẹ của Gái điếm và sự Ghê tởm của trái đất. (Rev:17:5)

Điều này rất mang tính biểu tượng. Hãy để tôi giải thích: Về lý thuyết, Liên Hợp Quốc “cai trị” tất cả các “vua” trên trái đất và tọa lạc tại New York, “thành phố vĩ đại” nơi bạn có thể nhìn thấy biểu tượng của Babylon mà Kinh thánh nhắc đến: Tượng Nữ Thần Tự Do. Các ngôn sứ đã nhìn thấy địa danh nổi tiếng nhất nước Mỹ trong tầm nhìn của họ và ấn tượng đến mức họ dùng nó như một ẩn dụ về Babylon bí nhiệm.

Vậy tại sao họ lại gọi nó là “Con điếm thành Babylon” và “Mẹ của những gái điếm và những sự ghê tởm”?

Chữ Liberty trong tiếng Anh xuất phát từ chữ nữ thần La Mã Libertas.

Nhưng người Roma không tạo ra nữ thần này. Họ chỉ lấy danh xưng vị thần Babylon được gọi là Ishtar và đổi sang tiếng Latin.

Làm thế nào để tôi biết điều này? Trong các bức tranh và thần thoại cổ xưa, Ishtar được thể hiện với một vương miện tia sáng trên đầu và một ngọn đuốc, một chiếc chén hoặc một viên đá quý trên tay.

Vì vậy, Tượng Nữ thần Tự do về nguồn gốc là Tượng Ishtar, nữ thần sinh sản, tình yêu và tình dục của người Babylon.

Theo nghi lễ cổ xưa của người Babylon, người ta chỉ có thể được thanh tẩy sau khi giao hợp với linh mục hoặc nữ tu sĩ của Ishtar. Để đáp lại sự “cứu rỗi” này cần phải có “quà tặng”.

Vì vậy, Ishtar là người bảo trợ cho cái mà chúng ta gọi là mại dâm. Có thắc mắc tại sao các nhà ngôn sứ gọi cô là “Con điếm của Babylon” không?

Có phải khi Hoa Kỳ cung cấp hầu hết các giải trí khiêu dâm và người lớn trên toàn thế giới chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Các ngôn sứ gọi nước Mỹ là một nước ghê tởm vì họ thấy đất nước chúng ta quay lưng lại với di sản Ki-tô giáo của mình vào Thời kỳ Cuối cùng.

Mọi điều thanh tao và tốt đẹp đều đã rời xa ngươi. (Khải Huyền 18:14)

Hỡi nhà ngươi là kẻ phá hủy di sản của ta. (Jeremia 50:11)

Tôi đã làm ô uế cơ nghiệp của mình. (Isaia 47:6)

Babylon Mỹ Châu đã được định sẵn trở thành nơi suy đồi đạo đức và lan truyền những con đường tội lỗi trên khắp Trái đất giống như Kinh Thánh đã nói:

“Vì mọi dân tộc đã uống rượu thịnh nộ của sự gian dâm của nó [...]”. (Khải Huyền 18:3)

Tông đồ John viết về mức độ tội lỗi của người Babylon: “Vì tội lỗi của nó đã cao đến tận trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ lại những tội ác của nó.” (Khải Huyền 18:5)

“Chúa đã mở kho vũ khí của Ngài, và lấy vũ khí phần nộ của Ngài ra.” (Jeremia 50:25)

Jeremia và Isaia nói về một vũ khí phi thường sẽ hoàn thành sự phán xét của Đức Chúa Trời:

“Chúa và vũ khí phần nộ của Ngài tiêu diệt cả xứ.” (Isaia 13:5)

Cuộc tấn công xảy ra nhanh chóng và bất ngờ:

Vì vậy, tai họa sẽ ập đến với ngươi, sự hoang tàn sẽ thịnh linh ập đến ngươi mà ngươi không hề biết. (Isaia 47:11)

Cuộc tấn công xảy ra phía trên khu vực của chúng ta:

“Vì thế ta sẽ làm rung chuyển trời.” (Isaia 13:13)

“Này Ta sẽ nổi dậy chống lại Babylon, một cơn gió hủy diệt.” (Jeremia 51:1)

Trên bề mặt, có thiệt hại nhỏ:

“Người ta sẽ không lấy của ngươi một hòn đá làm góc, một hòn đá làm nền, nhưng ngươi sẽ bị hoang vu mãi mãi.” (Jeremia 50:26)

Nhưng hiệu quả mạnh đến mức sẽ khiến cả đất nước phải quỳ gối:

Các thành của nó trở nên hoang tàn (Jeremia 51:43)

Này, ngày của Chúa đến, ngày tàn bạo, với cơn thịnh nộ và giận dữ dữ dội, khiến đất nước trở nên hoang vu. (Isaia 13:9)

Quân đội của ta thành tê liệt, không thể đáp ứng:

Chiếc búa của cả Trái đất đã bị cắt rời và gãy nát!

Babylon đã trở thành nơi hoang tàn biết bao giữa các nước! (Jeremia 50:23)

Những người hùng mạnh của Babylon đã bị kìm hãm không được chiến đấu, sức mạnh của họ đã tàn bại. (Jeremia 51:30)

Và thứ vũ khí này nhân chìm nước Mỹ vào im lặng và bóng tối!

Hỡi Con gái người Chaldea, hãy ngồi yên và chìm vào bóng tối, vì ngươi sẽ không còn được gọi là Nữ hoàng của các vương quốc nữa. (Isaia 47:5)

Loại vũ khí nào nổ trong bầu khí quyển có thể làm tê liệt và im lặng cả lục địa?

Thế giới chưa bao giờ nhìn thấy nó... cho đến lần thử nghiệm đầu tiên về Xung-Điện-Từ (Electro-Magnetic Pulse) hoặc EMP.

Hồi 1962, quân đội của chúng ta đã thử nghiệm một vụ nổ hạt nhân nhỏ cách Trái đất 250 dặm. Mặc dù đầu đạn rất nhỏ so với kho vũ khí hạt nhân ngày nay nhưng nó đã phá hủy các vệ tinh và đường dây điện cách xa 900 dặm.

Vũ khí này ứng nghiệm lời ngôn sứ trong Kinh Thánh đến từng chữ. Nó gây ra rất ít thiệt hại cho các tòa nhà vì nó phát nổ ở trên cao so với mục tiêu, và gây ra sự “phẫn nộ” vì nó phá hủy tất cả các thiết bị điện của chúng ta. Không có ô-tô, không có thông tin liên lạc, không có nguồn điện nào cả. Loại vũ khí này không tự nó giết chết nhưng nó lại đè bẹp xã hội hiện đại. Nga và Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm EMP của riêng họ rồi. Iran và Triều Tiên có lẽ đã có công nghệ để tấn công.

Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đưa ra cảnh báo vài phút trước khi phát nổ. Những ảnh hưởng lâu dài sẽ hủy hoại xã hội như chúng ta đã biết... đúng như Kinh Thánh đã tiên báo:

“Vì vậy, trong một ngày, các tai họa của nó sẽ xảy ra, chết chóc, than khóc và đói khát.” (Khải Huyền 18:8)

Nhưng hai điều này sẽ đến với ngươi trong chốc lát, trong một ngày, ngươi mất con và thành góa bụa. (Isaia 47:9)

Không có nhà thương hoặc tiệm thuốc hoạt động, người ta sẽ không được chữa trị cần thiết.

Và trên khắp vùng đất của mình, những người bị thương sẽ rên rỉ. (Jeremia 51:52)

Bệnh dịch sẽ bùng phát vì không có nước, vì nhiệt độ, và thiếu vệ sinh rác thải.

Vì ô-tô và xe tải ngừng chạy, kệ hàng trên thị trường sẽ trống rỗng. Nạn đói sẽ khiến những người tuyệt vọng quay sang cướp bóc và bạo lực. “Sự phẫn nộ” sẽ hủy diệt nước Mỹ từ bên trong. Sẽ không có cảnh sát, luật pháp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay sự giúp đỡ... Tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn và bối rối.

“Các hoàng tử và các nhà thông thái, các thống đốc, các đại biểu và những người hùng mạnh của cô ta (Babylon–Mỹ Châu) sẽ ngủ một giấc vĩnh viễn và không thức dậy.” (Jeremia 51:57)

Ngay cả các đồng minh của chúng ta cũng sẽ bất lực:

“Và các vị vua trên trái đất, những người đã phạm tội gian dâm và sống sung sướng với cô ấy, sẽ khóc lóc và than thở cho cô ta khi họ nhìn thấy khói đốt cô ấy bốc lên.” (Khải Huyền 18: 9)

Như ngôn sứ Jeremia đã nói:

“Sau khi đọc xong cuốn sách này, người sẽ buộc một hòn đá vào nó và ném nó xuống giữa sông Euphrates. Người sẽ nói rằng: Babylon sẽ chìm như vậy, và sẽ không thoát khỏi tai họa giáng xuống nó.” (Giê-rê-mi 51:63,64).

Và đây là sự khởi đầu của hoạn nạn và buồn thảm:

“Vì bây giờ sẽ có hoạn nạn lớn, chưa từng có từ khi tạo dựng thế gian cho đến nay, và sẽ không bao giờ có như vậy.” (Matthew 24:21).

Tuy nhiên, vị ngôn sứ cho thấy vẫn còn hy vọng.

Theo Thánh sử Matthew, tất cả những ai nghe những lời này, tin tưởng và hành động đúng đắn sẽ được cứu: “Nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu.” (Ma-thi-ơ 24:24).

Thông điệp ấy không thể rõ ràng hơn... Những lời cảnh báo đó để chỉ cho những ai tin vào những lời và sự cảnh báo của Chúa chúng ta và chuẩn bị sẵn sàng mới được cứu.

Khi chứng kiến lời ngôn sứ này trở thành hiện thực, tôi biết mình phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ những người tôi yêu thương khỏi những hoạn nạn sắp tới.

Feb 24, 2024



*Nguồn: Internet eMail by **nguyễn văn thông** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Bảy, February 24, 2024
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*