

T hanh Thiếu Niên Đa Hiệu, hậu duệ Võ Bị, tiếp bước thế hệ cha, ông...



Các cựu sinh viên sĩ quan Võ Bị, là những người tình nguyện gia nhập trường Võ Bị (đầu tiên quân trường này mang tên Trường Võ Bị Liên Quân Việt Nam được thành lập theo sắc lệnh của Vua Bảo Đại). Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, trường được đổi tên là Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, đào tạo các sĩ quan hiện dịch cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, để tham gia trực tiếp vào cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam chống Bắc quân cộng sản xâm lược.

Rất nhiều sĩ quan Võ Bị đã hy sinh thân mạng, và nhiều người đã trở thành tàn phế, trong cuộc chiến chống cộng sản kéo dài nhiều năm (1945-1975). Sau 30- 4-1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, các sĩ quan Võ Bị bị giam tù nhiều năm trong các trại tù tập trung, gia đình họ gặp muôn vàn khó khăn để sống còn trong chế độ mới, nơi họ chỉ là những công dân hạng hai.

Một số sĩ quan Võ Bị đã liều mình vượt biên, vượt biên tìm tự do sau thời gian bị CS giam tù. Nhiều người được chính phủ Hoa Kỳ cho định cư theo chương trình dành cho các cựu tù nhân chính trị (chương trình HO), nên họ đã đem theo được con cái vị thành niên đến vùng đất mới. Các cháu này chính là hậu duệ Võ Bị, đã tự nguyện tiếp bước cha, ông, trong công cuộc tranh đấu vì lý tưởng tự do, một cuộc tranh đấu gian khổ, đòi hỏi nhiều thì giờ, công sức, và cả nhiều hy sinh, nhất là trong hoàn cảnh cố hương Việt Nam hiện nay đang phải đối phó với thù trong (Việt cộng bán nước), và giặc ngoài (Tàu cộng xâm lược).

1. Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (TĐTTNDH):

Các cháu Võ Bị, khi theo cha mẹ đi sinh hoạt tại các Hội Võ Bị địa phương, đã làm quen với nhau, dễ dàng tập hợp thành nhóm, hoạt động trong những lãnh vực các cháu quan tâm và ưa thích: văn nghệ, văn hóa, xã hội... Được cha, ông hướng dẫn, các cháu được

giới thiệu đến các anh, chị TTNDH tại các địa phương khác. Dần dần, các cháu Võ Bị được khuyến khích, và hướng dẫn để thành lập tổ chức riêng, từ Đoàn, đến Liên Đoàn, và Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (thành lập tính đến nay đã được 18 năm).

Nhiều anh chị trong tổ chức TTNDH/Võ Bị như anh Trần Quốc Dũng (K. 4/2), chị Lữ Anh Thư (K. 3/2) những năm xưa, đã bỏ nhiều công sức, thì giờ, tổ chức các buổi họp mặt TTNDH tại thủ đô Washington giúp các em, các cháu làm quen với những người bạn mới, với sinh hoạt tập thể; nhờ vậy mở rộng kiến thức về Tổng Hội, Tổng Đoàn, rèn luyện kỹ năng để giúp phát triển tổ chức tại địa phương cũng như tại trung ương. Những năm gần đây, Tổng Hội VB đã chỉ định một số cựu SVSQ làm cố vấn cho TĐTTNDH, giúp các cháu trong vấn đề tổ chức, và sinh hoạt. Nhờ vậy, hoạt động của các cháu Võ Bị thêm phần hữu hiệu.

Nhiều cháu TTNDH sinh ra tại Việt Nam, nên được thừa hưởng nền giáo dục dân tộc, nhân bản, và khai phóng của Việt Nam Cộng Hòa. Cái khởi đầu tốt đẹp này giúp các cháu ý thức được cội nguồn của tổ tiên, của gia đình, và của bản thân. Các cháu cũng có căn bản để trở thành những con người tử tế, có đầu óc rộng mở để sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa của các nền văn hóa phương xa. Đây chính là điều kiện giúp các cháu trở thành người hữu dụng cho nhân quần, xã hội khi trưởng thành.

Sau 1975, nhiều cháu trải qua thời niên thiếu trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, và rồi trưởng thành trong một chế độ phủ nhận tất cả các giá trị của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa mà các cháu được thụ hưởng buổi đầu đời. Đây quả là một thử thách lớn, khiến cha mẹ các cháu phải nỗ lực để giúp con, cháu mình một mặt thích nghi với hoàn cảnh mới, một mặt bảo vệ các giá trị tốt đẹp của nền giáo dục cũ. May mắn cho các cháu, tuy những người cha bị giam trong ngục tù cộng sản nhiều năm, nhưng những bà mẹ hiền trong gia đình, ngoài việc lo sinh kế trong gia đình vẫn không quên trách nhiệm giáo dục các cháu thành người con ngoan, hiếu học, và chăm làm. Nhờ vậy, các cháu bé này, khi trưởng thành, đã không quên cội nguồn gia đình, vẫn tôn trọng cờ vàng ba sọc đỏ, cờ quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cũng là biểu tượng của lý tưởng tự do, dân chủ mà cha, ông các cháu đã bỏ hết tuổi thanh niên để phục vụ. Đây quả là điều khiến ông bà, cha mẹ các cháu rất tự hào, và là niềm hy vọng lớn cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đang sống lưu vong tại hải ngoại.

Tại hải ngoại, các cháu TTNDH được giáo dục trong môi trường coi trọng con người, và các giá trị cao đẹp như tự do, dân chủ. Được chính phủ trợ giúp tối đa tại nhà trường, được cha mẹ bảo bọc che chở, nên nhiều cháu đã học thành tài, và có cơ hội đem tài năng để phục vụ cộng đồng. Một số, cả nam lẫn nữ, còn noi theo gương của cha, ông, gia nhập các lực lượng trong quân đội Hoa Kỳ, như hải, lục, không quân, thủy quân lục chiến... từng làm rạng danh cho gia đình, và cộng đồng gốc Việt.

Một số cháu TTNDH được sinh ra tại hải ngoại, có trình độ tiếng Việt hạn chế, nhưng nhờ sự hỗ trợ của gia đình, của cộng đồng; và nhờ nỗ lực của bản thân, đã chịu khó theo học các lớp Việt ngữ, tham gia sinh hoạt của các anh chị TTNDH, của cộng đồng nên vẫn còn giữ được gốc Việt.

Tất cả các cháu trong gia đình Võ Bị, dù thuộc thế hệ một rưỡi, thứ hai, hay thứ ba... đều được xem là hậu duệ Võ Bị, được chào đón trong tổ chức mang tên Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.

2. Mục tiêu hoạt động của Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu:

TTNDH, hậu duệ Võ Bị, sống cả ở trong nước lẫn hải ngoại; ngay ở hải ngoại các cháu cũng ở tại nhiều nơi rất xa nhau, nên rất khó cho các cháu gặp gỡ thường xuyên, để hiểu nhau, và đoàn kết thành một nhóm có chương trình hoạt động chung. Thiếu sự gắn bó, đoàn kết, các cháu không có điều kiện phát triển tổ chức, cũng như giúp cha, ông trong các sinh hoạt của Tổng Hội, hay của cộng đồng. Vì thế mục tiêu đầu tiên của TĐTTNDH chính là phải kết nối các Đoàn TTNDH địa phương, giúp các cháu làm quen với nhau, ý thức được trách nhiệm của hậu duệ Võ Bị, và cùng nhau hành động. Khi có được tình thân ái, các cháu dễ dàng thông cảm nhau, và tổ chức sẽ có sức mạnh của sự hợp lực, công việc dù khó khăn, các cháu cũng sẽ làm được.

Mục tiêu kế tiếp của các tổ chức TTNDH chính là hỗ trợ thế hệ đi trước: ông, cha, chú, bác trong sinh hoạt nội bộ (Võ Bị), và sinh hoạt cộng đồng. Các cựu SVSQ Võ Bị ngày nay, đa số đều tuổi cao, sức yếu, nhiều niên trường các khóa đàn anh đã vượt xa tuổi “thất thập cổ lai hy” (đã sang tuổi 80 hay 90), mà lớp Võ Bị trẻ nhất (các khoá 29, 30, 31) cũng đã bước vào tuổi “thọ” (60) rồi. Sau nhiều năm nhọc nhằn trong chiến tranh, trong lao tù cộng sản, rồi lưu vong vất vả xây dựng cuộc sống mới nơi xứ người... họ không còn đủ sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần để gánh vác công việc chung. Lý tưởng vẫn vững vàng, lập trường quốc gia chống cộng sản vẫn kiên định, giấc mơ quang phục quê hương vẫn sống trong tâm tư, nhưng họ không thể tiếp tục cuộc hành trình gian khổ, cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền mà không có sự hỗ trợ của thế hệ hậu duệ Võ Bị. Giúp đỡ cha, ông, chú, bác trong các sinh hoạt của Tổng Hội Võ Bị là trách nhiệm của các cháu TTNDH. Tích cực hoạt động trong các Đoàn TTNDH địa phương, cũng như tại các Liên Đoàn, và Tổng Đoàn tại trung ương, các cháu còn có nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm, và trở thành những con người “đa năng, đa hiệu” như cha, ông mình.

Mục tiêu rất quan trọng trong sinh hoạt của TTNDH chính là góp phần tích cực trong công cuộc tranh đấu để đem lại tự do, dân chủ cho Việt Nam. Đây là lý tưởng của thế hệ Võ Bị đi trước. Cha, ông họ sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh, phải làm nhiệm vụ người trai thời loạn. Họ là thế hệ hậu duệ, là người kế thừa di sản của cha, ông; phải tiếp

bước cha, ông hoàn thành công việc bị bỏ dở. Tuy nhiều cháu TTNDH sống xa quê hương Việt Nam rất lâu, có cháu còn chưa đặt chân đến vùng đất xa xôi này; nhưng đây chính là cội nguồn của dân tộc Việt. Các cháu là con cháu dòng Việt, hẳn không thể thờ ơ với đất nước Việt, và người dân Việt. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào rất sâu nặng. Các bậc cha mẹ không thể không nhắc nhở cho các cháu tình quê hương cao đẹp đó, nhất là Việt Nam hiện đang trầm luân dưới ách thống trị của Đảng cộng sản, đang cần mọi bàn tay góp sức để đưa dân tộc thoát vòng nô lệ của cộng sản.

3. Sinh hoạt của Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu thời gian qua:

Sinh hoạt của Tổng Đoàn TTNDH Võ Bị tập trung vào các mục tiêu nói trên. Những dự án đề ra, những việc các cháu dốc sức cùng làm chứng tỏ tổ chức của các cháu đã đi đúng hướng.

Tổng Đoàn luôn quan tâm đến việc đoàn kết các cháu thuộc nhiều địa phương ở rất xa nhau. Những năm gần đây, nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng, nên việc kết nối, liên lạc đã dễ dàng hơn xưa rất nhiều. Các cháu có thể họp mặt qua màn hình internet, mà không cần phải cất công đi xa hàng trăm dặm đường. Là giới trẻ, giỏi về computer, việc liên lạc từ xa đối với các cháu không còn là vấn đề nan giải nữa. Vì thế, chúng ta thấy Tổng Đoàn đã liên lạc được cả với các cháu TTNDH trong nước. Quỹ Học Bổng Võ Bị là một thí dụ điển hình. Tổng Đoàn TTNDH đã vận động thành lập một Quỹ Học Bổng, nhằm giúp con, cháu các sinh viên Võ Bị còn đang ở Việt Nam, những em hiếu học, nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này giúp nối dây thân ái giữa các cháu hậu duệ Võ Bị, đoàn kết Võ Bị hải ngoại và Võ Bị trong nước.

Mục tiêu thứ hai của tổ chức là hỗ trợ chú, bác trong sinh hoạt Võ Bị và hoạt động cộng đồng. Trong lãnh vực này, các cháu đã nêu những tấm gương sáng; khiến các chú, bác rất cảm động, và hãnh diện. Khi Hội địa phương, hay Tổng Hội bận rộn một công việc nào đó, bên cạnh những mái tóc bạc, luôn có sự hiện diện của những mái đầu xanh của TTNDH. Các cháu sát cánh cùng chú, bác làm việc chung. Ngày phát hành tập san Đa Hiệu, ngoài sự hiện diện của phu nhân các chú, bác Võ Bị, chúng ta còn thấy sự góp sức của thế hệ hai, thậm chí của cả thế hệ ba. Thành ra công việc thật mệt nhọc, nhưng vẫn đem nguồn vui đến cho mọi người!

Các chú, bác tham gia biểu tình trong cộng đồng, các cháu góp sức cổ động, và giúp thực hiện các biểu ngữ. Ngày các chú, bác tiếp tay với Hội Thương Phế Binh VNCH tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hàng năm, các cháu cũng rất bận rộn tiếp tay. Đến kỳ tổ chức Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu (2 năm một lần), thì Tổng Đoàn TTNDH đã thành cánh tay mặt của Ban Tổ Chức, và là một yếu tố giúp Đại Hội Võ Bị thành công. Thử tưởng tượng nếu không có sự tiếp tay của Tổng Đoàn TTNDH, thì các chú, bác trong Tổng Hội sẽ vất vả biết chừng nào, với biết bao nhiêu việc phải lo, và phải làm. Vào những dịp này, Tổng

Đoàn cũng còn phải tổ chức các sinh hoạt riêng của mình. Thôi thì, vừa “học nghề” của chú, bác, vừa “làm việc” của mình luôn!

Một công tác nổi bật trong lãnh vực thứ hai này là công tác giúp thương binh VNCH tại quê nhà, và công tác trùng tu mộ của tử sĩ VNCH tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũ. TĐ đã lo tìm người bảo trợ cho một số thương binh cần sự giúp đỡ thường xuyên; CSVSQ Phan Thế Duyệt, K. 25, là một trường hợp điển hình. Các cháu đặc biệt quan tâm giúp đỡ anh Duyệt cho đến ngày anh qua đời vào tháng 10, 2018. Một số mộ tử sĩ VNCH tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũ, cũng được trùng tu trong năm qua, với sự đóng góp tài chánh từ ngân quỹ eo hẹp của Tổng Đoàn.

Một trong những điều tâm nguyện của các cháu TTNDH là đi theo lý tưởng mà cha, ông đã chọn lựa; đó là lý tưởng quốc gia, dân tộc, nền tảng của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì thế, các cháu một lòng tôn kính lá cờ vàng ba sọc đỏ, cờ của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cũng là cờ di sản của tự do, dân chủ; mà cha, ông các cháu một đời phục vụ, và bảo vệ. Người Việt ty nạn cộng sản sắp chào đón mùa xuân thứ 44 tại hải ngoại. Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Tổng Đoàn TTNDH sẽ cho phát hành Lịch Hậu Duệ Võ Bị Vinh Danh Cờ Vàng vào trung tuần tháng 12, 2018. Đây là một hành động rất có ý nghĩa, vừa nâng cao ý thức tôn trọng cờ VNCH cho thế hệ hậu duệ Võ Bị, vừa chia sẻ niềm tự hào với thế hệ cha, ông đi trước, trong Tổng Hội VB, cũng như trong cộng đồng.

Những công việc mà Tổng Đoàn TTNDH đã thực hiện trong nhiều năm qua chứng tỏ các cháu đã thực sự trưởng thành, biết nhận định đúng sai, biết chọn công việc đúng mục tiêu hoạt động, và làm việc có hiệu quả. Tại Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu XXI vừa qua tại Nam California, các cháu được vinh dự nhận lãnh ngọn đuốc truyền thống do Tổng Hội Võ Bị chuyển giao. Các cháu đã chứng tỏ được khả năng là người kế thừa của các cựu SVSQ Võ Bị. Tre già măng mọc, mong các cháu sẽ không phụ tấm lòng của các bậc cha, chú!

4. Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Võ Bị cần cảnh giác những điều gì, để có thể hoàn thành trách nhiệm tiếp bước cha, ông:

Tuy được sống trong môi trường tự do, dân chủ; các cháu TTNDH cần cảnh giác để tránh bị cám dỗ, và thay đổi lập trường. Môi trường sống và làm việc của các cháu không thiếu các cạm bẫy. Trước hết, nền giáo dục mà các cháu tiếp nhận tại Hoa Kỳ là nền giáo dục tự do; các trường đại học hưởng quy chế tự trị, và từng nổi tiếng là bị chi phối bởi các giảng viên có khuynh hướng cấp tiến, khuynh tả; các tài liệu giảng dạy cũng bị chi phối bởi khuynh hướng này. Nhiều sách viết về chiến tranh Việt Nam được phổ biến tại nhiều trường đại học có những nhận định thiếu khách quan, một chiều, có lợi cho phe cộng sản, là phe chủ động gây chiến tranh tại miền Nam Việt Nam; và có hại cho phía Việt Nam Cộng Hòa, là những người buộc phải cầm vũ khí tự vệ chống kẻ xâm lược từ miền Bắc tràn vào. Tuy Hoa Kỳ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng do áp lực của phong

trào phản chiến trong xã hội Mỹ cùng giới truyền thông khuynh tả, nên cuộc chiến của quân, dân miền Nam đã không được loan tin một cách trung thực. Kết quả là sau này, quân, dân miền Nam VN không được người Mỹ hỗ trợ nhiệt thành như thời gian đầu cuộc chiến; cuối cùng chúng ta bị bó tay, và mất nước. Hậu quả chưa dừng lại ở đó, người lính Hoa Kỳ rời cuộc chiến trở về nhà, không được đón tiếp đàng hoàng; còn quân đội VNCH cũng bị dèm pha, chỉ trích, bị sỉ nhục trong nhiều tài liệu viết về chiến tranh VN. Là con cháu của những người lính VNCH, các cháu TTNDH cần cảnh giác, để khỏi bị các tài liệu giảng dạy thuộc loại nói trên ảnh hưởng đến tư tưởng, và hành động.

Cũng chính vì Hoa Kỳ và các nước tư bản Âu, Mỹ là thế giới tự do, nên là vùng đất tốt để cộng sản dễ dàng xâm nhập. Trong cộng đồng không thiếu gì Việt cộng nằm vùng, và Việt gian sẵn sàng làm tay sai cho cộng sản; gây chia rẽ trong cộng đồng, và nhất là gây mất đoàn kết trong các tổ chức cựu quân nhân, các hội đoàn chống cộng. Là hậu duệ Võ Bị, con cháu các cựu sinh viên sĩ quan xuất thân từ một quân trường danh tiếng của Việt Nam Cộng Hòa; các cháu phải cảnh giác với âm mưu chia rẽ của kẻ thù cộng sản trong cộng đồng. Phải kiên định lập trường quốc gia dân tộc, chống Cộng, và không hòa hợp hòa giải với cộng sản dưới bất cứ hình thức nào; vì đây chính là tôn chỉ của Tổng Hội Võ Bị. Sau 43 năm cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, Việt cộng đã lộ nguyên hình là bọn bán nước, buôn dân; khiến đất nước mất dần lãnh thổ, biển, đảo, chủ quyền; người dân thành kẻ lưu vong ngay trên quê hương mình!

Để giúp cho việc kiên định lập trường quốc gia, chống lại sự tuyên truyền xảo trá của kẻ thù cộng sản luôn nhắm mục tiêu vào giới trẻ; các cháu TTNDH cần liên tục tìm tòi, học hỏi, mở mang kiến thức về cộng đồng, về chính trị để có bản lãnh đối phó với mọi tình huống, có khả năng nhận định đúng sai khi phải giải quyết một vấn đề, hay phải thực hiện một lựa chọn. Nói một cách đơn giản, các cháu phải luôn học hỏi để tiến bộ trong tư tưởng, và hiệu quả trong hành động. Biền học vốn mệnh mông, và học hỏi thì không bao giờ là đủ cả.

Cộng sản đã và đang dùng trăm phương ngàn kế để xâm nhập và lũng đoạn cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Chúng lập kế hoạch rất quy mô để tấn công vào mọi tổ chức, mà kế hoạch nổi tiếng nhất và có ngân sách cao nhất mang tên Nghị Quyết 36. Chúng đưa ca nô VC vào cộng đồng hát hò, ru ngủ thanh niên, khiến các cháu quen dần với “văn nghệ, văn hóa VC”; khuyến khích doanh nhân hải ngoại đem vốn về VN đầu tư; khuyến khích trí thức, chuyên viên về VN “phục vụ” đất nước... Các cháu TTNDH phải là thành trì vững chắc chống lại các hình thức “xâm lăng” mềm mại này; cảnh giác các bạn trẻ khác chớ nghe lời tuyên truyền đường mật của VC mà làm hại cho công cuộc tranh đấu chống Cộng của cha, ông.

Các cháu TTNDH, dù sống xa quê nhà, vẫn có thể góp phần vào cuộc tranh đấu cho dân chủ tại quê nhà. Các cháu cần lên tiếng mạnh mẽ phản đối các bất công xã hội tại Việt

Nam, phản đối các luật phi dân chủ như Luật An Ninh Mạng, luật bán nước như Luật Đặc Khu Kinh Tế; lên án Việt cộng vi phạm nhân quyền trầm trọng như bắt giam người biểu tình ôn hoà, tra tấn và giết người vô tội tại các đồn công an... Sự dấn thân của các cháu sẽ giúp các bạn trẻ trong nước quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề sinh tử của đất nước, bớt thờ ơ với cuộc sống khôn khó của người dân... Cuộc cách mạng thực sự giải phóng người dân khỏi ách Cộng nô sẽ có cơ may khởi đầu!

Kết luận, chúng ta, các sĩ quan tốt nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, đã dành trọn tuổi thanh niên phục vụ cho quốc gia, dân tộc; đã chiến đấu dũng cảm trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc; nhưng chưa hoàn thành công việc của mình. Rất may mắn là chúng ta có được thế hệ hậu duệ, các cháu Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, sẵn sàng tiếp bước cha, ông. Được kế thừa di sản tốt đẹp của gia đình, của văn hóa Việt tộc; lại được giáo dục trong môi trường nhân bản của thế giới tự do, tiếp nhận những kiến thức thuộc hàng đầu thế giới; các cháu có đủ điều kiện để giúp thế hệ cha, ông thực hiện hoài bão, và ước mơ của mình: xây dựng một Việt Nam không cộng sản, tự do, dân chủ, và phú cường!

Nguyễn Quốc Đống, K. 13

16-11-2018



Nguồn: Internet eMail by Nguyễn Quốc Đống chuyển

*Đăng ngày Thứ Bảy, February 2, 2019
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*