



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 27-12-2015

Chúa nhật Lễ Thánh gia

Con có bốn phận

LỜI CHÚA: Lc 2, 41-52

Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trở về hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lũ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sùng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.

(xem tiếp trang 2)

Iraq: mở Cửa Thánh tại Nhà thờ Baghdad



WHĐ (20.12.2015) / BAGHDAD – Hôm thứ Bảy 19-12-2015, Đức Thượng phụ Louis Sako (Công giáo nghi lễ Cande) đã mở Cửa Thánh tại ngôi nhà thờ rất cổ kính của Baghdad, Nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi; đây là nơi an táng các vị Thượng phụ của Iraq và gần đây đã được trùng tu để khuyến khích việc bảo tồn di sản Kitô giáo.

Tất cả các giám mục và linh mục đã hiện diện xung quanh Đức Thượng phụ Louis Sako, đang khi các thiếu số Kitô giáo đang phải đối mặt với một tình hình đặc biệt khó khăn.

Con số các Kitô hữu hiện nay tại Iraq đã giảm xuống dưới 500.000 người.

Đức Thượng phụ Sako hy vọng chính quyền Hồi giáo, Shiite và Sunni, cũng công bố một năm thương xót và hòa giải để chữa trị căn bệnh ung thư của chủ nghĩa khủng bố đang tàn phá Iraq, Afghanistan, Syria, Pakistan, Nigeria. Nhưng không có công bố nào theo chiều hướng ấy vì những hận thù đã quá sâu đậm. Hàng chục ngàn Kitô hữu đã bỏ hết mọi sự chứ không cải sang đạo Hồi. Hầu hết trong số họ đang sống trong những căn lều ở Erbil, thủ đô của Vùng tự trị của người Kurd, và ở Baghdad.

Tuần tới, Đức Thượng phụ Sako sẽ cử hành Thánh lễ tại một trại tạm cư. Một trong những căn lều ở đây đã được dùng làm nhà nguyện. Vị Thượng phụ Cande sẽ mở Cửa Thánh của căn lều này để cho thấy rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con cái mình. ■

Jordan: Kỷ niệm bốn mươi năm thống nhất ngày mừng lễ Giáng sinh

WHĐ (23.12.2015) – Năm nay là kỷ niệm 40 năm thống nhất ngày mừng lễ Giáng sinh trong tất cả các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô giáo ở Jordan. Vào năm 1975, các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô giáo đã thông qua một quyết định theo đó tất cả các Kitô hữu của Vương quốc Jordan đều mừng Đại lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, theo lịch Grêgôriô, còn lễ Phục Sinh sẽ theo lịch Julianô.

Jordan hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới mà hai đại lễ của Kitô giáo được tất cả các Kitô hữu cử hành trong cùng một ngày; đây là một niềm tự hào của các Kitô hữu địa phương. Nhân dịp này, cha Rifat Bader người Jordan, là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Công giáo, nêu ra suy nghĩ: “Đâu là tầm quan trọng của việc thống nhất các ngày lễ này? Thánh

Phaolô nói: Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa. Thế thì tại sao các ngày lễ Kitô giáo lại không được cử hành vào cùng một ngày?”

Tại Jordan, Giáng sinh là một ngày lễ quốc gia từ năm 1999 - là năm Vua Abdullah II lên ngôi.

Cuộc tranh luận về việc thống nhất các ngày lễ trọng trong phụng vụ mà các Giáo hội và các cộng đồng Kitô giáo khác nhau cử hành vào những ngày khác nhau lại được khơi lên, đặc biệt từ tháng Năm năm 2014, khi Đức Thượng phụ Chính thống Tawadros II (nghi lễ Copt), gửi thư cho Đức giáo hoàng Phanxicô, nhân kỷ niệm một năm ngày hai vị gặp nhau lần đầu tiên tại Vatican, đề nghị thống nhất ngày cử hành lễ Phục Sinh. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Mầu nhiệm Nhập Thể bắt đầu từ tiếng Xin Vâng ở Nadarét. Nadarét là nơi Ngôi Lời làm người sống phần lớn thời gian. Mái ấm Nadarét thật khác thường, và rất đổi bình thường. Đây là một gia đình có bầu khí yêu thương, đạo hạnh. Nadarét là trường học đầu tiên huấn luyện Đức Giêsu, chuẩn bị Ngài gánh vác sứ mạng Cha giao sau này. Nadarét là trường dạy cầu nguyện, dạy giáo lý, dạy lao động, dạy yêu thương đến hiến mình cho người khác. Đức Giêsu đã vâng phục kỷ luật của trường này. Ngài đã chấp nhận những vị thầy đầu tiên là cha mẹ, và Ngài đã lớn lên, cứng chạc, trưởng thành, quân bình cả về thân xác, trí tuệ lẫn tâm linh. Con Thiên Chúa đã tập làm người ở Nadarét, và nên giáo dục ở Nadarét đã thành công khi trao cho ta một Giêsu khôn ngoan, đạo đức và nhân hậu, ở tuổi ngoài 30.

Nền giáo dục gia đình được coi là tốt khi giúp con cái mở ra trước những đòi hỏi của Thiên Chúa và tha nhân. “Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà CHA con sao?” Từ năm 12 tuổi, cậu Giêsu đã ý thức mình là Con của Thiên Chúa, Đấng mà cậu triu mến gọi là Cha. Cậu đã sống mối tương quan thân tình độc đáo này và cậu cảm thấy điều đó kéo theo những bốn phận: ở lại trong nhà Cha hay lo việc của Cha. Càng lúc Đức Giêsu càng ý thức về mình, trong tương quan với Cha và trong sự thúc bách của sứ mạng. Con Thiên Chúa cần mẹ cha, cần một mái ấm để lớn lên, nhưng cả mối dây thân thương tự nhiên ấy cũng có lúc phải chịu hy sinh, nếu nó cản trở sứ mạng Cha trao phó. Ta không rõ tại sao cậu Giêsu rất mực khôn ngoan đã ở lại Đền Thờ mà không báo cho cha mẹ. Nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ phải chia tay với Mẹ Maria. Đức Giêsu không chỉ là người con hiếu thảo với mẹ cha, nhưng trên hết và trước hết, Ngài là Con vâng phục CHA. CHA trên trời là ưu tiên vượt trên mọi ưu tiên khác.

Đức Maria không hiểu câu trả lời của Con mình. Dù Mẹ đã nghe bao mạc khải về Con từ Gabriel, Simêon, nhưng những biến cố đời thường vẫn làm Mẹ ngỡ ngàng. Con vẫn là một

(xem tiếp trang 3)

Chân phước Têrêsa Calcutta sẽ sớm được tuyên thánh

WHD (20.12.2015) – Hôm thứ Năm 17-12-2015, đúng ngày sinh nhật của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký bốn sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các tôi tớ Chúa là: *Enrico Hahn*, giáo dân người Đức sống vào thế kỷ thứ 19; *Giuseppe Ambrosoli*, linh mục người Ý; *Lanzuela Leonardo Martínez*, tu sĩ người Tây Ban Nha; hai vị sau qua đời trong những năm cuối của thế kỷ 20.

Nhưng thông tin được nhanh chóng loan đi trên khắp thế giới với niềm vui mừng lớn lao là sắc lệnh thứ tư, công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Têrêsa Calcutta, vị nữ tu nhỏ bé trong chiếc áo sari hai màu xanh trắng, đã được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 19-10-2003. Các nữ tu Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta là những người vui mừng hơn hết vì đã chờ đợi tin này từ rất lâu; các chị nói rằng “đây là lúc vui mừng và tạ ơn”. Một Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Thomas D’Souza, Tổng giám mục Calcutta, chủ sự, đã được cử hành tại nhà mẹ của Dòng Thừa Sai Bác Ái vào lúc 16g00, giờ địa phương.

Việc một người đàn ông Braxin được khỏi các khối u não một cách kỳ diệu đã được công nhận là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Têrêsa, mở đường cho việc tuyên thánh cho vị chân phước người Albania đã dâng hiến cuộc đời phục vụ người nghèo ở Calcutta.

Sinh tại Skopje năm 1910 trong một gia đình người Albania ở Macedonia, Agnes Gonxha Bojaxhiu, tức Mẹ Têrêsa Calcutta, đến Ấn Độ năm 1929 và thành lập Dòng Thừa Sai Bác Ái vào năm 1950 để chuyên lo phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những người hấp hối, đặc biệt là ở Calcutta. Chính tại thành phố này ở miền Bắc Ấn Độ mà vị nữ tu được cả thế giới biết đến đã qua đời ngày 05 tháng Chín 1997 vì bệnh tim, thọ 87 tuổi.

Theo nhiều chuyên gia tại Vatican gần gũi với Đức Thánh Cha, lễ tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa có thể sẽ diễn ra ngày 04 tháng Chín 2016 tại Roma, trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót. Ngày này đã được



Phòng Báo chí Tòa Thánh nhắc đến hồi tháng Năm vừa qua, nhưng còn phải được Công nghị Hồng y xác nhận.

Con người đã dành trọn cuộc đời cho những người nghèo khổ nhất đã từng nói: “Về huyết thống, tôi là người Albania. Về quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu Công giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế giới. Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu”.

Dòng Thừa Sai Bác Ái hiện nay có 5000 tu sĩ (nam và nữ), phục vụ tại 132 quốc gia trên thế giới. ■

600 giấy phép cho các Kitô hữu ở Gaza viếng thăm các Nơi Thánh trong dịp lễ Giáng sinh

WHD (22.12.2015) / GAZA – Chính quyền Israel đã cấp 600 giấy phép cho các Kitô hữu đang sống ở Dải Gaza được đến các Nơi Thánh trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay. Giấy phép có thời hạn một tháng, bắt đầu từ Chúa nhật 20 tháng Mười Hai 2015. Tuy nhiên, hãng tin Fides của Tòa Thánh dẫn các nguồn tin Palestine cho biết chính quyền Israel đã từ chối cấp giấy phép cho các Kitô hữu từ 12 đến 30 tuổi.

Quy định này khiến cho đa số các giấy phép trở thành vô dụng, đặc biệt là các giấy phép được cấp cho con cái của các đôi vợ chồng trẻ, vì cha mẹ của các em này không được đi cùng với con cái của họ.

Trong khi đó, vào Chúa nhật 20-12, Đức Thượng phụ Giêrusalem Fouad Twal đã mở Cửa Thánh tại giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Sau đó, Đức Thượng phụ cùng với Đức cha Giacinto Boulos Marcuzzo (Giám mục phụ tá Giêrusalem đặc trách Israel) và một số linh mục từ Giêrusalem và các vùng lãnh thổ Palestine, đã tham dự bữa tiệc Giáng sinh của các trẻ em tổ chức tại hội trường đa năng của giáo xứ mới khánh thành. ■

Đức Thượng phụ Fouad Twal: Tắt đèn Giáng sinh để tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực



WHD (19.12.2015) / GIÊRUSALEM – Hôm thứ Tư, 16-12-2015, Đức Thượng phụ Latinh Giêrusalem Fouad Twal đã tổ chức họp báo truyền thống vào dịp trước lễ Giáng sinh và đã phổ biến Sứ điệp Giáng sinh của ngài... Trong Sứ điệp năm nay, Đức Thượng phụ Twal kêu gọi các giáo xứ ở Thánh Địa tắt hết đèn trên cây Giáng sinh trong năm phút để bày tỏ tình liên đới với tất cả các nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Ngài mạnh mẽ đòi hỏi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine chứng tỏ sự can đảm, nỗ lực thiết lập một nền hòa bình chân chính, phải tôn trọng các nghị quyết quốc tế và lắng nghe tiếng nói của người dân. Với khách hành hương, một lần nữa Đức Thượng phụ Twal tha thiết mời họ đến viếng thăm Thánh Địa, dù tình hình tại đây còn căng thẳng, nhưng lộ trình hành hương vẫn an toàn.

Một điều không thể không nhắc đến là Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc. Lòng Thương xót là phương thuốc chữa trị những căn bệnh của thời đại, là giải đáp cho tình hình nhiều xung đột trên thế giới hiện nay.

Toàn văn Sứ điệp như sau:

Các bạn thân mến, các dân tộc tại Thánh Địa yêu quý,

Xin chúc các bạn và những người thân yêu một lễ Giáng sinh tràn đầy niềm vui và phúc lành!

Các bạn phóng viên thân mến, xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn; cũng cảm ơn các bạn về những việc làm rất quý báu của các bạn. Mong sao công việc ấy được thực hiện với sự thẳng thắn, tự do và khôn ngoan, và mong sao công việc ấy luôn được

hướng dẫn bởi một mối quan tâm thường xuyên đến Chân Lý.

Trong ít ngày nữa chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Kitô sinh ra; Giáng sinh, mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Ngôi Lời vĩnh cửu “đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta”; Giáng sinh, ngày lễ của Ánh sáng chiếu soi đêm tối, ngày lễ của Niềm vui, Hy vọng và Bình an. Trẻ em trên khắp thế giới mơ ước một ngày lễ tuyệt vời, có nhiều quà tặng, đèn sáng, với những cây Giáng sinh được trang trí và máng cỏ. Nhưng tôi xin lặp lại những lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, “mọi sự đang bị bóp méo, vì thế giới vẫn còn chiến tranh” ... “Cuộc chiến chiến tranh thế giới thứ ba từng mảng” này mà ngài vẫn thường nói với chúng ta, đang diễn ra trước mắt chúng ta, theo từng mảng trong khu vực của chúng ta, trên mảnh đất của chúng ta.

I- Bạo lực

– Thật đau xót khi một lần nữa nhìn thấy Thánh Địa yêu quý của chúng ta bị vướng vào vòng xoáy đẫm máu của bạo lực! Đau xót biết bao khi một lần nữa nhìn thấy hận thù đánh bại lý trí và đối thoại! Nỗi thống khổ của các dân tộc trên miền đất này cũng là đau khổ của chúng ta, chúng ta không thể làm ngơ. Thế là đủ rồi. Chúng ta đã quá mệt mỏi với cuộc xung đột này, khi phải nhìn thấy Thánh Địa đẫm máu.

Với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine, chúng tôi nói rằng đây là lúc phải chứng tỏ sự can đảm, phải nỗ lực thiết lập một nền hòa bình chân chính. Đừng chần chừ, đừng do dự, đừng viện cố giả tạo nữa! Hãy tôn trọng các nghị quyết quốc tế! Hãy lắng nghe tiếng nói của người dân của quý vị đang khao khát hòa bình; hãy hành động vì lợi ích của họ! Cả hai dân tộc của Thánh Địa, Israel và Palestine, ai cũng có quyền được hưởng phẩm giá, có một quốc gia độc lập và nền an ninh lâu dài”.

– Than ôi, tình trạng mà chúng ta đang sống ở Thánh Địa phản ánh tình hình thế giới: phải đối mặt với một mối đe dọa khủng bố chưa từng có. Một ý thức hệ hiểm độc dựa trên sự cuồng tín và không khoan nhượng về mặt tôn giáo, gieo rắc khủng bố và man rợ nơi những người vô tội. Ngày hôm qua nó nhằm vào Liban,

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

mầu nhiệm vừa gần, vừa xa đối với Mẹ. Mẹ không hiểu nổi, không hiểu hết hay không hiểu ngay, nên Mẹ vẫn cung kính đứng trước mầu nhiệm bằng thái độ vâng phục của lòng tin và nghiêng ngả mãi. Mẹ chẳng giữ Con lại trong vòng tay của mình. Mẹ để Con lên đường, Mẹ dâng Con trên Núi Sọ. Chỉ biến cố Phục Sinh mới làm Mẹ thật hiểu Con.

Cha mẹ vừa đùm bọc ấp ủ, vừa tiễn con mình vào đời. Gia đình cung ứng những công dân tốt và tín hữu nhiệt thành. Mỗi đứa con là một mầu nhiệm cần tôn trọng. Giáo dục là giúp con sống cuộc đời rất riêng của nó. Ước gì mọi bà mẹ đều như Maria, sinh các con như Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha nhân ái, từ trời cao, xin Cha nhìn xuống những gia đình sống trên mặt đất trong những khu ổ chuột tồi tàn hay biệt thự sang trọng.

Xin thương nhìn đến những gia đình thiếu vắng tình yêu hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu, những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc. Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, đứng đưng.

Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới, những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán, những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường, những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng.

Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ từng gia đình là hình ảnh của thánh Gia Thất, từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ. Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình; nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng người chúng con. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

**Đức Thượng phụ
Fouad Twal:
Tắt đèn Giáng sinh...**

Pháp, Nga, Hoa Kỳ, nhưng từ nhiều năm nay đã hoành hành ở Iraq và Syria. Hơn nữa Syria đang ở trung tâm của cuộc khủng hoảng hiện nay; tương lai của Trung Đông tùy thuộc vào việc giải quyết cuộc xung đột này.

Những cuộc chiến tranh kinh hoàng này được nuôi dưỡng nhờ việc buôn bán vũ khí, mà nhiều thế lực quốc tế cũng tham gia. Chúng ta đang phải đối mặt với một tình trạng phi lý và lừa dối hoàn toàn. Một đảng, người ta nói đối thoại, công lý và hòa bình; mặt khác họ lại đẩy mạnh việc bán vũ khí cho các bên tham chiến! Chúng tôi kêu gọi những nhà buôn bán vũ khí không hề đắn đo ngại ngùng và không có lương tâm này: hãy hoán cải". Quý vị có trách nhiệm rất lớn trong những thảm họa đã đè nặng trên chúng tôi và quý vị sẽ phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa về máu của người anh em mình.

Giải pháp quân sự và con đường sức mạnh không giải quyết được các vấn đề của nhân loại. - Phải tìm ra nguyên nhân và gốc rễ của vấn đề này là gì để giải quyết. - Phải đấu tranh chống lại nghèo đói và bất công, là những thứ có thể tạo thành một nơi thuận lợi phát sinh khủng bố; cũng vậy, phải tăng cường giáo dục lòng khoan dung và sự đón nhận Người khác.

- Giáo hội và các cộng đồng tín hữu cũng có một giải đáp cho tình hình hiện nay. Giải đáp ấy là Năm Thánh Lòng Thương Xót, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc ngày 08 tháng 12 vừa qua. Lòng Thương xót là phương thuốc chữa trị những căn bệnh của thời đại chúng ta. Nhờ lòng thương xót mà chúng ta tỏ cho thế giới thấy lòng nhân lành và sự gần gũi của Thiên Chúa.

Lòng thương xót không giới hạn ở các mối tương quan cá nhân mà phải bao trùm đời sống chung trong mọi lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội), ở mọi cấp độ (quốc tế, khu vực và địa phương) và trong mọi chiều kích (giữa các quốc gia, dân tộc, dân tộc và tôn giáo). Khi lòng thương xót trở nên một thành phần của hành động chung, nó sẽ có thể biến đổi thế giới từ lĩnh vực của những quyền lợi ích kỷ sang lĩnh vực các giá trị của con người.

Lòng thương xót là một hành động chính trị tuyệt diệu, đặt chính sách vào trong ý nghĩa cao quý nhất của

nó, là chăm sóc gia đình nhân loại, khởi đi từ các giá trị đạo đức, trong đó lòng thương xót là một thành phần chủ yếu, đối ngược với bạo lực, áp bức, bất công và tinh thần thống trị.

Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng tôi mời khách hành hương đến viếng thăm Thánh Địa. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, chúng tôi đã mở một Cửa Thánh, Cửa Thương Xót, trong nhiều nhà thờ của Giáo phận tại Jerusalem (Vương cung thánh đường Gethsemani), Nazareth (Vương cung thánh đường Truyền Tin) và Bethlehem (Vương cung thánh đường Giáng Sinh). Khách hành hương đừng sợ đến đây. Mặc dù tình hình căng thẳng tại vùng đất này, lộ trình hành hương vẫn an toàn. Hơn nữa, họ còn được mọi thành phần ở Thánh Địa tôn trọng và hoan nghênh.

II- Phải làm gì?

- Chúng ta tin vào giá trị nền tảng của giáo dục. Và chính ở đây, làm sao chúng ta không nhắc lại cuộc đấu tranh cam go để bảo vệ các trường học Kitô giáo của chúng ta ở Israel? Làm sao không cảm ơn những người đã tham gia cuộc đấu tranh ấy: các bậc cha mẹ, các trẻ em và các nhà giáo? Có nhiều nhà chính trị, trong số ấy có Tổng thống Israel Reuven Rivlin và nhiều thành viên của Quốc hội Israel, đã hoạt động cho sự nghiệp cao quý này. Sự dấn thân của họ đã thể hiện cho chúng ta thấy sự gắn bó nhất định vào công cuộc giáo dục của các trường này, mở ra cho mọi công dân mà không phân biệt đối xử, dựa trên các nguyên tắc của tình huynh đệ, đối thoại và hòa bình.

- Quan điểm liên tôn này khiến tôi nhớ đến kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate, có lẽ là văn kiện mang tính cách mạng nhất của Công đồng Vatican II. Tuyên ngôn này đặt nền tảng cho cuộc đối thoại giữa Giáo hội và các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Ở đây, tại Thánh Địa, cuộc đối thoại này lại mặc lấy tầm quan trọng đặc biệt; chắc chắn những khó khăn vẫn còn đó, nhưng cần phải tiếp tục hy vọng, hơn bao giờ hết, vào khả năng tồn tại của một cuộc đối thoại Do Thái-Kitô giáo-Hồi giáo.

Tôi cũng có lời chào giáo phận Thánh Giacôbê với những người Công giáo nói tiếng Do thái, giáo phận này năm nay kỷ niệm sáu mươi năm thành lập, một giáo phận không ngừng thực hiện cuộc đối thoại Do Thái giáo-Kitô giáo, và quảng đại dấn thân phục vụ người di dân.

III- Lễ Giáng sinh năm nay:

- Tình hình chính trị hiện nay buộc chúng ta điều tiết về hoành tráng của các cử hành, và đào sâu ý nghĩa thiêng liêng của các cử hành ấy. Vì thế, chúng tôi mời gọi các giáo xứ tắt đèn trên cây Giáng sinh trong năm phút để bày tỏ tình liên đới với tất cả các nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Tương tự, chúng ta sẽ dâng Thánh lễ Giáng sinh để cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, xin cho họ được vững lòng, được hưởng niềm vui và bình an Giáng sinh"

- Chi tiết về cuộc rước của Thượng phụ:

Từ tháng Mười Hai năm ngoái, chúng tôi đã cùng với Dòng Quân thủ Thánh Địa thành lập một Ủy ban để tổ chức lại việc vào thành Bethlehem cách long trọng của Thượng phụ vào chiều ngày 24 tháng Mười Hai. Nhiều biện pháp đã được thực hiện để cuộc rước của Thượng phụ đến Bethlehem không bị chậm trễ và có trật tự hơn tại địa điểm Giáng sinh. Cũng có nơi dành riêng cho các phóng viên và các nhà nhiếp ảnh.

Tôi muốn kết thúc sứ điệp này với lời cảm ơn Đức Thánh Cha, vì nhiều lý do: Trước hết, vì ngài đã tuyên thánh cho hai vị thánh Palestine hồi tháng Năm vừa qua, vì Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình mà tôi đã vui mừng tham dự, vì Tự sắc đơn giản hóa thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu; vì thỏa ước song phương lịch sử giữa Nhà nước Palestine và Tòa Thánh; cuối cùng, vì thông điệp Laudato Si' của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ tạo thành và môi trường, là những vấn đề chính đối với hành tinh của chúng ta và đối với nhân loại.

"Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta! Người mang trên vai vương quyền. Thiên hạ sẽ gọi Ngài là Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa hùng mạnh, Người Cha muôn thuở, Hoàng Tử thái bình" (Is 9,5).

Các bạn thân mến, cuộc giáng sinh của Chúa Kitô là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa Cha, và là lời hứa ban niềm vui cho tất cả chúng ta. Ước gì sứ điệp này tỏa sáng trên thế giới đầy thương tích của chúng ta, an ủi những ai khốn khổ, bị áp bức, và hoán cải những tâm hồn tàn bạo.

Xin chúc mọi người một lễ Giáng sinh thánh thiện và vui tươi! ■

(Theo LPJ)