



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 17-1-2016

Chúa nhật 2 Thường niên

Họ hết rượu rồi

LỜI CHỨA: Ga 2, 1-11

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Ở đó có đặt sáu chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc ném thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng hết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ.” Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

SUY NIỆM

Đức Giêsu, Mẹ Ngài và các môn đệ cùng có mặt trong một đám cưới ở làng quê Cana. Đám cưới là một

(xem tiếp trang 2)

Các giám mục Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Phi hành hương Thánh Địa

WHĐ (07.01.2016) – Từ những năm 1990, một nhóm các giám mục từ Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Phi hàng năm đều đến thăm các cộng đoàn Kitô giáo khác nhau ở Thánh Địa. Năm nay cuộc hành hương của các ngài bắt đầu từ thứ Năm, 07 tháng Giêng 2016.

Các giám mục sẽ dành hai ngày lưu lại Dải Gaza, tại đây các ngài sẽ cử hành Thánh lễ và đến thăm nhiều nơi, đặc biệt là một trường học do các nữ tu Dòng Mân Côi điều hành. Sau đó, trong một chặng dừng chân ngắn ở Bethlehem, các ngài sẽ gặp gỡ cộng đoàn Beit Jala, vốn bị toà án Israel ra quyết định tịch thu một phần đất đai của họ để xây dựng bức tường ngăn cách tại Thung lũng Cremisan. Cuối cùng các giám mục sẽ đi Jordan. Trong bốn ngày – từ ngày 10 đến 14 tháng Giêng – các ngài sẽ ở lại bên những người tị nạn Syria hay Iraq.

Giải thích lý do của cuộc hành hương này, Đức ông Duarte da Cunha, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Âu



châu, nói: “Chúng tôi muốn gửi đến các cộng đoàn mà chúng tôi sẽ thăm viếng, và nhất là những người tị nạn ở Jordan sứ điệp lòng thương xót của chúng tôi, qua chứng từ là sự gần gũi của chúng tôi, khi chúng tôi lắng nghe niềm vui và hy vọng, nỗi thương đau và thống khổ của họ, để phá đổ bức tường của sự vô cảm mà sự quay cuồng của cuộc sống hằng ngày rất thường khiến chúng ta ngoảnh mặt với phần nhân loại bị thương này”.

(Vatican Radio)

Các Kitô hữu Malaysia nói “không” với tuyên truyền chia rẽ tôn giáo

WHĐ (11.01.2016) – Tại Malaysia, một trường đại học công lập đang tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề nhằm cảnh báo các sinh viên Hồi giáo trước điều được coi là chiêu dụ tín đồ. Các nhà giáo dục chỉ ra rằng “khuyến khích hận thù là mở cửa cho ISIS”.

“Hãy cẩn thận với các Kitô hữu, họ đang muốn cải đạo bạn”: đây là sứ điệp được gửi đến các sinh viên Hồi giáo trong các hội thảo do Trường Đại học Kỹ thuật Mara (UITM) ở Kuala Lumpur tổ chức, cảnh báo họ chống lại những mưu toan “chiêu dụ tín đồ và Kitô giáo hóa”. Trong một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo (mặc dù có 60% người Hồi giáo, phần còn lại 40% gồm người Phật giáo,

Kitô giáo và Ấn Độ giáo) như Malaysia, sáng kiến này do một trường đại học công lập phối hợp với cảnh sát đề ra, đã gây ra tình trạng báo động và clam ngòi cho những phản đối.

Liên đoàn Kitô giáo Malaysia lên án đây là “một nỗ lực nhằm tuyên truyền và thúc đẩy bạo lực tôn giáo”. Các học giả Hồi giáo đã không tán thành sự kiện một trường đại học dạy Kỹ thuật, Y khoa và Luật lại theo đuổi một chương trình hành động đầy hận thù và bất khoan dung đối với các Kitô hữu nơi các sinh viên Hồi giáo (qua cuộc biểu tình xảy ra

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cuộc vui kéo dài cả tuần. Tiệc thay, tiệc nửa chừng thì hết rượu. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên trong Tin Mừng Gioan. Ngài đã biến nước thành rượu. Ngài trả lại bầu khí vui tươi cho đám cưới.

Tin Mừng Gioan hay kể lại những dấu lạ có ý nghĩa. Những dấu lạ vén mở con người Đức Giêsu. Làm bánh hóa nhiều cho thấy Đức Giêsu là Bánh thật. Chữa người mù bẩm sinh cho thấy Đức Giêsu là Ánh Sáng. Hoàn sinh Ladarô cho thấy Đức Giêsu là sự Sống Lại. Dấu lạ ở tiệc cưới Cana cũng cho ta biết Ngài. Thứ nước dùng cho nghi thức tẩy uế của Do Thái giáo, Đức Giêsu biến nó thành rượu ngon, một lượng rượu khổng lồ vượt quá mức đòi hỏi. Ngài biến nước của Cựu Ước thành rượu của Tân Ước. Như thế Ngài đã mở ra một thời đại mới thời đại thiên sai, chan chứa niềm vui cứu độ. Đức Giêsu cho thấy mình chính là Đấng Mê-sia. Ngài đến để thiết lập một trật tự mới dồi dào và phong phú, như rượu vừa nhiều vừa ngon.

Cựu Ước không làm con người mãn nguyện. Con người vẫn khát khao và tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vẫn là cái gì bèo bọt, mong manh. Đức Giêsu đã dự tiệc cưới ở Cana. Ngài muốn dự mọi bữa tiệc liên hoan của con người. Ngài muốn chia sẻ và bảo vệ niềm vui bé nhỏ nơi họ. Đừng để Đức Giêsu đứng ngoài hạnh phúc của bạn. Đừng coi Ngài là người ganh ghét với niềm vui bạn có. Nếu bạn nghe lời Ngài, đổ nước đầy các chum rỗng, bạn sẽ gặp được hạnh phúc vĩnh bền.

Dấu lạ Cana chủ yếu cho ta thấy Đức Giêsu là ai, nhưng Đức Maria cũng có một vai trò đáng kể. Mẹ hiện diện trong tiệc cưới như thân mẫu Đức Giêsu. Mẹ thấy rõ sự lúng túng lo âu của chàng rể. “Họ hết rượu rồi”: Mẹ chỉ nói với Con như vậy. Câu nói của Mẹ ẩn chứa một lời nài xin kín đáo. Mẹ mong Con làm một điều gì đó mà Mẹ không rõ. “Người bảo gì, các anh hãy làm.” Quả thật Đức Giêsu có bảo và các gia nhân có làm, nhờ đó dấu lạ Cana được thực hiện. Qua sự đóng góp của Mẹ trong dấu lạ mở màn này, đức tin của các môn đệ được củng cố và lớn lên.

(xem tiếp trang 3)

Các Kitô hữu Malaysia...

vài tuần trước đây). Kitô hữu chiếm một thiểu số có đời sống vững vàng và sống hiền hòa tại quốc gia này (khoảng 9%, một nửa trong số đó là người Công giáo), họ thừa kế di sản của Francesco Saverio, vị thừa sai Dòng Tên đã đến loan báo Tin Mừng tại bán đảo Malacca vào giữa thế kỷ 16.



Người ta biết được thông tin về cuộc hội thảo vì tất cả các buổi nói chuyện đã được đưa lên mạng xã hội. Nó khơi lại một cuộc tranh luận chẳng bao giờ thực sự chấm dứt trong một đất nước mà các cuộc thảo luận về tính mơ hồ của thể chế vẫn chưa được giải quyết, cứ tiếp tục. Mặc dù Hiến pháp của Liên bang Cộng hòa (xây dựng năm 1963) đảm bảo quyền tự do tôn giáo, Hồi giáo vẫn là “tôn giáo chính thức” cũng như là niềm tin bắt buộc đối với tất cả các công dân của dân tộc Malay, vì vậy những ai muốn từ bỏ Hồi giáo cần phải có phép của một toà án Sharia đặc biệt, mà toà án này hiếm khi cho phép.

Azly Rahman, một nhà giáo dục Hồi giáo, chỉ trích sáng kiến trên của trường đại học này như sau: “Chúng ta biết đã có hiện tượng thù ghét Hồi giáo. Vậy tại sao còn thù ghét Kitô giáo? Chúng ta cần phải dạy các giá trị như sự hoà hợp, chung sống hoà bình, khoan dung và tôn trọng lẫn nhau. Tại sao lại thao túng tâm tư của những người trẻ, là những người chưa bị cuốn vào ISIS?”

Các cơ quan nhà nước đang trên đà sa sút: theo số liệu được *Insider Malaysia* trích dẫn, có khoảng 200 thanh niên Malaysia được cho là đã tham gia ISIS tại Syria và Iraq. Từ năm 2013, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 120 cá nhân cố gắng tham gia lực lượng Caliphate hoặc trở về nhà sau một thời gian huấn luyện ở Trung Đông. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Liow Tiong, tại Malaysia đường như có 50.000 người ủng hộ

ISIS. Xu hướng đáng lo ngại này đã khiến chính phủ Kuala Lumpur xuất bản một “Bách thư về chủ nghĩa khủng bố” nói về ảnh hưởng Nhà nước Hồi giáo. Chính phủ cũng nhanh chóng đề ra luật chống khủng bố mới cho phép bắt giữ các cá nhân mà không cần đến toà án, và kiểm duyệt Internet chặt chẽ hơn.

Thủ tướng Najib Razak nhìn nhận rằng chơi với các lực lượng Hồi giáo cực đoan có thể có những hậu quả xấu và trong bài phát biểu biểu diễn Năm Mới, ông khẳng định “đoàn kết là sống còn đối với Malaysia”, đồng thời khuyến khích sự hoà hợp xã hội và tôn giáo. Tuy nhiên, các Kitô hữu nhận thấy chính phủ đã không hành động đủ để ngăn chặn các nhóm phá hoại sự hoà hợp này.

Một nhóm mới có tên gọi “Kitô hữu vì hoà bình và hoà hợp Malaysia” cũng đang tích cực cộng tác với chính phủ để thúc đẩy sự chung sống hoà bình. Nhóm này có những hoạt động nhằm khuyến khích đối thoại, xây dựng một xã hội hoà giải và hoà bình, kể cả tìm kiếm mối quan hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan nhất như Perkasa, là nhóm cáo buộc các Kitô hữu đang tìm cách chiêu dụ người Hồi giáo cải đạo.

Công việc này sẽ giúp chữa lành các vết thương, như một vết thương khoét sâu hồi đầu năm ngoái và hiện đang thành sẹo hơn sau bảy năm tranh cãi: một năm trước đây, Toà án Tối cao đã bác bỏ kháng cáo của Giáo hội Công giáo, liên quan đến việc tuần báo Herald của Công giáo sử dụng từ *Allah* để gọi “Thiên Chúa”. Toà án sơ thẩm phán quyết phần thắng thuộc về Giáo hội, nhưng Toà án Tối cao lại ủng hộ chính phủ Malaysia, cấm Herald sử dụng từ *Allah* trong phiên bản tiếng bahasa malaysia, là phiên bản trong đó tín hữu sử dụng thuật ngữ *Allah*.

Mặc dù phán quyết này bị xem là bất công, Đức cha Julian Leow, Tổng giám mục Kuala Lumpur, vẫn kêu gọi các Kitô hữu ở Malaysia “cứ trung thành trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hoà hợp giữa các sắc tộc và tín ngưỡng. Chúng ta hy vọng rằng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau sẽ luôn tạo nền tảng cho sự chung sống về mặt xã hội và tôn giáo ở Malaysia”. ■

(Theo Vatican Insider)

Hoa Kỳ: Hội đồng Giám mục ủng hộ Tổng thống Obama trong việc tìm biện pháp hạn chế tự do sử dụng vũ khí

WHĐ (09.01.2016) – “Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng đã có người cam đảm bổ sung vào bộ luật đáng xấu hổ của chúng ta về việc kiểm soát vũ khí nhằm giảm thiểu số vụ thảm sát, giết người và tự sát - đã trở thành nạn dịch trên đất nước chúng ta”. Đó nội dung được đăng tải trên trang blog của Đức cha Kevin Joseph Farrell, Giám mục giáo phận Dallas (Texas, Hoa Kỳ), ngày thứ Ba, 05 tháng Giêng 2016.

Đức cha Farrell mô tả đề nghị của Tổng thống Obama là “vừa phải” và diễn giải phản ứng quyết liệt của Quốc hội thực ra chỉ là “đem vũ khí bán cho cuộc vận động một cách đáng xấu hổ”. Trong lời phát biểu, Đức cha Farrell nhấn mạnh sẽ cấm mang vũ khí và đeo vũ khí công khai tại những nơi công cộng thuộc giáo phận, bắt chấp một điều khoản mới đây của bang Texas cho phép giữ vũ khí bên mình và đeo công khai nơi công cộng. Đức cha Farrell viết: “Sự chọn lựa này dựa trên xác tín của chúng ta, đó là nhà thờ, trường học và những nơi thờ



phượng khác của chúng ta được dành làm nơi thánh cho mọi người đến cầu nguyện và tham dự các cử hành của Giáo hội”.

Những năm qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã can thiệp vào một loạt chính sách; trong đó, các Giám mục Hoa Kỳ đã phản đối hôn nhân đồng tính, lên án nạn buôn người, kêu gọi hủy bỏ án tử hình và thúc giục Quốc hội thay đổi chính sách về hiện tượng nhập cư.

Trở lại năm 1994, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố văn kiện “Đương đầu với văn hóa bạo lực”, trong văn kiện này các giám mục dẫn lời kêu gọi của một người bà tại

(xem tiếp trang 4)

Giáo hội Chính thống Nga sắp có Sách Giáo lý mới

WHĐ (07.01.2016) – Theo trang web *orthodoxie.com* của Giáo hội Chính thống Nga, hôm thứ Hai 4 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Hilarion, Tổng giáo phận Volokolamsk, là Chủ tịch Ủy ban Kinh thánh-Thần học của Thượng Hội đồng Giám mục, đã loan báo dự án Sách Giáo lý mới của Giáo hội Chính thống Nga sẽ được giới thiệu tại Đại hội các Giám mục của Tòa Thượng phụ Moskva diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng Hai sắp tới.

Một nguồn tin của Giáo hội Chính thống Nga được hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn cho biết: Sách Giáo lý mới do Ủy ban Kinh thánh-Thần học của Thượng Hội đồng Giám mục soạn thảo từ năm 2009, sẽ “đặc biệt chú ý đến vấn đề đang được thảo luận rộng rãi trong xã hội, các mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước”.

Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, Đại hội các Giám mục của Tòa Thượng phụ Moskva cũng sẽ ấn định thời hạn



hoàn tất Sách Giáo lý mới, cũng như phương thức tiếp tục thảo luận về Sách này ở cấp Giáo hội nói chung và việc bổ nhiệm các tường trình viên.

Hiện nay, Giáo hội Chính thống Nga vẫn sử dụng Sách Giáo lý được soạn bởi Thánh Filaret, Tổng giám mục Moskva và Kolomna, xuất bản năm

1823. Ý tưởng về việc soạn thảo một bản giáo lý hiện đại của Giáo hội Chính thống Nga đã được đưa ra lần đầu tiên trong Đại hội các Giám mục vào năm 2008. Sau đó Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Nga đã giao cho Ủy ban thần học của Thượng Hội đồng khởi sự công việc soạn thảo Sách Giáo lý cùng với các cơ quan khác của Thượng Hội đồng. Năm 2009, thành phần Nhóm biên soạn được xác định với người đứng đầu là Tổng giám mục Filaret của Minsk, sau đó ít lâu được thay thế bởi Đức Tổng giám mục Hilarion.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Hôm nay Mẹ vẫn nói nhỏ với Chúa: Họ hết rượu rồi! Niềm vui chợt tắt, tình yêu nhạt phai, gia đình tan vỡ... Cần biết bao sự hiện diện của Chúa và Mẹ trong mỗi gia đình, giữa lúc khó khăn bối rối. “Người bảo gì, các con hãy làm”: Đó vẫn là lời Mẹ nhắn nhủ chúng ta hôm nay.

CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ. Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.

Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thắm hoa. Có những con đường đầy máu và nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.

Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng con trở thành neo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Trang web *orthodoxie.com* cho biết, “Do tầm quan trọng của Sách Giáo lý này đối với Giáo hội Chính thống Nga, Giáo hội đã áp dụng những đòi hỏi cao nhất về phẩm chất”. Vì thế bản văn đã phải trải qua nhiều giai đoạn kiểm tra và biên tập. ■

(Theo La-Croix)

Ukraina: mừng lễ Giáng Sinh hai lần



WHĐ (08.01.2016) – Năm nay, tại Ukraina, lễ Giáng sinh được mừng vào hai ngày: 25 tháng Mười Hai và 7 tháng Giêng. Tại một đất nước chịu nhiều thương tích vì cuộc chiến tranh với Nga, đồng thời đang nỗ lực xích lại gần Tây Âu, lịch tôn giáo đang trở thành nơi bộc lộ bản sắc dân tộc.

Tại Ukraina đang diễn ra một bước ngoặt ngoạn mục mang tính chính trị mà nhìn từ phương Tây thì như một giai thoại khó tin. Trong lúc người dân Ukraina mừng lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng theo lịch Giulianô (1) được Chính thống giáo sử dụng, lại xuất hiện ý kiến chuyển sang ngày 25 tháng Mười Hai để thống nhất với Công giáo (theo lịch Grêgôrianô).

Giữa Moskva và EU

Ngày 25 tháng Mười Hai vừa qua, việc các linh mục thuộc Giáo hội Chính thống giáo cử hành Thánh lễ Giáng sinh tại Kiev đã khiến một số vị trong hàng giáo phẩm rất thất vọng. Tại một đất nước đã chịu nhiều thương tích do việc sáp nhập vùng Crimê vào Nga và cuộc chiến chống lực lượng ly khai thân Nga ở phía Đông, thì cuộc bất hòa về lịch đã chạm đến phần cốt tủy của bản sắc dân tộc Ukraina, vốn trong lịch sử đã từng bị giằng xé giữa ảnh hưởng của Moskva và mong muốn xích lại gần Tây Âu.

Tại Ukraina, cái nôi của Chính thống giáo Nga, có một đường ranh chia cắt Giáo hội Chính thống thành hai nhánh rõ rệt: nhánh Nga phụ thuộc vào Toà thượng phụ Moskva, còn nhánh Ukraina phát sinh sau ngày Liên Xô sụp đổ. Trong khi đó, cuộc xung đột hiện thời với nước Nga đang đẩy nhiều người Chính thống giáo, kể cả những người thuộc nhánh Nga, ngày càng tách khỏi Moskva.

Kiến nghị đăng trên trang điện tử Phủ tổng thống Ukraina

Những nhà hoạt động đã cho lưu hành hai kiến nghị được đăng trên trang điện tử chính thức của phủ tổng thống Ukraina: “Chúng tôi, những Kitô hữu thuộc các Giáo hội khác nhau, dù không bỏ truyền thống của mình nhưng muốn được mừng lễ Giáng sinh cùng toàn thể thế giới Kitô giáo, nên đề nghị rằng ngày 25 tháng Mười Hai là ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh”. Nếu sáng kiến này giành được đủ sự ủng hộ, Tổng thống Petro Poroshenko sẽ phải xem xét vấn đề, đưa ra biểu quyết tại Quốc hội Ukraina.

Ông Oleksander Turchynov, Thư ký Hội đồng an ninh Ukraina, đã không bỏ lỡ dịp đổ dầu vào lửa bằng cách bày tỏ sự ủng hộ việc người dân Ukraina trong thời gian chuyển tiếp có thể mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng Mười Hai và ngày 7 tháng Giêng. Đáp lại, Tổng giám mục Zarapojie và Melitopol, thuộc phía đông Ukraina, nói: “Nếu dời ngày mừng lễ, chúng ta sẽ đánh mất truyền thống và không thể tìm được một truyền thống khác tương tự. Chính những người muốn thay đổi này đang gây chia rẽ xã hội”. Quả thật những người ủng hộ truyền thống Chính thống giáo nhìn thấy trong việc đổi lịch này cả một toan tính nhằm Công giáo hóa xã hội Ukraina ẩn dưới lớp vỏ xích lại gần phương Tây.

Còn lễ Phục sinh thì sao?

Cuộc tranh luận tại Ukraina đang che đậy điều cốt yếu. Nếu lễ Giáng sinh đang là chủ đề của cuộc tranh luận chính trị hôm nay, thì cuối cùng, vấn đề tôn giáo gây thách thức thật sự lại là... lễ Phục sinh. Antoine Arjakovsky, nhà sử học Pháp, chuyên gia về Chính thống giáo và đại kết tại Viện nghiên cứu lịch sử Collège des Bernardins, nhận định: “Không phải bao giờ người Chính thống giáo cũng nắm được chiếc sào mà Đức giáo hoàng Phanxicô đưa ra để tiến tới việc cùng mừng lễ vào một ngày chung trong cộng đồng Kitô hữu”.

Hoa Kỳ: Hội đồng Giám mục ủng hộ...

đám tang cháu nội mình: “Chúng ta hy vọng rằng dù là bất kỳ ai, ở đâu, bằng cách nào cũng hãy làm một điều gì đó liên quan đến mọi nguyên nhân đưa con cái chúng ta đến chỗ chém giết nhau”.

Trong một tuyên bố vào hôm qua, Đức Tổng giám mục Thomas G. Wenski của Tổng giáo phận Miami đã đề cập đến văn kiện do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố sau phát biểu của Tổng thống Obama về sự cần thiết phải có những biện pháp điều chỉnh việc bán và phổ biến vũ khí.

Văn kiện nói trên cũng đã được gửi đến cho *Agenzia Fides*, trong đó có đoạn viết: “Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề nghị phải có những chính sách hợp lý nhằm giảm thiểu lâu dài tình trạng bạo lực có vũ khí. Nạn bạo lực trong xã hội chúng ta là một vấn đề phức tạp, với nhiều khía cạnh, và mang nhiều hình thức. Ngay cả nếu như không có biện pháp nào giảm bớt được mọi hành động bạo lực có vũ khí, thì chúng tôi vẫn hoan nghênh những nỗ lực cứu các sinh mạng và giúp cho cộng đồng được sống an toàn. Chúng tôi hy vọng Quốc hội sẽ nghiêm túc đưa ra vấn đề này, xem xét mọi khía cạnh có liên quan”.

Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, trong năm 2013, có hơn 33.000 người đã chết vì súng đạn. ■

(Theo *Agenzia Fides*)

Mặt khác, đây chính là một trong những vấn đề chính mà Công đồng toàn Chính thống giáo – được ấn định vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống–, sẽ phải giải quyết sau hơn nửa thế kỉ chuẩn bị. ■

Samuel Lieven (*La-Croix*)

(1) Nhiều người Chính thống giáo và Công giáo Hy Lạp vẫn theo lịch Giulianô (do Jules César đề xướng), chênh lệch 13 ngày so với lịch Grêgôrianô của phương Tây (do Đức giáo hoàng Grêgôriô XIII thiết lập vào thế kỉ 16).

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf