



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 6-3-2016

Chúa nhật 4 Mùa Chay

Trở về

LỜI CHÚA: Lc 15, 1-3.11-32

Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Phariseu và các kinh sư thì lắm bảm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.

Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phân tài sản con được hưởng”. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trốn đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng dăng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muông heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy”.

Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến
Đức Thượng phụ Chính thống Ethiopia**

WHĐ (01.03.2016)

– Sáng thứ Hai 29-02 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức Thượng phụ Abune Mathias, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Ethiopia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm của Thượng phụ Mathias sẽ giúp tăng cường mối tương quan huynh đệ giữa hai Giáo hội sau các cuộc gặp gỡ của Đức Thượng phụ Abune Paulos với Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1993 và với Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI vào năm 2009.

Chính Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã mời Thượng phụ Abune Paulos tham dự Thượng Hội đồng giám mục



về châu Phi và đã gửi một phái đoàn của Toà Thánh tham dự tang lễ của ngài vào năm 2012.

Cách chung từ năm 2004, Giáo

hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống Đông phương đã đào sâu hơn mối hiệp thông qua cuộc đối thoại thần học trong Ủy ban hỗn hợp quốc tế. Qua nhiều năm, chúng ta nhận thấy có rất nhiều điểm chung: một đức tin, một phép rửa, một Chúa và Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô, và cả nhiều yếu tố khác trong các truyền thống tu trì và phụng vụ.

(xem tiếp trang 2)

**Đại học Harvard mở các khoá học miễn phí
để đẩy lui tình trạng thiếu hiểu biết về tôn giáo**



WHĐ (01.03.2016) – Bắt đầu từ hôm nay 01 tháng Ba, khoa Thần học của Đại học Harvard sẽ khai giảng các khoá học trực tuyến miễn phí về các tôn giáo với mục đích đẩy lui ‘tình trạng thiếu hiểu biết về tôn giáo’ và giải trừ các đối kháng.

Những ai không tin rằng quan niệm về người phụ nữ trong các tôn giáo đã thay đổi qua các thế kỷ hay không tin rằng việc giải thích một bản văn sách thánh tùy thuộc vào bối cảnh lịch sử rất riêng biệt, sẽ có thể thử

theo học các khoá học miễn phí trên mạng –bằng tiếng Anh– của khoa thần học của Đại học Harvard.

Từ ngày 01 tháng Ba 2016, Đại học danh giá này của Hoa Kỳ sẽ khai giảng một chương trình đào tạo qua mạng dành cho mọi người – tiếng Anh gọi là “MOOC” (*Massive Open Online Courses*) nhằm mục đích đẩy lui

tình trạng ‘thiếu hiểu biết về tôn giáo’ vốn, theo Đại học này, đã trở nên quá phổ biến trên thế giới và sẽ dẫn đến những đối kháng và xung đột.

Bà Diane More, một giảng viên lâu năm tại Trường Thần học của Đại học Harvard và là người phụ trách chương trình MOOC này, giải thích trên tờ báo của Đại học này như sau:

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chầm anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...” Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, Rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Và họ bắt đầu ăn mừng.

Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khoẻ”. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn đĩm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!”

Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỉ, vì em con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy”.

SUY NIỆM

Người cha không đi tìm đứa con út như tìm chiên lạc. Nó đã dùng tự do để quyết định ra đi, và người cha tôn trọng quyết định đó. Nhưng ông vẫn ngong ngóng chờ con. Niềm hy vọng vẫn không ngừng nhen nhúm. Người cha thấy con trước khi nó kịp thấy cha. Con ốm yếu, hôi hám, bội bạc, chẳng làm cha xa tránh. Tình thương trào dâng khiến bước chân cha vội vã. Vòng tay cha lớn quá, nụ hôn cha nồng nàn. Áo đẹp, dép mới, nhẫn đeo tay, ca nhạc, tiệc tùng, múa nhảy: tất cả chỉ để thông báo cho mọi người biết rằng đây là con tôi,

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Đức Thượng phụ...

“Điều liên kết chúng ta thì nhiều hơn những gì ngăn cách chúng ta... Chúng ta cảm nhận sự thật trong lời của Thánh Phaolô: Nếu một chi thể bị đau, toàn thân đều đau; nếu một chi thể được vinh dự, tất cả đều vui mừng. Những đau khổ được sẻ chia làm cho các Kitô hữu gắn lại với nhau, dù họ đang chia rẽ theo nhiều cách. Cũng thế, máu của các vị tử đạo đổ ra đã trở thành hạt giống nảy sinh các Kitô hữu mới trong Giáo hội thuở ban đầu... Các vị tử đạo và các thánh của tất cả các truyền thống là một trong Chúa Kitô. Tên của các ngài được ghi trong sổ bộ các thánh duy nhất của Giáo hội của Chúa. Tính đại kết của các vị tử đạo là lời mời gọi chúng ta cùng nhau tiếp bước hướng tới một sự hiệp nhất trọn vẹn hơn bao giờ hết”.

Đại học Harvard mở các khoá học miễn phí...

“Dù một hiểu biết tốt hơn về tôn giáo tự nó không giải quyết được các vấn đề của thế giới, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ giúp con người tạo nên được những chiếc cầu nối và hiểu biết nhau hơn”.

Chương trình mang tên “Các tôn giáo trên thế giới qua Kinh Thánh của mình” gồm sáu khoá học sẽ được trình bày miễn phí trên mạng từ tháng Ba đến tháng Tám 2016. Trong khoá thứ nhất, học viên khám phá tính đa dạng của các tôn giáo, tôn giáo phát triển và thay đổi ra sao qua dòng thời gian, và tôn giáo ăn sâu vào mọi khía cạnh của kinh nghiệm con người như thế nào. Họ cũng sẽ khám phá những giáo thuyết của các tôn giáo qua lăng kính của sách thánh và qua các chủ đề như giới tính và tình dục, nghệ thuật, bạo lực và hoà bình, khoa học, quyền lực và quyền bính. Các khoá còn lại sẽ bàn riêng từng tôn giáo một: Kitô giáo, rồi đến Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Do Thái giáo.

Các giáo sư của khoa sẽ tập trung đặc biệt vào việc đọc các bản văn thánh và vào các cách chú giải khác nhau có thể rút ra theo các thời đại và văn hoá.

Các khoá học cũng sẽ cho thấy cái nhìn về nam giới và về nữ giới trong các tôn giáo luôn thay đổi ra sao qua

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng từ ban đầu Giáo hội Chính thống Ethiopia đã là Giáo hội của các vị tử đạo. Và ngày nay Giáo hội ấy vẫn còn là chứng nhân của “nạn bạo lực hủy diệt các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác ở Trung Đông và ở một số vùng của châu Phi. Một lần nữa chúng ta lại kêu gọi những kẻ nắm trong tay vận mệnh chính trị và kinh tế của thế giới hãy thúc đẩy sự chung sống hoà bình dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hòa giải, tha thứ và liên đới”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nỗ lực rất lớn của Ethiopia nhằm cải thiện điều kiện sống của dân chúng và xây dựng một xã hội công bằng hơn, dựa trên sự thượng tôn pháp luật và coi trọng vai trò của phụ nữ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hợp tác giữa các Giáo hội trong nhiều lĩnh vực vì công ích và để bảo vệ thiên nhiên.

(xem tiếp trang 4)

các thế kỷ. “Quả thực là không có sự giống nhau trong mỗi truyền thống về các vấn đề liên quan đến giới, giáo sư Diane Moore nhận xét. Ngược lại, người ta nhận thấy có các giải thích khác nhau về vai trò của nam giới và nữ giới được trình bày trong các bản văn thánh”.

Khoa cũng trù tính sẽ đưa lên mạng các tài liệu để trợ giúp các giáo viên dạy môn tôn giáo ở cấp tiểu và trung học. Khoa cũng vừa mới đề xướng một dự án nghiên cứu rộng lớn về cách thức giảng dạy tôn giáo tại các trường tiểu học và các trường trung học Hoa Kỳ, vì hiện nay “chưa có một công trình tìm hiểu đầy đủ về chủ đề này và về cách thức các giáo viên được đào tạo về các vấn đề này”.

Để theo học các khoá học miễn phí này (mỗi khoá kéo dài 4 tuần, mỗi tuần từ 3 đến 5 giờ), học viên cần ghi danh trực tuyến tại địa chỉ: <https://www.edx.org/xseries/world-religions-through-scriptures#courses>

Theo cùng một cảm hứng này, Collège des Bernardins của Tổng giáo phận Paris, Pháp, cũng đã mở một chương trình MOOC với chủ đề “Từ Cựu ước đến Tân ước”, nhằm khảo sát mối liên kết giữa Cựu ước và Tân ước trong Kinh Thánh Kitô giáo. Chương trình này đã khai giảng vào cuối tháng Giêng vừa qua, dành cho tất cả mọi người, có tín ngưỡng hay không, muốn củng cố kiến thức về Kinh Thánh. ■

“Giáo phận không biên giới”: một sáng kiến ủng hộ đón nhận người di dân

WHĐ (29.02.2016) – Một cử hành phụng vụ chưa từng có đã diễn ra hôm Chúa nhật tuần trước, ngày 21 tháng Hai, tại cửa khẩu biên giới giữa Agua Prieta (Mexico) và Douglas (Hoa Kỳ) và sẽ tái diễn trong vài tháng nữa tại biên giới giữa Naco (Hoa Kỳ) và Nogales (Mexico).

Đức cha José González Leopoldo González, Giám mục giáo phận Nogales (bang Sonora, Mexico), giải thích: sáng kiến mang tên “Giáo phận không biên giới” chính là một Thánh lễ cử hành ở cả hai bên biên giới: phía Mexico, do Đức cha Gerald Frederick Kicanas, giám mục giáo phận Tucson (bang Arizona, Hoa Kỳ), còn phía Hoa Kỳ do Đức cha González González. Khoảng 400 người đã tham dự Thánh lễ này, ở cả hai bên biên giới.



Đức cha González González nói “Chúng tôi đã xin tất cả các giấy phép cần có. Điều duy nhất ngăn cách chúng tôi là bức tường này, nhưng các bàn thờ được gắn kết với nhau. Phụng vụ Lời Chúa được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha và một trong các bài đọc bên phía Mexico được đọc bằng tiếng Anh. Chúng tôi hiệp nhất với nhau trên hai bàn thờ. Mình Thánh Chúa được

(xem tiếp trang 4)

Giáo hội Chính thống Nga muốn mở cửa các địa điểm hành hương cho người Công giáo



WHĐ (26.02.2016) – Người ta thường chỉ nhận định cuộc gặp gỡ giữa Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill vào ngày 12 tháng Hai vừa qua tại La Havana, Cuba theo góc độ địa chính trị, nhưng cuộc gặp gỡ lịch sử này có thể có những hệ quả khác về mặt thiêng liêng: Các Đền thánh của Giáo hội Chính thống Nga sẽ được mở cửa vào cuối năm nay cho khách hành hương Công giáo kính viếng.

Đài phát thanh Vatican đã trích lại tuyên bố trên của Tổng giám mục Hilarion trong một cuộc phỏng vấn. Tổng giám mục Hilarion hiện đang là Trưởng ban Đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Moskva, trách vụ do chính Đức Thượng phụ Kirill đảm nhiệm từ năm 1989 đến năm 2009.

Theo gương của Bari ở miền Nam Italia, nơi lưu giữ thánh tích của Thánh Nicôla được nhiều người Chính thống đến kính viếng, Tổng giám mục

Hilarion cũng mong muốn có thêm nhiều cuộc hành hương qua lại giữa Chính thống giáo và Công giáo: “Chúng ta cần phải đẩy mạnh các làn sóng hành hương này, ngài nhấn mạnh, bởi vì điều quan trọng là các tín hữu của hai Giáo hội gặp gỡ nhau và đến viếng các Đền thánh của nhau”.

Nên biết rằng các Giáo hội Đông phương rất có lòng sùng kính Thánh Nicôla. Nhiều bàn thờ của các nhà thờ tại Nga đã được dâng kính Thánh Nicôla. Thánh Nicôla từng là giám mục Myra trên bờ biển phía Tây Nam của Anatolia vào thế kỷ IV. Khi Thổ Nhĩ Kỳ bị người Seljuk Hồi giáo xâm chiếm, các cư dân thành phố Bari của Italia quyết định đưa thánh tích của Thánh Nicôla về Bari để bảo đảm an toàn.

Ngày nay, thành phố Bari thu hút rất nhiều khách hành hương Chính thống giáo, đặc biệt là từ Nga. Mỗi năm, có nhiều phái đoàn của Giáo hội Chính thống cùng tham gia hành hương với người Công giáo Roma trong khuôn khổ một cuộc gặp gỡ đại kết; điều này đóng vai trò thúc đẩy việc xây dựng sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

vẫn là con vì chưa bao giờ không là con.

Nhưng người cha không chỉ thương con út. Con cả mới là đích nhắm của câu chuyện này. Anh quá hiểu thảo, quá vâng phục cha từng li từng tí. Anh không đi hoang, không ăn chơi, chỉ chăm lo đồng áng. Ai cũng thấy anh là người con mẫu mực. Nhưng biến cố đứa em trở về đã làm lộ con người thật của anh. Tuy luôn ở trong nhà cha, nhưng anh lại ở ngoài tim cha. Anh không hiểu được tại sao cha lại nhu nhược đến thế, bao dung đến độ bất công với anh. Đãi tiệc với thịt bê béo để mừng đứa con hoang đàng, còn anh, một con dê để lại rai với bạn bè cũng không có. Anh không thể vui với cha, càng không thể vui với em. Anh tức giận vì thấy quyền lợi mình bị xâm phạm. Rốt cuộc anh không chịu vào nhà! Hóa ra cả hai người con vừa khác, lại vừa rất giống nhau. Cả hai đều ở ngoài nhà cha, chấp nhận chịu đói. Con út không thấy hạnh phúc bên cha nên ra đi. Con cả không chia sẻ được hạnh phúc của cha nên không vào. Sám hối là trở về với tình cha. Cả hai người con đều cần trở về, trở vào. Sám hối là trở lại với tình yêu, niềm vui, sự sống.

Nhưng trở về chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chẳng ai muốn nhận là mình đã đi lầm đường. Người anh cả cần dẹp bỏ tự ái để vui vẻ vào nhà. Người em út cần khiêm tốn mới gặp cha và gia nhân trong tình trạng thân tàn ma dại. Để trở về cần đứng lên hay bỏ chỗ mình đang đứng. Từ bỏ thì đón đau nhưng hạnh phúc thật tuyệt vời. Hạnh phúc lớn nhất không phải là tài sản vật chất, mà là khám phá ra mình có chỗ trong trái tim cha. Cha yêu mình dù mình hư hỏng, bất trung. Cha yêu mình không phải vì mình ngoan ngoãn, được việc. Cha yêu mình chỉ vì mình là con. Cha không muốn mất một đứa con nào.

Trở về với Cha đòi ta giang tay đón lấy người em. Đó không phải là “thằng con của cha”, nhưng là “em của con”. Trở về với Cha, với tha nhân cũng là trở về với mình. Tôi chợt nhận ra mình quá ư giàu có.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CÂU NGUYỆN

Lạy Cha,
người con thứ đã muốn tự định
đoạt lấy đời mình.
Chúng con vẫn rơi vào tội của
người con thứ,
khi coi Cha
như người cản trở hạnh phúc của
chúng con.
Chúng con thêm được tự do bay nhảy
ngoài vòng tay Cha,
nhưng tự do ấy lại biến chúng con
thành nô lệ.
Hạnh phúc do thế gian ban tặng
thì bọt bèo.
Như người con thứ,
chúng con bỗng thấy mình tay trắng,
rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái
chết đe dọa.

Lạy Cha đầy lòng bao dung,
xin kéo chúng con trở về với Cha
mỗi ngày,
giúp chúng con điều chỉnh những
đam mê lệch lạc.
Xin nâng chúng con đứng lên
trong niềm vui
vì tin rằng tình Cha lớn hơn tội
chúng con vạn bội.

Ước gì những vấp ngã khiến
chúng con lớn lên,
thấy mình mong manh, thấy Cha
rộng lượng.
Ước gì sau mỗi lần được Cha tha
thứ,
chúng con lại thấy mình hiền hòa
hơn với tha nhân. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

“Giáo phận không biên giới”...

các tín hữu của cả hai bên lãnh
nhận”.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Giám
mục giáo phận Nogales nói rằng
nhiều di dân đã vượt qua hành lang
biên giới này; chúng ta đừng xem họ
như một mối đe dọa hay một vấn
đề, nhưng là một cơ may “vì mỗi
người, như là con Chúa, đều có một
lịch sử cá nhân. Hội Thánh ở Hoa
Kỳ được kiên vững là nhờ có đức tin
của người Tây Ban Nha, không chỉ
người Mexico mà cả những người đến
từ châu Mỹ Latinh, họ đã làm nên
lịch sử này với nền văn hoá mà họ
mang theo”. ■

(Agenzia Fides, 26/02/2016)

Đức hồng y Bassetti phụ trách việc soạn các bài suy niệm Đàng Thánh giá tại Colosseum



WHĐ (29.02.2016) – Năm nay, Đức
hồng y Gualtiero Bassetti, Tổng giám
mục Perugia-Citta della Pieve đã
được Đức Thánh Cha Phanxicô mời
hướng dẫn suy niệm chặng Đàng
Thánh giá truyền thống cử hành tại
Colosseum vào ngày thứ Sáu Tuần
Thánh.

Chủ đề được Đức hồng y Bassetti
chọn để khai triển trong 14 chặng
Đàng Thánh giá là nỗi khổ đau của
con người hôm nay, của gia đình và

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Đức Thượng phụ...

Chắc chắn rằng Giáo hội Công giáo
và Giáo hội Chính thống Ethiopia
đều muốn làm việc cùng nhau: “Tôi
hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này đánh
dấu một giai đoạn mới của tình
huynh đệ giữa các Giáo hội của chúng
ta. Chúng ta biết rằng lịch sử đã để
lại một gánh nặng hiểu lầm đau đớn
và nghi ngờ, nên chúng ta xin Chúa
tha thứ”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Chúng ta
hãy cầu nguyện cho nhau và xin các
vị tử đạo và các thánh phù hộ chúng
ta”. Các tín hữu của cả hai Giáo hội
hãy cầu nguyện, “xin Chúa Thánh
Thần tiếp tục soi sáng và hướng dẫn
chúng ta trên con đường hoà hợp và
hoà bình. Xin Người khích lệ chúng
ta cho đến ngày chúng ta được hiệp
nhất với nhau quanh bàn thờ hy tế
của Chúa Kitô, trong sự hiệp thông
Thánh Thể viên mãn”. ■

(VIS)

các cuộc bách hại, với sợi chỉ xuyên
suốt là tình thương yêu và lòng tha
thứ.

Đức hồng y Bassetti cho biết các suy
niệm của ngài sẽ dựa trên “Lời Chúa,
đồng thời suy tư về những gì đang
xảy ra trong thế giới, nhất là tại
những nơi con người đang phải đau
khổ vì chiến tranh hay nghèo đói,
nơi nhân phẩm bị chà đạp hằng
ngày, bởi vì Chúa Giêsu sống cuộc
Thương Khó của Người nơi bản thân
Người, nhưng Người cũng tiếp tục
sống cuộc Thương Khó ấy trong nhân
loại”.

Từ khi truyền thống cử hành Đàng
Thánh giá tại Colosseum được thiết
lập, các Đức giáo hoàng đã uỷ thác
việc soạn các bài suy niệm cho các
giáo dân (như cho các người trẻ tại
Liban năm 2013, cho các phóng viên
làm việc tại Phòng Báo chí Tòa
Thánh năm 2002, cho nhà thần học
Chính thống giáo Olivier Clément
năm 1998), cho các tu sĩ (mẹ Anna
Maria Canopi, nữ tu dòng Bê-nê-đi-ctô
vào năm 1993; nữ tu Minke de Vries,
thuộc một tu viện Tin Lành ở Thụy
Sĩ, vào năm 1995), hay cho các linh
mục, giám mục và hồng y. Đức hồng
y Joseph Ratzinger, khi còn là Niên
trưởng Hồng y đoàn và là Bộ trưởng
Bộ Giáo lý Đức Tin, đã được Đức giáo
hoàng Gioan Phaolô II mời đảm
nhiệm công việc này vào năm 2005.

Đức hồng y Bassetti năm nay 73 tuổi,
hiện là Chủ tịch miền Umbria trong
Hội đồng Giám mục Italia.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp Đức
hồng y vào năm 2013, một tháng
sau khi ngài được bầu làm giáo
hoàng, trong dịp các giám mục miền
Umbria viếng thăm *ad limina*. Một
năm sau hai người cũng đã gặp nhau
tại Assisi thuộc Umbria, quê hương
của Thánh Phanxicô.

Được Đức Thánh Cha Phanxicô trao
mũ hồng y năm 2014, ngài trở thành
vị hồng y đầu tiên của Perugia sau
160 năm; Tổng Giám mục cuối cùng
của Perugia được vinh thăng Hồng y
là Gioacchino Pecci, người đã trở
thành Giáo hoàng Lêô XIII vào năm
1878. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**