



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 19-6-2016

Chúa nhật 12 Thường niên

Thầy là ai?

LỜI CHÚA: Lc 9, 18-24

Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Đám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”

Rời Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

SUY NIỆM

Đám đông bảo Thầy là ai? Nói chung đám đông coi Ngài là một ngôn sứ đã khuất, nhưng nay sống lại: một Gioan Tẩy Giả, một Êlia hay một ngôn sứ nào khác. Hiểu như thế đã là kính trọng lắm rồi, nhưng tiếc thay lại không đúng, vì Đức Giêsu chẳng phải là người của kiếp trước hiện về... Hôm nay tôi cũng cần biết người quanh tôi nghĩ gì về Ngài: một nhà cách mạng xã

(xem tiếp trang 2)

Khoá họp thứ 15 của Hội đồng Hồng y Tư vấn

WHĐ (09.06.2016) – Từ ngày 06 đến 08 tháng Sáu, Hội đồng Hồng y Tư vấn đã nhóm họp định kỳ hai hoặc ba tháng một lần. Đây là khoá họp thứ 15 của Nhóm kể từ khi được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập vào ngày 13-04-2013, đúng một tháng sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Trong khoá họp này, cả chín vị Hồng y đều có mặt, và các ngài tiếp tục duyệt xét các cơ quan sau đây của Giáo triều: Bộ Giám mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ Giáo dục, Bộ Các Giáo hội Đông phương, Phủ Quốc vụ khanh và các Hội đồng Tòa Thánh: Văn hóa, Hiệp nhất các Kitô hữu và Đối thoại liên tôn.

Sẽ có Bộ “Bác ái, Công lý và Hoà bình”
Cha Federico Lombardi, người phát ngôn Tòa Thánh cho biết: Tiêu chuẩn của các vị Hồng y là “đơn giản hoá,



hài hoà quyền hạn của những cơ quan khác nhau và những hình thức phân quyền khá dĩ trong mối tương quan với các Hội đồng Giám mục”.

Việc duyệt xét các Bộ sau đây trong Giáo triều: Giáo lý Đức tin, Phụng tự, Phong thánh và Tu sĩ đã thực hiện xong và đệ trình cho Đức Thánh Cha để ngài tiếp tục tham khảo các ý kiến

(xem tiếp trang 4)

Algeria bàn giao mẫu xét nghiệm thủ cấp của 9 tu sĩ ở Tibhirine cho tòa án Pháp



WHĐ (14.06.2016) – Hôm thứ Sáu 10-06-2016, AFP đưa tin: bà thẩm phán Nathalie Poux người Pháp đã mang được các mẫu xét nghiệm của các thủ cấp của các tu sĩ Dòng Trappist tại Tibhirine từ Algeria về Pháp; đây là những yếu tố giúp tiến hành việc điều tra về vụ bắt cóc và sát hại các tu sĩ này vào năm 1996.

Thông tin này đã được luật sư Patrick Baudoin, Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) xác nhận. Ông Baudoin là luật sư của các

gia đình các tu sĩ trên, nhận định rằng bước tiến “tích cực” này là kết quả của ngành tư pháp của nước Pháp và “quyết tâm” của các thẩm phán người Pháp thụ lý vụ án này.

Các mẫu xét nghiệm được lấy vào mùa Thu 2014 trong một cuộc khai quật hộp sọ của các tu sĩ đã an táng tại Tibhirine, nhưng các thẩm phán và các chuyên gia của Pháp tham dự cuộc khai quật lúc ấy đã không được phép đem về Pháp. Thân nhân của các tu sĩ đã lên án vụ Algeria “chiếm đoạt bằng chứng”, trong khi phía điều tra Pháp đang cố gắng vén màn bóng tối của tội ác này.

Bế tắc này chắc chắn “phải được giải quyết ở cấp chính trị”, ông Baudoin nói với *La Croix*. Ông đề cập đến chuyến viếng thăm Algeria của Christiane Taubira hồi tháng Mười

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

hội? Một nhà cải cách tôn giáo? một người đã dám sống và đã chịu chết, để khai sinh một xã hội bình đẳng và huynh đệ đại đồng? Có cái nhìn còn khiếm khuyết, nhưng đã là một con đường rộng mở về chân lý.

Các con bảo Thầy là ai? Phêrô trả lời đúng: Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Bản thân tôi cũng phải trả lời câu hỏi trên, sau khi đã theo Chúa một thời gian dài. Đức Giêsu là một mẫu nhiệm không ngừng mở ra và lớn mãi. Ngài không thay đổi, nhưng sau mỗi biến cố, tôi lại khám phá ra những nét mới nơi con người Ngài. Ngài vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, nhưng Ngài thường đến với tôi dưới nhiều dáng dấp. Đời tôi là một chuỗi những câu trả lời cho câu hỏi: “Con bảo Thầy là ai?” Càng lúc câu trả lời càng được thanh luyện. Tôi sẽ sống dựa trên câu trả lời của mình.

Đức Kitô bảo mình là ai? Ngài thường định nghĩa mình bằng những hình ảnh cụ thể. Tôi là Cửa (Ga 10,7), là Mục Tử (10,11), là Ánh Sáng (12,46). Tôi là Đường (14,6), là Cây Nho (15,1), là Bánh (6,51). Định nghĩa nào cũng gắn chặt Ngài với con người. Cửa để chiến ra vào. Mục Tử để chiến được sống. Ánh Sáng để ta dễ bước đi, Đường để đưa ta đến với Cha. Thân Nho để các cành sinh trái, Bánh để nuôi nhân loại. Đức Kitô sống cho con người và sống với con người. Ngài nhận mình là Chúa, là Thầy, là Bạn, là Anh Trưởng của mọi người chúng ta. Ngài nhận mình là Đức Kitô dân Do thái mong đợi. Nhưng Ngài không giấu ta thân phận của Ngài: phải vượt qua khổ đau và cái chết mới được vào cõi sống.

Đức Kitô bảo tôi là ai? Kitô hữu là người vắc thập giá theo sau Đấng vắc thập giá. Chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã đi. Thân phận Kitô hữu gắn liền với thân phận Thầy mình: “Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng sống với Ngài” (2Tm 2,11). Mẫu nhiệm Vượt Qua nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Vượt qua lớn nhất là vượt qua chính mình mỗi ngày. Từ bỏ chính mình là để có

(xem tiếp trang 3)

Chương trình chuyến tông du Ba Lan của Đức Thánh Cha Phanxicô

WHĐ (10.06.2016) – Cách nay mấy tuần, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã giới thiệu những nét chính của chuyến tông du Ba Lan của Đức giáo hoàng Phanxicô. Và hôm thứ Năm 09-06 vừa qua, chương trình chi tiết hơn của chuyến tông du này đã được công bố. Đức Thánh Cha sẽ tới Krakow nhân dịp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31, từ 27 tới 31 tháng Bảy, và cũng là Ngày Năm Thánh của giới trẻ trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đức Thánh Cha sẽ tới sân bay Thánh Gioan Phaolô II ở Krakow vào chiều ngày 27 và sẽ được Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, ông Andrej Duda, tiếp đón tại lâu đài Wavel, trước khi gặp gỡ các Giám mục của nước này tại Nhà thờ chính tòa Krakow.

Trong chuyến tông du này, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ ngày thứ Năm 28 tại Đền thánh Czestochowa, nơi đã diễn ra Ngày Giới trẻ Thế giới năm 1991, nhân dịp kỷ niệm 1050 năm Ba Lan chịu phép Thánh tẩy. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ trong một lễ hội đón tiếp.

Một điểm nhấn khác của chuyến tông du rất được cộng đồng người Do Thái chờ đợi, đó là việc Đức Thánh Cha viếng thăm trại tập trung Auschwitz vào sáng ngày 29-07. Đức Thánh Cha sẽ về lại Krakow vào buổi chiều và sẽ tới thăm một bệnh viện nhi đồng, trước khi gặp lại các người trẻ để cử hành chặng Đàng Thánh Giá truyền thống vào ngày thứ Sáu.

Thứ Bảy 30-07, Đức Thánh Cha sẽ tới Đền thánh Chúa thương xót ở Krakow để bước qua cửa Thánh tại đây. Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ và sẽ chủ sự Thánh lễ với các linh mục, chủng sinh, và tu sĩ. Buổi tối, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với các người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Cuối cùng, ngày Chúa nhật 31-07, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới; sau đó trở về Roma vào buổi tối, sau cuộc gặp gỡ và cảm ơn các người tình nguyện.

Chuyến tông du Ba Lan này là chuyến tông du thứ 15 của Đức Thánh Cha

(xem tiếp trang 4)

Algeria bàn giao mẫu xét nghiệm thủ cấp...

Hai 2015, khi bà còn là Bộ trưởng Tư pháp, cũng như của Thủ tướng Manuel Valls, cùng với Bộ trưởng Tư pháp Jean-Jacques Urvoas, hồi tháng Tư năm ngoái.

Một tình huống “không thể chấp nhận được”

Ông Baudouin cũng cho biết: trước chuyến viếng thăm này, chính ông đã gửi một bức thư cho Thủ tướng để tố cáo một tình trạng “không thể chấp nhận được” và yêu cầu chính phủ Pháp “lên tiếng phản đối”.

Sự “quyết tâm” của các thẩm phán thụ lý vụ án, trước hết là ông Marc Trévidic và bây giờ là bà Nathalie Poux, cũng đã góp phần giải toả vụ việc. Luật sư Baudouin nói thêm: “Hơn nữa, càng ngày chính quyền Algeria càng khó ngăn chặn việc này, cả về mặt con người lẫn chính trị”.

Tận dụng thời cơ, vị thẩm phán tức tốc đến Algeria cùng với hai chuyên gia; và hai chuyên gia này ngay lập tức tin chắc rằng các mẫu xét nghiệm được phía Algiers bàn giao là xác thực. “Có vẻ các mẫu xét nghiệm này còn

tốt, ông Baudouin nhận định, và có thể dùng được, nhưng các chuyên gia vẫn thận trọng”. Ông nói thêm rằng “Chắc chắn đây là một bước tiến tích cực, nó loại bỏ một rào cản”, và cho rằng đó không phải là bước tiến duy nhất.

Những cản trở liên tục

Những cản trở liên tục từ phía chính quyền Algeria khiến cho công việc của toà án Pháp gặp rất nhiều khó khăn từ nhiều năm nay. Dù nói rằng “Algeria luôn hợp tác với nước Pháp về vấn đề này”, nhưng họ đã không làm gì cụ thể để giúp các nhà điều tra. Hai mươi năm sau sự kiện các tu sĩ mất tích, người ta vẫn chưa rõ ai đã giết họ, khi nào và như thế nào.

Tại Alger, câu chuyện chính thức vẫn không có gì thay đổi: các tu sĩ (tất cả đều là người Pháp) đã bị bắt đi vào đêm 26 rạng sáng 27 tháng Ba 1996 và bị Nhóm Hồi giáo vũ trang (GIA) chặt đầu. Hơn nữa vào ngày 21 tháng Năm sau đó, Nhóm GIA cũng đã tuyên bố rằng các tu sĩ này đã chết. Qua các chứng từ và bằng chứng thu thập được, cuối cùng vụ án này cho đến hôm nay rõ ràng vẫn còn gây tranh cãi. ■

(La Croix)

Giáo hội Chính thống Nga kêu gọi hoãn Công đồng Toàn Chính thống



WHĐ (14.06.2016) – Nếu Công đồng Toàn Chính thống diễn ra tại Kriti, Hy Lạp theo đúng lịch trình đã được tất cả các Giáo hội Chính thống đồng thuận (từ ngày 19 đến 26 tháng Sáu 2016), sẽ chỉ có 10 trong 14 Giáo hội Chính thống hiện nay tham dự. Giáo hội Nga và Đức Thượng phụ Moskva là Kirill – người có thẩm quyền trên quá nửa số tín hữu Chính thống trên toàn thế giới – sẽ không tham dự. Hội đồng ngoại thường của Giáo hội Chính thống Nga đã đi đến quyết định này trong một hội nghị được tổ chức sau khi một số Giáo hội khác tuyên bố rút lui không tham dự Công đồng trong những ngày vừa qua.

Quyết định của Giáo hội Chính thống Nga được công bố vào chiều ngày 13 tháng Sáu. Cùng với các Giáo hội Antiokia, Bulgaria và Georgia, họ cho biết sẽ từ chối tham dự Công đồng nếu Công đồng không được hoãn lại.

Tổng giám mục Hilarion Alfeyev, Trưởng ban đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moskva, nói rằng “Công đồng Toàn Chính thống phải có sự tham dự của tất cả các Giáo hội thì các quyết định của Công đồng mới hợp thức”. Nhưng ngài cũng tìm cách trấn an: “Tình hình không đến nỗi bi thảm, đó là điều bình thường”.

Tổng giám mục Hilarion nhấn mạnh: “Phải mất 55 năm để tổ chức Công đồng Toàn Chính thống và chúng ta đã nói đến thực tế rằng Công đồng cần phải là một yếu tố thống nhất cho Giáo hội, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được gây chia rẽ. Nếu chúng ta thấy rằng việc chuẩn bị chưa được đầy đủ và một số vấn đề chưa được giải quyết, thì hoãn lại Công đồng này còn tốt hơn là làm một cách vội vã và nhất là sẽ vắng mặt nhiều Giáo hội địa phương”. Ngài cảnh báo: “Không thể là một Công đồng Toàn Chính thống mà lại vắng một hoặc nhiều Giáo hội địa phương”.

Giáo hội đầu tiên tuyên bố không tham dự Công đồng là Giáo hội Bulgaria, tiếp theo là Giáo hội Serbia – nhưng sau đó Giáo hội này lại đổi ý – và Tòa Thượng phụ Antiokia. Antiokia quyết định không tham dự vì một tranh chấp đã có từ lâu với Tòa Thượng phụ

Giêrusalem về quyền tài phán đối với Qatar. Giáo hội Georgia đã nói về “những trở ngại” khiến họ không tham dự Công đồng, đang khi ai cũng biết sự chống đối của các tu sĩ ở núi Athos. Sự bất đồng nằm ở nội

dung của một số tài liệu sẽ được thảo luận và ban hành tại Công đồng, trong đó có tài liệu nói về mối tương quan giữa các Giáo hội Chính thống và các hệ phái Kitô khác. Những người phê bình đã yêu cầu sửa đổi văn bản, cũng như hoãn lại Công đồng. Nhưng Tòa Thượng phụ Constantinopolis, nơi chịu trách nhiệm tổ chức Công đồng, đã không đồng ý.

Trong thực tế, quyết định của các Giáo hội nói trên không tham dự Công đồng, quả là bất ngờ vì theo truyền thống của một số Giáo hội Chính thống, tất cả các quyết định liên quan đến Công đồng: lịch trình, thủ tục và các văn bản đưa ra thảo luận đều luôn được các nhà lãnh đạo Giáo hội hoặc các đại diện đồng thuận. Tại sao lịch trình ban đầu đã được mọi người đồng thuận bây giờ lại bị đặt thành vấn đề? Điều gì làm cho các Giáo hội xét lại, đưa ra hình ảnh một Chính thống giáo đầy chia rẽ nội bộ? Chắc hẳn Tòa Thượng phụ Moskva đã đóng một vai trò quan trọng trong việc này.

Giáo hội Nga, vốn mạnh hơn về số lượng, về kinh tế và về cơ cấu, đồng thời có một bản sắc quốc gia vững vàng và mối quan hệ rất sâu sắc với chính phủ Nga. Cũng có thể nói như thế về các Giáo hội khác, hiện nay đang lưỡng lự về việc tham dự Công đồng, do mối quan hệ chặt chẽ của họ với Giáo hội Nga. Có lẽ Moskva không muốn nhìn nhận vai trò của Thượng phụ Bartholomaios là rất quan trọng. Vị Thượng Phụ Constantinopolis có một ưu quyền danh dự trên toàn Chính thống giáo nhưng lại có số tín hữu ít ỏi và điều đáng nói là chỉ đại diện cho một Giáo hội thiểu số trong một quốc gia Hồi giáo lớn là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thể sống cho tha nhân. Mất mạng sống mình là để tin trung với Chúa. Ước gì tôi là tôi hơn, khi tôi ra khỏi tôi.

CẦU NGUYỆN

Lạy Thầy Giêsu,
Thầy không gọi chúng con là tôi tớ,
Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ.
Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy,
vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy và Cha.
Hơn nữa, sau phục sinh,
Thầy đã gọi các môn đệ là anh em.
Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng
đứng đầu một đoàn em đồng dúc.

Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha
để trở nên những người em cùng huyết nhục với Thầy.

Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên
làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy.
Còn Thầy lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ,
rửa chân cho chúng con như một nô lệ
và chết thay cho chúng con trên thập giá.

Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy
và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Nhưng sức mạnh của Vị Thượng phụ Constantinopolis lại nằm ở điểm yếu này: Constantinopolis có các nhân vật sáng giá như Thượng phụ Athenagoras hồi những năm 1950 và 1960, người đã đem lại một thúc đẩy mạnh mẽ cho con đường đại kết các Kitô hữu, một di sản vẫn còn được tiếp tục dưới thời Thượng phụ Bartholomaios. Với sự lãnh đạo của Thượng phụ Bartholomaios, Tòa Thượng phụ Constantinopolis đã có thể lên tiếng với thế giới và trở thành một thẩm quyền chính thức về luân lý.

(xem tiếp trang 4)

Giáo hội Chính thống Nga kêu gọi hoãn Công đồng Toàn Chính thống

Hôm Chúa nhật 12-06, Tổng giám mục Hilarion cũng nói rằng quyết định của Giáo hội Nga là “rất quan trọng và số phận của Giáo hội Chính thống sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quyết định ấy: hoặc chúng ta sống trong hoà bình và hoà hợp với các Giáo hội địa phương khác hoặc chúng ta sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn và tranh cãi”. Ngài kết luận: “Chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần luôn can thiệp vào lịch sử của Giáo hội và Người vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy; chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta có được quyết định đúng”. Cuối cùng, Giáo hội Chính thống Nga đã quyết định không tham dự Công đồng. Những mâu thuẫn, tranh cãi và xét lại đã thắng. Đang khi đó Thượng phụ Bartholomaios lại hy vọng rằng mọi nghi ngờ, tranh cãi và bất đồng sẽ được trình bày trong các cuộc tranh luận tại Công đồng.

Chuyện gì sẽ xảy ra thì vẫn còn phải chờ xem. Constantinopolis nói rằng Công đồng nhóm họp ở Kriti vào ngày 19 tháng Sáu sẽ vẫn được tiến hành: vì mọi người đều đã đồng thuận rồi, nên chỉ có Thượng phụ Bartholomaios mới có thể quyết định hoãn lại.

Công đồng Toàn Chính thống sẽ thảo luận các vấn đề như: các cộng đồng Chính thống sống tản mác, quyền tự trị của các Giáo hội và cách thực thi quyền này, bí tích hôn nhân và những ngăn trở, tầm quan trọng của việc chay tịnh và áp dụng vào ngày nay, sứ vụ của Giáo hội Chính thống trong thế giới hiện nay cũng như mối tương quan của Giáo hội Chính thống với các Giáo hội Kitô giáo khác.

Về phía Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gửi các quan sát viên cấp cao đến dự Công đồng Toàn Chính thống để bày tỏ lòng kính trọng, sự ủng hộ và khích lệ Giáo hội Chính thống. Ngoài ra Hội đồng Toà Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu cũng đã tổ chức một buổi cầu nguyện vào ngày thứ Bảy 11 tháng Sáu 2016, như một cách thể hiện tình hiệp thông với Giáo hội Chính thống. Buổi cầu nguyện diễn ra tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. ■

(Theo Vatican Insider)

Nâng bậc lễ Thánh Maria Mađalêna thành “lễ kính”



WHĐ (11.06.2016) – Với quyết định nâng bậc lễ Thánh Maria Mađalêna (ngày 22 tháng Bảy) thành “lễ kính”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ như là “Tông đồ của các Tông đồ”.

Trong lịch phụng vụ Giáo hội hiện nay, các Thánh được mừng theo ba bậc lễ: lễ nhớ (buộc hay tự do), lễ kính, hay lễ trọng. Từ nay lễ Thánh Maria Mađalêna sẽ có cùng bậc lễ với Lễ của các Thánh Tông đồ.

Qua một bức thư thông báo việc thay đổi này - quy định trong Sắc lệnh ký ngày 03 tháng Sáu 2016, nhằm ngày Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Tổng giám mục Arthur Roche, Thư ký Bộ Phụng tự thánh và Kỷ luật các Bí tích, viết: quyết định trên đây muốn nói rằng chúng ta “phải suy tư sâu xa hơn về phẩm giá của phụ nữ, về Tân Phúc âm hoá, và về sự cao cả của mẫu nhiệm Lòng Chúa thương xót”.

Chương trình chuyến tông du Ba Lan...

và là chuyến tông du thứ 11 của một vị giáo hoàng đến Ba Lan. Thánh Gioan Phaolô II đã trở về quê hương của ngài 9 lần, trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến 2002, và Đức Bênêđictô XVI cũng đã tới Ba Lan vào năm 2006 trong một cuộc hành hương theo dấu chân của vị tiền nhiệm.

Trong một bài trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Vatican mới đây, Đức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow và là cựu thư ký của Đức Gioan Phaolô II, nói rằng người Ba Lan đang rất phấn khởi chờ đón sự kiện này. ■

Thánh Maria Mađalêna là chứng nhân đầu tiên của việc Chúa sống lại, và là người loan báo tin mừng ấy cho các Tông đồ.

Đức Tổng giám mục Arthur Roche viết: “Thánh Maria Mađalêna là một gương mẫu của việc Phúc âm hoá đích thực; Thánh nữ là một nhà rao giảng đã loan báo tin vui Phục sinh”.

“Quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra ngay trong bối cảnh của Năm Thánh Lòng Thương xót để nói lên tầm quan trọng của Thánh nữ - là người đã bày tỏ tình yêu lớn lao đối với Chúa Kitô và được Chúa Kitô yêu mến nhiều”.

Ngài cũng nhắc lại rằng Thánh Mađalêna đã được Thánh Tôma Aquinô gọi là “Tông đồ của các Tông đồ” (*Apostolorum Apostola*), vì Thánh nữ đã báo tin Chúa sống lại cho các Tông đồ, và các Tông đồ lại loan tin ấy cho toàn thế giới.

“Vì thế ngày lễ Thánh Mađalêna có cùng bậc lễ với các Thánh tông đồ trong lịch phụng vụ chung của Roma, để nhấn mạnh sứ vụ đặc biệt của Thánh nữ - một tấm gương và hình mẫu cho mỗi người phụ nữ trong Giáo hội”. ■

(Theo Zenit)

Khoá họp thứ 15 của Hội đồng Hồng y Tư vấn

khác. Tương tự như vậy là dự án thành lập một Bộ mới có tên “Bộ Bác ái, Công lý và Hoà bình” – hợp nhất các Hội đồng Toà Thánh: Cor Unum, Công lý và Hoà bình, Mục vụ cho nhân viên y tế và Mục vụ cho người Di dân.

Ngày 04 tháng Sáu vừa qua Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy chế của một Bộ mới là Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Các khoá họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y Tư vấn được ấn định vào giữa tháng Chín và giữa tháng Mười Hai 2016. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**