



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 31-7-2016

Chúa nhật 18 Thường niên

Những kho lớn hơn

LỜI CHÚA: Lc 12, 13-21

Một hôm, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hề ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.”

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu!” Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ề hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

(xem tiếp trang 2)

**Mở lại án phong chân phước
cho Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I**



WHĐ (22.07.2016) – Án phong chân phước cho Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I (Albino Luciani) đã được mở lại với vị cáo thỉnh viên mới là Đức hồng y Beniamino Stella.

Đức hồng y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, vừa được bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên mới của án phong

chân phước cho Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I (1912-1978), tiếp nối công việc của vị cáo thỉnh viên trước là Đức giám mục Enrico Dal Covolo, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Latêranô.

Trong Thánh lễ cử hành vào ngày thứ Bảy 16-07 vừa qua tại giáo xứ gốc của Đức cố giáo hoàng là Lentiai (thuộc vùng Veneto, đông bắc Italia), Đức hồng y Stella nói: “Vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua, nhưng nếu Chúa muốn, chúng tôi hy vọng sẽ có được sự công nhận này cho một vị giáo hoàng rất được yêu quý ở đây”.

Là linh mục của giáo phận Belluno, cha Albino Luciani được bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận Vittorio Veneto bên cạnh vào năm 1958 trước khi được bổ nhiệm làm Thượng phụ

(xem tiếp trang 4)

**Đức giám mục Pontier: “Chẳng có Chúa nào
có thể đòi hỏi chúng ta giết hại nhau”**

WHĐ (28.07.2016) – Có mặt tại Krakow để tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới, Đức giám mục Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ “sự sửng sốt không thể tưởng tượng nổi” của ngài sau vụ linh mục Jacques Hamel bị sát hại, gần Rouen. “Những kẻ gây nên vụ sát hại này chẳng còn chút giá trị gì, dù họ là ai”.

Céline Hoyeau, phóng viên La Croix đã có cuộc trao đổi với Đức cha Pontier về biến cố này:

La Croix: Phản ứng của Đức cha sau vụ cha Hamel bị sát hại ?

DGM Georges Pontier: Tôi sửng sốt không thể tưởng tượng nổi và đau buồn khủng khiếp. Điều làm người ta ngạc nhiên, đó là một hành động như vậy lại diễn ra không phải ở thành thị, nơi tụ tập đông người, mà



là trong một góc nhỏ ở nông thôn, giữa một cộng đoàn nhỏ các Kitô hữu quy tụ xung quanh một linh mục 85 tuổi, để cùng với ngài cử hành Thánh lễ buổi sáng. Hành động cất cổ man rợ và khống chế những người khác... Hành động tàn ác này đã khiến

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Cái kho là quan trọng. Kho bạc quan trọng đối với một đất nước. Kho lẫm cần cho người làm nghề nông. Mỗi gia đình, mỗi công ty thường có kho riêng. Có thể là một tủ sắt để trong nhà hay ở ngân hàng. Mọi lợi nhuận đều thu vào kho. Ai cũng muốn cho kho của mình bành trướng.

Sau một vụ mùa bội thu, mỗi bận tâm lớn nhất của ông phú hộ trong dự ngôn là tìm cho ra chỗ để tích trữ hoa màu của mình, vì những kho cũ không đủ sức chứa nữa. Cuối cùng ông đã tìm ra giải pháp này: phá những kho cũ, làm những kho mới lớn hơn, rồi bỏ tất cả hoa màu, của cải vào đó, khóa lại cho thật kỹ, để phòng kẻ trộm. Khi nhà kho đã an toàn thì tương lai của ông vững vàng ổn định. Nhiều cửa cải cho phép ông sống thoải mái trong nhiều năm. Những cái kho lớn cho ông tha hồ vui chơi, ăn uống. Ông thấy mình chẳng cần đến Chúa, chẳng cần đến ai. Cửa cải trong kho bảo đảm cho ông sống hạnh phúc. Những cái kho là nơi ông đặt lòng mình (x. Lc 12,34). Xin đừng ai xâm phạm vào chỗ thiêng liêng ấy. Kho là nơi của cải đổ vào, sinh sôi nảy nở. Kho không phải là chỗ chia sẻ cho người khác. Ông phú hộ sống cô độc, khép kín như cánh cửa kho. Ông sống với cái kho, sống nhờ cái kho. Ông tưởng mình đã tính toán khôn ngoan, nhưng ông không ngờ cái chết đến lúc đêm khuya, hay có thể có biết bao rủi ro khác xảy đến. Ông chợt nhận ra mình phải bỏ lại tất cả. Cái kho không níu được ông, cũng không vững như ông nghĩ. Những gì ông thu tích như giọt nước lọt qua kẽ tay.

Ai trong chúng ta cũng có một hay nhiều kho. Có thể chúng ta ôm mộng làm giàu hay đang giàu lên, chúng ta định nối kho cũ hay xây kho mới. Chúng ta chăm chút cái kho cho con cháu mai này. Thật ra cửa cải không xấu, xây kho cũng không xấu. “Nhưng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam” (12,15). Phải mở rộng những cánh cửa kho

(xem tiếp trang 3)

Giới trẻ Irak mang chứng từ đức Tin tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới



WHĐ (23.07.2016) – Trong số các đoàn đã ghi danh tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Ba Lan vào tuần tới, có đoàn Irak với những người trẻ sẽ chia sẻ chứng từ về niềm vui sống đức tin, dù đang bị bách hại khốc liệt.

“Tôi muốn mọi người được thấy chứng từ về đức tin, đức tin trong thống khổ, đức tin của đoàn người trẻ chúng tôi”, cha Rayan Atto đã nói như trên với hãng tin CNA của Công giáo Hoa Kỳ hôm 19 tháng Bảy.

Cha nói đoàn giới trẻ Irak không cần “bất cứ biệt đãi nào” từ các đoàn hành hương khác sẽ gặp tại Krakow, nhưng đoàn chắc “chúng tôi yêu mến các bạn trẻ, các bạn là bạn bè, chúng tôi muốn được cùng bạn trẻ khắp thế giới tham gia hoạt động mục vụ giới trẻ”.

“Chỉ cần các bạn trẻ nhìn kỹ gương mặt của chúng tôi: chúng tôi rất hạnh phúc và hãnh diện được làm Kitô hữu tại vùng đất này”, cha nói thêm.

Cha Atto hiện đảm trách nhiệm vụ điều phối đoàn giới trẻ Irak sang Krakow tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, từ 26 đến 31 tháng Bảy 2016, một sự kiện thu hút hàng trăm ngàn bạn trẻ khắp thế giới.

Được chia thành ba nhóm theo khu vực sinh sống, đoàn giới trẻ Irak có 315 thành viên, trong đó có 2 giám mục, 10 linh mục và nhiều nữ tu. Ngoài ra còn có một đoàn hành hương đi riêng, thuộc phong trào Con đường Tân Dự tòng.

Các bạn trẻ này quy tụ từ mọi miền đất nước Irak, trong đó có các thành phố như: Erbil, Baghdad, Kirkuk và Dohuk.

Khoảng một nửa bạn trẻ trong đoàn đã phải di chuyển từ những thành

phố như Baghdad, Mosul và các làng lân cận, tất cả đều trả được chi phí theo cách riêng, một phần nhờ được sự giúp đỡ của Hội giáo hoàng “Trợ giúp các Giáo hội lâm nguy” (KIN) và Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân.

Ba Lan đã cấp thị thực chiếu khán miễn phí, nhưng các bạn trẻ Irak vẫn còn phải lo gây quỹ để trang trải phí

tổn thủ tục giấy tờ, vé máy bay và chỗ ở.

Cha Atto cho biết, với tư cách điều phối viên, ngài và ban tổ chức lưu tâm giúp các bạn trẻ giữ vững tinh thần đoàn kết, để các bạn trẻ ly hương không cảm thấy xấu hổ.

“Chúng tôi cùng nhau giữ đoàn kết, tránh sự phân bì giữa các bạn trẻ”, cha cho biết, và giải thích không muốn bất kỳ ai “mang mặc cảm mình là người ly hương”, nhưng hãy gắn bó với các thành viên trong đoàn.

Cha nói giữ vững đức tin trong hoàn cảnh hằng ngày đều phải đương đầu với những cuộc tranh đấu dù “chẳng phải dễ dàng” nhưng qua các bí tích và những cuộc gặp gỡ tinh thần như tĩnh tâm, cầu nguyện, họ vẫn duy trì được lòng trung tín của mình.

“Cha ông chúng tôi đã giữ đức tin cho chúng tôi, còn chúng tôi thì nuôi dưỡng đức tin ấy” qua các việc thiêng liêng, cha nói, cùng với các bí tích và cầu nguyện “sẽ giúp chúng tôi biểu lộ đức tin Kitô giáo của mình. Chúng tôi chỉ có một điều duy nhất đó thôi. Chúng tôi đang giữ đức tin cho các thế hệ mai sau.”

Các đoàn khác đã cùng đến ngày 20 tháng Bảy và ở lại Krakow đến ngày 1 tháng Tám, hôm sau ngày bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới.

Tuy tất cả các thành viên trong đoàn giới trẻ Irak đều thuộc nghi lễ Candelé, nhưng sẽ cùng tham dự Thánh lễ và các buổi giáo lý với các đoàn khác trên thế giới.

Ngày 22 tháng Bảy, đoàn cử hành thánh lễ theo nghi lễ Candelé, sau đó là buổi học giáo lý ngắn về các đề tài liên quan đến chương trình chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới.

(xem tiếp trang 3)

Cha Gilles Reithinger được bầu làm Bề trên tổng quyền Hội Thừa sai nước ngoài Paris

WHĐ (22.07.2016) – Hôm thứ Ba, 12-07, Hội Thừa sai nước ngoài Paris (MEP) đã họp Đại hội và bầu cha Gilles Reithinger, 44 tuổi, người Alsace, làm Bề trên tổng quyền của Hội, thay thế cha Georges Colomb đã được Toà Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Rochelle et Saintes vào ngày 09 tháng Ba trước đó.



Đĩ nhiên, cha Gilles Reithinger đã “đương nhiên” trở thành Bề trên tổng quyền vào ngày 09-03, bởi vì với tư cách Tổng đại diện của Hội Thừa sai nước ngoài Paris (MEP), cha đã kế vị cha Georges Colomb ngay từ khi cha Georges được chọn làm giám mục La Rochelle et Saintes. Nhưng “cuộc bầu cử này không hề có tính cách tự động”, vị Bề trên mới nói rõ, để nhấn mạnh sự kiện ngài đã thực sự được 25 đại biểu tham dự Đại hội bầu làm Bề trên tổng quyền của Hội.

Giới trẻ Irak mang chứng từ đức Tin...

Đoàn giới trẻ Irak sẽ tham gia các hoạt động khác, trong đó có tiết mục trình diễn văn hóa, các bạn trẻ sẽ tự giới thiệu bằng điệu múa và trang phục cổ truyền của các làng Công giáo.

Buổi giáo lý đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng Bảy. Trong buổi này, các giám mục khắp thế giới sẽ hướng dẫn suy tư về đề tài “Phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương” bằng các ngôn ngữ khác nhau. Một vị trong ban tổ chức của đoàn Irak sẽ hướng dẫn suy tư bằng tiếng Ả Rập.

Trong buổi Chặng đàng Thánh giá với Đức Thánh Cha ngày 29 tháng Bảy, một số bạn trẻ Irak sẽ lập thành ca đoàn và hát hai bài kinh Lạy Cha và thánh vịnh 115 bằng tiếng Aram trước

Đại hội đã bắt đầu vào tuần cuối tháng Sáu với một cuộc tĩnh tâm tại tu viện Trappe de Soligny (Orne), và kéo dài vào những ngày sau với việc bầu bốn vị phụ tá cho cha Reithinger. Vị Bề trên mới nói: “Chúng tôi cũng sẽ cùng nhau xây dựng dự án mục vụ cho các năm tới” và cho biết ngài dự định sẽ đi thăm các địa điểm của Hội tại 13 quốc gia ở châu Á và Ấn Độ Dương, từ tháng Chín tới đây.

Madagascar và Singapour

Đây là hai miền cha Gilles có biết chút ít. Sau khi học xong ngành sinh học và học một số năm chủng viện tại Strasbourg, cha đã trải qua hai năm (1994-1996) hợp tác tại Tananarive và Embatondrazaka (Madagascar), với tính cách tuyên úy nhà tù và dạy tiếng Pháp. Hai năm hoạt động tại đây đã giúp cha chọn gia nhập Hội Thừa sai, để, như cha nói, “đi tới gặp gỡ những con người chưa biết Chúa Kitô và để biết thêm các nền văn minh và tôn giáo khác”.

Sau khi trở về, cha tiếp tục học thần học tại Strasbourg (làm tiểu luận về thánh Irênê) trước khi chịu chức phó tế vào năm 1998, rồi linh mục vào năm 1999 tại nhà thờ chính tòa Strasbourg. Hôm đó, cha được bài sai về giáo phận Singapour. Nhưng trước khi nhận nhiệm sở ở Singapour, cha tới sống mấy tháng tại một giáo xứ

(xem tiếp trang 4)

mặt Đức Thánh Cha và các bạn trẻ thế giới. Tiếng Aram là cổ ngữ, được dùng vào thời Chúa Giêsu, hiện vẫn được dùng trong nghi lễ Candê.

Cha Atto nói ca đoàn sẽ hát trong 10 phút trong buổi cử hành Chặng đàng Thánh giá của các bạn trẻ.

“Đoàn hành hương chúng tôi”, cha nói “sẽ tham dự cùng các bạn trẻ khắp thế giới. Chúng tôi rất hạnh phúc, cảm động và đang chờ được mang đến cho mọi người chứng từ của mình”.

“Chúng tôi biết mọi người đang chờ đợi, đôi nhìn chúng tôi, muốn biết về chúng tôi, về đức tin của chúng tôi”, cha nói, đồng thời bày tỏ hy vọng các bạn trẻ Irak ra đi “mang theo niềm tin và thăng tiến niềm tin đó... rồi khi trở về, niềm tin càng sâu đậm hơn”. ■

(Theo CNA)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

của mình, để kho không phải chỉ là nơi tích trữ cho tôi, nhưng là phương tiện để tôi giúp đỡ tha nhân.

Đừng để nhà kho, két sắt, ví tiền thành mục đích. Người giàu đáng yêu trước mặt Thiên Chúa là người biết mở kho để trao đi và thấy Thiên Chúa liên tục làm cho kho mình đầy lại. Làm thế nào để khi ra trước toà Chúa, chúng ta thấy kho của mình trống trơn vì vừa mới cho đi tất cả.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng
tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,
chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,
tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.

Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,
có bao điều con lãng phí bên cạnh những Ladarô túng quẫn,
có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác,
có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.
Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa.
Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.

Con phải chịu trách nhiệm về cảnh người nghèo trong xã hội.

Lạy Cha chí nhân,
vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó
là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng.
Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt,
vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.
Thế giới còn nhiều người đói nghèo
là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.
Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu,
nhờ sống chia sẻ yêu thương.
Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Cha Gilles Reithinger được bầu làm Bề trên tổng quyền...

ở London để trau dồi tiếng Anh. Cha làm việc tại Singapour từ 1999 tới 2001. Thời gian hoạt động tại đảo quốc và thành phố này giúp cha có cơ hội khám phá thế giới Trung Quốc.

Cơ hội trình bày giáo lý cho các du khách

Được cha Jean Baptiste Etcharren, Bề trên tổng quyền từ 1998-2010, gọi về Paris, cha Reithinger góp phần tổ chức việc “tiếp đón kết hợp với trình bày giáo lý” cho nhiều nhóm khách tò mò muốn khám phá các địa điểm lịch sử của “128, phố du Bac” (quận 7 Paris). Cha nói: “Hàng năm, chúng tôi tiếp đón hơn 500 nhóm và cố gắng trình bày với họ về Tin Mừng qua việc giúp họ khám phá nhà nguyện, hầm mộ trong nhà nguyện, phòng các vị tử đạo và khu vườn”.

Trong những năm đó, cha Reithinger cũng giúp cha Colomb phụ trách các người tình nguyện: họ được huấn luyện và gửi đi hoạt động tại các nơi mỗi năm. Hội theo dõi công việc của họ từ xa và tiếp đón họ khi họ trở về... Cha cũng được yêu cầu tái lập tờ “Tạp chí của Hội” để duy trì thông tin về các hoạt động của Hội.

Giám đốc Trung tâm Pháp-Á

Tại Đại hội năm 2010, năm cha Colomb được bầu làm Bề trên tổng quyền, cha Gilles Reithinger được bầu làm Tổng đại diện với nhiệm kỳ sáu năm. Cha cũng được bổ nhiệm làm bề trên Nhà ở phố du Bac, trụ sở của Hội và sau đó phụ trách Sứ vụ tình nguyện quốc tế, sứ vụ này hằng năm gửi 130 người trẻ sang châu Á để phục vụ các giáo hội địa phương trong thời gian một hay hai năm. Cha cũng phụ trách hoạt động văn hóa và mục vụ của Hội, công việc này cho cha có cơ hội tham gia phái đoàn của Tòa Thánh tại nhiều khóa họp của Unesco.

Cuối cùng, vào năm 2013, cha Gilles Reithinger được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Pháp-Á với thời hạn ba năm. Được Hội thành lập vào năm 1920, Trung tâm ngôn ngữ này tọa lạc tại phố Royer-Collard (quận 5), hằng năm tiếp nhận hơn 600 người châu Á. Nhờ 45 người tình nguyện, họ có thể học tiếng Pháp với một học phí có tính cạnh tranh. Cha Reithinger giải thích: “Trung tâm này phù hợp với sứ vụ của chúng tôi là mở ra trước các nền văn hóa và tôn giáo khác”, ngài biết mình sắp sửa

Mở lại án phong chân phước cho Đức giáo hoàng...

Venezia vào năm 1969. Và ngài được bầu làm giáo hoàng chín năm sau đó, kế nhiệm Đức giáo hoàng Phaolô VI. Nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài 33 ngày, từ 26 tháng Tám đến 29 tháng Chín 1978.

Một bảo tàng mới tại sinh quán của Đức cố giáo hoàng

Đức hồng y Stella cũng xuất thân từ giáo phận Vittorio Veneto và đã thụ phong linh mục vào năm 1966 cho giáo phận này. Chính Đức giám mục Luciani đã gửi cha Stella đi học ở Học viện Giáo hoàng và sau đó phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh.

Án phong chân phước cho Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I đã được bắt đầu từ năm 1990, nhưng tiến trình này bị gián đoạn vào tháng Tư 2015 sau khi hiện tượng khởi bệnh cách kỳ diệu của Giuseppe Denora ở Puglia không được Bộ Phong Thánh công nhận. Một trường hợp khởi bệnh cách kỳ diệu khác nhờ lời chuyển cầu của Đức giáo hoàng Luciani, lần này ở châu Mỹ Latinh, hiện đang được cứu xét.

Vào ngày 26 tháng Tám sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 38 năm Đức hồng y Luciani được bầu làm giáo hoàng, một bảo tàng mới cũng sẽ được khánh thành tại Canale d'Agordo (thuộc Veneto).

Nhân dịp này, một Thánh lễ sẽ được cử hành tại địa phương do Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, ngài cũng là người xuất thân từ miền Veneto. ■

(La Croix)

không còn đặc trách trung tâm này.

Được thành lập vào năm 1658 từ một trực giác của cha Alexandre de Rhodes, nhà thừa sai dòng Tên (hoạt động tại vùng Viễn Đông từ 1624-1645) vốn hiểu rằng cần phải có một hàng giáo sĩ bản xứ được đào tạo hẳn hoi, Hội Truyền giáo nước ngoài Paris hiện có 205 linh mục và 19 chủng sinh. Và vị Bề trên tổng quyền mới cho biết thêm: “Chúng tôi vừa có thêm năm tân phó tế và ba tân linh mục”. ■

(La Croix)

Đức giám mục Pontier: “Chẳng có Chúa nào có thể đòi hỏi chúng ta giết hại nhau”

“những kẻ thủ ác chẳng còn chút giá trị nào, dù họ là ai”.

– Đức cha đáp lại biến cố này như thế nào?

DGM Pontier: Biến cố này sẽ là nội dung đầy tính thực tế cho các buổi học hỏi giáo lý của người trẻ trong Ngày Giới trẻ Thế giới. Chúng ta không còn ở trong thế giới của tư tưởng: đó là tình trạng của đất nước chúng ta, sau các vụ khủng bố của năm 2015, sau biến cố ở Nice... Hỡi các bạn trẻ, các bạn sẽ đặt mình ở phía nào? Các bạn sẽ tham gia cuộc đối thoại với tha nhân này như thế nào? Giết người không đòi hỏi lòng dũng cảm, mà là sự điên rồ. Nhưng để xây dựng tình huynh đệ với những người khác chúng ta thì cần phải có lòng dũng cảm. Cả một công xưởng phi thường đang chờ đợi chúng ta. Các thế hệ đi trước đã phải giải quyết các cuộc chiến tranh. Chúng ta hiện nay đối diện với một hình thức chiến tranh mới chưa hề thấy nơi chúng ta.

– Có phải các Kitô hữu đang là một mục tiêu?

DGM Pontier: Đúng vậy, nhưng các tín đồ Hồi giáo cũng là một mục tiêu nữa. Người Hồi giáo bị quân Daech giết hại còn nhiều hơn chúng ta. Chính con người đang lâm nguy. Bởi họ giết để giết và gây sợ hãi. Tất cả những gì khác họ, họ muốn loại trừ. Đó chẳng phải là một dự án xây dựng thế giới.

– Đức cha chờ đợi gì từ phía người Hồi giáo?

DGM Pontier: Mong rằng họ không phải sống trong sợ hãi và trong tủi hổ, nhưng giúp chúng ta hiểu rõ rằng các hành động này chẳng đáng gì với Hồi giáo, khi họ tuyên xưng và sống đạo của mình. Chẳng có vị Chúa nào đã dựng nên sự sống lại có thể đòi hỏi chúng ta giết hại nhau. Chúng tôi muốn cùng nhau tiến bước trong lòng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng những dự án. ■

(La Croix)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
