



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 11-9-2016

Chúa nhật 24 Thường niên

Người cha

LỜI CHÚA: Lc 15, 1-32

Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Phariseu và các kinh sư thì lắm bầm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất’. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

Rồi Đức Giêsu nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng’.

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập
“Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện”**

WHĐ (02.09.2016) – Những cải tổ Giáo triều Roma đã được cụ thể hoá. Sau lãnh vực kinh tế và truyền thông, rồi đến Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mới được thành lập cách nay hai tuần, nay lại có thêm một Bộ mới khác. Trong Tông thư-Tự sắc ký ngày 17 tháng Tám 2016, được công bố hôm thứ Tư 31 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập **“Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện”** [Dicasterium ad Integram Humanam Progressionem fovendam] theo đề nghị của Hội đồng Hồng y Tư vấn.

Toàn văn Tông thư-Tự sắc *Humanam progressionem (Phát triển con người)* về việc thành lập Bộ mới như sau:

**TÔNG THƯ – TỰ SẮC
HUMANAM PROGRESSIONEM
thành lập**

**Bộ Thăng tiến sự Phát triển
Con người Toàn diện**

Trong tất cả bản chất và qua mọi

hành động của mình, Giáo hội được mời gọi thăng tiến sự phát triển con người toàn diện theo ánh sáng của Tin Mừng. Sự phát triển này được thực hiện qua việc quan tâm chăm sóc các thiện ích vô tận của công lý, hoà bình và bảo vệ thế giới thụ tạo. Người kế vị Tông đồ Phêrô, trong hành động nhằm khẳng định các giá trị này, không ngừng thích nghi các cơ quan hợp tác với giáo hoàng để có thể đáp ứng một cách tốt nhất các đòi hỏi của con người, nam và nữ, mà các cơ quan này được mời gọi phục vụ.

Do đó, với mục đích thể hiện mối quan tâm của Toà Thánh trong các lãnh vực liên quan đến y tế và các việc bác ái, tôi thiết lập **“Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện”**. Bộ này sẽ đặc trách các vấn đề liên quan đến di dân, đến những người nghèo túng, bệnh tật và bị loại trừ, những người bị đặt ra ngoài rìa xã hội và nạn nhân của các vụ xung đột vũ trang và các thiên

(xem tiếp trang 3)

**Chương trình chính thức chuyến viếng thăm
của Đức giáo hoàng Phanxicô tại Assisi
ngày 20 tháng Chín**



WHĐ (02.09.2016) – Toà Thánh Vatican đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Assisi trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho Hoà bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khởi hành từ sân bay trực thăng Vatican lúc 10g30 giờ sáng thứ Ba 20 tháng

Chín và dự kiến sẽ đến Assisi lúc 11g05. Chào đón Đức Thánh Cha có các nhân vật: Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; bà Catuscia Marini, thủ hiến vùng Umbria; ông Raffaele Cannizaro, Thị trưởng Perugia; và bà Stefania Proietti, Thị trưởng Assisi.

Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến Tu viện Phanxicô ở Assisi, tại đây ngài sẽ được đón tiếp bởi cha Tu viện trưởng Mauro Gambetti; Đức Thượng phụ Bartholomaios I; một đại diện của Hội giáo; Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo Justin Welby

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trốn đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng dăng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muông heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được com dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy’. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chầm anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy’. Và họ bắt đầu ăn mừng.”

“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khoẻ’. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn đĩm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’ Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là

(xem tiếp trang 3)

Trung Quốc và Vatican tin tưởng vào tương lai của mối quan hệ giữa hai bên

WHD (03.09.2016) – Tại Bắc Kinh cũng như tại Roma, những tín hiệu thuận lợi cho thấy các cuộc đàm phán đang có tiến triển.

Trong cuộc họp báo hàng ngày diễn ra hôm thứ Hai 29 tháng Tám, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, đã khẳng định rằng quan hệ giữa Vatican và Bắc Kinh đã được cải thiện. Bà nói: “Trung Quốc luôn chân thành trong việc cải thiện quan hệ với Vatican và đã nỗ lực không mệt mỏi cho mục tiêu này”.

Được hỏi về lời phát biểu của Đức hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, được công bố hai ngày trước đó, rằng ngài “hy vọng và mong đợi một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Toà Thánh và Trung Quốc”, bà Hoa Xuân Oánh trả lời: “Kênh đối thoại và tiếp xúc giữa hai bên đang tiến hành tốt và hiệu quả”; và bà nói tiếp: “Dựa vào những nguyên tắc nhất định, chúng tôi muốn cùng nhau làm việc với phía Vatican để đối thoại cách xây dựng, thoả thuận được với nhau và phấn đấu cho các mối quan hệ song phương không ngừng phát triển”.

Hồi đầu tháng Tám, trong một bài viết dài đăng trên tuần báo của giáo phận, Đức hồng y Gioan Thang Hán, Giám mục Hong Kong, đã khẳng định các cuộc đàm phán giữa Bắc Kinh và Vatican đã có tiến triển, đặc biệt là vấn đề nhạy cảm về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc.

Đức hồng y quả quyết: Một thỏa thuận cuối cùng về vấn đề này sẽ đạt được mà không phản bội những đặc tính nền tảng của Giáo hội là “đuy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền” và cũng không bỏ rơi hoặc hy sinh các tín hữu và các linh mục của Giáo hội thâm lạng ở Trung Quốc.

Thỏa thuận gây lo ngại cho một phần Giáo hội Trung Quốc

Tuy nhiên, triển vọng về thỏa thuận này lại gây lo ngại cho một phần không phải không đáng kể của Giáo hội Trung Quốc. Đức hồng y Giuse Trần Nhật Quân, vị tiền nhiệm của Đức hồng y Thang Hán, đã không ngừng chỉ trích chính sách ngoại giao của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin, một người rất am tường về vấn đề Trung Quốc.



Hôm thứ Bảy 27 tháng Tám, tại Hội thảo về tác phẩm của Đức hồng y Celso Costantin (1876-1958) diễn ra ở Chung viện giáo phận Pordenone, Italia, Đức hồng y Parolin đã ca ngợi vị Khâm sứ Toà Thánh đầu tiên tại Trung Quốc này là người tiên phong “xây dựng cây cầu nối giữa Trung Quốc và Toà Thánh”.

“Những quan hệ mới mẻ và tốt đẹp với Trung Quốc đang được kỳ vọng – gồm cả những quan hệ ngoại giao nếu Chúa muốn! – không phải là một mục đích tự thân hoặc mong muốn đạt được một thứ thành công ‘thế gian’, Đức hồng y Parolin giải thích, “nhưng được quan niệm và theo đuổi, không phải không có sự sợ hãi và lo lắng, (...) vì lợi ích của người Công giáo Trung Quốc, lợi ích của người dân Trung Quốc và sự hài hoà của toàn xã hội, vì nền hoà bình thế giới”.

(Nicolas Senèze, La Croix)

Chương trình chính thức chuyến viếng thăm...

và Thượng phụ Syria của Chính thống Ephrem II.

Cũng sẽ có một đại diện của Do Thái giáo và nhà lãnh đạo của Phật giáo Thiên Thai Nhật Bản hiện diện. Sau cuộc gặp Đức giáo hoàng là buổi cầu nguyện đại kết. Một lời kêu gọi hoà bình sẽ được gửi đến những người con của các dân tộc và được ký kết.

Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican vào lúc 07g35 tối.

Ngày Thế giới cầu nguyện cho Hoà bình năm nay có chủ đề “Khát vọng hoà bình. Đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa”, diễn ra ba mươi năm sau “Ngày cầu nguyện cho hoà bình” lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 27-10-1986 theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II. ■

Chương trình phụng vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô từ nay đến khi bế mạc Năm Thánh

WHĐ (07.09.2016) – Ngày 06 tháng Chín 2016, Văn phòng Nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự từ nay cho đến ngày bế mạc Năm Thánh, 20 tháng Mười Một, như sau:

– *Chúa nhật 25-09*, Ngày Năm Thánh của giáo lý viên: cử hành Thánh lễ lúc 10g30 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

– Từ *thứ Sáu 30-09* đến *Chúa nhật 02-10*: tông du đến Gruzia và Azerbaijan.

– *Thứ Bảy 08-10* và *Chúa nhật 09-10*, Ngày Năm Thánh kính Đức Mẹ: chủ sự canh thức cầu nguyện lúc 17g30 thứ Bảy 08-10 và cử hành Thánh lễ lúc 10g30 sáng Chúa nhật 09-10 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

– *Chúa nhật 16-10*: chủ sự lễ tuyên thánh cho bảy vị thánh mới:

- Sư huynh dòng La San Christian Solomon Leclercq (1745-1792), người Pháp, tử đạo trong Cuộc Cách mạng Pháp;
- Cha Lodovico Pavoni (1784-1849), người Ý, sáng lập Dòng nam “Con Đức Maria Vô Nhiễm”.
- Cha Alfonso Maria Fusco (1839-1910), người Ý, sáng lập Dòng nữ “Chị em Thánh Gioan Tẩy Giả;

- Cha Jose Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), sẽ là vị thánh bản địa đầu tiên của Argentina;

- Đức giám mục Manuel Gonzalez Garcia (1877-1940), người Tây Ban Nha, sáng lập Dòng Thừa Sai Thánh Thể Nazareth;

- Nữ tu dòng Cát Minh Elizabeth Chúa Ba Ngôi (1880-1906), người Pháp;

- José Sanchez del Rio (1913-1928), thiếu niên người Mexico, tử đạo trong cuộc đàn áp tôn giáo La Cristiada (1926-1929) tại Mexico.

– *Thứ Hai 31-10* và *Thứ Ba 01-11*: tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc Cải Cách Tin Lành, tại Thụy Điển.

– *Thứ Sáu 04-11*: cử hành Thánh lễ cầu cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong năm, lúc 11g30 tại bàn thờ Ngai Toà trong Đền thờ Thánh Phêrô.

– *Chúa nhật 06-11*, Ngày Năm Thánh cho các tù nhân và *Chúa nhật 13-11*, Ngày Năm Thánh cho những người không nhà: cử hành Thánh lễ lúc 10g00 tại Đền thờ Thánh Phêrô.

– *Chúa nhật 20-11*, Đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, kết thúc Năm phụng vụ: cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập...

tại, những người bị giam giữ, các người thất nghiệp và các nạn nhân của chế độ nô lệ dưới mọi hình thức và của nạn tra tấn.

Từ ngày 1 tháng Giêng 2017, các thẩm quyền của các Hội đồng Toà Thánh hiện hành nêu sau đây sẽ được hợp nhất trong Bộ mới này, được điều hành theo các Quy chế được tôi phê chuẩn *ad experimentum* [để thử nghiệm]: Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình, Hội đồng Toà thánh *Cor Unum*, Hội đồng Toà thánh phụ trách Mục vụ di dân và người lữ hành, Hội đồng Toà Thánh phụ trách Mục vụ chăm sóc y tế. Vào thời điểm nêu trên, bốn Hội đồng này sẽ ngưng thi hành nhiệm vụ và giải thể, và các điều khoản từ số 142 đến 153 của Tông hiến *Pastor Bonus* sẽ bị bãi bỏ.

Tôi quyết định rằng tất cả những gì được đề ra trong Tông thư-Tự sắc này có giá trị đầy đủ và cố định, bất chấp mọi điều trái ngược, kể cả điều đáng

lưu ý đặc biệt và được ban hành qua việc phổ biến trên *Osservatore Romano*, và được công bố trên *Acta Apostolicae Sedis*, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2017.

Ban hành tại Roma, cạnh Đền Thánh Phêrô, ngày 17 tháng Tám 2016, Năm thánh Lòng Thương Xót, năm thứ tư triều giáo hoàng của tôi.

Phanxicô

Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức hồng y Peter Turkson, người Ghana, hiện là Chủ tịch Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình làm Bộ trưởng của Bộ mới thành lập. Với một thư ký và ít nhất một phụ tá thư ký - những người này có thể là giáo dân và thuộc những miền khác nhau trên thế giới-, Đức hồng y Turkson sẽ giám sát ba Ủy ban chuyên lo về bác ái, sinh thái và chăm sóc sức khỏe. Sẽ có một phân bộ chuyên trách về di dân và chính Đức Thánh Cha sẽ tạm thời đảm nhiệm phân bộ này. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỉ, vì em con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy.”

SUY NIỆM

Khi chiêm ngắm người cha nhân hậu, ta khám phá ra khuôn mặt một Thiên Chúa yêu thương.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa khiêm tốn. Như người cha chấp nhận chia gia sản cho con, chấp nhận để con bỏ nhà ra đi, Thiên Chúa cũng tôn trọng tự do của con người. Đấng Toàn Năng đã tự giới hạn quyền năng của mình để chúng ta có thể hiện hữu một cách tự do. Ngài như thể thu mình lại để nhường chỗ cho thụ tạo. Không phải chỉ con người mới cần cởi giày trước Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng cởi giày trước mẫu nhiệm con người, vì lòng con người cũng là phần đất thiêng thánh.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết chờ đợi. Thiên Chúa vẫn nuôi hy vọng khi con người lìa xa Ngài. Người Cha vẫn luôn ngóng con từ bên cửa sổ. Lòng Cha luôn hướng về con. Bởi thế ngay khi con còn ở đằng xa, Cha đã thấy. Cha vẫn nhận ra con, dù con xanh xao tiêu tụy. Thiên Chúa không thất vọng về con người. Ngài không bắt ép người ta hoán cải, Ngài chỉ chờ. Ngài chờ vì Ngài tôn trọng tự do của họ.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết tha thứ. Ngài là Cha yêu con bằng cung lòng người mẹ. Rõ ràng con thứ thật đáng trách, vì bất hiếu. Nhưng tình thương của Cha còn lớn hơn tội của anh. Cha thương anh vì anh đã lỗi phạm. Tội lỗi tự nó đã đem lại hình phạt rồi. Người cha có vẻ không cần nghe con mình xin lỗi. Sự trở về của anh đã là lời thống hối ăn năn. “Con ta đã chết, nay đang sống; đã mất, nay lại tìm thấy.” Thiên Chúa không nhớ mãi chuyện đã qua. Điều quan trọng là hiện tại: con đang sống trong vòng tay Cha.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa luôn chạy ra, như người cha chạy ra để đón đứa con thứ, như người cha đi ra để nắn nỉ đứa con cả. Thiên Chúa dường như không yên trong hạnh phúc của mình, nếu có

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

một người con còn đứng ngoài. Người cha trong dự ngôn chẳng sợ mất uy nghi, đạo mạo. Ông chạy đến với con, phá vỡ khoảng cách của quyền uy. Quyền uy của người cha là quyền uy của tình yêu, mà tình yêu thì có can đảm vượt qua mọi khoảng cách.

Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết nhảy mừng. Thiên Chúa đãi tiệc vì một người ăn năn sám hối. Nhưng Thiên Chúa nhảy mừng cũng là Thiên Chúa từng đau khổ. Ngài đau nỗi đau của con khi cố tình xa Cha. Thiên Chúa biết buồn vui với con người và vì con người.

Hãy trở lại và ở lại trong nhà Cha, vì Cha muốn trao cho bạn tất cả những gì Ngài có. Tiệc đã sẵn, vào với Cha cũng là về với anh em.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha,
người con thứ đã muốn tự định đoạt lấy đời mình.
Chúng con vẫn rơi vào tội của người con thứ,
khi coi Cha
như người cản trở hạnh phúc của chúng con.
Chúng con thêm được tự do bay nhảy ngoài vòng tay Cha,
nhưng tự do ấy lại biến chúng con thành nô lệ.
Hạnh phúc do thế gian ban tặng thì bọt bèo.
Như người con thứ,
chúng con bỗng thấy mình tay trắng, rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái chết đe dọa.

Lạy Cha đầy lòng bao dung,
xin kéo chúng con trở về với Cha mỗi ngày,
giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc.
Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui
vì tin rằng tình Cha lớn hơn tội chúng con vạn bội.

Ước gì những vấp ngã khiến chúng con lớn lên,
thấy mình mong manh, thấy Cha rộng lượng.
Ước gì sau mỗi lần được Cha tha thứ,
chúng con lại thấy mình hiền hòa hơn với tha nhân. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ



WHĐ (01.09.2016) – Hôm thứ Năm 25-08 vừa qua, nhân kỷ niệm 38 năm ngày Đức hồng y Albino Luciani trở thành Giáo hoàng Gioan Phaolô I (26-08-1978), Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin đã khánh thành Bảo tàng dành cho vị “giáo hoàng luôn có nụ cười trên môi” này.

“33 ngày ở cương vị giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô I không phải là thời gian trong ngoặc đơn của lịch sử Giáo hội mà là cả một giáo huấn luôn mang tính thời sự”, Đức hồng y Pietro Parolin đã ca ngợi vị giáo hoàng được ngài *“đặc biệt quý mến”* như vậy, nhân dịp khánh thành Bảo tàng Gioan Phaolô I trong một lâu đài cổ thuộc thế kỷ XV tại làng Canale d’Agondo, vùng Dolomite, quê hương của vị giáo hoàng có triều đại ngắn ngủi này.

Trong những năm 1970 Đức hồng y Quốc vụ khanh còn là chủng sinh của giáo phận Vicenza, và Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô I khi ấy là hồng y Albino Luciani đang coi sóc giáo phận Venezia gần đó. Đức hồng y Parolin đã bày tỏ sự gắn bó của ngài với vị giáo hoàng tại vị trong một thời gian ngắn ngủi, vốn vẹn 33 ngày kể từ khi được bầu, nhưng cũng đã để lại hình ảnh của một con người tốt lành trong ký ức của mọi người. Ngài quả là một *“mục tử đích thực”* mà các hồng y đã bầu lên cách nay 38 năm, *“một mục tử với một đức tin chắc chắn, đã sống giữa đoàn chiên và cho đoàn chiên, đã chia sẻ những nỗi đau của con người, đặc biệt người nghèo và các di dân”.*

Những đồ dùng cá nhân gợi lên cảm xúc

Một số tập vở của thời ngài học tiểu học, một cuốn sách do mẹ ngài là bà Bortola tặng, một chiếc cặp của thời chủng sinh, một chén thánh riêng và cả chiếc vali vị giáo hoàng tương

lai sử dụng khi tới dự mật nghị hồng y đã bầu ngài làm giáo hoàng... Đó là những đồ dùng có thể gợi lên cảm xúc cho các khách viếng thăm Bảo tàng.

Tại đây, người ta cũng có thể tiếp xúc với cuộc sống thường nhật tại Valle del Biois nơi Albino Luciani lớn lên. Một số phòng (của Bảo tàng) họa lại mười một năm của Đức cố giáo hoàng khi coi sóc giáo phận

Vittorio Veneto, rồi việc ngài tham dự Công đồng Vatican II, trước khi được bổ nhiệm làm Thượng phụ Venezia vào năm 1969.

Việc dựng lại mật nghị hồng y mùa hè năm 1978 cho thấy cảnh “Don Albino” tiến tới ban công của Đền Thánh Phêrô. Các dây phòng tuần tự đưa khách tham quan chìm trong những khoảnh khắc cảm động nhất của mấy tuần Đức Gioan Phaolô I ở trên ngai vị giáo hoàng, ghi dấu bởi một lòng đạo đức mạnh mẽ và bình dân. Tầng thứ ba dành để giới thiệu các giáo huấn của Đức Gioan Phaolô I, qua các bài diễn văn và các lần ngài xuất hiện trước công chúng với tính cách giám mục, rồi giáo hoàng.

Một giáo huấn luôn mang tính thời sự

Đến từ vùng biên, nhưng Albino Luciani lại có một *“óc khôi hài sâu sắc”* có thể *“tháo gỡ các căng thẳng”* và *“đưa các kẻ kiêu căng về lại chỗ của họ”*, Đức hồng y Parolin nói tiếp. *“Từ chủng viện đến sứ vụ của Phêrô, ngài luôn gắn với bản chất của Tin Mừng như chân lý duy nhất vượt lên trên các chuyện nhỏ nhặt ngẫu nhiên của lịch sử. Triều đại ngắn ngủi của vị tông đồ của Công đồng không hề là một giai đoạn trong ngoặc đơn của lịch sử Giáo hội”.*

Bảy năm để chuẩn bị và sắp xếp là cần thiết để mở ra Bảo tàng này. *“Câu chuyện mà chúng ta cố gắng kể lại trong các phòng này không đơn thuần là một sự góp nhặt các ký ức về một người con nổi tiếng của vùng đất này”,* phó thị trưởng Marco Arcieri, người đã ủng hộ dự án Bảo tàng này, nhấn mạnh. *“Chúng tôi hy vọng có thể cho mọi người thấy giáo huấn của Don Albino vẫn mang tính thời sự như thế nào trong những thời khắc khó khăn mà chúng ta đang trải qua hiện nay”.* ■

(La Croix)