



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 21-5-2017

Chúa nhật 6 Phục sinh

Anh em cũng sẽ sống

LỜI CHÚA: Ga 14, 15-21

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người; còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

SUY NIỆM

Marina Picasso là cháu của họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso. Từ năm 1973-1975, bà phải chịu nhiều cái tang lớn: ông nội mất, anh ruột tự tử, cha đột ngột qua đời. Đây thật là những mất mát không sao bù đắp, dù bà nắm trong tay một gia sản khổng lồ. Năm 1990, bà nhận các em bé Việt Nam làm con nuôi, và giúp cho các trẻ mồ côi được có nơi ăn học. Từ lúc ấy, bà thấy

(xem tiếp trang 2)

**Kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima:
Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Bồ Đào Nha
và tôn phong hiển thánh
hai Chân phước Phanxicô và Jacinta**



WHD (13.05.2017) – Trong hai ngày 12 và 13 tháng Năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tông du Fatima, được ngài gọi là “Hành hương viếng Đức Mẹ”, kỷ niệm 100 năm biến cố

Đức Mẹ hiện ra với ba thiếu niên: Lucia, Phanxicô và Jacinta.

Trong khuôn khổ Cuộc hành hương này, sáng 13-05, tại Đền thánh Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tôn phong hiển thánh hai Chân phước Phanxicô và Jacinta.

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tôn phong hai tân hiển thánh Phanxicô và Jacinta.

(xem tiếp trang 2)

Các bạn trẻ Hồi giáo và Kitô giáo gặp gỡ tại Taizé

TAIZÉ / WHD (12.05.2017) – Lần đầu tiên cuộc gặp gỡ hữu nghị Hồi giáo-Kitô giáo kéo dài 4 ngày do cộng đoàn đại kết Taizé tổ chức đã kết thúc hôm thứ Hai 08 tháng Năm 2017 với hơn 250 bạn trẻ của cả hai tôn giáo tham dự.

Hai người phụ nữ mang khăn che mạng và lúp đều màu xanh vui vẻ trao đổi với nhau, vài phút trước khi bước vào buổi hội thảo cuối tuần ở Taizé, một cuộc gặp gỡ không giống như những cuộc gặp gỡ khác. Người ta cứ tưởng đó là hai người bạn lâu năm, nhưng trước đó họ chưa bao giờ gặp nhau. Một người thuộc Dòng Tiểu muội Chúa Giêsu, 82 tuổi; còn chị Malika là tín đồ Hồi giáo ở Lyon, 27 tuổi. Người nữ tu nói: “Tôi đã sống 50 năm ở các nước Hồi giáo. Vấn đề là người ta không biết nhau, nên một khi gặp gỡ nhau, các bức tường sẽ sụp đổ”.

Khaled Roumo, thi sĩ Hồi giáo, người có sáng kiến quy tụ này, đã không lậm khi đề nghị với cộng đoàn đại kết Taizé đón nhận cuộc gặp gỡ cuối tuần lần đầu tiên này của tình bằng

hữu Hồi giáo-Kitô giáo. “Đối thoại liên tôn chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực tâm linh. Khi các tôn giáo được giảng dạy như những nền văn hoá, là không đi sát với bản chất của tôn giáo. Lúc ấy Kitô giáo trở thành một mô các công trình và thiếu đi điều gì đó”.

“Không phải mọi người Hồi giáo đều yêu thương người thân cận”

Nhưng trước khi đối thoại trong sự thật, phải xây dựng một mối tương quan tin cậy. “Không phải vì ngày thơ mà chúng ta tránh né một số đề tài, nhưng vì còn quá sớm để nêu ra những đề tài ấy”, Thầy Alois, bề trên cộng đoàn Taizé, thừa nhận. “Chúng ta phải có can đảm đề cập đến những đề tài nhạy cảm, nhưng chỉ khi nào đã có sự tin cậy lẫn nhau”, thầy Benedict nói.

Khi có những đề tài gai góc cùng với các câu hỏi của cử tọa, Sheikh Khaled Bentounès, nhà lãnh đạo tinh thần Huynh đoàn Hồi giáo Sufi Alawiyya của Algeria, không tránh né: “Không phải mọi người Hồi giáo đều yêu

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

một sự thay đổi nơi nội tâm: “Nhờ giúp đỡ con em của nước này mà tôi đã tìm lại được chính mình. Giờ đây tôi cảm thấy mình như sống lại, và tôi muốn phân phát sự sống đó cho các em.”

Hắn có những Kitô hữu đã trải qua kinh nghiệm của Marina, kinh nghiệm thấy mình được sống lại nhờ biết ra khỏi nỗi đau của mình để cúi xuống trên nỗi đau của người khác. Kinh nghiệm tìm lại được chính mình trong bình an, khi không còn bận tâm lo cho mình nữa, kinh nghiệm thấy sự sống được nhân lên gấp bội khi được đem chia sẻ tận tình.

Kitô giáo là tôn giáo của Đấng đã sống lại, Đấng đang sống sự sống tràn trề của Thiên Chúa. Đức Giêsu phục sinh không chỉ hiện ra một đôi lần, Ngài muốn ở mãi bên chúng ta cho đến tận thế. Một sự hiện diện hai chiều, thâm sâu và mới mẻ: “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (c.20) Một sự hiện diện đem lại sức sống dồi dào: “Vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống” (c.19). Kitô hữu tự bản chất là người đã được phục sinh, nhờ thông hiệp với Đấng đang sống là Đức Kitô. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Mùa Phục sinh nhắc ta nhìn lại sự sống nơi mình. Lắm khi tôi sống èo uột, chỉ vì không dám yêu thương. Bắt đầu yêu thương là bắt đầu thấy Chúa tỏ mình, thấy sự sống Chúa bùng lên mạnh mẽ. Thế giới hôm nay cố làm cho cuộc sống được bảo đảm hơn, tiện nghi hơn và kéo dài hơn. Nhưng thế giới hôm nay vẫn đầy nguy hiểm. Mạng sống bị đe dọa bởi chiến tranh, tội ác, đói nghèo... Cuộc sống bị héo úa vì không tìm thấy ý nghĩa. Thế giới đói khát sự sống đích thực. Nếu chúng ta thật sự là người đang sống trong Đức Kitô, chúng ta có thể trao cho thế giới sự sống đó qua việc phục vụ trong yêu thương.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu phục sinh xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

(xem tiếp trang 3)

Kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima...

“Xuất hiện trên trời là một người nữ khoác mặt trời”. Người được thị kiến ở Patmos thuật lại cho chúng ta như vậy trong sách Khải huyền (12,1), và cho biết thêm người nữ ấy đã hạ sinh một con trai. Rồi trong sách Tin Mừng, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với môn đệ của Người: “Đây là mẹ con” (Ga 19,27). Chúng ta có một Người Mẹ! “Có một Bà rất đẹp”, các trẻ được thấy điếm lạ ở Fatima cách nay 100 năm đã nói với mọi người khi các em trở về nhà vào ngày 13 tháng Năm hồng phúc ấy. Chiều hôm ấy, Jacinta không giấu được bí mật, đã nói với mẹ mình: “Hôm nay con đã thấy Đức Mẹ”. Các em đã thấy Người Mẹ Trên Trời. Nhiều người khác cũng dõi mắt nhìn, nhưng không được thấy Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria không đến đây để chúng ta được nhìn thấy Người. Rồi tất cả chúng ta sẽ đời đời được thấy Mẹ, miễn là, lẽ dĩ nhiên, chúng ta được lên thiên đàng.

Nhưng Đức Mẹ đã báo trước và nhắc nhở chúng ta đừng rơi vào lối sống vô thần và xúc phạm Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Ngài. Sống như thế sẽ không tránh khỏi sa hỏa ngục. Đức Mẹ đã hiện ra nhắc chúng ta nhớ ánh sáng Thiên Chúa ngự trong chúng ta và bảo vệ chúng ta, bởi vì, như chúng ta đã nghe trong bài đọc I: “Con của người nữ được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người” (Kh 12,5). Theo lời kể của chị Lucia, ba trẻ được tuyển chọn này thấy mình được bao phủ bởi ánh quang Thiên Chúa tỏa ra từ Đức Mẹ. Mẹ lấy áo choàng rực rỡ ánh quang Thiên Chúa đã ban cho Người mà khoác lên ba trẻ. Theo niềm tin và cảm nghiệm của nhiều khách hành hương, nếu không muốn nói là tất cả, Fatima không gì khác hơn tấm áo choàng rực rỡ Anh Quang đang che chở chúng ta, tại đây cũng như tại bất cứ nơi nào trên trái đất những khi chúng ta chạy đến nài xin Đức Mẹ che chở như lời kinh Salve Regina đã dạy: “Xin chỉ cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu”.

Anh chị em thân mến, chúng ta có một Người Mẹ! Như trẻ thơ níu chặt Mẹ, chúng ta sống với niềm hy vọng dựa vào Chúa Giêsu. Như chúng ta đã nghe bài đọc II: “Những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô” (Rm 5,17). Khi về trời, Chúa Giêsu đưa nhân tính loài người chúng ta lên cho Chúa

Cha, nhân tính này Người đã nhận lấy nơi cung lòng Đức Trinh nữ Maria và sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ nhân tính ấy. Chúng ta hãy cầm chiếc neo hy vọng nơi Đấng đã mang bản tính nhân loại, nay ở trên trời ngự bên hữu Chúa Cha (x. Ep 2,6). Nguyên xin niềm hy vọng này dẫn dắt cuộc sống chúng ta! Đó là niềm hy vọng hằng nâng đỡ chúng ta, đến tận hơi thở cuối cùng.

Được niềm hy vọng này thêm sức, chúng ta quy tụ nơi đây để dâng lời cảm tạ về muôn ơn lành Chúa ban trong suốt 100 năm qua. Tất cả những ơn lành đó được ban qua tấm áo choàng rực rỡ ánh quang của Đức Mẹ phủ khắp mặt đất, khởi sự từ đất nước Bồ Đào Nha giàu lòng trông cậy này. Trước mắt chúng ta là mẫu gương hai thánh Phanxicô và Jacinta đã được Đức Mẹ đưa vào đại dương sáng láng vô biên của Chúa và dạy cho biết phải thờ phượng Người. Đó là nguồn sức mạnh giúp các ngài thắng vượt mọi trở lực và đau khổ. Các ngài không ngừng sống trước mặt Chúa, không ngừng cầu nguyện cho kẻ tội lỗi và hằng khao khát được ở bên “Chúa Giêsu nấu mình” nơi Nhà Tạm.

Trong quyển Hồi ký (III, 6), Nữ tu Lucia ghi lại lời Jacinta, người vừa được nhìn thấy Đức Mẹ: “Con không thấy tất cả những đường phố, các ngõ đường và cánh đồng đầy rẫy người đang kên xin cơm bánh vì chẳng có gì ăn sao? Và không thấy Đức Thánh Cha quỳ trong nhà thờ, cầu nguyện trước Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sao? Không thấy tất cả những người này đang cùng ngài cầu nguyện sao?”

Cảm ơn anh chị em đang cùng tôi có mặt ở đây! Tôi không thể không đến đây tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và phó thác nơi Mẹ tất cả mọi con cái nam nữ của Người. Dưới áo Mẹ, họ không hư mất. Nơi cánh tay Mẹ, là niềm hy vọng và bình an họ đang cần đến. Tôi khẩn nài cho tất cả anh em, chị em tôi trong phép Rửa tội và trong gia đình nhân loại, nhất là những ai đau ốm, tật nguyền, những người bị giam cầm và những ai đang thất nghiệp, những người nghèo khổ và những ai đang bị bỏ rơi.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa với hy vọng rằng mọi người sẽ lắng nghe chúng ta; và chúng ta hãy tin tưởng mà nói với mọi người rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta.

Quả thật, Thiên Chúa dựng nên

(xem tiếp trang 3)

Tại Pháp, Huynh đoàn Thánh Piô X bãi nhiệm những linh mục chống đối việc hoà giải với Roma

La Croix / WHĐ (15.05.2017) – Trong lúc Huynh đoàn Thánh Piô X dường như chưa bao giờ đến gần tình trạng tái hội nhập với Roma như thế, những căng thẳng bên trong Huynh đoàn giữa những người ủng hộ và những người phản đối tái hội nhập ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Hồi đầu tháng Tư vừa qua, Đức giáo hoàng Phanxicô đã quyết định công bố thừa nhận tính hợp pháp đối với hôn phối “của các tín hữu dưới sự chăm sóc mục vụ của Huynh đoàn Thánh Piô”. Cử chỉ này, được coi là một bước tiến mới hướng tới hòa giải, đã gây ra những xáo trộn trong nội bộ những người theo giám mục Lefebvre.

Như vậy, trong khi một thỏa thuận giữa Roma và những người kế thừa Giám mục Marcel Lefebvre –ba mươi năm sau khi Giám mục này bị vạ tuyệt thông–, dường như đang ở trong tầm tay, tiến trình này lại đẩy Huynh đoàn Thánh Piô X vào một cuộc khủng hoảng lớn giữa những người ủng hộ và những người phản đối một cuộc tái hội nhập với Roma.

Phản ứng với quyết định của Đức Thánh Cha về bí tích hôn phối, thay vì thái độ hoan nghênh như các nhà lãnh đạo của Huynh đoàn, nhiều linh mục của Huynh đoàn thuộc miền Pháp đã soạn thảo và công bố hôm 7 tháng Năm vừa qua một bức thư gửi các tín hữu, bày tỏ mối nghi ngại của họ và phê phán quan điểm của Nhà Tổng quyền. Trong số này có cha Patrick de La Roque, chính xứ giáo xứ Thánh Nicolas-du-Chardonnet, ngôi nhà thờ mang tính biểu tượng ở trung tâm Paris, do Huynh đoàn cai quản từ năm 1977.

Một thái độ “không thể chấp nhận được” và “mang tính phá hoại”

Các linh mục này viết: “Xin cho phép chúng tôi bày tỏ sự ngạc nhiên lớn lao về quyết định này của Roma và những lời tán thành quyết định ấy. Quy chế giám chức tông nhân mà người ta muốn làm cho Huynh đoàn loá mắt là nhìn nhận chúng ta như chúng ta đang là, và cho chúng ta độc lập trong địa giới của những vị bản quyền địa phương. Điều đầu tiên là quyết định phải trình các lễ hôn phối của chúng ta cho các vị bản quyền ấy một cách bất công, rồi mai này việc mở thêm các Nhà mới của chúng ta cũng phải được họ chuẩn nhận”.



Về phía hàng lãnh đạo của Huynh đoàn, không phải đợi lâu mới có câu trả lời. Qua bức thư cùng ngày, cha Christian Bouchacourt, Bề trên miền tại Pháp, đã bác bỏ một thái độ “không thể chấp nhận được” vì nó “mang tính phá hoại”. Ba ngày sau, cha công bố bãi nhiệm cha La Roque và những người ký tên vào lá thư bị phê phán này.

Một chính sách cởi mở “chỉ được một thiểu số ủng hộ”

Thái độ xa rời này nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của những khác biệt sâu sắc trong Huynh đoàn. Cựu thành viên Huynh đoàn đã trở về hiệp thông với Roma, cha William Tanouarn, nhận thấy sẽ là điều có lợi cho cá nhân giám mục Beranrd Fellay, Bề trên tổng quyền của Huynh đoàn, nếu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận, vì trong nội bộ Huynh đoàn “chính sách cởi mở với Roma chỉ được một thiểu số ủng hộ”, trong khi Giám mục người Thụy Sĩ này sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2018 (mỗi nhiệm kỳ mười hai năm). Cha Tanouarn nói với hãng tin AFP: “Không chắc rằng giám mục Fellay sẽ được bầu lại làm Bề trên tổng quyền. Nếu Huynh đoàn trở thành một phủ giám chức tông nhân, ông sẽ là bản quyền suốt đời. Đây là một hình thức đảo chính mượn danh”.

Việc công nhận về mặt giáo luật đang được thảo luận tại Roma có thể dẫn tới việc Huynh đoàn được hưởng quy chế của một “phủ giám chức tông nhân”, trực tiếp thuộc quyền Đức giáo hoàng, chứ không thuộc quyền các giám mục. Có người đã cho rằng điều này sẽ được chính thức công bố vào ngày 13 tháng Năm, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, ngày mà những người duy truyền thống rất yêu thích, nhưng hiện nay chưa có một lịch trình nào được xác định, cả về phía Tòa Thánh Vatican lẫn về phía Huynh đoàn. ■

(Theo La Croix)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima...

Chúng ta để mang hy vọng đến cho mọi người, một niềm hy vọng đích thực và chắc chắn sẽ đạt tới, theo từng cảnh ngộ mỗi người. Khi “đòi hỏi” và “yêu cầu” mỗi người chúng ta chu toàn phận sự theo đáng bậc mình (Thư của Nữ tu Lucia, 28 tháng Hai 1943), Thiên Chúa huy động mọi sự chống lại thói thờ ơ vốn làm trái tim chúng ta nên nguội lạnh và đôi mắt chúng ta ra thiếu cận. Chúng ta không muốn thành một thứ hy vọng chết yểu! Sự sống chỉ có thể duy trì nhờ lòng quảng đại của những sự sống khác. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt” (Ga 12, 24). Thiên Chúa, Đấng luôn đi trước chúng ta, đã nói và thực hiện điều đó. Khi chúng ta cảm nghiệm thập giá, thì chính Chúa đã trải qua thập giá trước chúng ta rồi. Chúng ta không trèo lên thập giá để tìm Chúa Giêsu, mà chính Người đã hạ mình bước xuống để tìm chúng ta, để xoa tan bóng tối sự dữ trong con người chúng ta và đưa chúng ta về với ánh sáng.

Xin cho chúng ta, nhờ được Đức Maria chở che, trở nên những người lính bảo vệ rạng đông cho thế giới, biết chiêm ngắm gương mặt đích thực của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đang rạng ngời ánh quang Phục sinh, và biết khám phá lại gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của Hội Thánh, một gương mặt rạng ngời khi lên đường truyền giáo, đón nhận mọi người, sống trong tự do, trung tín, nghèo phương tiện nhưng giàu tình yêu”. ■

(Nguồn: Libreria Editrice Vaticana)

thương người thân cận. Hãy đi nói với những người Hồi giáo ở Syria rằng mọi người Hồi giáo đều đang sống trong an bình, thế mà họ lại đi chặt đầu các Kitô hữu! Những người Hồi giáo chúng ta phải dạy cho con cháu mình không được khạc nhổ trước các nhà thờ hay hội đường Do Thái, và thậm chí bước vào đó”.

Những từ ngữ được các Kitô hữu sử dụng cũng không kém mạnh mẽ, giống như câu nói của linh mục đan sĩ Xitô Christian Chergé, bề trên tu viện ở Tibhirine, bị ám sát năm 1996 tại Algeria, được trích dẫn trong một cuộc hội thảo: “Nhân danh Chúa Kitô, chúng ta phải chấp nhận rằng Hồi giáo có điều để nói với chúng ta về Chúa Kitô”.

Ba phòng cầu nguyện dành cho người Hồi giáo

Hai năm qua có nhiều người tị nạn đến Taizé, phần đông là những người ngoài Kitô giáo; điều đó đã dẫn đến quyết định cho sự cởi mở thiêng liêng này. Thầy Benedict vui mừng nói rằng: “Nhờ có họ, chúng tôi đã tạo lập được các mối quan hệ với những người Hồi giáo ở Chalon-sur-Saône, và Ahmed Belghazi, vị imam của họ, bây giờ là bạn của chúng tôi”. Và lại họ cũng là những gia đình được cộng đoàn đón tiếp, họ đã giúp các sư huynh chuẩn bị ba phòng cầu nguyện dành cho những người đồng đạo của họ. “Ngay cả khi chúng tôi làm điều đó cho các buổi cuộc quy tụ của chúng tôi, cũng không được tốt đẹp như thế!”, vị imam người Chalon vừa cười vừa thú nhận.

Các bạn trẻ Hồi giáo thuộc Phong trào “Chung sống”, đến từ khắp nước Pháp, cũng đã nhạy cảm với cách tiếp đón “rất trọng thị” này, Radia Bakkouch, chủ tịch Phong trào cho biết. “Họ thấy mình thực sự được tôn trọng khi thực hành đức tin của mình”. Thậm chí còn mong sẽ có một số cải tiến cho cuộc gặp gỡ lần sau: “sẽ có nơi để thực hiện nghi thức thanh tẩy và một khu vực (hành lang) dành cho phụ nữ trong phòng cầu nguyện để họ có thể nghe được lời giảng của imam cho nam giới”.

Giữa các buổi hội thảo, các giờ cầu nguyện và các buổi hoà nhạc, các bạn trẻ quy tụ thành nhiều nhóm nhỏ uống trà và trò chuyện với nhau. Yasmine 19 tuổi, sinh viên Hồi giáo ở Paris, tâm sự với Aurelie 27 tuổi, ở

WHD (16.05.2017) – Hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria là điểm nổi bật của logo chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 - dự kiến diễn ra tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng 2019. Giáo phận tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới đã công bố logo này hôm 13 tháng Năm 2017, đồng thời cũng đón nhận hai biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới là cây thánh giá hành hương và bức icôn “Đức Mẹ che chở Dân thành Roma”, trong một buổi canh thức cầu nguyện.

Người giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế logo cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 là cô Ambar Calvo, 20 tuổi, sinh viên kiến trúc người Panama. Một ban giám khảo gồm các chuyên gia về thiết kế đồ họa và tiếp thị đã chọn logo của Ambar trong số 103 bài dự thi.

Ambar cho biết cô muốn mô tả “nét dịu dàng và niềm phó thác của Đức Mẹ trong khung cảnh đẹp nhất của Mẹ”, đó là lúc Mẹ nói lời “Xin vâng”, theo chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Logo thể hiện Kênh đào Panama, tượng trưng cho con đường của người hành hương qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Logo cũng cho thấy eo đất Panama, thập giá hành hương, hình tượng Đức Mẹ Maria khi Mẹ nói lời “Xin vâng” và những chấm nhỏ màu trắng vừa diễn tả triều thiên của Đức Mẹ vừa diễn tả khách hành hương từ mọi châu lục. Chữ “M” theo hình trái tim gợi lên tên của Đức Mẹ và trái tim từ mẫu của Mẹ dẫn dắt người

Strasbourg và là tín hữu Tin Lành: “Tôi thường đến văn phòng tuyên úy công giáo ở đại học. Tôi ngạc nhiên khi thấy các Kitô hữu vui vẻ và cách họ sống đức tin của họ. Nhìn họ rất chân thành! Điều đó khiến tôi phải tự hỏi về mối tương quan của mình với Thiên Chúa và quyết định đến đây để biết thêm”.

“Người Hồi giáo và Kitô hữu chúng tôi có một nhu cầu sâu xa là gặp gỡ nhau”, Thầy Alois phát biểu như thế trong giờ khai mạc vào cuối tuần này. Phải chăng đó là lời mời gọi Taizé đi từ đại kết đến liên tôn? “Đã có một cuộc hẹn thứ hai rồi...”, vị bề trên cộng đoàn Taizé xác nhận. ■

(La Croix)



hành hương đến với Chúa Giêsu Con của Mẹ.

Tại buổi giới thiệu logo, Đức cha José Domingo Ulloa Mendieta, Tổng giám mục Panama, đưa ra nhận xét: “Ambar đã nắm bắt được thông điệp chúng tôi muốn gửi đến những người trẻ trên thế giới: đất nước chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng có trái tim vĩ đại, mở ra cho mọi người, được bàn tay Đức Mẹ gìn giữ; Mẹ là mẫu gương của sự trẻ trung, lòng dũng cảm, tinh thần dẫn thân và lòng quảng đại, đặc biệt là khi Mẹ nói lời Xin vâng trước tiếng gọi của Thiên Chúa”.

Ngài nói thêm: “Người trẻ trên thế giới là nơi gìn giữ đạo đức và lòng nhân đạo của xã hội chúng ta, bởi vì họ có thể biến đổi mọi sự, một cách tích cực và mạo hiểm như cô thiếu nữ Maria ở Nazareth đã làm, nếu chúng ta dạy cho họ biết yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta”.

Trong dịp này, Đức hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã chào mừng những người tham dự qua một đoạn video ngắn. Nhắc lại chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay, “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại” (Lc 1,49), Đức hồng y kêu gọi người trẻ hãy nhận ra những điều tuyệt vời Chúa đã và sẽ làm cho mỗi người và qua họ, cho các bạn trẻ trên thế giới đang chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2019. Đức hồng y nói: “Quả tim vĩ đại” của người Panama và sự cởi mở của họ sẽ làm Ngày Giới trẻ Thế giới này trở thành một trong những Ngày Giới trẻ Thế giới tuyệt vời nhất.

Những biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới: thánh giá và bức icôn Đức Mẹ, sẽ được cung nghinh trên toàn quốc và khắp các quốc gia Trung Mỹ, cho đến lúc khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới 2019. ■

(theo Zenit)