



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 2-7-2017

Chúa nhật 13 Thường niên

Xứng với Thầy

LỜI CHÚA: Mt 10, 37-42

Khi ấy, Đức Giêsu sai mười hai tông đồ đi và nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

SUY NIỆM

Hai mươi sáu năm trời, vác một cây thánh giá gỗ, dài 3,6m, ngang 1,8m, nặng 18 kg, vượt qua 50.140 km, 227 quốc gia, 7 lục địa: đó là điều mục sư Arthur Blessitt đã làm từ Noel 1969. Ông là người giữ kỷ lục đi bộ quãng đường dài nhất. “Tôi đã đi qua các sa mạc, rừng rậm, đã từng bị tấn công bởi voi, rắn, cá sấu. Tôi đã bị bắt giam 21 lần và suýt bị hành hình...” Chỉ còn 50 nước ông chưa đặt chân tới. Ông hy vọng sẽ hoàn tất chuyến (xem tiếp trang 2)

Hồng y đoàn sau Công nghị Hồng y ngày thứ Tư 28-06-2017

WHĐ (28.06.2017) – Cho đến trước Công nghị Hồng y diễn ra hôm nay, thứ Tư 28-06, chỉ có 116 hồng y trong Hồng y đoàn có quyền tham dự Mật viện bầu giáo hoàng. Từ thời Đức giáo hoàng Phaolô VI, số hồng y tối đa của Mật tuyển viện được ấn định là 120 vị; nên Đức Phanxicô sẽ triệu tập Công nghị lần thứ tư và đặt thêm 5 hồng y mới để bổ sung. Cả 5 vị tân hồng y đều dưới 80 tuổi và có quyền bầu giáo hoàng, do đó vượt quá số hồng y cử tri tối đa của Mật tuyển viện. Tuy nhiên về mặt lịch sử, đây không phải là vấn đề, bởi vì vào thời Đức Gioan Phaolô II, số hồng y cử tri đã có lúc lên đến 130 vị.

Năm hồng y mới là:

– Đức Tổng giám mục Jean Zerbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bamako (Mali), 73 tuổi;



– Đức Tổng giám mục Juan José Omella, Tổng giám mục Tổng giáo phận Barcelone (Tây Ban Nha), 71 tuổi;

– Đức giám mục Anders Arborelius, Giám mục Giáo phận Stockholm (Thụy Điển), 67 tuổi;

– Đức giám mục Luis Marie-Ling Mangkhanekhoun, Giám mục hiệu toà Acque Nuove di Proconsolare, Giám quản Tông toà Paksé (Lào), 73 tuổi;

(xem tiếp trang 2)

Giáo hội Công giáo Slovakia tặng nhà thờ cho các tín hữu Công giáo Iceland



WHĐ (26.06.2017) – Ngày 17 tháng Sáu 2017, tại Reydarfjordur, cách thủ đô Reykjavik của Iceland hơn 400 dặm về phía Đông Bắc, Đức cha David Bartimej Tencer, Giám mục giáo phận Reykjavik đã chủ sự lễ cung hiến ngôi thánh đường mới bằng gỗ, là quà tặng của Giáo hội Công giáo Slovakia cho các tín hữu Công giáo Iceland.

Tham dự lễ cung hiến thánh đường có Thủ tướng Robert Fico và hai thành viên khác của Chính phủ.

Gỗ là loại vật liệu hiếm ở quốc gia Iceland nhiều núi lửa và đá, nên ngôi nhà thờ gỗ được làm ở Slovakia, sau đó được tháo rời ra và vận chuyển đến Iceland để ráp lại.

Đức cha Tencer nói với báo *The Slovak Spectator*: “Bạn sẽ không thấy một căn nhà hay nhà thờ nào ở Iceland giống như thế”.

Nhà thờ được thiết kế theo hình Thánh giá của Thánh Đamianô, một *icon* theo phong cách Đông phương, có khi cũng được gọi là thánh giá Phanxicô vì Thánh Phanxicô Assisi đã nghe được lệnh Chúa truyền xây lại nhà thờ đang khi ngài cầu nguyện trước một cây Thánh giá như thế.

Theo các nguồn tin của Iceland, ngôi nhà thờ mới chứa được 50 người, gấp đôi sức chứa của nhà nguyện cũ của các tu sĩ Dòng Phanxicô Capuchinô.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đi này trước năm 2000. Như vậy ông sẽ là người đầu tiên đưa thánh giá đi khắp mọi nơi trên thế giới. Cử chỉ của ông làm chúng ta suy nghĩ. Vác thánh giá là chấp nhận nặng nề và bấp bênh, nặng nề vì khúc gỗ trên vai, bấp bênh vì nguy hiểm.

Đức Giêsu mời gọi các môn đệ vác thánh giá của mình mà theo Ngài. Chẳng có con đường nào tốt hơn con đường Ngài đã đi. Con đường khó nghèo, khiêm hạ ở Bê-lem và Na-da-rét. Con đường rao giảng trong nhọc nhằn ở phần đất xứ Galilê. Con đường đầy đe dọa hiểm nghèo khi lên Giêrusalem. Con đường hiến mình khi vác thánh giá lên Núi Sọ. Chúng ta được mời gọi đi theo Ngài trên các con đường ấy, hay đúng hơn đi theo Ngài trên nẻo đường của đời mình, không cô đơn thất vọng, vì biết nơi mình sắp đến. Thánh giá của chúng ta không phải là khúc gỗ, nhưng là những gì ta phải từ bỏ, dù rất yêu mến, những người ta phải yêu mến, dù rất muốn từ bỏ. Chúng ta chỉ vác nổi thánh giá của mình nếu chúng ta dám yêu thực sự. Chỉ khi yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta mới dám quên mình, bỏ mình, mất mình, hiến mình.

Điểm mới mẻ của Tân Ước là tình yêu đối với Đức Giêsu. Ngài đòi ta phải yêu Ngài hơn cha mẹ, hơn con cái. Ngài còn đòi ta chịu mất mạng vì Ngài. Nếu Đức Giêsu không phải là hiện thân của chính Thiên Chúa, nếu Ngài đã không chết vì chúng ta trước, thì Ngài chẳng có quyền đòi hỏi những hy sinh như vậy. Trải qua 20 thế kỷ, biết bao thế hệ Kitô hữu đã dám sống đến cùng tình yêu ấy. Truyền giáo không phải chỉ là thông truyền đức tin mà còn là thông truyền tình yêu, là làm cho Đức Giêsu được mọi người yêu mến.

Nhưng trước hết, chúng ta phải cảm nghiệm được Tình Yêu để cả cuộc đời ta là lời đáp cho Tình Yêu, là cuộc sống sao cho xứng với Thầy (c.37.38). Ước gì chúng ta yêu Đức Giêsu trên mọi sự, yêu mọi sự trong Ngài và dưới Ngài, chấp nhận mất cái tôi nhỏ mọn, để được cái tôi triển nở.

(xem tiếp trang 3)

Dân số thế giới sẽ lên đến 9,8 tỉ người vào năm 2050

WHĐ (28.06.2017) – Ấn Độ hiện đang là nước có số dân đông thứ hai trên thế giới với 1,3 tỉ người, dự kiến vượt qua con số 1,4 tỉ người của Trung Quốc vào năm 2024; và Nigeria, đang xếp thứ bảy, dự kiến sẽ thay thế Hoa Kỳ trở thành quốc gia đông dân hàng thứ ba của thế giới vào năm 2050, theo một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc, công bố hôm thứ Tư 21-06-2017.

Dân số thế giới hiện nay là gần 7,6 tỉ người, sẽ tăng lên 8,6 tỉ vào năm 2030, 9,8 tỉ vào năm 2050 và 11,2 tỉ vào năm 2100, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc có tiêu đề “*Toàn cảnh dân số thế giới: Bản khảo sát năm 2017*”. Theo Bản báo cáo được Tiểu ban Dân số thuộc Vụ Kinh tế và Xã hội ấn hành, cuộc khảo sát cho thấy dân số sẽ gia tăng nhanh chóng do mức sinh cao ở các nước đang phát triển, mặc dù tổng số trẻ em trên thế giới sụt giảm. Mỗi năm dân số thế giới tăng thêm khoảng 83 triệu người và xu hướng gia tăng này dự kiến vẫn tiếp tục, dù mức sinh liên tục sụt giảm, vốn đã giảm đều đặn kể từ những năm 1960.

Bối cảnh châu Phi

John Wilmoth, giám đốc Tiểu ban Dân số, cho biết bản báo cáo bao gồm thông tin về dân số của 233 quốc gia hoặc khu vực trên thế giới. “Đáng chú ý là dân số ở Châu Phi do mức sinh gia tăng nhanh chóng, và người ta dự đoán rằng hơn một nửa dân số gia tăng trên toàn cầu trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2050 sẽ diễn ra

ở khu vực này”, ông Wilmoth phát biểu trong một cuộc họp báo tại Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 21 tháng 6. “Ở một thái cực khác, dự báo dân số châu Âu sẽ thực sự giảm trong những thập kỷ tới”.

Cơ quan này của Liên Hiệp Quốc dự báo từ nay đến năm 2050, phân nửa dân số gia tăng của thế giới chỉ tập trung ở 9 quốc gia: Ấn Độ, Nigeria, Congo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Hoa Kỳ, Uganda và Indonesia. Các quốc gia này được liệt kê theo thứ tự “góp phần vào tổng số gia tăng chung”, báo cáo cho biết. Cũng theo báo cáo, trong cùng khoảng thời gian đó, dân số ở 26 quốc gia của châu Phi được cho rằng sẽ tăng ít là gấp đôi.

Tỉ lệ sinh giảm sút

Báo cáo nói rằng mức sinh đã giảm ở hầu hết các vùng trong những năm gần đây. Ông Wilmoth cho biết: “Từ năm 2010 đến năm 2015, trung bình một người phụ nữ sinh con 2,5 lần trong đời, nhưng con số này rất khác nhau trên thế giới: châu Âu có mức sinh thấp nhất, khoảng 1,6 lần sinh đối với một phụ nữ trong thời gian gần đây nhất, trong khi châu Phi có mức sinh cao nhất, với khoảng 4,7 lần sinh”. Hiện nay, ngày càng có nhiều quốc gia có tỉ lệ sinh thấp hơn mức sinh bình quân 2,1 lần đối với một phụ nữ; đây là tỉ lệ cần thiết để thay thế cho thế hệ hiện tại. Trong giai đoạn 2010-2015, mức sinh ở dưới mức thay thế tại 83 quốc gia chiếm 46%

(xem tiếp trang 3)

Hồng y đoàn sau Công nghị Hồng y ngày thứ Tư 28-06-2017

– Đức giám mục Gregorio Rosa Chávez, Giám mục hiệu toà Mulli, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, (El Salvador), 74 tuổi.

Sau Công nghị Hồng y này, Hồng y đoàn sẽ có 225 hồng y, trong đó có 121 vị được quyền bầu giáo hoàng.

Trong số các hồng y cử tri, có 19 vị nhận mũ hồng y từ tay của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, 53 vị từ tay của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI và 49 vị từ tay của Đức giáo hoàng Phanxicô.

Đức giáo hoàng Phanxicô đã triệu tập 4 Công nghị Hồng y. Khi đặt thêm các hồng y, ngài đã cố gắng chọn các vị thuộc các Giáo hội ở vùng ngoại vi. Điều này có nghĩa là giảm số hồng

y của Châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời tăng thêm số hồng y thuộc Châu Mỹ La tinh, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương.

Vào tháng Ba 2013, số hồng y tham dự Mật tuyền viện bầu Đức hồng y Bergoglio làm giáo hoàng như sau: Châu Âu có 60 vị, châu Phi 11 vị và châu Á 10 vị, Châu Đại Dương chỉ có 1, Bắc Mỹ 20 vị và Châu Mỹ Latinh 13 vị.

Đến nay, Châu Âu có 53 hồng y cử tri, châu Phi có 15 vị, châu Á có 15 vị, Châu Đại Dương có 4 vị, Bắc Mỹ có 17 vị và Châu Mỹ Latinh có 17 vị.

Italia vẫn là nước có nhiều hồng y cử tri nhất với 24 vị; sau đó là Hoa Kỳ với 10 vị; Pháp có 5 hồng y cử tri; Brazil, Mexico, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ấn Độ đều có 4 vị. ■

(Theo Rome Reports)

Ireland: Các tín hữu Anh giáo và tín hữu Công giáo dùng chung một nhà thờ

WHĐ (23.06.2017) – Khi được biết Nhà thờ Thánh Maria thuộc giáo xứ Công giáo Muckno ở Castleblayney, quận Monaghan (Ireland) phải đóng cửa một năm để đại tu, linh mục phụ trách nhà thờ Anh giáo gần đó - nhà thờ Thánh Maeldoid của giáo phận Clogher-, đã đề nghị cho các tín hữu Công giáo sử dụng chung ngôi nhà thờ gothic tuyệt đẹp của họ.

Thái độ quảng đại này của các tín hữu Anh giáo cùng với linh mục chính xứ Neal Phair và được giám mục John McDowell của giáo phận Clogher chấp thuận, đã được linh mục Pat McHugh, cha sở giáo xứ Muckno, cùng với các giáo dân đón nhận.

Từ thứ Hai 19 tháng Sáu, nhà thờ Anh giáo Thánh Maeldoid sẽ được sử dụng cho cả hai phụng vụ của Giáo hội Anh giáo và Công giáo.

Vào các sáng Chúa nhật, các tín hữu Anh giáo sẽ cử hành phụng vụ của họ tại nhà thờ Thánh Maeldoid lúc 10 giờ, sau đó lúc 11g45 các tín hữu Công giáo sẽ quy tụ tại đây để dâng Thánh lễ. Cũng sẽ có Thánh lễ hằng ngày từ thứ Hai đến thứ Năm và vào các thời điểm khác.

Linh mục Anh giáo nói rằng ngài rất vui khi giúp đỡ người khác: “Tôi vô

cùng vui sướng khi chúng tôi có thể giúp đỡ những người anh chị em của chúng tôi trong Đức Kitô ở giáo xứ Muckno bằng cách để họ sử dụng nhà thờ Thánh Maeldoid làm nơi thờ phượng trong khi nhà thờ Thánh Maria của họ phải tu sửa cho đến tháng Sáu năm sau”.

Còn cha Pat McHugh, cha sở của giáo xứ Công giáo, đã ca ngợi lòng quảng đại của các tín hữu Anh giáo; ngài nói: “Chúng tôi đã cùng nhau cử hành Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo và thật là tuyệt khi chúng tôi có thể gia tăng hơn nữa sự hiệp nhất này bằng cách cầu nguyện dưới một mái nhà chung trong suốt một năm”.



Nhà thờ Anh giáo Thánh Maeldoid

“Lời đề nghị sử dụng nhà thờ Thánh Maeldoid trong thời gian nhà thờ Thánh Maria của chúng tôi đóng cửa để sửa chữa cho thấy một tấm gương nữa về lòng tốt và tinh thần liên đới Kitô giáo lành mạnh mà chúng tôi đang sống với cộng đoàn Giáo hội Ireland tại địa phương”.

Lịch cử hành Thánh lễ hiện nay và các cử hành phụng vụ khác cũng như các việc đạo đức sẽ được điều chỉnh hằng tuần hoặc hằng tháng trong suốt thời gian nhà thờ thánh Maeldoid dành cho các tín hữu Công giáo của giáo xứ Muckno sử dụng. ■

Toà Thánh đặc biệt quan ngại trường hợp của Đức giám mục giáo phận Ôn Châu, Trung Quốc

WHĐ (28.06.2017) – Toà Thánh Vatican đang hết sức quan tâm theo dõi tình hình của Đức cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, ở phía Đông Nam Trung Quốc. Trong thông cáo ra ngày thứ Hai 26 tháng Sáu vừa qua, ông Greg Burke, giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, xác nhận rằng ngài “bị cưỡng bức rời khỏi Toà giám mục từ ít lâu nay”.

“Cộng đồng giáo phận và gia đình của ngài không hề nhận được tin tức nào về những lý do ngài phải rời khỏi giáo phận cũng như nơi ngài bị giam giữ”. Theo nhật báo *La Croix* của Pháp, giáo phận và người thân của Đức giám

mục Ôn Châu hầu như không có tin tức gì từ khi ngài bị Văn phòng Tôn giáo vụ tỉnh Chiết Giang triệu tập từ ngày 18-05-2017.

Trong thông cáo, Toà Thánh bày tỏ “nỗi đau buồn sâu xa về việc này và những tình huống tương tự, mà đáng tiếc đã không tạo điều kiện cho việc hiểu biết lẫn nhau”. Toà Thánh “hy vọng Đức cha Thiệu Chúc Mẫn sẽ được trở về giáo phận của ngài trong thời gian sớm nhất và sẽ được bảo đảm thi hành sứ vụ một cách bình an”.

Đức cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn được Toà Thánh công nhận là giám mục

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,
và trọn cả ý muốn của con,
cùng hết thảy những gì con có,
và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,
lạy Chúa, nay con xin dâng lại
cho Chúa.
Tất cả là của Chúa,
xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo
ý Chúa.

Chỉ xin ban cho con lòng mến
Chúa và ân sủng.
Được như thế, con hoàn toàn
mãn nguyện. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Dân số thế giới sẽ lên đến 9,8 tỉ người

dân số thế giới. 10 nước đông dân nhất có mức sinh thấp là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Brazil, Nga, Nhật, Việt Nam, Đức, Iran, Thái Lan và Anh Quốc.

Dân số già đi

Báo cáo ghi nhận rằng: ngoài việc giảm tốc độ tăng dân số, mức sinh thấp còn dẫn đến tình trạng dân số già đi. Theo dự báo, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng hơn gấp đôi từ 962 triệu người hiện nay lên 2,1 tỉ vào năm 2050 và tăng hơn gấp ba, đến 3,1 tỉ, vào năm 2100. Một phần tư dân số châu Âu đã 60 tuổi trở lên, và dự báo sẽ lên đến 35% vào năm 2050, sau đó vẫn giữ mức đó trong suốt những năm còn lại của thế kỷ.

Người nhập cư và người tị nạn

Báo cáo cũng ghi nhận những tác động của những dòng chảy di dân và tị nạn giữa các quốc gia, đặc biệt là tác động của cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Syria và cuộc ra đi của khoảng 4,2 triệu người từ năm 2010 đến 2015. Về di dân, bản báo cáo ghi nhận rằng “mặc dù tình hình di dân quốc tế ở mức độ hiện nay sẽ không đủ bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu hụt dân số do mức sinh thấp, đặc biệt là ở khu vực châu Âu, nhưng sự dịch chuyển của người dân giữa các quốc gia có thể giúp giảm bớt một số hậu quả tiêu cực của tiến trình dân số già đi”. ■

(Theo Vatican Radio)

Một thánh đường Hồi giáo ở Abu Dhabi được đổi tên

WHĐ (24.06.2017) – Trong một động thái nhằm thúc đẩy lòng khoan dung tôn giáo, thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa được đổi tên thành thánh đường “*Maryam Umm Eisa*” – tiếng Ả Rập, nghĩa là “Maria, Mẹ của Đức Giêsu”.



Thánh đường này nằm ở Al Mushrif thuộc Abu Dhabi và tên mới được hoàng thái tử của Abu Dhabi là Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đặt, “để thúc đẩy các mối tương quan xã hội giữa những người theo các tôn giáo khác nhau” và “làm nổi bật những tương đồng giữa Kitô giáo và Hồi giáo”, theo hãng thông tấn chính thức của UAE.

Ngay sát cạnh thánh đường Hồi giáo mới được đổi tên này là Nhà thờ Thánh Anrê của Anh giáo. Gần đó là Toà của vị Đại diện Tông toà Nam Ả Rập, Đức cha Paul Hinder.

Tiến sĩ Mohammed Matar Al Kaabi, người đứng đầu Cơ quan trung ương Hồi giáo, giải thích: “Những người đang sinh sống tại UAE thuộc hơn 200 quốc tịch khác nhau, họ sống trong an hoà, bình an và cùng tôn

Toà Thánh đặc biệt quan ngại trường hợp...

chính toà giáo phận Ôn Châu sau khi vị tiền nhiệm của ngài là Đức cha Vinh Sơn Chu Duy Phương qua đời vào tháng Năm 2016. Theo hãng thông tấn *Eglises d'Asie*, Phòng Báo chí Toà Thánh đã đưa ra thông cáo này trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Vatican và Bắc Kinh đang được tái lập. Hãng tin này cho biết, một phái đoàn Trung Quốc dự kiến sẽ đến Roma từ nay đến cuối tháng Sáu để “thảo luận về việc kết thúc một thỏa thuận có thể có giữa Giáo hội Công giáo và chế độ hiện hành”, đặc biệt về việc bổ nhiệm giám mục và vai trò của các giám mục tại Trung Quốc. ■

(Theo Vatican Radio)

tại, vì tôn giáo của chúng tôi kêu gọi chúng tôi theo đuổi công lý, tôn trọng người khác và hợp tác với người khác trong việc trao ban”.

Phản ứng của một số nhà lãnh đạo Kitô giáo ở UAE

Linh mục Bishoy Fakhri của Nhà thờ chính tòa Chính thống giáo Ai Cập ở Abu Dhabi, nói: “UAE đã thực sự nêu gương về lòng khoan dung, vượt trên những ý tưởng và khẩu hiệu, để trở thành hiện thực và đạt đến mức hoà hợp xã hội”.

Linh mục Ibrhaim Farouk của Nhà thờ Chính thống giáo Copt Ai Cập ở Abu Dhabi nói thêm: “Lấy tên Mẹ Maria đặt cho thánh đường này là một nghĩa cử yêu thương và hòa bình mà chúng ta hy vọng mọi người trên khắp thế giới sẽ noi theo”.

Cũng nên nói thêm: UAE hiện có một Hiến chương về Lòng Khoan dung và một Bộ trưởng Bộ Khoan dung; và như Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nhà lãnh đạo ở Dubai, đã giải thích trong một lá thư ngỏ gần đây, khi thế giới Ả Rập “khoan dung và chấp nhận những người khác, Ả Rập sẽ dẫn đầu thế giới”. Ông viết rằng, từ các nền văn minh của Damascus đến Andalusia, dân tộc Ả Rập “trở thành những ngọn đèn hải đăng cho khoa học, kiến thức và văn minh, vì các giá trị nhân văn là nền tảng của các mối tương quan của chúng ta với mọi nền văn minh, văn hoá và tôn giáo”.

Và vào năm 2013, một doanh nhân Hồi giáo đã hiến tặng 5 mẫu đất cạnh một thánh đường Hồi giáo ở Abu Dhabi để xây dựng một ngôi đền Swaminarayan (đạo Hindu) lớn – sau đó vào năm 2015, các nhà lập pháp UAE tuyên bố họ cũng sẽ xây dựng một ngôi đền Hindu lớn ở Abu Dhabi, ngôi đền sẽ khánh thành vào cuối năm nay. Đền Abu Dhabi sẽ đón nhận các tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau, gồm cả Phật giáo và đạo Jain.

Cũng nên biết thêm: Đức Maria (tiếng Ả Rập là *Maryam*) – mà người Hồi giáo gọi là *sayyidunâ* (nghĩa là Đức Bà)– được nhắc đến 34 lần trong Thiên kinh Quran, còn hơn cả toàn bộ Tân Ước, và dành nguyên một chương, chương 19, để nói về Ngài. ■

Giáo hội Công giáo Slovakia tặng nhà thờ...

Điều đó cho phép họ đón tiếp được nhiều người hơn vì ngày càng có thêm người ở nhiều nơi của Iceland đến đây tham dự Thánh lễ với các tu sĩ.

Người Iceland hầu hết theo Tin Lành Luther; có khoảng 13.000 người là Công giáo, chỉ chiếm từ 3 đến 4% trong tổng số 350.000 dân của quốc gia này. Nhiều người Công giáo Iceland là người nhập cư Ba Lan đến đây để làm việc.

Đa số các linh mục của Iceland cũng đến từ những nơi khác, bao gồm Ba Lan, Slovakia, Ireland, Pháp, Argentina, Anh và Đức. Các dòng tu nữ có mặt ở đây là Dòng Tôi tớ Chúa và Trinh nữ Matará, Dòng Các chị em Mexico từ Guadalajara, Dòng Thừa sai Bác ái và hai dòng Carmel.

Iceland có sáu giáo xứ, và một giáo phận duy nhất là Reykjavik, trực thuộc Toà Thánh.

Tuy nhiên, chính quy mô nhỏ của Giáo hội ở Iceland lại là nét hấp dẫn của nó, Đức cha Tencer nói với *The Spectator*, bởi vì như thế có nghĩa là, “tôi biết đích danh nhiều người trong cộng đoàn này”.

Đây cũng là hệ quả của một giai đoạn lịch sử hỗn loạn ở Iceland; đạo Công giáo vốn gần như bị xóa sạch khỏi đảo quốc này trong thời gian vua Christian III của Đan Mạch cai trị vào thế kỷ 16. Đức cha Jon Arason, vị giám mục Công giáo cuối cùng của đảo quốc Iceland cho đến năm 1929, đã bị hành quyết vào năm 1550 vì chống lại Cuộc Cải cách Tin Lành do nhà vua chủ trương.

Thủ tướng Slovakia cho biết ông rất vui khi tham gia dự án xây dựng nhà thờ cho Iceland, một sáng kiến của Giáo hội tại Slovakia, vì nó tôn vinh những việc phục vụ mà người Slovak đang làm ở Iceland. Ông nói với giới truyền thông Slovakia: “Tôi rất hạnh phúc khi một phần của Slovakia từ thành phố Hrinová, và vị giám mục, cũng là người gốc Slovakia, đại diện cho đất nước chúng ta ở Iceland”. ■

(Theo CNA/EWTN News, 24/6/2017)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf