



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 16-7-2017

Chúa nhật 15 Thường niên

Nghe và hiểu

LỜI CHÚA: Mt 13, 1-23

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chìm chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe”.

Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng: “Các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trở mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng

(xem tiếp trang 2)

Bộ Phụng tự gửi Thư luân lưu cho các giám mục về bánh và rượu dùng trong Thánh lễ



WHĐ (10.7.2017) – Ngày thứ Bảy 08-07-2017 Toà Thánh đã công bố Thư luân lưu của Bộ Phụng tự Thánh và Kỷ luật các Bí tích gửi các giám mục – do Đức hồng y Bộ trưởng Robert Sarah và Đức Tổng giám mục Thư ký Arthur Roche ký ngày 15-06 – nhắc lại các quy luật hiện hành về việc chọn bánh và rượu để cử hành Thánh lễ, đồng thời cảnh báo việc bán các sản phẩm bánh rượu không hợp lệ trên mạng internet.

Quả vậy, theo truyền thống, các giáo xứ thường mua bánh và rượu tại các

dòng tu. Nhưng, như Bộ Phụng tự nhận thấy “ngày nay người ta cũng thấy các sản phẩm này được bán ở siêu thị, trong các cửa hàng và trên mạng internet”. Trong thực tế, nhiều giáo phận mua ở thị trường này chứ không mua tại nơi sản xuất của địa phương.

Nhưng khó khăn trong trường hợp này là làm sao bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện phù hợp với các tiêu chuẩn đã nêu ra; vì thế Bộ Phụng tự đòi hỏi các giám mục phải đảm đương trách vụ này. Bằng cách nào đó phải có thể cung cấp được nguồn gốc các sản phẩm được sử dụng bằng cách “thiết lập một cơ quan giám sát tại mỗi quốc gia”.

Bộ nhắc lại rằng, theo quy định, bánh phải được “làm từ lúa mì nguyên chất và mới làm để tránh nguy cơ hư hoại”. Chẳng hạn, không được “thêm các

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô đang xem xét lại Tựa sắc Summorum Pontificum

WHĐ (10.7.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã thấy được những căng thẳng xuất phát từ việc các linh mục được tùy ý lựa chọn [cử hành Thánh lễ] theo nghi thức nào, nên có thể ngài sẽ tận dụng thoả thuận với Huynh đoàn Thánh Piô X để dành riêng nghi thức cũ cho giáo hạt tông nhân này mà thôi.

Ở Toà Thánh, có ý kiến cho rằng Tựa sắc Summorum Pontificum không còn thực sự là một văn bản mang tính thời sự. Ngày nay dường như điều quan trọng hơn, đó là các cuộc thảo luận với Huynh đoàn Thánh Piô X mà Tựa sắc này không nhất thiết đã là một điều hay đối với họ: khi kết thúc cuộc tranh luận về phụng vụ, quả là Đức Bênêđictô đã cho phép đi đến cùng những bất đồng thần học.

Theo Ủy ban Ecclesia Dei, đặc trách việc đối thoại với Huynh đoàn Thánh Piô X, những bất đồng này ngày nay sẽ được san bằng. Chỉ còn thiếu chữ



ký của giám mục Bernard Fellay dưới tài liệu đã được đưa ra từ nhiều năm nay. “Nếu họ không ký, thì quả thực họ rất ngu ngốc, bởi vì người ta đã bắc cho họ một cây cầu bằng vàng”, một quan sát viên đã đọc văn bản này nhận định. Vị Bề trên tổng quyền Huynh đoàn Thánh Piô X hẳn sẽ ký, sau khi thuyết phục được những người ngoan cố nhất trong Huynh đoàn. Và có lẽ trước mùa hè năm 2018, là thời gian họp Tổng công hội, trong đó

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

dân này đã ra chai đá: chúng đã bị tai nhắm mắt, kéo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoá cứng, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.”

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nổi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.

SUY NIỆM

Dụ ngôn người gieo giống đầy tính lạc quan, hy vọng. Đức Giêsu gieo hạt giống Lời Chúa khắp nơi. Có hạt bị chim trời ăn mất, khi chưa kịp nảy mầm. Có hạt bị khô cháy khi chưa bám rễ. Có hạt đã thành cây, nhưng bị gai làm chết ngạt. Thực tế đau buồn ấy làm nản lòng nhiều người. Đức Giêsu đã gặp biết bao chống đối và thất bại. Ngài có thật là Đấng được Thiên Chúa sai đến để thiết lập Nước Trời trên trần gian không? May thay có những hạt rơi vào đất tốt, và đem lại kết quả gấp bội. Nhìn vào khuôn mặt của Giáo Hội hôm nay, nhiều người thất vọng trước những khó khăn, khủng hoảng. Đức Giêsu khuyên ta hãy vững lòng. Lời Chúa vẫn còn gặp được mảnh đất phì nhiêu.

Dụ ngôn người gieo giống đòi chúng ta phải xét mình Có bao hạt

(xem tiếp trang 3)

Tự sắc “*Maiorem hac dilectionem*”: một tiêu chuẩn mới cho án tuyên thánh và chân phúc

WHĐ (12.7.2017) – Trưa thứ Ba 11-07-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc “*Maiorem hac dilectionem*”, có hiệu lực ngay lập tức, để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho án tuyên thánh và chân phúc. “*Trường hợp đặc biệt*” mới này được thêm vào hai trường hợp đã có trước: “chịu chết vì đạo” và “sống các nhân đức cách anh hùng”. Tự sắc này, là kết quả của các cuộc thảo luận tại Đại hội toàn thể của Bộ Tuyên Thánh

hồi tháng năm 2016, đã mở rộng thêm khả năng điều tra, đồng thời cũng thiết lập các tiêu chí rất chính xác về phương diện giáo luật.

“*Maiorem dilectionem hac*” (Không có tình yêu nào lớn hơn) là nhan đề bằng tiếng Latinh của Tự sắc mới ban hành, lấy cảm hứng từ Phúc âm theo Thánh Gioan: “*Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu*” (Ga 15,13).

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô đang xem xét lại...

nhiệm kỳ Tổng quyền sẽ được xét lại. Được bổ nhiệm đứng đầu một giáo hạt tông nhân suốt đời sẽ tránh cho giám mục này một sự tái cử rắc rối.

Linh mục không được tùy ý lựa chọn nghi thức [cử hành Thánh lễ]

Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, đây trước hết là một nghĩa cử hợp nhất: là người ủng hộ “*tinh đa dạng hoà giải*” chứ không phải một Giáo hội đồng nhất, ngài tin rằng, miễn là Huynh đoàn Thánh Piô X còn là Công giáo, họ vẫn có chỗ trong Giáo hội. Câu hỏi đặt ra là liệu những người theo Đức giám mục Lefebvre có tìm thấy chỗ đứng của họ trong Giáo hội đa dạng của Đức Thánh Cha Phanxicô hay không. “*Các giám mục trong các giáo phận có các giáo sĩ của Huynh đoàn Thánh Piô X sẽ làm gì đối với họ?*”, một người quan sát đặt câu hỏi.

Là chuyên gia phụng vụ, nhà thần học Andrea Grillo nhớ lại rằng, khi được ban hành, Tự sắc *Summorum Pontificum* đã gây khó khăn cho các giám mục ra sao, bỗng dưng các ngài phải đứng giữa các linh mục chọn nghi thức cũ và một Ủy ban “*Ecclesia Dei*” với một bản văn rất dài. Nhà thần học này nói rằng: “*Khi cho các linh mục được tùy nghi lựa chọn nghi thức, Tự sắc đã làm suy yếu tính thống nhất phụng vụ của Giáo hội và đôi khi tạo ra hai Giáo hội song song trong các giáo xứ. Đó là một sự phá vỡ truyền thống*”.

Nhà thần học thân cận với Đức Thánh Cha này nhắc lại rằng Tổng giám mục Buenos Aires, là Đức hồng y Bergoglio, đã yêu cầu một linh mục không ủng hộ hình thức ngoại thường cử hành Thánh lễ cho các tín hữu theo

truyền thống. Chỉ để nhấn mạnh rằng các linh mục không được tùy ý lựa chọn nghi thức.

Không phải là thông lệ của Giáo hội

Bởi vì đồng thời, Đức Phanxicô cũng chia sẻ với vị giáo hoàng tiền nhiệm một tầm nhìn rất thực dụng về nghi thức cũ. Vì Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã nói về “*nhóm nhỏ những người sử dụng Sách Lễ cũ*”, Đức Phanxicô tin rằng người tiền nhiệm của ngài “*đã làm một nghĩa cử đúng đắn và cao thượng để gặp gỡ một nỗi trạng nhất định của một vài nhóm và cá nhân hoài cổ đã xa rời Giáo hội*”. Nhưng Đức Phanxicô, người vẫn từ chối mọi khái niệm “*cải cách của cải cách*”, khẳng định rằng đó là “*ngoại lệ*” và “*không phải là thông lệ của Giáo hội*”. “*Công đồng Vatican II và Hiến chế Sacrosanctum Concilium cần phải được cổ võ như nó vốn thế*”.

Theo Andrea Grillo, cuối cùng có lẽ Đức Thánh Cha Phanxicô còn xét đến việc bãi bỏ cả *Summorum Pontificum*, kể từ thời điểm nghi thức cũ được dành riêng cho giáo hạt tông nhân là Huynh đoàn Thánh Piô X, nhưng ông cũng nói ngay: “*Nhưng ngài sẽ không đưa nó ra, bao lâu Đức Bênêdictô XVI còn sống*”.

Đối với Đức Thánh Cha, những đòi hỏi này của một số người – “*còn quá trẻ nên không biết đến nền phụng vụ trước công đồng*” –, hàm ẩn một “*sự cứng nhắc mang tính phòng thủ*”; nên trong khi chờ đợi, ngài chuẩn bị bắt đầu một loạt bài giáo lý ngày thứ Tư để dẫn giải về phụng vụ. Andrea Grillo khẳng định: “*Điều đó cho thấy Đức Thánh Cha muốn trình bày đề tài này cách nghiêm túc. Nhưng đó sẽ là một cơ hội để ngài nói nhiều về nội dung của phụng vụ hơn là về hình thức và các quy tắc chữ đỏ*”. ■

(La Croix)

Công bố bài hát chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 tại Panama



WHĐ (6.7.2017) – Ngày thứ Hai 03-07-2017, Tổng giáo phận Panama đã công bố bài hát chủ đề chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34, sẽ được tổ chức tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng 2019.

Bài hát nhan đề **“Hágase en mí, según tu palabra”** (Xin hãy làm cho tôi theo lời sứ thần truyền), cũng là chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới: **“Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”** (Lc 1,38).

Bài hát được giới thiệu trong một sự kiện đặc biệt vào ngày 3 tháng Bảy do Đức cha José Domingo Ulloa Mendieta, Tổng giám mục Panama, chủ trì.

Đức Tổng giám mục Ulloa nói: “Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng gửi bài hát này cho các bạn trẻ trên khắp thế giới, để khi hát lên, họ hân hoan

Bộ Phụng tự gửi Thư luân lưu cho các giám mục...

chất khác trong quy trình sản xuất bánh dùng trong Thánh lễ, như trái cây, đường hoặc mật ong”, đó là “một sự lạm dụng nghiêm trọng”.

Rượu phải làm từ nho mà thôi. Đối với những người không có khả năng hấp thu bánh và uống rượu lên men, các giám mục có thể cho phép dùng nước nho ép hoặc bánh có hàm lượng gluten thấp, nhưng không được loại bỏ hoàn toàn gluten, vì như thế sẽ làm sai lệch bản chất của bánh.

Ngoài ra, Bộ Phụng tự cũng nhắc lại: “Bộ Giáo lý Đức tin đã xác định rằng chất liệu bánh rượu dùng trong Thánh lễ sản xuất từ nguyên liệu biến đổi gen có thể được coi là hợp lệ”.

Cuối cùng, và hẳn là điều cốt yếu: việc sản xuất bánh rượu phải là công việc của những người “không chỉ trôi vọt về tính liêm chính, mà còn có kỹ năng trong lĩnh vực này, và sử dụng các dụng cụ thích hợp”. ■

(La Croix)

chuẩn bị tâm hồn và để cho Chúa biến đổi đời mình”.

Điệp khúc của bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha, là lời của Đức Maria, trích trong Phúc âm Thánh Luca: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”.

Bài hát mở đầu: “Chúng tôi là những người hành hương, đến đây từ các lục địa và thành phố; chúng tôi muốn trở nên những nhà thừa sai của Chúa để mang lời Ngài và sứ điệp của Ngài”. Và: “Con là tôi tớ Chúa, con là con gái của Chúa, con là con trai của Chúa”.

Soạn nhạc và viết lời cho bài hát là Abdiel Jiménez. Bản thu âm đầu tiên do Aníbal Muñoz thực hiện và phối khí với sự cộng tác của Carlos Samaniego và Ricky Ramírez.

Trong Ngày Giới trẻ Thế giới, Bài hát chủ đề thường được sử dụng suốt cả tuần để kết nối các sự kiện khác nhau và liên kết những người tham dự.

Ngày Giới trẻ Thế giới ở Panama sẽ được tổ chức từ 22 đến 27 tháng Giêng 2019, không theo thông lệ vẫn tổ chức vào tháng Bảy; Đức Tổng giám mục Ulloa giải thích các lý do của sự thay đổi này chủ yếu liên quan đến khí hậu và thời tiết của Panama.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20 tháng Giêng 2017 ở thủ đô của Panama, Đức Tổng giám mục Ulloa nói rằng Giáo hội Panama rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì ngài đã chọn Panama làm nơi tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới vào năm 2019.

Ngày 31 tháng Bảy 2016, khi kết thúc Thánh Lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới tại Krakow, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố: “Tôi vui mừng thông báo rằng Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới – sau hai Ngày Giới trẻ Thế giới tổ chức ở cấp giáo phận – sẽ diễn ra tại Panama vào năm 2019”.

Trong một cuộc họp báo sau lời công bố trên đây, các Đức giám mục của Panama nói rằng quyết định của Đức Thánh Cha cho thấy ngài rất quan tâm đến các vùng ngoại vi của thế giới và hy vọng Panama sẽ là “cầu nối” cho những người đến từ mọi châu lục.

Bạn đọc có thể nghe bài hát này trên kênh Youtube tại địa chỉ: <https://youtu.be/IN6nErqWPuk>. ■

(Theo CNA / EWTN News)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Lời Chúa được gieo vào lòng tôi? Đó là số phận của chúng ta? Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên mặt đường. Tôi nghe mà không hiểu. Không hiểu vì không muốn hiểu, vì cố tình né tránh, bởi lẽ Lời Chúa đòi tôi hoán cải và từ bỏ mình. Thế là Lời Chúa trượt đi như nước đổ lá khoai. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên đất đá. Tôi vội vã, hớn hở đón lấy ngay, nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt hời hợt. Lời Chúa không đâm rễ sâu trong mảnh đất đời tôi. Khi thử thách gay gắt của cuộc sống ập đến, tôi té nhào và bỏ cuộc, chẳng dám sống Lời Ngài. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trong bụi gai. Bụi gai là nỗi lo âu chuyện đời, là đam mê của cải. Bụi gai bóp nghẹt, làm cây Lời Chúa không sinh trái. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi vào đất tốt. Tôi nghe và hiểu. Tôi hiểu được là nhờ dám sống Lời Chúa trong đời. Chỉ ai hiểu nhờ sống mới đem lại mùa bội thu.

Dụ ngôn trên đời tôi xét lại thái độ nghe Lời Chúa, đòi tôi cải tạo lại mảnh đất lòng mình. Có biết bao gai góc, đá sỏi trong mảnh đất đời tôi. Có bao hạt giống bị mất mát vì tôi từ khước. Nếu tôi dám để cho một câu Lời Chúa tự do lớn lên thì đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Hôm nay, tôi được mời gọi đi gieo hạt. Nhưng trước hết, tôi cần được Lời Chúa biến đổi, cần hiểu sâu nhờ dám sống Lời Chúa tận căn. Xin Chúa giúp tôi tìm ra những lối gieo mới, để Lời Chúa sai trái hơn trong thế giới hôm nay.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.

Chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.

Xin cho chúng con dừng hời hợt khi nghe Lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin giúp chúng con dọn dẹp
mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do
tăng trưởng.

Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống
chúng con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Chấm dứt 500 năm tranh cãi thần học giữa Công giáo và Tin Lành Luther

WHĐ (8.7.2017) – Ngày thứ Tư 05
tháng Bảy 2017, tại thành phố
Wittenberg của nước Đức, nơi khai
sinh cuộc Cải cách Tin Lành vào
năm 1517, Liên hiệp Thế giới các
Giáo hội Cải cách đã ký Tuyên bố
chung về “Công chính hoá bởi ân
sủng”; đây là một văn bản đại kết
quan trọng, kết thúc 500 năm
tranh cãi về thần học. Chúng ta
cùng tìm hiểu văn bản này qua ba
câu hỏi:



1/ Tài liệu này là gì?

Năm 1999, một văn bản quan trọng
được ký kết giữa người Công giáo và
người Tin Lành Luther ở Augsburg,
nước Đức. Kết thúc nhiều năm dài
đối thoại, bắt đầu từ sau Công đồng
Vatican II, cuối cùng hai bên đã đồng
ý về một công thức cốt lõi chung của
đức tin, cụ thể là ơn cứu rỗi được ban
cho con người do ân sủng của Thiên
Chúa, chứ không phải vì công trạng
của con người. Thỏa thuận này về “ơn
công chính hoá bởi ân sủng”, lấy lại
công thức vẫn thường được chấp
nhận, đã kết thúc 500 năm tranh cãi
về thần học từ khi có cuộc Cải cách
Tin Lành. Quả vậy, vào thế kỷ XVI,
khi Giáo hội Công giáo nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc làm, và còn
mời gọi các tín hữu mua lấy ân xá để
bảo đảm được lên thiên đàng, Luther
và các nhà cải cách khác phản đối
quan điểm này để khẳng định tính
ưu việt của ân sủng.

Trong bản thỏa thuận 1999 – mà Đức
giáo hoàng Gioan Phaolô II rất ủng
hộ và Đức hồng y Ratzinger, khi ấy
là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã
đích thân tham gia soạn thảo –, người
Công giáo và người Tin Lành Luther
đều nhìn nhận rằng những lời kết
án vào thời Cải cách không còn có
chỗ đứng nữa.

Tuyên bố Augsburg đã không đạt
được sự đồng thuận toàn bộ trong giới
Tin Lành, vốn vẫn chia rẽ nhau về
việc xích lại với Giáo hội Công giáo.
Tuy nhiên, bảy năm sau, những người
Methodist đã tham gia vào bản Tuyên
bố này.

2/ Tiến bộ này đóng góp điều gì?

Nay đến lúc Liên hiệp Thế giới các
Giáo hội Cải cách tham gia thỏa
thuận này. Trong khuôn khổ của một
buổi phụng vụ đại kết, ngày hôm nay
các nhà lãnh đạo của Liên hiệp chính
thức gia nhập thỏa thuận, với sự hiện

diện của các đại biểu thuộc các Giáo
hội khác đã ký tên vào bản Tuyên
bố, trong đó có Đức cha Brian Farrell,
thư ký của Hội đồng Toà Thánh về
Hiệp nhất các Kitô hữu.

Trong năm kỷ niệm 500 năm Cuộc
Cải cách Tin Lành này, sự hội nhập
của Liên hiệp Thế giới các Giáo hội
Cải cách đánh dấu một giai đoạn
quyết định cho sự hiệp nhất các Kitô
hữu, vì Liên hiệp này là một trong
những tổ chức quan trọng nhất trong
giới Tin Lành, với khoảng 80 triệu
tín hữu.

Đối với nhà thần học Luther André
Birmelé, nhân vật hàng đầu của
phong trào đại kết, Tuyên bố chung
này “không phải là một kết luận của
đối thoại như một kết luận nào khác,
vì nó không chỉ liên quan đến các nhà
thần học đặt bút ký, như vẫn thường
xảy ra, nhưng liên quan đến các Giáo
hội”.

3/ Làm sao có thể đạt được bước tiến này?

Bước tiến đại kết lớn lao này là thành
quả của một phương pháp được áp
dụng để đi đến Tuyên bố Augsburg,
đó là “sự đồng thuận biệt hoá” – nhìn
nhận rằng sự hiệp nhất đức tin có
thể được diễn tả bằng những ngôn
ngữ khác nhau. Cha Emmanuel
Gougaud, Giám đốc Văn phòng quốc
gia về Hiệp nhất Kitô giáo của Hội
đồng giám mục Pháp, nói rằng: “Điều
này có nghĩa là chúng tôi nhìn nhận
có những điểm khác nhau, nhưng
những điểm khác nhau ấy không còn
tách biệt nữa”.

Từ nay, sự đồng thuận này cũng mở
rộng đến các nhà cải cách trên toàn
thế giới. Trong thực tế, không có gì
thay đổi, nhưng đã có những cột mốc
mới về thần học được đặt ra để tiếp
tục cuộc đối thoại, bằng cách loại bỏ
trở ngại thần học chính đã làm phát
sinh phong trào Cải cách. ■

(Theo La Croix)

Khái niệm “hiến mạng sống” này có
thể mở đường cho việc tuyên phong
chân phước và tuyên thánh cho những
người dù không bị giết “vì lòng thù
ghét đức tin” nói riêng, nhưng đã trao
ban cuộc sống mình khi thực thi đức
bác ái.

Cụ thể, Tự sắc này mở rộng các khả
năng điều tra đối với các trường hợp
ngày nay. Chẳng hạn, có những thiện
nguyện viên, là tu sĩ hay giáo dân,
đã chết sau khi nhiễm một loại virus
trong khi giúp đỡ các bệnh nhân của
nạn dịch, có thể được Bộ Tuyên
Thánh điều tra xem xét.

Tuy nhiên, trong Tự sắc, Đức Thánh
Cha cũng nêu ra nhiều tiêu chí cụ thể:
“đó phải là việc ban tặng đời mình
cách tự do và tự nguyện, và chấp
nhận cái chết một cách anh hùng”,
cái chết ấy phải có liên quan trực tiếp
đến việc hiến dâng cuộc đời, đã thực
thi các nhân đức Kitô giáo trước khi
dâng hiến và cho đến khi chết, có
“danh thơm về sự thánh thiện” và các
dấu chỉ, ít nhất là sau khi chết, và
cuối cùng cần phải có một “phép lạ
xảy ra sau khi vị Tôi tớ của Thiên
Chúa qua đời và nhờ lời chuyển cầu
của vị ấy”.

Tiêu chuẩn này cũng giống như đối
với những người khác đã được điều
tra về việc họ đã sống các nhân đức
cách anh hùng. Các cuộc điều tra dựa
trên khái niệm “hiến dâng cuộc đời”
này cũng phải tuân theo tiến trình
giống như những điều tra khác, theo
tất cả các quy định hiện hành, ở cấp
giáo phận cũng như ở Roma. Đặc biệt
phải tránh mọi hình thức sùng bái
quá sớm có thể khiến cho các tín hữu
nhầm lẫn trước khi một người được
tuyên thánh hay chân phước. ■

(Vatican Radio)