



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 27-8-2017

Chúa nhật 21 Thường niên

Trên tảng đá này

LỜI CHÚA: Mt 16,13-20

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philipphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giônã, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

SUY NIỆM

Trong cộng đoàn Hội Thánh, Simon là khuôn mặt nổi bật trong nhóm Mười Hai. Ông thuộc nhóm những môn đệ đầu tiên theo Đức Giêsu, và là một trong ba môn đệ thân tín nhất. Ông có mặt lúc Chúa hiển dung và trong Vườn Dầu. Ông thường là phát ngôn viên của cả

(xem tiếp trang 2)

Giáo tỉnh Hà Nội: Thường huấn các tu sĩ

Chúa nhật 20-08-2017 Giáo tỉnh Hà Nội đã khai mạc Khoá thường huấn dành cho các tu sĩ tại Toà giám mục Thái Bình. Khóa thường huấn có chủ đề “*Thăng tiến đời sống Thánh Hiến*” sẽ kéo dài một tuần - đến thứ Bảy 26 tháng Tám-, do Ủy ban Tu sĩ trực thuộc HĐGM Việt Nam và Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam tổ chức.

Buổi chiều từ lúc 15g00, Nhà chung Thái Bình đã đón tiếp 365 tu sĩ khấn trọn thuộc 25 Hội dòng, Tu hội, Tu đoàn trong Giáo tỉnh Hà Nội. Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, các tu sĩ ra Nhà thờ chính toà tham dự giờ Kinh Phụng vụ và Châu Thánh Thể lúc 17g30.

Trước bữa ăn, các tu sĩ đã chào thăm Đức giám mục Thái Bình và sau đó



dự bữa cơm tối thân mật cùng Đức cha Phêrô và Ban giảng viên của Khóa thường huấn. Đức cha Phêrô đã nhắc nhở các tu sĩ rất chân thành: “*Mỗi chúng ta là một bông hoa trong vườn hoa của Hội thánh. Khóa thường huấn này chính là dịp để mọi người cùng chia sẻ vui buồn và khuyến khích nhau thăng tiến hơn trên đời dăng*

(xem tiếp trang 3)

Phải luôn đặt ưu tiên cho sự an toàn của cá nhân trước an ninh quốc gia

Sứ điệp “Ngày thế giới người di dân và tị nạn” lần thứ 104

WHĐ (22.08.2017) – Hôm thứ Hai 21 tháng Tám 2017, Toà thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho “Ngày thế giới người di dân và người tị nạn” lần thứ 104, sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng 2018 với chủ đề “*Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và người tị nạn*”. Sứ điệp được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng Tám 2017, ngày Lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Lên Trời.

Đức Thánh Cha viết: “Trong suốt những năm đầu thi hành sứ vụ giáo hoàng, tôi đã nhiều lần bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về tình trạng đáng buồn của nhiều người di dân và người tị nạn trốn chạy chiến tranh, khủng bố, thiên tai và đói nghèo. Tình trạng này chắc chắn là một ‘dấu chỉ của thời đại’, mà tôi cố gắng giải thích, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, kể từ chuyến viếng thăm Lampedusa vào ngày 8 tháng Bảy 2013. Khi thành lập bộ mới, Bộ Thăng

tiến sự phát triển con người toàn diện, tôi muốn có một phân bộ đặc biệt –hiện nay do chính tôi đứng đầu– để nói lên mối quan tâm của Giáo hội đối với người nhập cư, người tị nạn và các nạn nhân của nạn buôn người”.

Đức Thánh Cha nói rằng đáp ứng nhu cầu của người tị nạn là một dịp để Phúc âm hoá: “Mỗi người khách lạ gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để chúng ta gặp Chúa Giêsu Kitô, Đấng đồng hoá mình với những người khách lạ được tiếp đón hay bị từ chối trong mọi thời ... Đây là một trách nhiệm lớn lao mà Giáo hội muốn chia sẻ với tất cả các tín hữu và mọi người thiện chí, những người được kêu gọi đáp ứng những thách đố của thời đại di dân hiện nay với lòng quảng đại, sự nhanh nhẹn, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng, tùy theo khả năng của mỗi người.

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nhóm (x. Mt 19,27). Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra cho ông trước tiên (1Cr 15,5), và giao cho ông chặn dất đoàn chiên của Ngài (Ga 21,15-17).

Simon có bản tính bộc trực, hăng hái. Vì quá tin vào sức mình, ông đã sa ngã, chối Chúa. Bất chấp những yếu đuối và giới hạn của Simon, Đức Giêsu vẫn chọn ông đứng đầu nhóm Mười Hai, và làm nền tảng cho Hội Thánh của Ngài. Ngài đặt cho Simon một tên mới là Phêrô, tiếng Aram gọi là Kêpha, nghĩa là Tảng Đá. Tên mới này phản ánh sứ mạng Chúa giao cho ông.

Phêrô được tuyên bố là người có phúc, vì ông đã được Cha trên trời cho biết Đức Giêsu là ai. Ông đã tin tưởng đón nhận mạc khải ấy. “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đó là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. Nhưng ông không chỉ tuyên xưng đức tin của mình, ông còn tuyên xưng tình yêu nữa: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Với niềm tin-yêu vào Đức Giêsu, Phêrô sẵn sàng chia sẻ sứ mạng Mục Tử của Ngài, sẵn sàng hiến mình vì đoàn chiên. Quả thực, Phêrô đã giang tay chịu chết như Thầy Giêsu, đã theo Thầy và đến nơi mình không muốn đến.

Chúng ta ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Đức Giêsu. Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài, dù ông chỉ là một ngư phủ bình thường, ít học. Chỉ mình Đức Giêsu mới là Nền Tảng (x. 1Pr 2,4-5), nhưng Phêrô cũng được làm nền cho Hội Thánh. Chỉ mình Đức Giêsu nắm giữ chìa khóa (x. Kh 3,7), nhưng Phêrô cũng được trao chìa khóa Nước Trời. Nếu Phêrô có quyền giáo huấn, quyền thánh hoá và quản trị Hội Thánh, thì chỉ nhằm mục đích là phục vụ Dân Chúa.

Hội Thánh đã gặp biết bao khó khăn trong dòng lịch sử. Không phải chỉ là những cuộc bách hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, những sa sút trầm trọng vì chạy theo thế gian. Hôm nay, Hội Thánh cũng gặp khó khăn không ít, khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, khi

(xem tiếp trang 3)

Đức hồng y Parolin đến Moskva: một chuyến viếng thăm “lịch sử”



Đức hồng y Pietro Parolin và Tổng thống Vladimir Putin tại Vatican - tháng 11/2013

WHĐ (21.08.2017) – Chiều 20 tháng Tám 2017, Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà thánh Pietro Parolin đã đến Moskva, mở đầu chuyến viếng thăm kéo dài năm ngày; trong thời gian này ngài sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Kirill của Moskva.

Tại Vatican, một số người không ngần ngại so sánh chuyến viếng thăm này của Đức hồng y Parolin với chuyến viếng thăm lịch sử của Đức giám mục Agostino Casaroli (sau này là hồng y) hồi năm 1971.

Khi ấy, Đức giám mục Agostino Casaroli đặc trách về ngoại giao của Toà thánh Vatican, và Toà thánh cổ võ chính sách bình thường hoá quan hệ giữa phương Tây với Đông Âu và Liên Xô. Ngài là quan chức cao cấp đầu tiên của Toà Thánh chính thức đến thăm Liên bang Xô viết; sau đó vào năm 1988, ngài trở lại lần thứ hai với tư cách Hồng y Quốc vụ khanh Toà thánh, để trao cho ông Mikhail Gorbachev một bức thư của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

(xem tiếp trang 3)

Các giám mục Nigeria kêu gọi vâng lời Đức Thánh Cha

WHĐ (17.08.2017) – Tại Nigeria, sáu Đức giám mục của giáo tỉnh Owerri –gồm Tổng giáo phận Owerri và các giáo phận Aba, Ahiara, Okigwe, Orlu và Umuahia– đã nhóm họp tại Aba để đưa ra lời kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo phận Ahiara hãy tuân theo chỉ thị của Đức Thánh Cha Phanxicô và chuẩn bị cho việc nhậm chức của Đức giám mục Peter Ebere Okpaleke.

Các ngài đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô hồi tháng Sáu để thảo luận về tình trạng của Đức giám mục Okpaleke, người đã được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Ahiara vào năm 2012, nhưng không thể tựu chức, vì các cuộc biểu tình phản đối, chủ yếu là từ các linh mục .

Vào ngày 10 tháng Sáu 2017, Đức Thánh Cha đã cho các linh mục của giáo phận Ahiara thời hạn 30 ngày để viết thư bày tỏ sự vâng phục và chấp nhận Đức giám mục giáo phận đã được bổ nhiệm, nếu không, sẽ bị ngưng thi hành tác vụ linh mục.

Cha Kingsley Anyanwu, biên tập viên nhật báo *The Guide* của giáo phận Ahiara, nói rằng cha không thể xác nhận các linh mục có quyết định nghe theo lời kêu gọi của các giám mục hay không.

Cha Anyanwu nói: “Tất cả những gì tôi biết là các linh mục vẫn kính trọng



và tỏ lòng vâng phục Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúng tôi không thể không vâng phục Đức Thánh Cha, và chúng tôi cũng cầu nguyện cho ý Chúa được thể hiện trong giáo phận Ahiara” .

Cha nói thêm: “Tôi không thể nói rằng tất cả mọi người, bao gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã nghe lời kêu gọi của các giám mục trong giáo tỉnh để chấp nhận Đức giám mục Okpaleke làm giám mục của họ và chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ngài; nhưng chúng tôi đang cầu nguyện cho sự bình an đến với giáo phận”.

Emeka Nwachukwu, Phó chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo phận Ahiara, cũng kêu gọi các linh mục và giáo dân trong giáo phận chấp nhận Đức giám mục Okpaleke làm giám mục của mình.

Ông nói: “Thưa anh chị em, tất cả mọi thứ có thể làm –để bổ nhiệm một linh mục của giáo phận Ahiara làm giám mục thứ hai của giáo phận– đều

(xem tiếp trang 4)

Phải luôn đặt ưu tiên cho sự an toàn của cá nhân...

Đức Thánh Cha nhắc lại bốn yếu tố của một đáp ứng chung đối với nhu cầu của người nhập cư, mà ngài đã nêu ra trong Diễn văn tại Diễn đàn Quốc tế về Di cư và Hoà bình, ngày 21-02-2017. Đức Thánh Cha mô tả các yếu tố này bằng bốn động từ:

Đón tiếp: ... “trên hết, phải cung cấp nhiều lựa chọn hơn để người di dân và người tị nạn đến được các quốc gia tiếp nhận một cách an toàn và hợp pháp. Điều này đòi hỏi một dần thân cụ thể để gia tăng và đơn giản hoá tiến trình cấp thị thực nhân đạo và đoàn tụ gia đình. Đồng thời, tôi hy vọng rằng nhiều quốc gia sẽ thông qua các chương trình tài trợ tư nhân và cộng đồng, và mở các hành lang nhân đạo cho những người tị nạn đặc biệt yếu thế. Hơn nữa, cũng nên cấp thị thực tạm thời đặc biệt cho những người trốn chạy các cuộc xung đột ở

Giáo tỉnh Hà Nội: Thường huấn các tu sĩ

hiến, qua đó làm rạng rỡ hơn cho vườn hoa Hội thánh”.

Để tạo bầu khí thân mật cho tuần thường huấn, một chương trình văn nghệ do các tu sĩ, tu sinh và linh mục của giáo phận chủ nhà thực hiện đã khai diễn lúc 20g30. Sau tiết mục mở màn, cha Đaminh Đình Khắc Vịnh, đặc trách Tu sĩ giáo phận Thái Bình, đã trình bày khái quát tình hình các dòng tu và ơn gọi của giáo phận Thái Bình, đồng thời giới thiệu Ban giảng huấn - gồm: cha Giuse Nguyễn Văn Am SDB, cha Giuse Đỗ Duy Châu FVP, cha Giuse Phan Trọng Quang, sư huynh Nguyễn Văn Phát SSC, nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga Dòng Đức Bà, chị Têrêsa Nguyễn Thị Bảo Trâm và Thạc sĩ Bác sĩ Lan Hải.

Buổi văn nghệ chào mừng kết thúc lúc 21g45 trong niềm vui của tất cả các tham dự viên đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Nhờ những giây phút ở bên nhau trước Thánh Thể, trong giờ kinh, ngồi chung một bàn ăn, rồi cùng nhau thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mà những bờ ngõ ban đầu đã tan đi nhanh chóng.

Xin Chúa chúc lành cho Khoá thường huấn của các Tu sĩ trong Giáo tỉnh Hà Nội được diễn ra tốt đẹp, đem lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho Giáo hội và cho chính các tham dự viên. ■

(Theo <http://gpbuichu.org>)

những nước láng giềng. Việc tùy tiện trục xuất tập thể những người nhập cư và người tị nạn không phải là giải pháp thích hợp, đặc biệt là khi người dân được đưa trở lại các quốc gia không có sự bảo đảm tôn trọng nhân phẩm và những quyền cơ bản của con người”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại rằng “nguyên tắc trung tâm của nhân vị”, mà vị tiền nhiệm của ngài là Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI vẫn nhấn mạnh, “buộc chúng ta phải luôn đặt ưu tiên cho sự an toàn của cá nhân trước an ninh quốc gia”.

Bảo vệ: ... “có thể được hiểu là một loạt các bước nhằm bảo vệ quyền và phẩm giá của người di dân và người tị nạn, bất chấp tình trạng pháp lý của họ. Sự bảo vệ ấy bắt đầu ở quốc gia xuất phát và bao gồm việc cung cấp thông tin đáng tin cậy và được xác minh trước khi người ấy ra đi và việc cung cấp sự an toàn để tránh

(xem tiếp trang 4)

Đức hồng y Parolin đến Moskva...

Năm sau, Chủ tịch Xô viết chính thức đến thăm Vatican, công bố việc hợp pháp hóa Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, vốn đã bị Stalin triệt hạ một cách tàn bạo hồi năm 1946.

Vẫn là Ukraina

Gần 30 năm sau, Ukraina vẫn sẽ là một phần của các cuộc thảo luận giữa Đức hồng y Parolin và phía đối thoại người Nga, trên bình diện tôn giáo (ngày thứ Ba tại Tòa thượng phụ Chính thống giáo với Đức Thượng phụ Kirill), cũng như bình diện chính trị (thứ Tư tại Sochi với Tổng thống Vladimir Poutine). Hồi tháng Mười Hai 1999, ông Vladimir Poutine, khi ấy là thủ tướng, đã tiếp Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Sodano, chỉ vài ngày trước khi thay thế ông Boris Eltsine làm Tổng thống Nga.

Nhưng rộng hơn, như Đức hồng y Parolin giải thích với tuần báo *Famiglia Cristiana*, ngài sẽ “thúc đẩy hoà bình trong bối cảnh đang có những căng thẳng quốc tế lớn” tại Bắc Hàn, Trung Đông cũng như tình hình của các Kitô hữu Đông phương, và cả những khó khăn trong quan hệ Nga-Mỹ.

Mới đây, Đại sứ Nga tại Tòa Thánh, Alexandre Avdeiev, đã nhấn mạnh đến “mối tương đồng lớn” giữa Nga và Vatican, đặc biệt về tình hình ở Ukraina và Syria, nơi mà -ông nhấn mạnh-, “rõ ràng mối nguy hiểm của

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, khi Đức Thánh Cha bị công kích? Ước gì mỗi người chúng ta ở lại và yêu mến Hội Thánh, cải tổ và canh tân Hội Thánh bằng việc canh tân chính bản thân mình.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.

Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự : gia đình, sự nghiệp, người yêu.

Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức kém tài.

Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó.

Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể bị loại bỏ một khi quân ISIS bị đánh bại hoàn toàn”.

Vẫn còn là “quá sớm” để nói đến việc Đức giáo hoàng đến thăm Nga

Theo Tòa thánh Vatican, chuyến đi này cũng sẽ là cơ hội để Đức hồng y Parolin “bày tỏ sự gắn gũi về mặt thiêng liêng của Đức giáo hoàng với cộng đồng Công giáo địa phương”.

Chính Đức hồng y Parolin đã xác nhận có thể hai bên sẽ đề cập đến việc Đức giáo hoàng có thể viếng thăm Nga, dấu rằng cha Igor Kovalevsky, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Nga, giải thích với hãng tin *Interfax* -thân cận với Tòa Thượng phụ Moskva- rằng một chuyến viếng thăm như thế vẫn còn là “quá sớm”. Cha Kovalevsky nhận định rằng: “Xã hội chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đón tiếp Đức giáo hoàng”.■

(Theo *La Croix*)

Phải luôn đặt ưu tiên cho sự an toàn của cá nhân...

các hoạt động tuyến dụng bất hợp pháp. Điều này phải được tiến hành ở mức tối đa có thể tại quốc gia tiếp nhận, bảo đảm cho họ có đủ trợ giúp về mặt lãnh sự, có quyền luôn giữ lại các giấy tờ cá nhân, được mở một tài khoản ngân hàng cá nhân và một mức tối thiểu để sống”.

Thăng tiến: ... “đó là một nỗ lực kiên quyết để bảo đảm rằng tất cả những người di dân và người tị nạn – cũng như các cộng đồng đón tiếp họ – đều có quyền thể hiện tiềm năng của mình như những con người, trong mọi chiều kích làm thành nhân loại mà Đấng Sáng Tạo đã dự định. Trong những chiều kích ấy, chúng ta phải nhìn nhận giá trị đích thực của chiều kích tôn giáo, bảo đảm cho tất cả các ngoại kiều ở bất cứ quốc gia nào có quyền tự do tín ngưỡng và thực hành tôn giáo. Nhiều người di dân và người tị nạn có những khả năng phải được nhìn nhận và đánh giá một cách thích hợp”.

Hội nhập: ... liên quan đến các cơ hội phong phú hoá qua việc giao thoa văn hóa nhờ sự hiện diện của người di dân và người tị nạn. Hội nhập không phải là “đồng hóa”, đẩy người nhập cư đến chỗ xoá bỏ hay quên đi bản sắc văn hoá của họ. Nhưng, việc giao tiếp với người khác phải dẫn tới chỗ khám phá được ‘bí quyết’ của họ, cởi mở với họ để đón nhận các mặt đúng đắn của họ và như thế góp phần vào việc hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn. Đây là một tiến trình lâu dài nhằm định hình xã hội và văn hoá, làm cho chúng ngày càng trở nên phản ánh những ơn huệ đa dạng mà Thiên Chúa ban tặng cho con người”.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hành động của Liên hiệp quốc:

“Tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc tổ chức ở New York vào ngày 29 tháng Chín 2016, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ mong muốn có hành động dứt khoát trong việc trợ giúp người di dân và người tị nạn để cứu mạng và bảo vệ quyền lợi của họ, bằng cách chia sẻ trách nhiệm này trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, các quốc gia đã cam kết soạn thảo và thông qua, trước cuối năm 2018, hai Hiệp ước Toàn cầu, một cho người tị nạn và một cho người di dân”. ■

(Theo Zenit)

Toà thánh công bố logo và khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Peru



WHD (21.08.2017) – Toà thánh đã công bố logo và khẩu hiệu chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Peru, diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng Giêng 2018.

“Hiệp nhất để Hy vọng” (*Unidos por la esperanza*) là khẩu hiệu chính thức của chuyến tông du này, muốn nói rằng cuộc gặp gỡ sẽ là “một đại lễ của niềm hy vọng được đón nhận trong tình hiệp nhất”.

Logo

Logo diễn tả sự gắn gũi của Đức Thánh Cha với dân tộc Peru và ngài đồng hành với họ trên hành trình đức tin của họ.

Hình ảnh hai bàn tay dang rộng, với

hai màu đỏ-vàng, đặt dưới khẩu hiệu và ngày tháng của chuyến tông du gọi lên màu cờ của Peru và của Toà thánh Vatican.

Hai bàn tay tạo thành hình đôi cánh như dấu chỉ của lời cầu nguyện, ca ngợi và niềm hân hoan về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.

Phía bên trái có hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô tươi cười vươn ra khỏi tấm bản đồ Peru là dấu chỉ sự gần gũi và hiệp nhất với đất nước này.

Lần thứ ba Peru được đón tiếp Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Peru, sau hai lần Đức Gioan Phaolô II viếng thăm quốc gia Nam Mỹ này vào năm 1985 và 1988.

Ba mươi năm sau kể từ chuyến tông du lần thứ hai của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, Peru lại thỉnh cầu Đức Thánh Cha Phanxicô đến viếng thăm để củng cố mối dây liên kết giữa Thiên Chúa và dân tộc Peru nhằm giúp “canh tân ý thức truyền giáo” ở Peru. ■

(Vatican Radio)

Các giám mục Nigeria kêu gọi vâng lời...

đã được những người có nhiệm vụ trình lên Đức Thánh Cha cho ngài chuẩn nhận hay từ chối, thực hiện rồi”.

Ông cho rằng vì các linh mục của giáo phận Ahiara “suốt hơn hai năm đã không lập lại được trật tự trong nhà mình”, nên đã đổ lỗi cho người khác vì những rối ren ấy, “kể cả Roma”. “Thật là bất hạnh”.

Ông Nwachukwu nói: “Trong khi đó, Đức giám mục Okpaleke không biết việc này. Ngài đã được đưa ra như là một phương sách cuối cùng. Ngài được bổ nhiệm khi các linh mục Ahiara đã làm cho mọi nỗ lực của Giáo hội nhằm bổ nhiệm một người trong số họ lên kế vị Đức cố giám mục Victor Chikwe, phải thất bại”. Đức cha Okpaleke đã xuất hiện như một người trung lập, có thể đem lại

sức sống mới cho đời sống thiêng liêng của giáo phận Ahiara, chấn chỉnh tình trạng rối ren và giúp cho ơn gọi linh mục đích thực và đức tin của các tín hữu được tăng triển”.

Việc bổ nhiệm Đức cha Okpaleke đã gặp phải những chống đối và thỉnh nguyện xin bổ nhiệm một giám mục trong hàng giáo sĩ địa phương. Tuy nhiên, ngài vẫn được tấn phong giám mục vào tháng 5 năm 2013, mặc dù lễ tấn phong không tổ chức ở giáo phận Ahiara, mà tại một chủng viện của Tổng giáo phận Owerri. Lễ nhậm chức chính thức vẫn chưa được tổ chức.

Giáo phận Ahira nằm trong vùng đất của bộ tộc Mbaiese, một khu vực đa số là người Công giáo thuộc bang Imo, miền Nam Nigeria. Đức giám mục Okpaleke là người của bang Anambra, giáp với bang Imo về phía Bắc. ■

(Catholic Herald)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf