



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 24-9-2017

Chúa nhật 25 Thường niên

Tôi đâu có bất công

LỜI CHÚA: Mt 20,1-16a

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra vườn nho vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai muốn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất”. Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cần nhằn gia chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là

(xem tiếp trang 2)

Ủy ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân của ba Giáo tỉnh

Giáo tỉnh Sài Gòn

Sáng thứ Hai 11-09-2017, tại trụ sở Giáo phận Long Xuyên (Sài Gòn), Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBGD) đã có buổi gặp mặt các linh mục Trưởng ban Giáo dân của 10 giáo phận thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn.

Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên sau khi Đức cha Giuse Trần Văn Toán nhận trách nhiệm chủ tịch UBGD. Buổi gặp mặt này còn có sự hiện diện của quý cha trong Ban nghiên huấn của UBGD và các anh chị em giáo dân đại diện của các giáo phận.

Trong buổi gặp mặt này, Đức cha chủ tịch và quý cha đã trình bày những ước mong và công việc cần thực hiện của UBGD nhiệm kỳ XIII (2017-2019). Đặc biệt, đây là dịp để Đức cha chủ tịch lắng nghe, trao đổi và góp ý về những hoạt động của Ban Giáo dân tại các giáo phận.



Song song với những công việc cần làm và những thao thức mong được thực hiện trong thời gian này, quý cha Trưởng ban cũng đã bầu chọn một số nhân sự để cộng tác với Đức cha chủ tịch trong việc điều hành, và kêu mời các cha có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia vào Ban nghiên huấn để giúp các giáo phận huấn luyện nhân sự khi các giáo phận có nhu cầu.

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Học viện mới về Hôn nhân và Gia đình



WHĐ (20.09.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một Học viện giáo hoàng mới để học hỏi về hôn nhân và gia đình, thay thế Học viện do Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập vào năm 1981.

Được công bố trên báo *L'Osservatore Romano* hôm thứ Ba 19-09 vừa qua, Tựa sắc “*Summa Familiae cura*” (Hết lòng chăm sóc cho gia đình) với chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 08-09-2017 nêu rõ **Viện Thần học Giáo hoàng về Hôn nhân và Gia đình Gioan Phaolô II** được thành

lập nhằm đẩy mạnh nỗ lực của hai Thượng Hội đồng Giám mục gần đây và Tông huấn *Amoris Laetitia*.

Những thách đố mục vụ mới

Vấn ghi nhận tầm quan trọng của Học viện ban đầu – Học viện này được thành lập sau Thượng hội đồng về Gia đình năm 1980– Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng các Thượng Hội đồng năm 2014 và 2015 đã mang lại một nhận thức mới về “những thách đố mục vụ mới mà cộng đồng Kitô hữu được kêu gọi phải đáp ứng”.

Những thay đổi về nhân học và văn hoá hiện nay, theo Đức Thánh Cha, đòi hỏi “một cách tiếp cận đa dạng và phân tích”, không thể “giới hạn trong các hoạt động mục vụ và truyền giáo” của quá khứ.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tỵ?” Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

SUY NIỆM

Trong dụ ngôn người cha nhân hậu (Lc 15), chúng ta đã từng thấy thái độ của người con cả nổi giận không chịu vào nhà, vì anh thấy cha tỏ ra quá bao dung đối với đứa em hư đốn, chẳng những cha tha thứ mà còn mở đại tiệc ăn mừng, “Đã bao năm con hầu hạ cha... thế mà chưa bao giờ... còn thằng con của cha đó... Vậy mà...” Anh thấy mình bị cha đối xử bất công!

Trong dụ ngôn trên đây, người làm sớm cũng cần nhẫn vì ông chủ trả hậu hĩ cho người mới làm một tiếng. Cả hai dụ ngôn đều phản ánh một căng thẳng có thực do việc Đức Giêsu thường giao du với tội nhân. Ngài quý trọng từng con chiên lạc, đem đến cho họ niềm vui sống và sự tự tin. Ngài mời họ hoán cải và hứa ban cho họ Nước Trời. Như thế, rốt cuộc những người Do Thái tội lỗi cũng được hưởng hạnh phúc như các ông Pharisiêu suốt đời tuân giữ chi li Lễ Luật. Người Pharisiêu bị sốc vì thái độ của Đức Giêsu. Họ cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Khi nhìn thái độ bực bội của người làm từ sớm, chúng ta hiểu được thế nào là ghen tỵ. Người làm sớm cần nhẫn ông chủ vườn nho không phải vì ông đã đối xử bất công đối với họ (họ vẫn được trả đủ tiền lương mà), nhưng vì ông đã trả cho người làm sau ngang hàng với họ, là những kẻ vất vả suốt ngày. Nếu ông trả cho người làm sau ít hơn, chắc họ chẳng hề tỏ vẻ khó chịu.

(xem tiếp trang 3)

Thần học gia Đức kêu gọi thiết lập quy tắc chính xác cho “các vị giáo hoàng nghỉ hưu” trong tương lai

WHD (18.09.2017) – Giáo sư Thomas Schüller nói: “Nếu có hai người mặc phẩm phục trắng của giáo hoàng – hoặc thậm chí có thể nhiều hơn hai vị trong tương lai – điều ấy có thể làm cho các tín hữu hoang mang”.

Một lần nữa, một số nhà thần học Đức lại kêu gọi Toà Thánh thiết lập các quy tắc giáo luật rõ ràng cho các vị Giáo hoàng trong tương lai sẽ rời khỏi chức vụ Giám mục Roma và chức vụ Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo.

Giáo sư Thomas Schüller, Khoa trưởng phân khoa Giáo luật tại Đại học Münster, nói rằng điều cấp bách là giáo luật phải xác định rõ vai trò của các giáo hoàng nghỉ hưu trong tương lai.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình WDR vào tháng trước, giáo sư Schüller nói rằng “Trong Giáo hội Công giáo Roma chỉ có một giáo hoàng mà thôi và do đó, nhiều người tỏ ra hoang mang vì khi Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI từ nhiệm, thì kiểu nói mới ‘nguyên Giáo hoàng’ được đặt ra lại chỉ đưa đến bối rối”.

Nhà giáo luật 56 tuổi này nói rằng trong tương lai khi một giáo hoàng từ nhiệm, điều chính yếu là ngài cần từ bỏ hẳn việc sử dụng phẩm phục trắng của Giáo hoàng và dùng phẩm phục đen và đỏ của hồng y. Giáo sư cũng nói thêm rằng vị ấy cần trả lại Nhẫn ngư phủ.

Giáo sư Schüller cho biết: “Áo trắng của giáo hoàng chỉ dành riêng cho vị giáo hoàng đương nhiệm mà thôi”.

Ông nói: “Nếu có hai người mặc phẩm phục trắng của giáo hoàng – hoặc thậm chí có thể nhiều hơn hai vị trong tương lai – điều ấy có thể làm cho các tín hữu hoang mang”.

Nhà thần học này nhận thấy rằng Đức giáo hoàng Phanxicô xử lý tình huống hiện nay cách rất thoải mái và có mối tương giao tốt đẹp với vị tiền nhiệm. Nhưng Schüller than phiền rằng thật không may, không phải lúc nào Đức Bênêdictô XVI cũng giữ được cách xử sự kín đáo như ngài đã nói khi từ nhiệm.

Chẳng hạn, ông chỉ ra cuộc phỏng vấn dài bằng cả một quyển sách mà Đức Bênêdictô đã dành cho



Peter Seewald sau khi rời khỏi chức vụ giáo hoàng. Theo giáo sư Schüller, điều này “gây khó khăn đặc biệt” vì nó đặt ra nhiều vấn đề.

Nhà giáo luật này nói: “Người ta có thể tự hỏi tại sao Đức Bênêdictô đã làm như thế và ai đã đứng đằng sau để tư vấn cho ngài, vì rõ ràng chuyện này đi ngược lại những gì ngài đã nói lúc đầu – tức là sẽ không phát biểu gì nữa, nhưng chỉ sống một cuộc sống kín đáo, ẩn dật và lặng lẽ để cầu nguyện cho người kế nhiệm.”

Ulrich Nersinger, một nhà thần học được đào tạo ở Roma, và là nhà sử học của Giáo hội, đồng ý với Schüller rằng Giáo luật cần quy định Giáo hoàng phải từ bỏ những gì khi từ nhiệm, đó là điều “hợp pháp” và “hợp lý”.

Giáo sư Nersinger năm nay 60 tuổi, là thành viên của “*Pontifica Accademica Cultorum Martyrum*” (Hàn lâm viện giáo hoàng về Tôn kính các Thánh tử đạo) và là cộng tác viên thường xuyên của nhật báo *L’Osservatore Romano*, cho rằng những điều một giáo hoàng từ nhiệm phải từ bỏ bao gồm: danh hiệu giáo hoàng, được gọi là “Đức Thánh Cha”, mặc áo trắng và sử dụng tất cả những huy hiệu của Phủ giáo hoàng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh *domradio.de*, cũng vào tháng trước, giáo sư Nersinger nói rõ rằng các quy định như vậy cần áp dụng cho các vị giáo hoàng từ nhiệm trong tương lai. Ông nói rằng có lẽ hiện nay “rất khó” áp dụng cho Đức Bênêdictô XVI những yêu cầu này, bốn năm sau khi ngài từ nhiệm, “như đã được áp dụng trước đây”.

Giáo sư Nersinger cho biết: “Không kể thời Trung cổ, một vị nguyên

(xem tiếp trang 4)

Hội nghị Thường niên Ủy ban Mục vụ Gia đình lần thứ VIII

ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH (20.09.2017) – Trong hai ngày 19 và 20/9/2017 tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam số 72/12 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp. HCM đã diễn ra Hội nghị Thường niên Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBMVGĐ) lần thứ VIII. Tham dự Hội nghị có Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng, Chủ tịch UBMVGĐ, Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký UBMVGĐ, các linh mục Trưởng và Phó Ban MVGĐ của hầu hết các giáo phận trên toàn quốc.

Công việc chính của Hội nghị lần này là góp ý soạn thảo Lược đồ “Hướng dẫn Mục vụ Gia đình” cho Giáo hội tại Việt Nam, nhằm giúp các gia đình sống đức tin và loan báo Tin mừng. Các tham dự viên



đã phản ánh những nhu cầu đa dạng và phức tạp của gia đình hôm nay của từng giáo phận và đã đóng góp những ý kiến tích cực và cụ thể cho Lược đồ này. Cũng trong Hội nghị, Đức cha Thư ký đã giới thiệu “Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ (Cộng đoàn Hội thánh cơ bản)” và phương pháp tiếp cận mục vụ toàn diện tại Á châu (AsIPA) như một phương thế thiết thực trong công tác mục vụ gia đình. ■

Ủy ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban...

Được biết trong tháng Chín này, Đức cha chủ tịch sẽ tiếp tục thực hiện 2 cuộc gặp gỡ các cha Trưởng ban Giáo dân và các anh chị em giáo dân đại diện trong các giáo phận của 2 giáo tỉnh còn lại: Giáo tỉnh Huế (ngày 15/09 tại La Vang) và Giáo tỉnh Hà Nội (ngày 19/09 tại Tòa Giám mục Thái Bình).

Hy vọng sau các buổi gặp gỡ này, quý cha Trưởng ban Giáo dân và anh chị em giáo dân đại diện sẽ gắn bó hơn với nhau và hăng say trong công việc mục vụ và phục vụ.

Giáo tỉnh Huế và Giáo tỉnh Hà Nội



Đúng theo lịch trình, Đức cha chủ tịch Ủy ban Giáo dân (UBGD) Giuse Trần Văn Toàn đã lần lượt gặp gỡ

các cha Trưởng ban Giáo dân cũng như các vị giáo dân đại diện các giáo phận của Giáo tỉnh Huế tại La Vang ngày 15-09-2017 và của Giáo tỉnh Hà Nội tại Nhà chung Giáo phận Thái Bình ngày 19-09-2017.

Trong 2 cuộc gặp mặt này, Đức cha chủ tịch tiếp tục trình bày những ước mong và công việc cần thực hiện của UBGD nhiệm kỳ XIII (2017-2019) và lắng nghe những hoạt động của UBGD trong các giáo phận. Song song đó, các cha Trưởng ban Giáo dân của các giáo phận cũng đã bầu chọn 1 cha đại diện và 2 giáo dân (1 nam và 1 nữ) trong mỗi Giáo tỉnh để cộng tác với Đức cha trong việc điều hành.

Sau khi tham khảo, trao đổi và tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ các cha Trưởng ban của 3 giáo tỉnh, Đức cha chủ tịch và Ban nghiên cứu huấn sẽ tiếp tục làm việc để phác họa một bản chỉ dẫn cụ thể về sinh hoạt của UBGD nhằm trình bày với Hội đồng Giám mục trong thời gian tới.

Ba cuộc gặp gỡ các cha Trưởng ban Giáo dân trong 3 giáo tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và công sức. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cha và anh chị em trong UBGD và thánh hóa những dự phóng mà UBGD đang xây dựng. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Người ghen tỵ không vui được với người vui vì họ không biết yêu thương. Họ coi người kia là kẻ thù, chứ không phải là bạn, nên sự thành công của ai đó trở thành mối đe dọa.

Đức Giêsu mời chúng ta đổi cái nhìn về Thiên Chúa. Ngài công bình, nhưng không cứng nhắc trong luật lệ. Ngài có trái tim để tự do yêu, có lòng tốt để bất ngờ trao tặng, Thiên Chúa là Thiên Chúa của người trộm lành, là chủ của người thợ chỉ làm có một tiếng. Thiên Chúa công bình lại là người cha đầy yêu thương. Đức Giêsu cũng mời ta đổi cái nhìn về tha nhân, bớt tự hào về mình, thêm trân trọng người khác, phá bỏ những hàng rào của nhỏ mọn, ghen tương.

Đến khi nào người con cả mới chịu vào nhà để niềm vui của cha, của em là của anh? Đến khi nào người làm từ sáng sớm biết chia vui cùng người mới làm buổi chiều? Đến khi nào tôi mới thật sự vui với người kẻ bên chỉ vì người ấy là bạn tôi?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.

Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.

Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không một biến cố nào làm xáo trộn,
không một đam mê nào khuấy động hồn con.

Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

giáo hoàng là một điều gì đó hoàn toàn mới trong lịch sử và một cách tự nhiên tất cả chúng ta đều cảm thấy bị áp lực cách nào đó”.

Ông nói: “Khi Đức giáo hoàng Bênêdictô từ nhiệm, mọi việc diễn ra tương đối nhanh. Tòa thánh Vatican đứng trước tình trạng trống toà và phải tổ chức một mật nghị Hồng y, nên bị thúc bách về thời gian; và vì thế đã không thể xem xét mọi sự có lẽ là cần thiết để xác định các vai trò và các đặc quyền một cách thích hợp”.

Nhưng giáo sư Nersinger nhấn mạnh rằng điều này không làm giảm bớt tính cấp bách của những chuẩn bị cho việc từ nhiệm của một giáo hoàng trong tương lai ngay bây giờ.

Ông nhấn mạnh: “Đơn giản là chúng ta không thể cáng đáng được câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc mà chúng ta đang trải qua vào lúc này. Chúng ta phải chuẩn bị cho việc từ nhiệm của giáo hoàng. Điều đó không chỉ là hợp lý mà còn là tuyệt đối cần thiết”.

Đầu năm nay, cha Hubert Wolf – một giáo sư thần học khác tại Đại học Münster – đã nhấn mạnh rằng chỉ có một giáo hoàng được quyền mặc áo trắng và được gọi là “Đức Thánh Cha”. Cha Wolf có học vị sau tiến sĩ về Lịch sử Giáo hội Thời Trung Cổ và Hiện đại của Đại học Tübingen.

Trong một bài viết vào tháng Giêng năm ngoái trên tập san “*Chúa Kitô và Thế giới*”, phụ bản của tuần báo *Die Zeit* nổi tiếng của Đức, giáo sư Wolf đã chỉ ra rằng hai vị cựu giáo hoàng đã từ nhiệm trước đây đã dùng lại danh xưng “hồng y” chứ không phải là “giáo hoàng”.

Nhà thần học này nói rằng: “Tôi không biết điều gì đã khiến Đức Bênêdictô XVI hành xử khác đi, nhưng ngài đã không được tư vấn tốt”.

Giáo sư Wolf nói thêm: “Về phương diện truyền thông, đó là một tệ hại. Khi người ta nói, ‘có hai người mặc áo trắng ở Quảng trường Thánh Phêrô’, thì điều đó còn tệ hơn bất cứ cuộc tranh luận thần học nào khác”. ■

(La Croix)



WHĐ (17.09.2017) – Linh mục người Ấn Độ Thomas Uzhunnalil bị bắt cóc tại Yemen hồi tháng Ba 2016 và mới được giải cứu vào ngày 12 tháng Chín vừa qua đã đến Rôma và đã gặp Đức Thánh Cha ngay hôm sau, thứ Tư 13 tháng Chín 2017.

Được tự do sau 18 tháng bị giam giữ ở Yemen, cha Thomas Uzhunnalil đã được gặp Đức Thánh Cha tại Nhà Santa Marta sau buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần. Báo *L’Osservatore Romano* nói cuộc gặp gỡ này là “một khoảnh khắc rất tuyệt vời”.

Theo những bức ảnh của Truyền

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Học viện mới...

Những thực tế phức tạp của đời sống gia đình

Thay vì thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải có khả năng diễn giải đức tin của chúng ta trong một bối cảnh mà trong đó các cá nhân ít được nâng đỡ hơn trước đây khi họ phải đối mặt với các thực tại phức tạp của đời sống gia đình. Trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải xem xét những “ánh sáng và bóng tối ấy của đời sống gia đình” với óc thực tiễn, sự khôn ngoan và tình yêu.

Cũng như học viện trước, học viện mới sẽ tiếp tục hoạt động như một bộ phận của Đại học Giáo hoàng Latêranô, và gắn liền với Tòa Thánh qua Bộ Giáo dục Công giáo, Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống và Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Tự sắc *Summa Familiae cura* có hiệu lực ngay lập tức. Các sinh viên theo học và tốt nghiệp tại Học viện mới sẽ được cấp bằng cao đẳng, cử nhân và tiến sĩ về hôn nhân và gia đình. ■

(Vatican Radio)

thông Salêsiêng, người ta thấy cha Thomas đã quỳ sụp xuống dưới chân Đức Thánh Cha; và sau đó Đức Thánh Cha đã đỡ cha đứng lên, chúc lành cho cha và hôn tay cha “*thật cảm động*”.

Cha Thomas nói với Đức Thánh Cha rằng cha đã “cầu nguyện hằng ngày cho Đức Thánh Cha, dâng những đau khổ để cầu nguyện cho sứ vụ của Đức Thánh Cha và cho thiện ích của Giáo hội”.

“*Tôi cảm nhận Chúa Giêsu ở bên tôi hằng ngày*”

Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ cha, ngài nói vẫn luôn cầu nguyện cho cha, như cha đã cầu nguyện cho ngài trong suốt thời gian bị giam giữ.

Cha Thomas thuật lại với tờ *L’Osservatore Romano* rằng mặc dù không thể cử hành Thánh lễ, mỗi ngày ngài đều đọc thầm “trọn vẹn Thánh lễ”. Cha tâm sự: “Tôi cảm nhận Chúa Giêsu ở bên tôi hằng ngày, tôi luôn biết và cảm nhận trong lòng rằng tôi không cô đơn”.

Cuối cùng cha nói cha sẽ tiếp tục “cầu nguyện cho tất cả những người đã gần gũi với cha về mặt thiêng liêng” khi cha bị giam giữ, và cha cũng đặc biệt nhớ đến 16 người, trong đó có 4 nữ tu đã bị sát hại khi cha bị bắt đi vào ngày 4 tháng Ba 2016.

Tình trạng sức khỏe

Các nữ tu dòng Salêsiêng cùng đi với cha và Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay – hiện đang ở Roma để họp Hội đồng Hồng y tư vấn–, đều khẳng định rằng sức khỏe của cha Thomas là “tốt”.

Cha Thomas sẽ ở lại cộng đoàn Salêsiêng tại Vatican cho đến khi hoàn toàn bình phục, sau đó sẽ trở về Kerala (Nam Ấn), là quê hương của cha.

Cha Thomas bị bắt hồi tháng Ba 2016 trong một cuộc tấn công bệnh viện Aden, nơi cha đang phục vụ. Cuộc tấn công không có ai nhận trách nhiệm này đã sát hại 16 người, trong đó có 4 nữ tu Dòng thừa sai Bác ái của Mẹ Teresa.

Trong một tuyên bố, Tòa Thánh đã cảm ơn “tất cả những ai đã nỗ lực trong việc giải thoát cho cha, đặc biệt là Quốc vương Oman”. ■

(La Croix)