



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 17-12-2017

Chúa nhật 3 Mùa Vọng

Người làm chứng

LỜI CHÚA: Ga 1,6-8.19-28

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisiêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cúi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

(xem tiếp trang 2)

Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương,
nguyên Giám mục phụ tá giáo phận Orange,
đã được Chúa gọi về

WHĐ (8.12.2017) – Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương – giám mục người Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ, rất nhiệt thành trong sứ vụ hướng dẫn hành trình đức tin của các tín hữu tại giáo phận Orange County, California, Hoa Kỳ – đã được Chúa gọi về ngày 6 tháng Mười Hai 2017, hưởng thọ 77 tuổi.



Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương sinh ngày 20-12-1940 tại Ninh Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu, trong một gia đình có 11 người con. Ngài có một người anh linh mục là cha Mai Ngọc Lợi, nay đã qua đời.

Năm 1954, gia đình ngài di cư vào miền Nam, cư ngụ tại giáo phận Đà Nẵng. Hai năm sau, ngài được gửi đi

học tại Đại chủng viện giáo phận Buffalo, New York, Hoa Kỳ, sau đó học tại Chủng viện Thánh Bênadô thuộc Đại học Canisius ở Buffalo.

Ngày 21-05-1966, ngài thụ phong linh mục cho giáo phận Đà Nẵng, tại Nhà thờ chính toà Đức Bà Chiến thắng ở Lackawanna, New York; sau đó làm

(xem tiếp trang 2)

Sứ điệp cho “Ngày Thế giới cầu nguyện
cho Ôn gọi” lần thứ 55



WHĐ (11.12.2017) – Ngày thứ Hai 04-12 vừa qua, Toà Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho “Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ôn gọi” lần thứ 55 với chủ đề “Lắng nghe, phân định, sống lời Chúa kêu gọi”.

Trong Sứ điệp này, Đức Thánh Cha lần lượt phân tích 3 khía cạnh của ơn gọi là lắng nghe, phân định và sống: Trước hết, phải “chăm chú lắng nghe lời Chúa và câu chuyện đời mình, phải lưu tâm đến những điều nhỏ bé

trong đời sống hằng ngày, để học cách nhìn mọi việc bằng con mắt đức tin, và luôn mở lòng ra trước những bất ngờ của Thánh Thần”.

Sau đó, mỗi Kitô hữu phải phát huy khả năng “đọc được bên trong” cuộc đời mình và hiểu được mình được Chúa kêu gọi đi đâu và làm gì.

Cuối cùng là sống: “Ôn gọi là ngày hôm nay! Sứ mệnh Kitô hữu là lúc này đây! Mỗi người chúng ta được mời gọi... trở thành chứng nhân của Chúa, ở đây và bây giờ”. Vì thế “đừng chờ đến lúc mình trở nên hoàn hảo mới quảng đại đáp lời ‘xin vâng’, cũng đừng lo sợ vì những giới hạn và tội lỗi của chúng ta, nhưng hãy mở lòng ra trước tiếng gọi của Chúa”.

Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ôn gọi” lần thứ 55 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 4 mùa Phục sinh (Chúa nhật Chúa Chiên Lành), 22-04-2018. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng trên đây cụm từ *làm chứng* được dùng đến bốn lần. Lễ sống của Gioan là làm chứng. Ông được sai đến để làm chứng (x. c.6-7). Cả câu chuyện xảy ra ở Bêtanìa, bên kia sông Giođan, cũng là một lời chứng hùng hồn của ông (c.19). Gioan không làm chứng cho mình hay về mình, bởi lẽ ông không phải là Ánh Sáng. Ông chỉ là ngọn đèn (Ga 5,35) giúp mọi người tin vào Ánh Sáng thật là Đức Kitô.

Sau khi nhiều người tuốn đến chịu phép rửa, tiếng tăm của Gioan trở nên lừng lẫy. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cử một phái đoàn đến tìm hiểu con người ông. Khi được hỏi lần thứ nhất: *Ông là ai?* Gioan đã đưa ra ba câu trả lời phủ định: “Tôi không phải là Đức Kitô” – “Không phải” – “Không”. Những tiếng *không* dứt khoát và trung thực. Ông không nhận những danh hiệu người ta nghĩ về ông. Ông chẳng phải là một Êlia tái giáng hay một vị Ngôn Sứ phi thường như Môsê. Gioan chỉ sợ người ta đánh giá quá cao về mình khiến Đấng ông giới thiệu bị che khuất. Lần thứ hai được hỏi: *Ông là ai?* Gioan đã định nghĩa mình là một tiếng hô trong hoang địa, là lời mời gọi con người sửa đường cho Đức Kitô. Ông biết rõ mình là người đến trước nhưng vị đến sau lại có trước ông và trở vượt hơn ông ngàn trùng (Ga 1,30). “Tôi không đáng cỡi quai dép cho Người.” Làm đầy tớ cho Đức Kitô, ông nhận mình không xứng.

Gioan tự xóa mình trước Đức Kitô. Ông chẳng sợ mất uy tín trước bao người ngưỡng mộ. Ông nhìn nhận phép rửa của ông chỉ nhằm chuẩn bị cho một phép rửa lớn hơn trong Thánh Thần. Gioan không ngại giới thiệu môn đệ mình theo Đức Giêsu, và ông bình an khi người ta đổ xô đến với Ngài để chịu phép rửa (Ga 3,26). Có ai siêu thoát như Gioan? Ông từ bỏ trong niềm vui hồn nhiên. Ông hạnh phúc vì mình đã hoàn thành sứ mạng. “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Sự khiêm hạ làm cho lời chứng của Gioan đáng tin hơn.

(xem tiếp trang 3)

Đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô: Từ nay, được phép hành hương chính thức đến Mễ Du (Medjugorje)



WHĐ (11.12.2017) – “Kể từ nay, các giáo phận và các hội đoàn khác có thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức đến Mễ Du. Mễ Du không còn là một vấn đề”. Đó là tuyên bố của Đức Tổng giám mục Henryk Hoser, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Mễ Du, vào thứ Năm 07-12 vừa qua, ngày hôm trước lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội.

Đức Tổng giám mục Henryk Hoser 75 tuổi, người Ba Lan, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Warsaw-Praga –mới được Đức Thánh Cha chấp thuận cho nghỉ hưu từ ngày 8-12 vừa qua– được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Đặc sứ của ngài tại Medjugorje (Mễ Du), Bosnia-Herzegovina, từ ngày 11-02-2017. Nhiệm vụ của Đức Tổng giám mục Hoser là “tìm hiểu thấu đáo tình hình mục vụ” ở Medjugorje, đặc biệt quan tâm đến “nhu cầu của các tín hữu hành hương”, và dựa trên cơ sở này, “đề ra

các sáng kiến mục vụ có thể thực hiện trong tương lai”. Do đó, nhiệm vụ của ngài “chỉ có tính mục vụ mà thôi”.

Cho đến nay, các nhóm chính thức của Giáo hội không được phép tổ chức hành hương đến Mễ Du, mặc dù các tín hữu Công giáo vẫn có thể đến đó với tư cách cá nhân hoặc qua các tổ chức độc lập.

Đức Tổng giám mục Hoser xác định: “Văn kiện của Hội đồng Giám mục Nam Tư cũ (Yugoslavia), trước khi xảy ra cuộc chiến tranh vùng Balkan, đề nghị các giám mục không tổ chức hành hương đến Mễ Du, nay không còn phù hợp nữa”.

Đức Tổng giám mục Hoser cũng nói rằng mới đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã chúc lành cho Ngày hội Giới trẻ Quốc tế lần thứ 28 ở Mễ Du, qua Đức hồng y Ernest Simoni người Albani.

Về mặt mục vụ, Đức Tổng giám mục Hoser nói rằng ngài “rất khâm phục” các tu sĩ Dòng Phanxicô đang làm việc tại Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du.

“Với một đội ngũ tương đối nhỏ – chỉ có khoảng 10 người – họ làm rất nhiều việc để đón tiếp những người hành hương. Mỗi mùa hè họ tổ chức

(xem tiếp trang 4)

Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương...

giáo sư Chứng viện ở Hoa Kỳ. Sau năm 1975, vì hoàn cảnh lịch sử không thể về Việt Nam nên ngài thi hành tác vụ linh mục tại Buffalo, rồi tại New York và cuối cùng gia nhập giáo phận New Orleans năm 1976.

Ngày 15-12-1986: được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II ban tước vị Đức ông. Từ năm 1987 đến năm 1998: thành viên Hội đồng Linh mục của giáo phận New Orleans. Từ năm 1989 đến năm 2003: được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bổ nhiệm phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng là chính xứ giáo xứ Đức Maria Nữ vương Việt Nam, tại New Orleans.

Ngày 25-4-2003, được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange, hiệu toà Cebardes. Ngài chọn châm ngôn

giám mục: “*Anh em không còn là người xa lạ*”. Giáo phận Orange là nơi có đông người Công giáo Việt Nam nhất tại hải ngoại.

Ngày 20-12-2015, Đức giáo hoàng Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của ngài vì lý do tuổi tác theo Giáo luật. Tuy nghỉ hưu, Đức cha Lương vẫn tiếp tục phục vụ tại nhà thờ thánh Bonaventura ở Huntington Beach, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống.

Khi được gọi lên chức giám mục, Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương bày tỏ: “Với việc gọi tôi, một linh mục Việt Nam đầu tiên, lên chức giám mục, Đức Thánh Cha nói riêng và Giáo hội tại Hoa Kỳ nói chung, nhìn nhận rằng những đóng góp của 400.000 tín hữu, hơn 600 linh mục, và hơn 500 tu sĩ gốc Việt Nam đã làm phong phú cho Giáo hội tại Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực ơn gọi linh mục và tu sĩ”. ■

Phản ứng của Tòa Thánh và của các nhà lãnh đạo tôn giáo đối với tuyên bố của Tổng thống Trump về Jerusalem

WHĐ (12.12.2017) – Tiếp theo tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 06-12 vừa qua rằng Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ dời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, Tòa thánh đã bày tỏ mối quan ngại về các vụ bùng phát bạo lực gần đây và thúc giục các nhà lãnh đạo thúc đẩy hoà bình và an ninh.

Ngày 10-12 Tòa thánh Vatican đã ra một thông cáo ngắn gọn, bày tỏ mối lo ngại về hoà bình và an ninh tại Jerusalem và nhắc lại tin tưởng rằng “chỉ có một giải pháp thương thảo giữa người Do Thái và người Palestine mới có thể mang lại hoà bình ổn định và lâu dài, bảo đảm sự chung sống hoà bình của hai quốc gia trong những ranh giới được quốc tế công nhận”.

Toàn văn Thông cáo như sau:

“Tòa Thánh hết sức lưu tâm theo dõi những diễn biến tình hình ở Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Jerusalem, một thành phố thiêng liêng đối với người Kitô hữu, người Do Thái giáo và người Hồi giáo trên khắp thế giới. Đức giáo hoàng bày tỏ nỗi đau buồn trước những vụ đụng độ trong những ngày gần đây dẫn đến nhiều thương vong, và ngài lặp lại lời kêu gọi mọi người hãy khôn ngoan và thận trọng, gia tăng lời cầu nguyện tha thiết để các nhà lãnh đạo các quốc gia, trong thời điểm đặc biệt nghiêm trọng này, nỗ lực ngăn chặn một vòng xoáy bạo lực mới, bằng cách có những phát ngôn và việc làm đáp ứng khát vọng hoà bình, công lý và an ninh của các cư dân trong vùng đất nhiều nhương ấy.

Trong những ngày này, những mối quan ngại về triển vọng hoà bình trong khu vực là đối tượng của nhiều sáng kiến khác nhau, trong đó Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã khẩn cấp kêu gọi tổ chức những cuộc gặp gỡ. Tòa Thánh lưu tâm đến những mối quan ngại này, và với việc nhắc lại những lời tha thiết của Đức giáo hoàng Phanxicô, một lần nữa Tòa thánh nêu lên quan điểm rõ ràng của mình về tính chất đặc

biệt của Thành Thánh và nhu cầu thiết yếu của việc tôn trọng hiện trạng, phù hợp với các cuộc thảo luận của cộng đồng quốc tế và các lời thỉnh cầu liên tục của các hàng giáo phẩm của các Giáo hội và các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh Địa.

Đồng thời, Tòa Thánh nhắc lại niềm tin tưởng vững chắc của mình rằng chỉ có một giải pháp thương thảo giữa người Do Thái và người Palestine mới có thể mang lại hoà bình ổn định và lâu dài, bảo đảm sự chung sống hoà bình của hai quốc gia trong những ranh giới được quốc tế công nhận”.



Tuyên bố của ông Trump cũng gây ra nhiều phản ứng từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong giới lãnh đạo tôn giáo.

Hôm thứ Sáu, 8 tháng 12, Tòa Thượng phụ Latinh ở Jerusalem đã cảnh báo về “những hậu quả không lường trước được” của tuyên bố của ông Donald Trump về Jerusalem. Thông cáo của Tòa Thượng phụ nêu rõ, “bất kỳ một giải pháp đơn phương nào cũng không thể được coi là giải pháp”.

Đức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông toà Tòa Thượng phụ, nói ngài xác tín rằng “Jerusalem là một kho tàng của toàn thể nhân loại”, và “bất kỳ yêu sách độc quyền nào, dù là chính trị hay tôn giáo, đều trái với chính logic của thành phố”.

Trong một diễn biến khác, đang khi chuyến viếng thăm Trung Đông của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence dự kiến diễn ra vào giữa tháng Mười Hai, hai nhà lãnh đạo tôn giáo cho biết họ từ chối gặp ông Pence để

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” Hôm nay Đức Giêsu vẫn là Đấng xa lạ với nhiều người. Con người vẫn khắc khoải đi tìm những nẻo đường cứu độ, trong khi Đấng Cứu Độ đã đến từ 2000 năm. Xin được làm người chứng như Gioan, giới thiệu cho bạn bè Đấng mà họ đang tìm kiếm.

CẦU NGUYỆN

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Người là tất cả của tôi.

Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
đến với Người trong mọi sự,
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.

Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi. ■

(R. Tagore)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

phản đối; đó là vị Imam của Thánh đường Hồi giáo Al-Azhar, một trong những cơ sở danh tiếng nhất của phái Hồi giáo Sunni có trụ sở tại Cairo, Ai Cập, và Thượng phụ Tawadros II của Giáo hội Chính thống Copt. Đức Thượng phụ Tawadros nhận định rằng ông Donald Trump đã “coi thường tình cảm của hàng triệu người Ả Rập”. Mấy ngày trước đó, Vua Salman của Ả Rập Saudi đã cảnh báo Tổng thống Hoa Kỳ về “con thịnh nộ của người Hồi giáo trên toàn thế giới”.

Tại Pháp, các giám mục Công giáo cũng bày tỏ mối quan tâm về tình hình tại Jerusalem. Hôm thứ Năm 07-12, Đức Tổng giám mục Georges Pontier, Tổng giám mục Marseilles và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã đưa ra tuyên bố trong đó ngài mời gọi các tín hữu “thêm lời cầu nguyện (...) để hiệp thông với cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa”.

(xem tiếp trang 4)

Đức giáo hoàng Phanxicô gặp tân Chủ tịch Liên đoàn Tin Lành Luther Thế giới



WHĐ (09.12.2017) – Hôm thứ Năm 7 tháng Mười Hai 2017, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến vị tân Chủ tịch Liên đoàn Tin Lành Luther Thế giới (LWF), Đức Tổng giám mục Musa Panti Filibus người Nigeria; hai vị đã nói về việc cầu nguyện chung như chiếc chìa khóa cho việc hiệp nhất Kitô giáo.

Nhắc lại chuyến viếng thăm hai thành phố Lund và Malmo của Thụy Điển vào năm ngoái để kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách của Tin Lành, Đức giáo hoàng nói rằng việc cùng nhau cầu nguyện giúp thanh tẩy, củng cố và soi sáng con đường cho chúng ta tiến bước. Ngài nhấn mạnh rằng cầu nguyện là nhiên liệu cho hành trình đại kết.

Đức giáo hoàng nói tiếp, qua cầu nguyện, chúng ta có thể thấy được những chia rẽ đau đớn của những thế kỷ đã qua trong một ánh sáng mới, để loại bỏ thành kiến, thanh tẩy ký ức và tin tưởng nhìn về tương lai. Qua

Đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô...

Ngày hội giới trẻ. Năm nay, có 50.000 bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, với hơn 700 linh mục”.

Đức Tổng giám mục đặc sứ cho biết có rất đông khách hành hương đến đây để lãnh nhận bí tích Hòa giải. “Có khoảng 50 toà giải tội, nhưng vẫn không đủ. Đó là những cuộc hoán cải rộng lớn”.

“Đây là một hiện tượng. Và điều chứng thực cho tính xác thực của nơi này là có rất nhiều tổ chức bác ái hiện diện chung quanh Đền thánh. Một khía cạnh khác nữa: những người phụ trách rất chú trọng đến việc huấn luyện các Kitô hữu. Mỗi năm đều có

lời cầu nguyện, chúng ta được mời gọi nhận ra những ân huệ của các truyền thống khác nhau của chúng ta và đón nhận chúng như là di sản Kitô giáo chung.

Kỷ niệm cuộc Cải cách là “một bước ngoặt”

Đáp lời Đức giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Musa cũng tạ ơn về tiến trình “từ xung đột đến hiệp thông” của 50 năm qua, đồng thời đặc biệt nhìn nhận tầm quan trọng của việc cùng nhau cầu nguyện khi kỷ cuộc Cải cách.

Đức Tổng giám mục Musa nói: “Sự hiện diện và tham dự của Ngài tại Lund để cùng nhau kỷ niệm cuộc Cải cách là một món quà quý giá cho chúng tôi. Đó là bước ngoặt đáng kể cho người Công giáo và Luther ngày nay”.

Các bước cụ thể để hiệp nhất

Trước khi cùng đọc kinh Lạy Cha, Đức giáo hoàng đã kêu gọi phái đoàn Luther, bao gồm bảy vị phó Chủ tịch miền, tiếp tục con đường đi đến hiệp nhất trọn vẹn, đừng bao giờ đầu hàng những cám dỗ mệt mỏi, lười biếng hay sợ hãi. Những ý tưởng hay là không đủ, Đức giáo hoàng nói, nhưng còn phải có những bước đi cụ thể và nắm tay nhau, hợp tác với nhau giúp đỡ những người nghèo nhất và thiếu thốn nhất để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta. ■

(Vatican Radio)

các hội nghị ở những cấp độ khác nhau, cho nhiều đối tượng (linh mục, bác sĩ, cha mẹ, người trẻ, các đôi vợ chồng...)”.

Tuy nhiên, còn phải chờ quyết định cuối cùng của Đức Thánh Cha về tính xác thực của những lần hiện ra.

Đức Tổng giám mục Hoser kết luận: “Hồ sơ hiện đang lưu giữ tại Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh. Tôi tin rằng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra”. ■

(Theo Catholic Herald)

Phản ứng của Toà Thánh...

Truyền thống của Israel luôn nhận Jerusalem là thủ đô của mình. Tuy nhiên, người Palestine tuyên bố rằng phần phía đông của Thành phố này là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai. Khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên làm điều này kể từ khi Israel được thành lập vào năm 1948.

Về nhiều khía cạnh, cuộc tranh luận về vấn đề này là mấu chốt của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine – thực thể được sự hậu thuẫn của các nhà lãnh đạo Ả Rập, bao gồm Ả Rập Saudi, và rộng hơn là thế giới Hồi giáo.

Theo thỏa thuận hoà bình Israel-Palestine năm 1993, quy chế cuối cùng của Jerusalem sẽ được thảo luận trong các giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán hoà bình. Chủ quyền của Israel trên Jerusalem chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế và tất cả các nước có quan hệ ngoại giao với Israel và có sứ quán tại Tel Aviv công nhận.

Theo quan điểm của Liên hiệp quốc về vấn đề Jerusalem, Đông Jerusalem là lãnh thổ của Palestine, và thành phố này cuối cùng sẽ trở thành thủ đô của hai quốc gia Israel và Palestine.

Về phía Toà Thánh Vatican, Từ lâu Vatican vẫn ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, và trên bình diện ngoại giao, đều thừa nhận và nói đến cả “Nhà nước Israel” và “Nhà nước Palestine”.

Những cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ngay sau tuyên bố của ông Trump về Jerusalem. Hai người Palestine thiệt mạng hôm thứ Bảy 09-12, trong cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả vụ bắn rocket từ Gaza, và 150 người bị thương trong các cuộc đụng độ ở Bờ Tây. Vào ngày Chúa nhật 10-12, các cuộc biểu tình mới đã diễn ra trên khắp thế giới, trong đó có cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Liban và một cuộc biểu tình khác ở Jakarta, Indonesia, với hàng nghìn người tham gia. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**