



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 29-4-2018

Chúa nhật 5 Phục sinh

Ở lại trong Thầy

LỜI CHÚA: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin. anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

SUY NIỆM

Thế giới hôm nay tiến bộ nhanh chóng về nhiều mặt: nghiên cứu sự sống trên sao Hỏa, nối mạng Internet, thành công trong phương pháp sinh sản vô tính... Tưởng như chẳng có gì con người không làm được. Nhưng thế giới vẫn lo âu vì chất thải ở khắp nơi, môi trường

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm
Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá**

WHĐ (25.04.2018) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Tư 25-04-2018 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường, linh mục giáo phận Đà Lạt, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Minh Hoà Đà Lạt, làm Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá. (Nguồn: <http://press.vatican.va>).



Hoà chung niềm vui với giáo phận Thanh Hoá, ngay sau khi Toà thánh công bố tin vui này, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ: “Trong tư cách Giám quản Tông toà và Giám mục tiền nhiệm, tôi hiệp ý với đại gia đình giáo phận Thanh Hoá để tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương an bài cho đoàn chiên của Ngài có mục tử chăm sóc. Trong tâm tình đó, tôi rất an tâm chuyển giao giáo phận cho Đức giám mục tân cử

Giuse Nguyễn Đức Cường. Tôi hiệp ý với mọi người để xin Chúa chúc lành người Chúa đã chọn”.

Giáo phận Thanh Hoá trống toà từ ngày 29-10-2016, khi giám mục giáo phận là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế - kiêm Giám quản giáo phận Thanh Hoá.

(xem tiếp trang 4)

**Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ôn gọi 2018:
Đức Thánh Cha Phanxicô phong chức linh mục
cho 16 phó tế, trong đó có một người Việt Nam**



WHĐ (24.04.2018) – Trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ôn gọi, Chúa nhật 22-04, tại Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong chức linh mục cho 16 phó tế.

Trong bài giảng Thánh lễ Truyền chức, Đức Thánh Cha mời gọi các tân chức “hãy sống nhân từ không mệt mỏi”. “Anh em hãy nghĩ đến tội riêng mình đã phạm”, ngài nói, “những điều đáng thương anh em làm đã được Chúa Giêsu tha thứ mà sống nhân từ!”

Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ôn gọi được tổ chức hằng năm vào Chúa nhật IV Phục sinh, còn được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành. Bài Tin Mừng trong cả chu kỳ ba năm đều tập trung vào hình ảnh Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên nhân hậu.

Trang web của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết: “Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ôn gọi là để quảng bá lời Chúa dạy: ‘Hãy cầu xin Chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa cho Người’. Giáo hội rất quý trọng mọi ơn gọi, trang web viết, nhưng riêng Chúa nhật này thì “Giáo hội chú trọng” đến “ơn gọi thánh chức (linh mục và phó tế), đến đời sống tu trì thuộc mọi hình thức (nam tu và nữ tu, chiêm niệm và hoạt động tông đồ), đến các tu đoàn tông đồ, các tu hội đời với nhiều hình thức phục vụ

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sống bị hư hoại, chênh lệch giữa giàu nghèo, nạn tham nhũng ở châu Á, sự hư hỏng của các bạn trẻ. Cái vòng luẩn quẩn: ma túy, tình dục, AIDS, tội phạm dẫn đến các chết bi đát cho nhiều thanh thiếu niên. Con người đủ thông minh để tạo ra sản phẩm nhưng lại không đủ bản lĩnh để làm chủ chúng, nên chúng quay trở lại làm chủ con người. Khoa học vừa giải quyết, vừa gây thêm rắc rối. Con người hôm nay bơ vơ, loay hoay, không cứu nổi mình. Thế giới bế tắc, cần đến ơn cứu độ.

Đoạn Tin Mừng mời ta nhìn lại sự cần cỗi của mình, của Hội Thánh, của cả thế giới. Đức Giêsu phục sinh như cây nho, các Kitô hữu là cành. Cây và cành có cùng một sự sống, cùng một dòng nhựa. Sự sống từ cây, làm cho cành sinh trái. Cụm từ sinh hoa trái được nhắc đến 6 lần. Cụm từ ở lại trong Thầy được nhắc đến 5 lần. Không ở lại trong Thầy thì không thể sinh hoa trái. Cứ nhìn hoa trái thì biết mức độ gắn bó của cành. Có cành chỉ vờ gắn liền với cây nên không có trái. Có cành đã sinh trái, nhưng cần sinh hoa trái hơn (c.2), sinh hoa trái nhiều (c.8), sinh hoa trái bền vững (c.16). Chúng ta vẫn chưa sinh trái như lòng Chúa mong vì chúng ta không chịu để Ngài cắt tỉa.

Vinh quang của Thiên Chúa là chúng ta sinh nhiều hoa trái. Thất bại của Thiên Chúa là sự cần cỗi của con người. Hoa trái là ước mơ của người trồng nho, và cũng là sự triển nở của cây và cành nho. Chẳng hề có sự xung đột giữa vinh quang Thiên Chúa và vinh quang đúng nghĩa của con người. Chỉ trong Chúa, con người mới thực sự triển nở, hạnh phúc. Một sự độc lập khờ khạo sẽ dẫn đến héo khô. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Một lời mời gọi gần như là một lời nài van. Sự ở lại chỉ hoàn hảo khi có đủ hai chiều. Con người mãi mãi có tự do khước từ nguồn sống. Ở lại trong Chúa không phải là lối nói văn chương. Để ở lại cần phải trả giá. Muốn được hưởng nguồn sống của Đấng Phục Sinh, ta cũng phải chia sẻ thập giá của Ngài. Chính Đức Giêsu cũng được cắt tỉa qua khổ đau và cái chết.

(xem tiếp trang 3)

Kitô hữu và người Hồi giáo: Cùng nhau đến với Đức Maria



WHĐ (20.04.2018) – Một buổi gặp gỡ có tên gọi “Cùng nhau đến với Đức Maria” đã được các tu sĩ dòng Đa Minh tổ chức tại Paris vào sáng thứ Bảy, 14-04-2018 vừa qua.

Đây là nét độc đáo trong một bối cảnh có rất đông người Hồi giáo Sunni, đặc biệt là người Hồi giáo Shia và Sufi: họ vào trong nhà nguyện tu viện Truyền Tin của Dòng Đa Minh (Quận 8, Paris) để nghe các bài hát và bài đọc.

Các bài đọc – bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp, từ Kinh Koran, từ Phúc âm, và cả thư của Imam Ali gửi cho một người bạn của ông là Thống đốc Ai Cập – xen kẽ với các bài hát, trong đó có kinh Ave tuyệt hay do ca đoàn nhà thờ Saint-Ephrem-le-Syriaque ở Paris trình bày; kết thúc là một “lời cầu khẩn chung”.

“Nếu chúng ta có mặt ở đây, đó là vì tất cả chúng ta đều yêu mến Đức Maria”, đó là khẳng định của Đức cha Michel Dubost, nguyên giám mục Evry và cựu Chủ tịch Hội đồng Quan hệ liên tôn của Hội đồng Giám mục Pháp; đồng thời cũng là điều mà Sheikh Ismael Al-Khaliq, Imam của Hiệp hội Imam Shia Al-Khoei, có trụ sở tại Lilas thuộc ngoại ô Paris, nhấn mạnh.

Nói với cả “trái tim” và “khối óc”

Trong khi hầu hết các cuộc gặp gỡ loại này, tại Pháp, nối kết người Kitô hữu và người Hồi giáo Sunni, nét đặc biệt của cuộc gặp gỡ nói trên là cho thấy “Hồi giáo ở Pháp” trong sự đa dạng của nó: người Shia – với sự tham dự của một phái đoàn gồm nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo từ Najaf ở Iraq; người Sufi, với đại diện là Abdelhafid Benchouk, giám đốc Nhà Sufi, có trụ sở tại Saint-Ouen ở ngoại ô Paris, và cộng đoàn Dervish Spirit; và cả người Sunni. Gérard Testard, Chủ tịch Efesia, người đưa ra sáng kiến tổ chức các cuộc gặp gỡ “Cùng nhau đến với Đức Maria” ở Pháp, đã rất vui mừng với “bước mới này trong cuộc gặp gỡ, nhờ sự giúp đỡ của Amir Jaje, một tu sĩ Đa Minh người Iraq và là chuyên

gia về Hồi giáo Shia, mới đến Pháp từ vài tháng nay.

Theo những mong muốn của những người tổ chức, chương trình nhắm đến cả “con tim” và “khối óc” của những người tham dự: các Kitô hữu của cộng đoàn dòng Đa Minh hay ở ngoài, và nhiều người Hồi giáo đi với gia đình hoặc bạn bè. “Những gì các Kitô hữu và người Hồi giáo nói về Đức Maria không phải là như nhau. Nhưng cũng chính là người nữ ấy, và chúng tôi tin chắc rằng bà yêu mỗi người chúng tôi, theo như chúng tôi là ai”, Đức cha Dubost khẳng định. “Với người Hồi giáo, chúng ta biết Mẹ là Nữ vương Hòa bình, và được tôn kính ở Trung Đông, nơi có rất nhiều người đau khổ vì bị thù ghét, chúng ta có thể xin Mẹ giúp chúng ta xây dựng bình an, hết lòng vâng nghe lời Thiên Chúa, là lời ban bình an”.

Khám phá lại bản sắc của chính mình

Dựa trên kinh nghiệm 25 năm của mình tại Cameroon, vị giám tỉnh dòng Đa Minh Pháp, Michel Lachenaud, cho thấy rằng có thể “chia sẻ tình bằng hữu trong buổi gặp gỡ”. Hơn cả việc “đối thoại về học thuật” vốn bị khựng lại vì “nhiều trở ngại”, cuộc gặp gỡ gần gũi này có thể và phải “giúp chúng ta tái khám phá bản sắc riêng của chúng ta”, để “sửa đổi những định kiến” và cuối cùng là để “thấy rằng quan điểm riêng của chúng ta về Phúc Âm bị hạn chế”.

“Thiên Kinh Koran mời gọi chúng ta đoàn kết với nhau quanh những điểm chung. Ở đây, tất cả chúng ta đều thờ phượng Thiên Chúa. Hãy trân trọng những điểm chung của chúng ta và tôn trọng những điều khác biệt”, đó là phát biểu của vị Sheikh trẻ Seyyed Jawad al-Khoei, một thành viên của Hội đồng Liên tôn Baghdad. Ông cho rằng một diễn từ nhà đạo phải “tôn trọng quyền con người, chứ không phụ thuộc vào điều kiện sắc tộc hay tôn giáo”.

Một buổi gặp gỡ “Cùng nhau đến với Đức Maria” cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre vào thứ Bảy 7 tháng Năm sắp tới, đặc biệt sẽ có bài phát biểu của Đức cha Jean-Marc Aveline và của Mohamed Bajrafil, lãnh tụ Hồi giáo tại Ivry-sur-Seine, là diễn giả và thần học gia Hồi giáo. ■

(La Croix)

Ai Cập: Chính phủ hợp pháp hoá 102 nhà thờ của Kitô giáo



WHĐ (22.04.2018) – Theo hãng tin Trung Đông (MENA), Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đã phê chuẩn việc hợp pháp hoá 102 nhà thờ xây dựng không phép và 64 công trình xây dựng liên quan đến nhà thờ.

Quyết sách này được đưa ra hôm thứ Hai 16/04 trong một cuộc gặp gỡ với một Ủy ban điều phối đặc trách việc cứu xét và hợp pháp hóa các nhà thờ không có giấy phép.

Tại Ai Cập, có được giấy phép xây dựng nhà thờ là điều hết sức khó khăn, thủ tục xin phép thường mất nhiều năm, có nghĩa là nhiều Kitô hữu Ai Cập phải sinh hoạt trong các ngôi nhà thờ không có giấy phép. Tuy nhiên, mới đây các quy định dường như đã được nới lỏng. Vào tháng Giêng 2018, Bộ Nhà ở của Ai Cập đã ban hành một quy định cho phép các Kitô hữu được cử hành lễ nghi tôn giáo của mình tại các nhà thờ xây dựng không phép đang chờ được hợp thức hoá, và vào tháng Hai, Ủy ban Nội các đã phê chuẩn việc hợp pháp hoá 53 nhà thờ và các công trình liên kết với nhà thờ.

Quả vậy, năm 2016 chính phủ Ai Cập đã thông qua một đạo luật nhằm nới lỏng các quy định về việc cấp giấy phép xây dựng nơi thờ tự của Kitô giáo, dựa trên hiến pháp năm 2014 bảo đảm quyền tự do thực hành tôn giáo cho người Hồi giáo, người Kitô hữu và người Do Thái.

Kitô hữu là cộng đồng tôn giáo thiếu số ở Ai Cập và vấn đề xây dựng nhà thờ tại quốc gia này là một vấn đề gây ra rất nhiều tranh cãi. Theo hãng tin Công giáo CNA, toàn Ai Cập có khoảng 2.600 nhà thờ, có nghĩa là cứ 5.500 công dân Kitô giáo mới có một nhà thờ, trong khi tỉ lệ này đối với Hồi giáo là 620 công dân Hồi giáo có một nhà thờ.

Đã có một số biến cố xảy ra trong đó những đám đông gồm đa số Hồi giáo đã kích động các cuộc tấn công chống

lại người Kitô hữu và tàn phá hoặc triệt hạ các nhà thờ của Kitô giáo, đặc biệt là ở Thượng Ai Cập.

Trong một diễn biến khác, Đức Thượng phụ Công giáo Copt Ibrahim Isaac Sidrak đã chúc mừng Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi trong dịp ông tái đắc cử vào chức vụ này hồi đầu tháng Tư. Theo *Vatican News*, cha Rafic Greiche, người phát ngôn của Giáo hội Công giáo Copt Ai Cập, nói rằng đồng thời Đức Thượng phụ Sidrak cũng nhấn mạnh với Tổng thống Ai Cập về tầm quan trọng của việc chăm lo cho người dân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi trong nhiệm kỳ bốn năm tới.

Cha Greiche nhận định rằng đạo luật liên quan đến việc xây dựng nhà thờ mới được thông qua hồi năm ngoái là rất tích cực: “Đó là một đạo luật mà các Kitô hữu đã chờ đợi từ lâu”. Cha cũng hoan nghênh hành động của chính phủ chống lại các cuộc khủng bố tấn công nhắm vào các nhà thờ. ■

(Nguồn *Egyptian Streets & La Croix*)

Ngày Thế giới câu nguyện cho Ôn gọi 2018: **Đức Thánh Cha Phanxicô phong chức linh mục...**

và thành phần, và đến đời sống truyền giáo, theo nghĩa cụ thể là sứ vụ ‘*ad gentes*’ [đến với muôn dân].”

Mười sáu tân chức xuất thân từ nhiều nước trên thế giới: ngoài năm vị người Rôma, ba vị Ấn Độ, còn lại mỗi nước một vị: Croatia, Việt Nam, Myanmar, Colombia, El Salvador, Madagascar, Romania, và Peru.

“Mong sao giáo huấn của anh em trở nên của ăn nuôi dưỡng dân Chúa”, Đức Thánh Cha nói, “và hương thơm đời sống anh em trở nên niềm vui và sự nâng đỡ cho các tín hữu của Đức Kitô”. Ngài nói thêm: “Mong sao lời và gương sống của anh em xây dựng Nhà Chúa là Hội Thánh”.

Đức Thánh Cha khuyên các tân linh mục hãy chỉ mong làm đẹp lòng Chúa, đừng lo làm thỏa mãn chính mình hoặc người khác. Các tân chức hãy chỉ quan tâm, ngài nói, “phụng sự Thiên Chúa, vì lợi ích Dân thánh của Thiên Chúa mà thôi”. ■

(Theo *vaticannews.va*)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Hãy đón lấy sự sống của Chúa Phục Sinh, như dòng nhựa nguyên tươi mới. Hãy đóng góp những hoa trái tốt lành cho nhân loại, để nhân loại nhận ra Cây Nho thật là Đức Kitô, và Người Trồng Nho là chính Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.

Chúa đòi con cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tĩa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Một ngày nào đó có thể có một nhà thờ...

sàng hơn trong việc nới lỏng sự kìm kẹp trên bình diện văn hóa và tín ngưỡng. Khi đã nắm chắc bộ máy chính trị và quân sự, nay vị Thái tử sẽ rảnh tay để đưa ra những dấu hiệu hoà dịu”.

Giáo hội Công giáo ở bán đảo Ả Rập chia thành hai giáo phận: giáo phận Bắc Ả Rập (gồm Qatar, Bahrain, Ả Rập Saudi) dưới quyền coi sóc của Đức giám mục Camillo Ballin, có Toà giám mục đặt tại Bahrain – nơi đây một nhà thờ đang được xây dựng; giáo phận Nam Ả Rập (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Oman, Yemen), với Toà giám mục đặt tại Abu Dhabi, do Đức Giám mục Paul Hinder coi sóc. ■

(*La Croix*)

Một ngày nào đó có thể có một nhà thờ ở Ả Rập Saudi?

WHD (23.04.2018) – Đức hồng y Jean-Louis Tauran hiện đang viếng thăm Ả Rập Saudi, cái nôi của chủ nghĩa Wahhabi, nơi mà tất cả các tôn giáo khác ngoài Hồi giáo đều bị cấm.

Đã có nhiều người lên tiếng đòi quyền xây dựng nhà thờ ở một quốc gia hiện có gần hai triệu Kitô hữu đang sống một cách thầm lặng.

Sắp có một nhà thờ ở Riyadh chăng? Những dấu hiệu khơi mào của Thái tử Ả Rập Saudi là Mohammed ben Salmane, người đã tiến hành những cải cách xã hội trong Vương quốc – nơi mà tất cả các tôn giáo khác ngoài Hồi giáo theo chủ nghĩa Wahhabi cực kỳ bảo thủ đều bị cấm tuyệt đối–, đã nhen nhóm lại niềm hy vọng nơi các cộng đoàn Kitô hữu ở Đông phương.

Trong những ngày này, Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại Liên tôn, đã được “Trung tâm quốc tế đấu tranh chống ý thức hệ cực đoan” (ETIDAL, viết tắt theo tiếng Ả Rập) đặc biệt tiếp đón. Được coi là một người kiên trì thúc đẩy cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Hồi giáo, ngài cũng đã gặp Quốc vương Salman hôm thứ Tư 18-04 tại Riyadh.

Cử hành phụng tự âm thầm tại các văn phòng ngoại giao

Theo bài tường thuật trên báo *L'Osservatore Romano*, Đức hồng y Tauran nói: “Mọi tôn giáo phải được đối xử như nhau, không phân biệt, vì các tín đồ của các tôn giáo, cũng như những công dân không theo tôn giáo nào, đều phải được đối xử cùng một cách như nhau”, có ý đề cập đến chủ đề vẫn luôn mang tính thời sự: mọi người đều có quyền “công dân đầy đủ”.

Hơn một triệu rưỡi Kitô hữu hiện đang sống tại Ả Rập Saudi. Nếu tính cả các Kitô hữu sống trong các tiểu vương quốc xung quanh –nơi có nhiều nhà thờ đã được xây dựng–, thì con số này sẽ là gấp đôi.

Các Kitô hữu này là người Philippines, Ấn Độ, Ai Cập hoặc Cận Đông, đa số làm việc ở các công trường xây dựng hoặc giúp việc nhà. Cũng có những người Hàn Quốc hoặc châu Âu làm các công việc lương cao hơn. Dù con số Kitô hữu khá đông, nhưng họ bị nghiêm cấm cử hành Thánh lễ và việc phụng tự, nếu vi phạm sẽ bị cảnh sát tôn giáo bắt giữ. Vì thế việc phụng tự được thực hiện một cách âm thầm,

thường là trong các văn phòng ngoại giao.

Để gìn giữ mối quan hệ Hồi giáo - Kitô giáo

Tuy nhiên, Christian Lochon, một giáo sư đại học ở Quận 2, Paris, cho rằng lúc này tình hình đã đủ chín muồi để có thể có những thay đổi. “Sau những kinh hoàng mà lực lượng IS gây ra trong khu vực, người Ả Rập Saudi muốn tạo cho mình một hình ảnh nhân văn hơn. Và người ta đã không phải ai đó ở cấp độ của Đức hồng y Tauran nếu chưa có gì cụ thể rõ ràng”.

Tuần trước, nhân dịp Thái tử Ả Rập Saudi viếng thăm nước Pháp, Đức ông Pascal Gollnisch, Giám đốc Oeuvre d'Orient, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng: “Những Kitô hữu này có quyền có một nơi thờ tự theo quy định của Liên hiệp quốc mà Ả Rập Saudi cũng là thành viên. Chúng tôi đề nghị Thái tử hãy can đảm thực hiện điều này, bởi vì nếu ở Ả Rập Saudi không có nhà thờ, thì dù chúng ta có xây hàng ngàn nhà thờ Hồi giáo ở châu Âu, thì sẽ không quản lý được tình trạng đang xấu đi trong các mối quan hệ Hồi giáo - Kitô giáo”.

Ngoài việc nói rằng cần xây dựng nơi thờ phụng, Giám đốc Oeuvre d'Orient cũng mong muốn có thêm nhiều nơi trao đổi và đối thoại về giáo lý “với tất cả những hệ quả xã hội mà cuộc đối thoại này mang lại”.

Một Nhà thờ chính tòa đang được xây dựng ở Bahrain

Từ mấy tháng nay, các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các đại diện của một số truyền thống Kitô giáo. Vào tháng 11/2017, người đứng đầu Giáo hội Maronite ở Liban là Đức hồng y Bechara Rai đã được Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman tiếp kiến tại Riyadh. Thái tử Ả Rập Saudi cũng gặp một nhóm các nhà lãnh đạo Do Thái và Công giáo trong một chuyến viếng thăm New York mới đây.

Giáo sư Christian Lochon phân tích: “Vì chế độ không thể nói lòng điều gì trên bình diện chính trị, nên nó sẵn

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính tòa giáo phận Thanh Hoá

Tiểu sử Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường:

Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là người con thứ hai trong một gia đình có 10 anh chị em gồm 5 gái, 5 trai.

1964 – 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Simon Hoà Đà Lạt

1972 – 1975: Học tại Đại chủng viện Thánh Philipê Minh Đà Lạt và Đại học Công giáo Đà Lạt

1975 – 1986: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc

1986 – 1992: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

27/6/1992: Được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1992 – 2001: Phó xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

2001 – 2005: Phó xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

2005 – 2014: Quản xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

2014 – 2017: Quản xứ Madaguôi kiêm Quản Hạt giáo hạt Madaguôi, giáo phận Đà Lạt

2002 – 2017: Trưởng Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đà Lạt

2005 – 2014: Phó Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn

Từ 2009: Thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc HĐGMVN

2014 – 2017: Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn; Phó Ban Giáo lý toàn quốc

2010 – 2017: Thẩm phán Tòa án Hôn phối giáo phận Đà Lạt

(Thành viên Hội đồng Linh mục từ 2010; Thành viên Ban Tư vấn giáo phận Đà Lạt từ 2014)

2012 – 2013: Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines

2017: Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
