



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 1-7-2018

Chúa nhật 13 Thường niên

Đụng đến áo

LỜI CHÚA: Mc 5, 21-43

Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống”.

Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nghĩ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu”. Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.

Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi?’” Đức Giêsu nói quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này

(xem tiếp trang 2)

“Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới”

**Bài giảng trong Thánh lễ tấn phong Giám mục
Giáo phận Thanh Hóa - Giuse Nguyễn Đức Cường**

Cách đây 8 tháng, ngày 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cùng với mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Thanh Hóa cử hành Thánh lễ Cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận, với chủ đề “*Duc in altum* - Hãy ra chỗ nước sâu”.

Trong dịp khai mạc Năm Thánh, Đức Tổng Giám mục Giuse, trong vai trò Giám quản Giáo phận Thanh Hóa, đã chia sẻ: “Chủ đề của Năm Thánh là “*hãy ra chỗ nước sâu*” (Lc 5, 4), Theo lệnh Chúa Giêsu trong câu Tin Mừng ấy, chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt đến sứ mệnh truyền giáo, sẽ hăng hái lên



đường rao giảng Tin Mừng của Chúa cho những ai chưa biết Ngài”.

Muốn tiếp nối định hướng mục vụ của vị tiền nhiệm và của cả Giáo phận Thanh Hóa, Đức Giám mục Tân cử đã chọn khẩu hiệu: “*Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới*”. Khẩu hiệu đó trích từ đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (x. Lc 5, 1-11), nhắc nhớ bối cảnh

(xem tiếp trang 3)

**Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm
Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô**



GENÈVE – Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đẩy mạnh sứ mạng loan báo Tin Mừng song song với các hoạt động đại kết.

Trên đây là nội dung chính bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức này.

Cuộc viếng thăm chỉ kéo dài một ngày, thứ Năm 21/6/2018.

Sau khi tham dự buổi cầu nguyện đại kết lúc 11g15 tại Trung tâm Đại kết và dùng bữa trưa với các vị lãnh đạo Hội đồng Đại kết tại Học viện Đại kết Bossey, vào lúc 15g45 Đức Thánh Cha đã trở lại Trung tâm Đại kết để tham dự cuộc gặp gỡ đại kết với các chức sắc của Hội đồng và các thành viên Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết.

Mục sư Tổng thư ký Tveit và nữ mục sư Agnes Aboum đã chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày hành trình đại kết mà Hội đồng theo đuổi từ lâu nay. Tiếp đến là diễn văn của Đức Thánh Cha.

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha nhắc đến lòng nhiệt thành của những người đã thành lập Hội đồng Đại kết cách nay 70 năm và nhận xét rằng:

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”.

Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la âm ỉ. Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: “Talithakum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.

Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

SUY NIỆM

Giữa đám đông chen lấn chung quanh Đức Giêsu, có những người đụng vào áo Ngài. Nhưng chỉ có một cái đụng cố ý, đụng lên như sợ bị bắt quả tang. Đó là cái đụng của một người phụ nữ, mười hai năm mắc bệnh băng huyết, mười hai năm tìm thấy chạy thuốc mà không khỏi, mười hai năm bị coi là ô nhơ: không được đụng đến người khác, không được tham dự nghi lễ ở Đền thờ.

Người phụ nữ đụng vào áo Đức Giêsu bằng tay và bằng lòng tin, một lòng tin đơn sơ mà mạnh mẽ. “Dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi”. Cái đụng của lòng tin đã cứu bà khỏi bệnh.

Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta đã nhiều lần đụng vào Chúa. Đụng đến Lời Ngài, đụng đến Mình Máu Thánh Ngài. Đụng bằng tay, bằng miệng, bằng rung động của trái

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô

Được thúc đẩy do ý muốn của Chúa Giêsu, họ không để cho mình bị giam hãm trong những tranh luận, nhưng đã tìm được sự táo bạo nhìn xa hơn và tin tưởng nơi sự hiệp nhất, vượt thắng những hàng rào nghi kỵ và sợ hãi... Chúng ta là những người được thừa hưởng đức tin, đức mến và đức cậy của biết bao người, nhờ sức mạnh dịu dàng của Tin Mừng, đã can đảm lật ngược hướng đi của lịch sử, thứ lịch sử đã làm cho chúng ta nghi kỵ nhau và trở nên xa lạ đối với nhau khi góp phần làm nên cái vòng quỷ quái của sự phân hóa không ngừng. Nhờ Chúa Thánh Linh, Đấng soi sáng và hướng dẫn phong trào Đại kết, hướng đi đã thay đổi và một con đường vừa mới mẻ vừa cổ kính đã được vạch ra một cách không thể xóa nhòa: đó là con đường hiệp thông hòa giải, tiến đến sự biểu lộ rõ ràng tình huynh đệ đã liên kết các tín hữu Kitô.

Hội đồng Đại kết đã được khai sinh như một dụng cụ của Phong trào Đại kết, được khơi dậy nhờ tiếng gọi mạnh mẽ thi hành sứ vụ truyền giáo: làm sao các tín hữu Kitô có thể loan báo Tin Mừng nếu họ chia rẽ nhau? Câu hỏi cấp thiết này vẫn dchất vấn hành trình của chúng ta và diễn tả lời nguyện của Chúa cầu cho chúng hiệp nhất “*để thể gian tin*” (Ga 17,21).

Đức Thánh Cha hết lòng cảm ơn những người đã dẫn thân cho chính nghĩa đại kết, nhưng ngài cũng bày tỏ một quan tâm, đó là phong trào Đại kết và sứ mạng truyền giáo không còn liên kết chặt chẽ với nhau như từ đầu. Mệnh lệnh truyền giáo - còn hơn cả việc phục vụ và thăng tiến phát triển nhân bản-, không được lơ là hay loại bỏ mệnh lệnh ấy. Nó chính là căn tính của chúng ta. Loan báo Tin Mừng cho đến tận bờ cõi trái đất là điều thuộc về căn tính Kitô hữu của chúng ta. Dĩ nhiên cách thức truyền giáo thay đổi theo thời đại và nơi chốn, và đứng trước cám dỗ áp đặt những tiêu chuẩn trần tục, mà rất tiếc ngày nay vẫn còn, chúng ta cần nhớ rằng Giáo hội của Chúa Kitô tăng trưởng nhờ sự thu hút.

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: Nhưng hấp lực này hệ tại điều gì? Chắc chắn không hệ tại những ý tưởng, chiến lược hoặc chương trình của chúng ta. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô không phải là kết quả của sự đồng thuận

và Dân Chúa không thể bị biến thành một tổ chức phi chính phủ. Không phải vậy, sức thu hút ở đây hệ tại hồng ân cao cả đã chinh phục thánh Phaolô Tông đồ, đó là “biết Chúa Kitô, quyền năng sự phục sinh của Chúa, sự hiệp thông với những đau khổ của Ngài” (Pl 3,10). Niềm hãnh diện duy nhất của chúng ta là “được biết vinh quang của Thiên Chúa trên khuôn mặt của Chúa Kitô” (2 Cr 4,6) được Thánh Linh, Đấng Ban sự sống ban tặng cho chúng ta...

Đức Thánh Cha nhận xét rằng “Điều mà chúng ta đang thực sự cần, chính là một đà tiến mới trong việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta được kêu gọi trở thành dân tộc sống và chia sẻ niềm vui Tin Mừng, chúc tụng Chúa và phục vụ anh chị em, với tâm hồn nhiệt thành mong ước mở ra những chân trời tốt lành và đẹp đẽ chưa từng có cho những người chưa được phúc thực sự nhận biết Chúa Giêsu. Tôi xác tín rằng, nếu đà tiến truyền giáo gia tăng, thì tình hiệp nhất giữa chúng ta cũng được gia tăng”.

Đức Thánh Cha cho biết: “Tôi muốn đích thân tham dự những buổi lễ mừng kỷ niệm Hội đồng Đại kết này cũng để tái khẳng định sự dẫn thân của Giáo hội Công giáo trong chính nghĩa đại kết và để khích lệ sự cộng tác với các Giáo hội thành viên và với những đối tác đại kết.”

Và trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhắc đến khẩu hiệu của các buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết là: tiến bước, cầu nguyện và cộng tác với nhau. Riêng về điểm này, Ngài tái khẳng định rằng “Giáo hội Công giáo nhìn nhận tầm quan trọng đặc biệt của công việc mà Ủy ban Đức tin và cơ cấu của Hội đồng Đại kết thực hiện và muốn tiếp tục góp phần vào công việc này qua sự tham gia của các chuyên gia thần học. Những tìm tòi của Ủy ban nhằm đạt tới một quan niệm chung về Giáo hội, cùng với công việc nghiên cứu các vấn đề luân lý và đạo đức, đã chạm đến các lĩnh vực quan trọng đối với tương lai của đại kết”.

Cuộc gặp gỡ dài hơn 1 giờ và kết thúc với kinh Lạy Cha. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đến Trung tâm triển lãm Palexpo cạnh phi trường quốc tế Genève để cử hành Thánh lễ vào lúc 17g30 cho 41.000 tín hữu Công giáo. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm kéo dài một ngày tại Genève, Thụy Sĩ. ■

“Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới”

Chúa Giêsu gọi ông Simon làm tông đồ. Thánh Luca thuật rằng: một hôm, Đức Giêsu xuống thuyền của ông Simon, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Chắc hẳn ông Simon rất tự hào vì được Đức Giêsu mượn thuyền của mình để giảng dạy dân chúng.



Giảng xong, Người bảo ông Simon: “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Có lẽ lúc đó ông Simon nghĩ rằng: ông Giêsu này làm nghề thợ mộc, biết gì chuyện chài lưới mà bảo ra chỗ nước sâu! Đánh cá chuyên nghiệp đây mà suốt đêm có bắt được con nào đâu! Thôi thì nể ông, tôi cứ làm như vậy, nhưng ông sẽ thấy rằng ông không giỏi hơn tôi đâu!

Thánh Luca thuật tiếp: “Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới... Thấy thế, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Như thế, sau mẻ cá lạ, ông Simon đã nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu và sự hèn yếu tội lỗi của mình. Chính lúc đó, vâng chính lúc đó, Chúa Giêsu đã chọn ông: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài”.

Sau này, trong thư thứ nhất (x.1 Pr 5,5b-14), thánh Phêrô đã khẳng định rằng: “Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định”.

Khi đến thời được cất nhắc làm đáng kể vị các Tông đồ, có lẽ Đức Tân Giám mục muốn thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy Giêsu, sau hơn 25 năm thả lưới

trên miền núi Tây Nguyên Lâm Đồng, nay được sai đến vùng biển Thanh Hóa, vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Mặc dù biết khả năng mình rất hạn chế, nhưng con xin đồng hành với mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đã và đang nỗ lực ra chỗ nước sâu, đi đến với với đông đảo bà con còn chưa biết tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con ơn biết tín thác vào quyền năng của Chúa”.

Về việc ra chỗ nước sâu, bài giảng lễ khai mạc Năm Thánh đã quảng diễn rằng: “Cứ đi ra và tung lưới, với tàu lớn, thuyền nhỏ, hay thúng mủng gì cũng được, hoặc ít nữa là thả câu, chắc chắn thế nào cũng được một cái gì đó đem về, cá to cá bé, hay ít là con tôm con tép. Ngược lại, nếu cứ yên thân ngồi ở nhà, thì chắc chắn sẽ không có gì”.

Thật vậy, đi ra chỗ nước sâu là đi đến những vùng ngoại vi, đến với những người nghèo khổ bệnh tật, bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề xã hội, đến với những người sống trong những hoàn cảnh đau thương, tâm hồn cũng như thể xác. Ra chỗ nước sâu là mạo hiểm, là đương đầu với sóng gió biển cả, là dấn thân vào những môi trường khó khăn, những công việc vất vả.



Sau nhiều năm vất vả, ĐTC Bênêdictô XVI công bố quyết định từ nhiệm, mà ngài gọi là “một chọn lựa đau đớn”, khiến tôi nhớ đến lời của một vị bề trên mãn nhiệm: “Nhiệm vụ của bề trên là một thập giá. Nhưng đôi khi điều khó khăn nhất không phải là bước lên thập giá mà là xuống khỏi thập giá”. Tuy nhiên, khi xuống khỏi thập giá, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhìn lại 8 năm thi hành sứ vụ Phêrô của mình, đã tâm sự trước khoảng 100.000 người tại quảng trường thánh Phêrô, đại ý nói lên 2 điều:

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

tim. Có những lần đụng chạm hơi hợt vì thói quen, không để lại một âm vang nào, không đem lại một biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần, như người phụ nữ, ta run rẩy đụng vào Ngài, dù biết mình ô nơ như tội lỗi. Hay nói đúng hơn, vì biết mình ô nơ như tội lỗi mà ta cả dám đụng vào Ngài. Đụng vào Đấng Thánh để được nên trong sạch.

Chúng ta cần đụng đến Đức Giêsu mỗi ngày và chúng ta cũng cần được Ngài đụng đến. Ông trưởng hội đường xin Ngài đặt tay trên con mình. Ngài đã cầm tay cô bé để kéo cô ra khỏi cái chết. Như con gái của ông trưởng hội đường, chúng ta cần được Chúa cầm tay và bảo: “Hãy trỗi dậy”. Trỗi dậy khỏi bệnh tật và cái chết. Trỗi dậy và đi lại, ăn uống như người bình thường. Trỗi dậy và sống vui tươi, tự do như con cái Thiên Chúa.

Hai phép lạ xảy ra nhờ có lòng tin. Đức Giêsu xác nhận lòng tin vững vàng của người phụ nữ: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (c.34). Ngài nâng đỡ lòng tin đang chao đảo của Gai rô: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (c.36). Cần có lòng tin khi đụng chạm Chúa Giêsu. Cần nhạy cảm để nhận ra cái đụng nhẹ của Ngài. Khi đụng vào Thân Mình Ngài nơi bí tích Thánh Thể, ta được mời gọi đụng đến nỗi khổ của anh em, là những chi thể của Nhiệm Thể Ngài. Khi đụng đến Lời Chúa nơi những trang Tin Mừng, ta được mời gọi chạm đến Lời Chúa nơi mọi biến cố. Chỉ cần để Chúa đụng đến bạn một lần thôi, đời bạn sẽ hoàn toàn đổi mới.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
dân làng Nazareth đã không tin Chúa
vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công.
Các môn đệ đã không tin Chúa
khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.
Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa
chỉ vì Chúa sống như một con người,
Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh,

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nơi một linh mục yếu đuối,
trong một Hội thánh còn nhiều
bất toàn.

Dường như Chúa thích ẩn mình
nơi những gì thế gian chê bỏ,
để chúng con tập nhận ra Ngài
bằng con mắt đức tin.

Xin thêm đức tin cho chúng con
để khiêm tốn thấy Ngài
tỏ mình thật bình thường giữa
lòng cuộc sống. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

“Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới”

một là, ngài thấy mình như Thánh Phêrô và các Tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilê: Chúa đã cho biết bao ngày nắng đẹp, gió nhẹ, những ngày đánh được nhiều cá; nhưng cũng có những lúc biển động, gió ngược, khi đó Chúa dường như cứ ngủ. Tuy nhiên ngài luôn ý thức rằng trong con thuyền này vẫn có Chúa, và con thuyền Hội Thánh không phải của ngài, nhưng là của Chúa và Chúa không để nó chìm mất; hai là, ngài xác tín rằng Chúa dẫn dắt con thuyền Hội Thánh qua những người Chúa chọn, vì Người đã muốn vậy.

Một tháng sau, ngày 19/3/2013, khi Đức Tân Giáo hoàng Phanxicô khai mạc sứ vụ tại Rôma, ngài đã ngỏ lời, đại ý nói rằng: chắc chắn Chúa Giêsu Kitô đã ban quyền cho Phêrô, nhưng đừng bao giờ quên rằng quyền hành đích thực chính là phục vụ cách trung thành, cụ thể và khiêm hạ.

Hôm nay, trong nghi thức diễn nghĩa, Đức Tân Giám mục được trao nhận, mào và gậy, vừa tượng trưng cho quyền hành vừa nói lên trách nhiệm phục vụ mọi người.

Giờ đây, chúng ta tham dự nghi lễ Truyền chức Giám mục với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các mục tử, cách riêng cho vị Giám mục thứ năm của Giáo phận Thanh Hóa, luôn biết đáp lại ơn gọi với niềm khiêm hạ tín thác vào quyền năng của Chúa trong sứ vụ thả lưới nơi chỗ nước sâu. Amen. ■

*Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
Giám mục Giáo phận Đà Lạt*

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

VATICAN – Lúc 10g30 sáng thứ Ba 26/6/2018, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron.

Sau hơn 30 phút hội kiến riêng trên tầng lầu 3 dinh Tông Tòa, phu nhân Brigitte và phái đoàn của Tổng thống đã đến chào và chụp hình lưu niệm với Đức Thánh Cha. Trong dịp này Tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha ấn bản quý của cuốn “Nhật ký của một cha sở miền quê”, của nhà văn Pháp Georges Bernanos, tác giả mà Đức Thánh Cha ưa chuộng. Sau đó, Tổng thống và phái đoàn cùng đi đã xuống tầng lầu 1 để hội kiến với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin, có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher người Anh.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc hội kiến thân mật, hai bên đã nhấn mạnh tương quan tốt đẹp giữa Tòa thánh và Pháp, đồng thời đặc biệt nói đến sự gắn kết của Giáo hội, sự đóng góp của các tôn giáo vào việc thăng tiến công ích của đất nước.

Tiếp đến, các vấn đề toàn cầu đang được quan tâm chung cũng được bàn tới: bảo vệ môi trường, di dân và dân thân trên bình diện đa phương để phòng ngừa và giải quyết các xung đột, nhất là trong tương quan với việc giải trừ vũ trang. Ngoài ra, cuộc đối thoại cũng tạo cơ hội để trao đổi ý kiến về một số tình trạng xung đột, nhất là tại Trung Đông và châu Phi. Sau cùng, cũng nêu suy tư chung về các viễn tượng của dự phóng châu Âu.

Lúc 2g30 chiều, theo chương trình, Tổng thống Emmanuel Macron đến Đền thờ Thánh Gioan Laterano để nhận tước hiệu Kinh sĩ Đệ Nhất danh dự của Đền thờ này.

Đến Đền thờ, Tổng thống được Đức Hồng y Tân cử Angelo De Donatis cùng tất cả các kinh sĩ đón tiếp. Sau lời chào mừng của Đức Hồng y là một lời nguyện, tiếp đến là đọc Kinh Thánh. Sau đó, Tổng thống vào Nhà nguyện Colonna và ký văn kiện nhận vị trí của mình trong cung nguyện của Kinh sĩ đoàn. Trong dịp này, Tổng thống được các kinh sĩ trao tặng một bản sao Thánh Giá Laterano. Tiếp đến, Tổng thống vào khuôn viên của Vương cung thánh đường và được giới thiệu về pho tượng vua Henri IV chất liệu đồng, là Kinh sĩ Đệ Nhất đầu tiên của Đền thờ này. Sau cùng, Tổng thống viếng thăm lầu 1 của Dinh Tông



Toà ở Laterano, nơi cư ngụ của các vị Giáo hoàng, thăm phòng Hoà Giải và Phòng của các Hoàng Đế.

Lịch sử tước hiệu Kinh sĩ danh dự

Khi nhận tước hiệu này, Tổng thống Macron tiếp nối truyền thống đã có từ hơn 400 năm, tức là từ thời Phục Hưng.

Gốc tích truyền thống này có từ thời vua Henri IV của Pháp lên ngôi trong thời kỳ có xung đột tôn giáo giữa những người Tin lành và Công giáo tại Pháp. Năm 1593, vua Henri IV đã rời bỏ Tin lành và trở lại Công giáo.

Đức Giáo hoàng Clemente VIII (1592-1605), trong một buổi lễ vào ngày 17-9-1595 đã giải vạ cho nhà vua vì đã theo lạc giáo trước đó. Đáp lại, nhà Vua cảm ơn Đức Giáo hoàng và năm 1604 đã chuyển toàn bộ lợi tức của Đan viện Biển Đức Clairac cho Kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức Giáo hoàng đã cho đặt tượng vua Henri IV trong tiền đường nhà thờ và tặng cho ông tước hiệu Kinh sĩ danh dự (Protocanonicus). Truyền thống này được giữ qua nhiều thế kỷ và tổng thống Pháp tiếp tục mang tước hiệu Kinh sĩ Đệ nhất và là Kinh sĩ danh dự duy nhất của Đền thờ thánh Gioan Laterano. Tổng thống cũng được quyền bổ nhiệm một giám chức đại diện ông trong nhiệm vụ kinh sĩ.

Trong nền Cộng hoà thứ 5 của Pháp từ năm 1958 đến nay, các vị Tổng thống Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy đều nhận tước hiệu này trong cuộc viếng thăm ở Roma. Tuy nhiên, Tổng thống Georges Pompidou, François Mitterrand và François Hollande không nhận. Tổng thống Mitterrand là người vô thần còn tổng thống Hollande là người Tin lành.

Tại Đền thờ thánh Gioan Laterano, từ 414 năm nay (từ 1604), vào ngày 13/12 hằng năm -sinh nhật của vua Henri IV-, đều có một thánh lễ cầu nguyện cho nước Pháp. ■

(Rei 26/6/2018)

(Nguồn: vi.radiovaticana.va)