



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHỨA NHẬT**

*

Ngày 19-8-2018

Chúa nhật 20 Thường niên

Tôi là bánh

LỜI CHÚA: Ga 6, 51-58

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thể gian được sống”.

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”

Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

SUY NIỆM

Cả các Kitô hữu cũng ngỡ ngàng trước bí tích Thánh Thể. Ăn thịt và uống máu người mình yêu là điều khủng khiếp chẳng ai dám nghĩ tới. Nhưng Đức Giêsu lại muốn nuôi cả nhân loại bằng Thịt và Máu Ngài. Và thực sự Ngài đã nuôi ta

(xem tiếp trang 2)

**Legio Mariae kỷ niệm
70 năm hiện diện tại Việt Nam**



HÀ NỘI – Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tại Việt Nam, ngày 07/8/2018, đông đảo các hội viên Legio Mariae đã tề tựu về Tiểu Vương cung thánh đường Sở Kiện để mừng lễ kỷ niệm và dâng lời tạ ơn.

Ban ủy viên và quý hội viên đã tập trung đông đủ lúc 8g00 để bắt đầu buổi tổng kết, phúc trình những hoạt động, công tác đã thực hiện trong những năm qua, những điểm mạnh cần phát huy và vấn đề cần phải khắc phục. Sau kinh Catena là huấn từ của cha linh giám Giuse Vũ Ngọc Ruấn.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra lúc 10g30 do Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội - chủ tế, đồng tế có Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội - quý cha linh giám, cha khách và sự tham dự của quý khách gần xa, các hội viên thuộc Regia Hà Nội và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

Mở đầu bài chia sẻ Phúc âm, Đức hồng y Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng tìm hiểu về Đức Maria để hiểu rõ hơn về Mẹ và có thể noi gương sống khiêm nhường đạo hạnh của Mẹ. “Đứng dưới chân thập giá, Đức Mẹ đã nhận lời trao phó của Đức Giêsu, đã nhận chúng ta là con của Mẹ và cũng giống như thánh Gioan, chúng ta cũng đón Mẹ về nhà mình. Giáo hội cho phép chúng ta gọi Đức Mẹ bằng nhiều danh xưng khác nhau, còn Mẹ, Mẹ chỉ nhận một danh xưng duy nhất là nữ tì của

(xem tiếp trang 4)

Caritas Việt Nam mừng lễ bốn mạng

“Cái chết anh dũng của Thánh Anton Nguyễn Đích - bốn mạng Caritas Việt Nam - chính là mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong công việc bác ái, từ thiện, yêu thương và phục vụ”: Đó là những lời chia sẻ của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu trong Thánh lễ mừng 30 năm tôn phong các Thánh Tử Đạo Việt Nam và mừng kính Thánh Anton Nguyễn Đích tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đón tiếp

Đúng 8g00, các anh chị thành viên Caritas Tổng giáo phận đã xếp hàng trước hai cổng chính để đón tiếp Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam, quý cha, quý tu sĩ, ân nhân, quý khách mời từ khắp nơi về tham dự thánh lễ mừng kính Thánh bốn mạng Caritas Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Caritas Việt Nam



long trọng tổ chức lễ mừng kính Thánh bốn mạng và chọn Thánh Anton Nguyễn Đích (1769-1838, tử đạo ngày 12-8) làm bốn mạng, cũng là lần đầu toàn thể Giáo hội Việt Nam tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam đã được tuyên phong Hiển Thánh cách nay 30 năm.

Chương trình bắt đầu lúc 9g00 sau nghi thức khai mạc của Đức cha Tôma. Mở đầu là phần văn nghệ

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

bằng cái chết thập giá - ở đó Ngài đã hy sinh Máu Thịt mình. Đúng hơn, Ngài nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài: sự sống được trao đi qua cái chết tự nguyện, và sự sống được lấy lại qua phục sinh vinh quang.

Đức Giêsu ban cho ta Tấm Bánh (c. 51). Ngài còn tự nhận mình là Tấm Bánh (cc. 48,51): Tấm Bánh có sự sống và Tấm Bánh ban sự sống. *Tôi là Tấm Bánh*: đó là định nghĩa của Đức Giêsu về mình. Định nghĩa này có làm ta ngạc nhiên không? Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống. Bánh không sống cho mình, nhưng cho người khác. Chấp nhận là bánh có nghĩa là chấp nhận mất mình, mà chỉ khi mất mình như thế, bánh mới thật là bánh, mình mới thật là mình. Thật ra bánh vẫn hiện diện và nên một với người ăn. Đức Giêsu là Tấm Bánh đặc biệt. Khi tôi ăn, Ngài thành tôi và biến tôi thành Ngài. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm.

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (c.56). Rước lễ là đón lấy dòng sự sống, chấp nhận sống nhờ. Đức Giêsu sống nhờ Cha và chúng ta sống nhờ Đức Giêsu (c.57). Như cành nho sống nhờ thân cây nho, chúng ta cũng sống nhờ, nghĩa là sống trong và sống cho Chúa.

Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ nhìn và thờ lạy Thánh Thể hơn là *cầm lấy mà ăn*. Động từ *ăn* được nhắc đến 8 lần trong bài Tin Mừng này, như một lời mời gọi tha thiết của Đức Giêsu. Ngày nay, người ta rước lễ nhiều hơn trước. Tiếc thay lắm khi cuộc gặp gỡ này khá vội vã, thiếu chuẩn bị và cũng thiếu đối thoại thân tình. Tôi lên rước lễ chỉ vì mọi người trong hàng ghế đã lên. Phút thỉnh lặng sau rước lễ cũng bị cắt ngắn. Tôi phải về ngay vì phải lấy xe, vì nhà thờ đóng cửa... Chính vì thế rước lễ chẳng gây được âm vang nào nơi tôi. Nó trở thành một thói quen, một nghi thức thuần túy. Tôi lên ăn một vật thánh, thay vì đón một người. Ít khi có vị khách quý nào bị thường xuyên tiếp đón lạnh nhạt như thế! Rốt cuộc chẳng có

(xem tiếp trang 3)

Tổng giáo phận Sài Gòn: Mừng Ngân khánh Giám mục Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn



TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN – “Với tâm nhìn từ trên cao, lòng bao dung và sự khiêm tốn, Đức hồng y đã cộng tác với Thiên Chúa để chu toàn bốn phận, ổn định và phát triển cộng đoàn Dân Chúa”, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ mừng 25 năm Giám mục của Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, cử hành lúc 10g00 thứ Bảy 11.8.2018 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ do Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức hồng y Gioan Baotixita, quý Đức cha: Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Stêphanô Tri Bửu Thiên, Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giuse Đinh Đức Đạo, Giuse Trần Văn Toàn, Gioan Đỗ Văn Ngân, Louis Nguyễn Anh Tuấn; cùng với cha Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân và hàng trăm linh mục trong và ngoài giáo phận.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, các đại diện ban ngành đoàn thể, và anh chị em giáo dân Cần Thơ, Mỹ Tho và Sài Gòn, ngồi chật kín hội trường GB Phạm Minh Mẫn.

Khi đoàn đồng tế đã tiến lên cung thánh, cha Inhaxiô đọc thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Đức hồng y

(xem tiếp trang 3)

Họp mặt các Ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế lần thứ IV tại Tổng giáo phận Huế

HUẾ – Cuộc họp mặt các Ban Giáo lý trong Giáo tỉnh Huế chính thức khai mạc vào lúc 15g ngày 07.8.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Huế, với sự tham dự của các Ban Giáo lý đến từ các giáo phận: Ban Mê Thuột, Kontum, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế.

Dịp họp mặt lần này diễn ra trong hai ngày 07 và 08.8.2018, với chủ đề: “Dạy và học giáo lý trong tinh thần hiệp thông với mọi người”. Qua đây, các tham dự viên có cơ hội nghe các bài thuyết trình, cùng nhau thảo luận nhóm, chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề về giáo lý...

Mở đầu là nghi thức dâng hương trước di ảnh của thánh tử đạo Anrê Phú Yên, vị thánh thường được các giáo phận chọn làm bổn mạng các ban ngành giáo lý. Tiếp đến, cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế đã có lời chào mừng mọi thành phần tham dự. Ngài cũng chia sẻ về ý nghĩa của những ngày họp mặt, đó chính là triển khai các đề tài thiết thực và sâu rộng để đáp ứng hoàn cảnh nhu cầu thực tế, qua đó các giáo phận có thể học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm dạy và học giáo lý, cùng nhau trao đổi thảo luận để đưa ra các đường hướng phù hợp với giáo phận của mình.



Trong dịp này, cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện TGP Huế đã chia sẻ với các tham dự viên về đôi nét và những ảnh hưởng của các tôn giáo đến đời sống của các gia đình Kitô giáo; những khó khăn trong việc dạy và học giáo lý; những trở ngại trong việc đối thoại liên tôn với các tôn giáo bạn; vấn đề mê tín dị đoan...

Trước khi vào phần thuyết trình, các tham dự viên đã có những giây phút vui tươi với vũ khúc do các em thiếu nhi trong giáo phận trình diễn trong tu phục của các hội dòng. Mọi người được dịp hiểu thêm về các dòng tu cũng như những nét văn hóa của giáo phận Huế.

Với đề tài “Đối thoại với các tôn giáo và anh em lương dân”, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban Giáo lý TGP Sài Gòn đã nêu bật lên ý

(xem tiếp trang 3)

Tổng giáo phận Sài Gòn: Mừng Ngân khánh Giám mục Đức hồng y...

để chúc mừng ngân khánh Giám mục của Đức hồng y và ban phép lành Tông Tòa cho ngài.

Trong phần giảng lễ, Đức cha Phêrô dẫn giải đoạn Tin Mừng Luca kể lại việc ông Dacaria và bà Elisabeth đặt tên cho con là Gioan mà không biết trẻ này sẽ ra sao, và nhắc lại sự kiện hơn 80 năm trước có hai ông bà ở Cà Mau đã đặt tên con là Gioan Baotixita mà không tưởng tượng được là con mình sẽ trở thành Hồng y. Khi Chúa can thiệp vào cuộc đời của ai là để trao cho người đó một sứ mạng. Sứ mạng của Đức hồng y Gioan Baotixita trong cả hai giai đoạn làm Giám mục Mỹ Tho và Tổng Giám mục Sài Gòn đều khó khăn. Ngài phải làm sao để vun trồng sự hiệp nhất và thiết lập tương quan mà vẫn giữ được căn tính của mình. Với tầm nhìn từ trên cao, lòng bao dung và sự điềm tĩnh, Đức hồng y đã cộng tác với Thiên Chúa để chu toàn bổn phận, ổn định và phát triển cộng đoàn Dân Chúa.

Các điểm đặc biệt trong cuộc đời của Đức hồng y:

- Là vị Tổng giám mục đầu tiên của Tổng giáo phận Sài Gòn làm Hồng y
- Dự Cơ mật viện bầu giáo hoàng hai lần
- Phong chức cho ba Giám mục
- Phong chức cho 350 linh mục
- Tái lập sinh hoạt nhiều phong trào giáo dân trong giáo phận
- Thành lập Trung tâm Mục vụ.

Tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi Đức hồng y, như đã kêu gọi Abraham, dẫn dắt đoàn chiên. Cảm ơn Đức hồng y vì đã can đảm đáp lời Chúa kể cả những lúc khó khăn và kiên trì lắng nghe tiếng Chúa.

Đức cha Phêrô đúc kết: Cuối cùng, đây không phải là sự kiện lễ hội mà là Giáo hội. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cầu xin Chúa cho nhau, cho mỗi người trong chức năng của mình, đóng góp phần xây dựng một Giáo hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.

Tiếp lời Đức cha Phêrô, Đức hồng y gọi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến tạ ơn Chúa, mừng 25 năm Giám mục của ngài. Thánh lễ được tiếp tục cử hành trong bầu khí nghiêm trang thánh thiện.

Cuối lễ, Đức cha Phêrô đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ

lòng biết ơn và chúc mừng của Hội đồng Giám mục gửi đến Đức hồng y.

Kế tiếp, Đức cha Giuse Giám quản đại diện cho gia đình giáo phận chúc mừng Đức hồng y. Ngài nói: Tạ ơn Chúa đã gọi đến một vị chủ chăn tràn đầy tình yêu thương như tâm hồn Đức hồng y đã chọn và đã sống: “*Như Thầy yêu thương*”. Với tình yêu và nhiều sáng kiến, Đức hồng y đã làm rất nhiều việc và chương trình hữu ích - được ghi lại trong cuốn Kỷ yếu 25 năm Giám mục. Ngài đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ và quý giá. Xin Chúa ban cho Đức hồng y nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính dâng lên ngài một giỏ hoa tươi thắm lòng biết ơn.

Một nữ tu đại diện cộng đoàn đã tiến lên tặng hoa cho Đức hồng y trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Đáp từ, Đức hồng y nói những thành tích ngài đã thực hiện được là nhờ hai nhân tố: một là do Chúa ban ơn, giúp sức, yêu thương, hai là nhờ sự cộng tác tích cực của quý Đức cha, quý linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Tạ ơn Chúa đã thương yêu ban cho mọi ơn lành.

Sau khi ban phép lành cuối Thánh lễ, Đức hồng y chụp hình lưu niệm cùng quý Đức cha, quý cha đồng tế và bà con họ hàng.

Cộng đoàn ra về với quà tặng là cuốn Kỷ yếu tràn đầy hình ảnh và các câu chuyện trong hành trình ơn gọi của Đức hồng y như lời tạ ơn Thiên Chúa đã kêu gọi và giúp sức cho ngài chu toàn trách nhiệm dẫn dắt đoàn chiên Chúa. ■

Họp mặt các Ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế...

nghĩa của đối thoại, đối thoại liên tôn hay đối thoại liên tôn trong việc dạy giáo lý, xen kẽ là những câu chuyện thực tế giúp tham dự viên hiểu vấn đề một cách rõ nét hơn.

Kết thúc bài thuyết trình, các tham dự viên chia thành 3 nhóm để cùng nhau thảo luận các câu hỏi gợi ý. Những ý kiến đóng góp, những tư tưởng hay giải pháp được ghi lại và đại diện mỗi nhóm trình bày với tất cả mọi người.

Buổi tối cùng ngày là phần trình bày về việc đào tạo giáo lý viên của mỗi giáo phận. Việc tăng giảm số lượng giáo lý viên phụ thuộc vào yếu tố di dân, nhiều vùng miền còn thiếu giáo

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cuộc gặp gỡ nào xảy ra, nên tôi vẫn cứ là tôi như trước.

Hãy dự lễ như người đi dự tiệc Lời Chúa, Mình Chúa. Chỉ ai biết ăn, biết thưởng thức và nghiền ngẫm, người ấy mới gặp được sự sống và gặp được Giêsu.

CÁU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với chúng con dưới dạng tấm bánh bình thường.

Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.

Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người.

Tấm bánh quá đôi mong manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.

Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa.

Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay:

đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực.

Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm

bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người.

Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên.

Và ước gì chúng con trở thành những Nhà tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

lý viên trẻ, trong một giáo phận nhưng nhiều nơi áp dụng nhiều sách giáo lý khác nhau.. là những khó khăn được các giáo phận nêu lên, và các ban Giáo lý có dịp trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp phù hợp.

Giờ chầu Thánh Thể khép lại cuộc họp mặt. Mọi người tạ ơn Chúa về những ơn lành trong suốt cả ngày. Bên Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người như tìm được nguồn nâng đỡ quý giá để tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục sứ mạng của mình. ■

Legio Mariae kỷ niệm 70 năm...

Chúa. Và hôm nay, chúng ta đặc biệt suy niệm về tước hiệu nữ tì Thiên Chúa của Đức Mẹ.

Bài đọc 1 tường thuật cho chúng ta về vị vua Achaz của Israel, một con người kém lòng tin, khước từ sự giúp đỡ của Thiên Chúa, để rồi chạy đi cầu cứu đất nước lân bang ngoại đạo và đứng trước nguy cơ bị các nước chi viện xâm lược ngược lại. Nhưng Chúa vẫn cho ông và cả dòng tộc ông một dấu hiệu, đó là một trẻ nhỏ tên Emmanuen nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta sẽ được sinh ra đời bởi một người nữ tên Maria. Có lẽ Đức Maria cũng không thể hiểu hết được mầu nhiệm của Thiên Chúa nhưng chính bởi sự khiêm nhường, bởi đức tin vào Thiên Chúa, Đức Mẹ đã xin vâng. Lời xin vâng đã đem con một Chúa xuống trần gian để cứu rỗi con người, để thay đổi lịch sử nhân loại.”

Và Đức Hồng Y lại liên hệ: “Nhìn về chính cuộc sống của mình, chúng ta dừng lại ở phong trào Đạo Binh Đức Mẹ được thành lập 70 năm trên đất nước Việt Nam. Con đường cứu độ của Thiên Chúa không cần binh hùng tướng mạnh, vàng bạc giàu có mà Ngài chỉ cần những con người tâm thường bé nhỏ, hiểu biết nông cạn nhưng có một đức tin vào Thiên Chúa. Và mãi mãi Ngài không thay đổi lựa chọn, và những hội viên Legio của Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, làm những công việc tâm thường hằng này, còn đâu hãy để Chúa thực hiện những việc của Ngài”.

Cuối bài giảng, Đức hồng y mời gọi cộng đoàn phải sống chứng nhân theo gương các Thánh Tử Đạo. Các vị đã can trường, trung kiên theo Chúa đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ hay bị thiệt nát xương tan, các ngài cũng không khước từ đức tin của mình vào Thiên Chúa. Ngài cầu chúc mỗi người, đặc biệt là những thành viên Legio hãy có một đức tin mới, nhiệt huyết mới để đem Chúa đi vào lòng đời và vang danh Đức Mẹ khắp nơi trên toàn cõi đất.

Sau phép lành cuối lễ, anh trưởng đại diện cho các hội viên Legio Mariae trong Regia Hà Nội gửi lời cảm ơn chân thành đến Đức Hồng y Phêrô, Đức cha Giuse, quý cha, hội đồng mục vụ giáo xứ và các ban ngành. ■

(TGP Hà Nội)

Caritas Việt Nam mừng lễ bốn mạng

mừng kính các Thánh tử đạo với phần hợp xướng của ca đoàn Vượt Qua (Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn), tiếp theo là diễn nguyện do nhóm thiện nguyện của cha Cao Thăng với chủ đề “Hạt giống Đức Tin”, nói về Thánh Antôn Nguyễn Đích là mầu gương người chủ gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục con cái, có lòng bác ái yêu thương và phục vụ. Thánh nhân yêu quý hàng giáo sĩ, chủng sinh, hăng say quảng đại giúp đỡ họ về mọi mặt vật chất và tinh thần.

Vào thời cấm đạo ngặt nghèo, ông trùm Antôn Nguyễn Đích cho trú ẩn trong nhà một lớp chủng sinh của Chủng viện Vĩnh Trị. Đức cha Joseph Havard cũng thường lưu trú tại nhà ông. Ông bị giam giữ vì theo đạo. Quan Tổng đốc dụ dỗ ông bước qua Thánh Giá, nhưng ông một lòng cự tuyệt. Ngày 12-8-1838 ông bị xử trảm tại pháp trường Bảy Mẫu.



Thánh lễ

Sau phần diễn nguyện là nghi thức cung nghinh Lời Chúa, kiệu các thánh tử đạo và thánh Antôn Nguyễn Đích. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế, cùng 16 linh mục Quản hạt và Linh hướng Caritas, và một số cha Giám tỉnh Miền Nam.

Tham dự thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, nhân viên văn phòng Caritas Việt Nam và TGP Sài Gòn, đại diện giới Doanh nhân Công giáo, ân nhân cùng khách mời khoảng 800 người.

Chia sẻ bài Tin Mừng, Đức cha Tôma nói: Thánh Antôn Nguyễn Đích là một chứng nhân anh dũng, ngài đã yêu mến và sẵn sàng phục vụ lo lắng cho các chủng sinh không ngại thời gian và tiền bạc, luôn trung thành với

Đức tin; Đức tin đó đã được đón nhận và triển nở từ các vị cha ông. Thánh Antôn đã nêu gương về đời sống đạo hạnh và đức tin để cho mỗi người Kitô hữu noi theo.

Đức cha cũng nhấn mạnh, đó chính là mầu gương bác ái yêu thương phục vụ, bằng tấm lòng yêu mến với một tâm nguyện vui vẻ, dù phải hy sinh thời gian sức lực. Ngài nhấn nhủ các hội viên Caritas khi noi gương Thánh bốn mạng, luôn cố gắng làm sao lan tỏa trong đời sống của mình từ lòng yêu thương kính trọng đến việc quan tâm tới những nhu cầu của người khác, đó là những người nghèo khó, bệnh tật, neo đơn kém may mắn trong xã hội. “Ta thấy có một sự trùng hợp phát xuất từ dòng máu đỏ tươi của các thánh tử đạo và dòng máu đó có thể nói chính mỗi thành viên Caritas đang mang trên mình qua chiếc áo có logo Caritas, khi ta có Chúa Thánh Thần; và chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho các vị tử đạo kiên trung tới giọt máu cuối cùng. Chúa Thánh thần là Ngôi Ba Tình yêu, là ngọn lửa khơi lên trong ta đời sống đức tin, bác ái yêu thương và phục vụ. Cũng chính ngọn lửa Chúa Thánh Thần đã thêu dệt nên logo Caritas. Trong suốt thời gian này, ta có dịp đọc lại kinh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cầu nguyện với Chúa:

Xưa Chúa đã ban cho các Ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các Ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng...

Khi có Chúa Thánh Thần thôi thúc, ta sẽ hoàn thành sứ mạng, và chắc chắn ta cũng có thể nói được như Thánh Tông đồ Phaolô: “Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rm 8, 39)

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Vinhson Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas Việt Nam - đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha Tôma cùng các cha Quản hạt, các cha đồng hành và tất cả các thành viên Caritas. Sau Thánh lễ, mọi người chụp hình lưu niệm chung, mỗi thành viên nhận một phần quà trong niềm vui của Caritas Việt Nam. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.com,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang
hdgmvietnam.com theo dạng pdf**