

Phần A: Tổ chức

TIỂU SỬ TIỂU ĐOÀN 8 NHẢY DÙ

[Cập nhật ngày 20/5/2019]

Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù được thành lập ngày 1/11/1959 tại Sài Gòn do nghị định số 302 QP–ND, trong khi Liên Đoàn Nhảy Dù được phát triển thành Lữ Đoàn Nhảy Dù và TĐ8 được nằm trong hệ thống chỉ huy của Chiến Đoàn I Nhảy Dù cùng với TĐ1ND và TĐ9ND. Vị Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên là Đại úy Trương Quang Ân. Sau khi thành lập và trải qua thời kỳ huấn luyện, TĐ8ND nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ vòng đai Thủ Đô Sài Gòn và vùng phụ cận phi trường Tân Sơn Nhất.



Bản doanh của Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù là trại Trần Quý Mai, thuộc xã Tân Sơn Nhì Tỉnh Gia Định, trong khuôn viên căn cứ Hoàng Hoa Thám của Sư Đoàn Nhảy Dù. Trại Trần Quý Mai trấn ngự tại ngã tư con đường chính của trại Hoàng Hoa Thám chạy từ cổng A của Sư Đoàn thẳng qua Bộ Tư Lệnh, cắt ngang một con đường khác chạy từ phía cổng Phi Long của Căn cứ Không quân Tân Sơn Nhất. Nơi giao nhau của hai con đường này chính là hậu cứ của Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù.

Lần xuất quân đầu tiên ngày 27/4/1960 của Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù cũng là dịp phá vỡ huyền thoại về mặt khu Bời Lời của cộng sản (vùng Tây Bắc ven đô nằm dọc sông Sài Gòn), căn cứ địa đã được lực lượng quân sự cộng sản thành hình từ chiến tranh 1945–1954. Ngoài ra TĐ8ND cũng tham dự ứng trực luân phiên cho Bộ TTM (Thời đó, 5 Tiểu đoàn Nhảy Dù đảm trách nhiệm vụ ‘lính cứu hỏa’ cho toàn quốc, mặt trận nào gay cần là được Tổng Tham Mưu gọi đi chữa cháy. Ngoại trừ những đơn vị đi hành quân xa, tại Sài Gòn hằng ngày đều có 2 Tiểu Đoàn Nhảy Dù ứng trực: một Tiểu Đoàn trực hành quân bộ {ground alert}, với một đoàn xe GMC đậu sẵn trong doanh trại, có lệnh là lên xe đi. Một Tiểu Đoàn trực hành quân không vận, được gọi là {air alert}: đơn vị ra nằm sẵn tại phi trường Tân Sơn Nhất, khi hữu sự thì lên máy bay đi can thiệp những nơi dầu sôi lửa bỏng). TĐ8 đã tham dự hầu hết các cuộc hành quân của SĐND từ khắp 4 vùng chiến thuật.

Những trận đánh đáng ghi nhớ của TĐ8ND:

–**Ngày 1/12/1959**, khởi đầu thành lập, sau đó trách nhiệm bảo vệ vòng đai Thủ đô Sài Gòn và luân phiên ứng chiến cho Bộ Tổng Tham Mưu.

–**Trong cuộc Binh Biến ngày 11/11/1960**, Đại úy Trương Quang Ân Tiểu Đoàn Trưởng TĐ8ND khi được mời tới doanh trại TĐ3ND rồi bị giữ lại, ông không sốt sắng tham gia

nhưng trước hoàn cảnh không lối thoát ông miễn cưỡng chấp nhận và phái một Đại Đội án ngữ tại mũi tàu Phú Lâm, ngăn chặn viện quân từ miền Tây.

–**Ngày 2 tháng 1 năm 1963**, TĐ8ND có nhiệm vụ ứng trực không vận, nhận được lệnh tham dự hành quân nhảy dù xuống Ấp Bắc. Lúc 6:30 giờ chiều, Các vận tải cơ C123 bay đến trận địa và chỉ thả dù được đợt đầu tại phía Tây Ấp Bắc gồm hai đại đội tác chiến và Tiểu Đoàn Phó là Đại úy Nguyễn Đình Vinh.

–**Ngày 3 tháng 3 năm 1964**, cùng với TĐ1ND, TĐ8ND do Tiểu Đoàn Trưởng là Đại úy Trần Văn Hai. TĐP là Đại úy Đào Văn Hùng tham chiến tại mặt trận Tân Châu–Hồng Ngự do Đại tá Cao Văn Viên Tư Lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù trực tiếp chỉ huy. Sau trận này Đại tá Cao Văn Viên được thăng cấp thiếu tướng đặc cách tại mặt trận.

–**Đầu tháng 3/1965**, TĐ8ND do Thiếu tá Đào Văn Hùng chỉ huy đã cùng Lữ Đoàn Nhảy Dù tham dự cuộc hành Quân An Khê giải tỏa Quốc Lộ 19 từ Nha Trang đến Pleiku mà VC đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm chia cắt lãnh thổ VNCH.

–**Ngày 4/8/1965**, Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù do Đại úy Nguyễn Văn Thọ XLTV [xử lý thường vụ] Tiểu Đoàn Trưởng (TĐT là Thiếu tá Đào Văn Hùng) cùng TĐ3ND được trực thăng vận xuống trại Đức Cơ để giải tỏa áp lực cộng quân đang bao vây trại LLDB này đã nhiều ngày qua.

–**Từ ngày 18–26/11/1965**, TĐ8ND do Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ làm TĐT đã được trực thăng vận đáp xuống tại phía Bắc của sông Ia Drang để tham dự chiến dịch Thần Phong 7 do Trung tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy Chiến Đoàn Đặc Nhiệm Nhảy Dù Việt Nam thay thế các đơn vị thuộc SĐ1Kỵ Binh Mỹ truy kích tàn quân CS chạy về phía Tây sát biên giới Việt Nam–Kampuchea.

–**Ngày 27–28/2/1966**, TĐ8ND đã tham dự cuộc Hành Quân Lam Sơn 235 tại Quận Hải Lăng thuộc Tỉnh Quảng Trị Quân Khu I, giao tranh ác liệt với TĐ K8/CSBV sau 2 ngày chiến đấu, TĐ8ND đã loại khỏi vòng chiến 126 tên VC bỏ xác tại trận, 3 tên bị bắt sống, tịch thu 37 súng cộng đồng, 54 súng cá nhân.

–**6:00 giờ chiều ngày mùng 1 Tết Mậu Thân (30/1/1968)**, Đô Thành Sài Gòn được lệnh báo động. TĐ8ND chuẩn bị lên đường ra Đà Nẵng để hoán chuyển TĐ5ND về hậu cứ dưỡng quân và chỉnh trang đơn vị. Vì vậy 2 Đại Đội/TĐ8ND đã sẵn sàng với trang bị đầy đủ có mặt tại bãi bốc phi trường Tân Sơn Nhất cạnh Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù chờ lên phi cơ. Vào khoảng 3:45 giờ rạng ngày mùng 2 Tết, Việt cộng xung phong tấn công vào phi đạo Tân Sơn Nhất. Hai Đại Đội/TĐ8ND được lệnh tăng phái trợ chiến cho BCH Không Đoàn 33 bảo vệ phi trường. Loạt súng phản công đầu tiên của TĐ8ND đã chặn đứng đơn vị VC thuộc Công Trường 9 khi họ chỉ còn cách phi đạo khoảng 400 mét. Những cán binh Việt cộng hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp. Nhờ vậy mà TĐ8ND bảo vệ được khu vực phi trường và công số 4 Trại Trần Hưng Đạo/Bộ Tổng Tham Mưu.

–**Ngày 1/4/1968**, TĐ8ND do Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ làm TĐT, cùng với Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn III và một pháo đội 105ly được thả về khu vực phía Bắc Làng Khe Sanh tham dự Hành quân Lam Sơn 207 A (Pegasus) giải vây căn cứ Khe Sanh. (LĐIIIIND: TĐ3, 6, 8ND).

–**Ngày 19/4/1968**, TĐ8ND lại được điều động về Huế tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 216 (Delaware) tái chiếm Thung Lũng A–Shau. (CĐIIIIND do Trung tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy với TĐ3, 6, 8ND).

–**Năm 1969**, TĐ8ND cũng như hầu hết các đơn vị Nhảy Dù khác đều luân phiên hành quân tham dự chiến dịch của Trung tướng Đỗ Cao Trí dẫm nát các mật khu, chiến khu của cộng sản nằm trong Tỉnh Tây Ninh và Quân Khu 3 để đem chiến trường ra khỏi lãnh thổ Quân Khu 3. Vào ngày 30/6/1969, trong cuộc hành quân Đại Bàng 69 TĐ8ND đã giao tranh dữ dội với một trung đoàn quân CS quanh khu vực Bến Sỏi. Hạ tại trận 107 tên CS bắt sống 5 tên, tịch thu 3 đại liên phòng không, 6 vũ khí cộng đồng.

–**Ngày 27/9/1969**, tham dự hành quân Toàn Thắng 199 tại lãnh thổ Quận Phước Ninh, tỉnh Tây Ninh. Một trung đoàn thuộc Công Trường 5 VC đã tấn công vào vị trí đóng quân đêm của TĐ8ND. Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù đã phản công quyết liệt, gây cho địch quân tổn thất nặng nề: 146 tên bỏ xác tại trận, 4 tên bị bắt làm tù binh. Tịch thu 18 súng cộng đồng, 67 súng cá nhân.

–**Ngày 10/6/1970**, trong cuộc hành quân ngoại biên Toàn Thắng ĐẠI BÀNG 1/70 trên lãnh thổ Kampuchea, TĐ8ND đã giao tranh với một đơn vị cộng sản cấp Trung đoàn ẩn núp trong các công sự phòng thủ kiên cố. Tiểu Đoàn 8ND đã anh dũng chiến đấu đẩy lui các cuộc xung phong tập kích của đối phương, buộc chúng phải rời bỏ vị trí phòng thủ và tiêu diệt 88 tên tại chỗ, bắt sống được 4 tên và tịch thu 11 súng cộng đồng, 36 súng cá nhân, 2 tấn đạn dược; phá huỷ 100 tấn gạo cùng nhiều nhà cửa, công sự, quân trang, quân dụng.

–**Bắt đầu ngày 8/2/1971**, TĐ8ND đã tham gia cuộc Hành Quân Hạ Lào Lam Sơn 719 do Trung tá Văn Bá Ninh làm TĐT, Thiếu tá Đào Thiện Tuyên TĐP. Chiều ngày 6/2, hồi 19:20 giờ, sau khi nhận tiếp tế đầy đủ tại Khe Sanh, di chuyển qua khỏi Làng Vei, TĐ8 Nhảy Dù dừng chân tại một khu đồi thấp ngay cạnh đường số 9 sát biên giới Lào–Việt để đóng quân nghỉ qua đêm thì một phản lực cơ của Hải Quân Hoa Kỳ đã thả lầm hai quả bom CBU vào vị trí dừng quân của Lữ Đoàn 1 Thiết Kỳ và TĐ8ND. Tổng cộng thiệt hại có 5 quân nhân chết, 51 bị thương và một thiết vận xa bị thiêu huỷ. Thiếu tá Đào Thiện Tuyên TĐP bị thương phải di tản về bệnh viện trước khi đoàn quân nhập trận Hạ Lào.

–**Ngày 9/2/1971**, sau khi vất vả cùng với đơn vị Công Binh Nhảy Dù và TĐ101CBCĐ khai phá đoạn QL9 khoảng 20km từ biên giới Tà Bạt, TĐ8ND đã giao tiếp được với TĐ9ND để cùng mở rộng chu vi phòng thủ Căn cứ A–Lưới, bản doanh hành quân của

LĐIND do Đại tá Lê Quang Lương cùng Đại tá Nguyễn Trọng Luật Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn I Đặc Nhiệm trấn đóng.

–**Ngày 2/6/1971**, TĐ8ND cùng Tiểu Đoàn 3&9ND và BCH/LĐIND do Đại tá Lê Quang Lương làm Lữ Đoàn Trưởng được không vận đến phi trường Cù Hanh–Pleiku, sau đó dùng đường bộ di chuyển đến Dak To (Tân Cảnh) để giải tỏa áp lực địch đang bao vây quanh Căn cứ 5 do một đơn vị Bộ Binh trấn thủ.

–**Ngày 6/4/1972**, trong mùa Hè Đỏ Lửa, LĐIND do Đại tá Lê Quang Lương chỉ huy gồm Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù, TĐT là Trung tá Nguyễn Chí Hiếu; TĐ6ND, TĐT là Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh; TĐ8ND, TĐT là Trung tá Văn Bá Ninh cùng TĐ3 Pháo Binh ND, TĐT là Thiếu tá Nguyễn Văn Nghi được Bộ TTM QLVNCH điều động vận chuyển bằng đường bộ đến Lai Khê với nhiệm vụ tăng cường giải tỏa QL13.

–**Ngày 12/4/1972**, cánh quân TĐ8ND và LĐIND giải tỏa Quốc Lộ 13 tại khu vực suối Tàu Ô, đang quần thảo với quân CS thì được lệnh bàn giao trận địa lại cho Sư Đoàn 21BB, rút về Chơn Thành cấp tốc tái bổ sung và trang bị để nhảy vào tăng viện giải cứu An Lộc.

–**Ngày 18/6/1972**, Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù, cùng BCH/LĐIND do Trung tá Lê Văn Ngọc làm LĐT sau khi giải tỏa An Lộc được bổ sung quân số, tái huấn luyện và trang bị, lần lượt được không vận ra Huế tăng cường cho mặt trận Quân Khu I chuẩn bị tái chiếm Quảng Trị.

–**Ngày 8/8/1974**, Lữ Đoàn I Nhảy Dù do Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh làm LĐT cùng 3 Tiểu Đoàn trực thuộc 1, 8, & 9ND được khẩn cấp không vận đến vùng hành quân Đại Lộc bằng phi cơ C130, một ngày sau khi Thường Đức thất thủ. Sau khi nghỉ đêm tại Quận Hiếu Đức, sáng hôm sau Lữ Đoàn I ND di chuyển bằng xe GMC hướng về quận Đại Lộc, qua Ái Nghĩa, cầu Chìm. Đoàn xe dừng tại đây, mọi người ba lô súng đạn gọn ghẽ, triển khai đội hình từ từ tiến vào vùng hành quân, ngọn đồi 1062.

–**Ngày 12/4/1975**, trước áp lực nặng của CQ tại Xuân Lộc và để đối đầu với Quân Đoàn 4 của CSBV, Bộ Tư lệnh QĐ3 tung lực lượng trừ bị cuối cùng vào trận chiến: đó là LĐIND do Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh làm LĐT. Sau khi di chuyển từ Biên Hòa đến Trảng Bom với 3 Tiểu Đoàn 1, 8 & 9ND và Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù vừa từ miền Trung về. Tất cả khoảng 100 chiếc trực thăng bán phản lực UH1B của 2 SĐ 3 và 4 KQVN đã thả hơn 2,000 quân Dù từ Trảng Bom vào trận địa; đây là trận chiến cuối cùng của Đoàn Quân Mũ Đỏ.

Các Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù:

1. Đại úy Trương Quang Ân (1/11/1959–22/11/1961): Đại úy Trương Quang Ân đang là Trưởng Phòng 3 Lữ Đoàn Nhảy Dù lãnh trách nhiệm thành lập TĐ8ND và cũng là vị

Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên cho đến năm 1961 lên làm Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn II Nhảy Dù.

2. Đại úy Trần Văn Hai (23/11/1961–6/10/1964): Thay thế Thiếu tá Trương Quang Ân đảm nhiệm chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng từ năm 1963 đến năm cuối năm 1964.

3. Thiếu tá Đào Văn Hùng (7/10/1964–14/6/1966): Thay thế Thiếu tá Trần Văn Hai từ cuối năm 1964 đến khi lên làm Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn II Nhảy Dù.

4. Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ (15/6/1966–10/12/1969): Thay thế Thiếu tá Đào Văn Hùng từ năm 1966 đến khi lên làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn III Nhảy Dù.

5. Thiếu tá Văn Bá Ninh (11/12/1969–4/10/1972): Thiếu tá Văn Bá Ninh thay thế Trung tá Nguyễn Văn Thọ lên làm LĐT/LĐIIIIND đến sau trận An Lộc.

6. Trung tá Đào Thiện Tuyền (5/10/1972–5/5/1974): thay thế Trung tá Văn Bá Ninh sau trận An Lộc cho đến tháng 5 năm 1974.

7. Thiếu tá Nguyễn Quang Vân (6/5/1974–15/10/1974): thay thế Trung tá Đào Thiện Tuyền tham gia trận Thường Đức.

8. Thiếu tá Nguyễn Việt Thanh (16/10/1975–30/4/1975): thay thế Thiếu tá Nguyễn Quang Vân cho đến ngày 30 tháng 4 1975.

Tuyên Dương Công Trạng:

Hiệu kỳ của TĐ8ND được mang giây biểu chương màu Bảo Quốc huân chương đỏ chấm vàng với thành quả 8 lần tuyên dương trước Quân Đội.

Tài liệu tham khảo:

–Insignia of The Republic Of VietNam Airborne Division copyright @ 2002 by Harry F. Pugh.

–Kỷ Niệm 19 năm thành lập Binh Chung Nhảy Dù do BTL/SĐND phổ biến vào tháng 11/1974.

–Phòng vẫn trực tiếp một số chiến hữu và Niên Trưởng trong SĐND: Đại tá Ngô Xuân Nghị.

Đại úy Võ Trung Tín – Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202

Đại úy Nguyễn Hữu Viên – Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù

Email: pvotin@gmail.com



Chuẩn tướng
Trương Quang Ân



Trung tá Đào Văn Hùng



Anh đi trên bốn Quân Khu - Vết chân trai sử thiên thu lưu truyền.



*Nguồn: Internet eMail by **MĐ Võ Trung Tín** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Năm, April 23, 2015
Cập nhật ngày Thứ Hai, September 7, 2020
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*