



Trận đánh Căn Cứ Hỏa Lực 5

(từ ngày 20/5/1971 đến 19/6/1971)

Căn cứ Hỏa lực 5 (CCHL-5) nằm ngay trên một đỉnh đồi cao độ 1338m gần ngã ba tam biên Việt-Miên-



Lào, là một trong một dãy cao điểm chiến lược chạy dài từ Bắc xuống Nam với những Căn Cứ 6, 5, Yankee, Charlie và Hotel tọa lạc trên dãy núi hình cánh cung Rocket Ridge nằm dọc theo phía Tây Quốc Lộ 14 khoảng 12 cây số, cách căn cứ Tân Cảnh chừng 5 cây số về phía Nam và cách Căn cứ 6, đồi 1001, khoảng trên 2km chệch về phía Đông Nam. Đơn vị trú phòng là Tiểu đoàn 2/Trung đoàn 42 của SĐ22BB do Thiếu tá Nghĩa làm Tiểu Đoàn Trưởng. Trung đoàn 42BB vốn là một Trung đoàn biệt lập thuộc Đặc Khu 44, đã có kinh nghiệm chiến đấu ngăn chặn, và tiêu diệt nhiều đơn vị bộ đội CSBV xâm nhập, mục đích cướp bóc miền Nam. Nhưng tình hình chiến sự ngày một gia tăng, một Trung đoàn Bộ Binh đơn độc khó có thể chống chọi được với áp lực thô bạo của CSBV. Năm 1969, Bộ TTM/QLVNCH đã sáp nhập Trung đoàn 42BB vào Sư Đoàn 22 Bộ Binh đã có sẵn 3 Trung đoàn 41BB ở Phù Cát, Trung đoàn 40BB ở Bồng Sơn, và Trung đoàn 47BB Hàm Rồng-Pleiku để bảo vệ khu vực vùng 3 biên giới.



Căn Cứ Hỏa Lực (FSB) 5

Nhờ tin tức tình báo, đơn vị trú phòng TĐ2/Trung đoàn 42BB đã biết chắc Việt Cộng có khả năng đánh lớn, nên đã báo động cho các thuộc hạ sẵn sàng tác chiến, chuẩn bị thật kỹ lưỡng súng ống, đạn dược, phải luôn kiểm soát chặt chẽ các vọng gác không được lơ là chảnh mảng vì địch có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Cộng quân tấn công CCHL-5:

Khoảng một tháng sau ngày đại bại tại Căn cứ hỏa lực 6, Tướng VC Hoàng Minh Thảo quyết chí phục hận, liền thu nhặt các đơn vị què quặt mới được tái trang bị sau các trận ở Hạ Lào và tại CCHL-6, được gán hai sư đoàn để bao vây và tấn công vào căn cứ hỏa lực số 5 đồi 1338. Cường độ ác chiến đẫm máu xảy ra quanh căn cứ này không thua gì trận chiến trước đó một tháng tại CCHL-6. Tiểu Đoàn 2/42/22BB đang trấn giữ CCHL-5.

Ngày 20/5/1971 mặt trận B3 CSBV tung 2 Tiểu đoàn K1/Trung đoàn 28 và Tiểu đoàn K3/Trung đoàn 400 Đặc Công cùng một Đại Đội súng phun lửa tấn công CCHL-5. Buổi chiều, sau chuyến Trực thăng vừa tiếp tế xong, đêm đến vào lúc 3 giờ sáng, cộng quân với quân số áp đảo bắt đầu khai hỏa ngay cổng bên hông

của căn cứ do ĐĐ3/2/42 của Trung úy Đắc trấn đóng. Từng loạt đạn B40, B41, AK đua nhau cắt xé hàng rào. Toán đặc công cảm tử của địch bò vào vòng đai phòng thủ bị đơn vị trú phòng phát hiện. Từng loạt tiếng hô xung phong bị cắt quãng bởi hàng loạt lựu đạn ném tay chính xác của các chiến sĩ BB phòng thủ dưới giao thông hào, đã bẻ gãy hàng loạt xung phong của giặc, phá vỡ âm mưu đột kích của địch.

Nhờ chuẩn bị trước, Tiểu Đoàn phòng ngự 2/42BB đã phản công quyết liệt, Từng loạt lựu đạn MK2, đã bẻ gãy hết đợt xung phong này đến đợt xung phong khác của địch. Tiếng nổ không nơi xuất xứ khiến địch quân hoàn toàn bối ngỡ và không phát hiện được chủ lực của ta phát xuất từ đâu, để mà triệt hạ và đành chịu bị động nằm tại chỗ chờ chết.

Rồi từng loạt đạn pháo tập dợt phòng bắn xối xả trên đầu địch đã kèm chế các cuộc tấn công biển người mà địch thường áp dụng để uy hiếp các tiền đồn, những trái hỏa châu bắt đầu soi rọi bầu trời lộ dần cảnh chiến trường khét lẹt mùi thuốc súng, những tiếng thét hãi hùng trong đêm, cùng tiếng xung phong trong tuyệt vọng của kẻ thù, làm vững tin hơn trong lòng người chiến sĩ chiến đấu bảo vệ tự do; một chiến trường địch đã chọn và đã sắp xếp, để dàn trận địa chiến, thử lửa cấp Sư đoàn với quân trú phòng, VC đã thất bại hoàn toàn.

Mặt trời nhô lên cao cũng là lúc cuộc chiến đã tàn, đơn vị trú phòng mở cuộc hành quân lục soát chiến trường, sau khi bắc loa kêu gọi các tên địch quân còn sống sót đầu hàng, từng loạt đạn thi nhau xả vào những bụi rậm nơi có thể còn sức đề kháng của giặc. Nhiều xác địch nằm vất vẻo đu đưa trên hàng kẽm gai phòng thủ, thể trận địch hoàn toàn tan rã.

Kết quả sơ khởi, ta bắt sống 11 tên đặc công, nhiều tên đã từng tham dự trận Hạ Lào, 43 xác đếm được chung quanh căn cứ và còn vô số xác khác chưa được kiểm chứng. Binh sĩ trú phòng bắt đầu tu sửa lại các hàng dây kẽm gai phòng ngự, các giao thông hào bị đạn địch phá sập, còn phải đào một hố lớn chôn tập thể xác các tử thi Việt cộng, bên ta hoàn toàn vô sự.

Cộng quân bao vây Căn Cứ:

Trưa lại, một chiếc trực thăng Chinook đến tiếp tế bổ sung những gì khiếm khuyết, và bốc đi các tù binh và những chiến lợi phẩm. Khi chiếc Chinook vừa cất cánh, nhiều tiếng nổ ầm lên vang vọng từ phi đạo, vài tiếng thét đau đớn của quân ta, có lẽ đã trúng đạn pháo. Sau một đêm tấn công bất ngờ không thành, địch chọn pháo khủng bố hầu lung lạc tinh thần binh sĩ ta, loạt pháo đã gây cho ta một tử thương và hai bị thương.

Thất bại ban đầu đã làm chùn chân giặc cộng, yếu tố bất ngờ không tràn ngập được mục tiêu như ý, các mũi dùi tấn công bị bẻ gãy, những ngày sau đó địch dồn sang pháo hỏa tập, canh bắn những trực thăng tiếp tế, khóa chặt đường lấy nước sinh hoạt hằng ngày, binh sĩ thiếu nước trầm trọng vì đường dẫn xuống nguồn suối đã bị địch cắt đứt hoàn toàn, trực thăng tiếp tế không thể nào đáp xuống phi-đạo. C47 bay từ trên cao thả dù tiếp tế có khi rơi vào vùng VC kiểm soát. Quân trú phòng nhờ vài con mưa nhỏ lát phát căng poncho mỗi người hứng được khoảng vài nón sắt, cũng không đến nỗi chết khát, tuy nhiên các loạt pháo của địch gây cho chúng ta nhiều tổn thất hơn về nhân mạng, tinh thần binh sĩ có phần bị giao động.

Chiều ngày 23/5, từ trên đỉnh núi Yankee, địch nã hàng loạt súng cối 82ly về phía ta, không gây thiệt hại đáng kể. Quân ta đã phản pháo và khóa họng ổ 82ly của địch.

Rạng ngày 24, từ trong đêm khuya tịch mịch, những tiếng gầm thét vang lên của từng loạt đạn. Địch quân đã đánh vào mặt Nam của căn cứ, nơi Đại Đội 1 của Trung úy Lê Văn Thọ Đại Đội Trưởng trấn giữ. Lần



Grenade MK 2

này cộng quân có lẽ đã điều nghiên kỹ hơn, nên chúng đã tràn ngập được mục tiêu, Quân ta và địch đang quần thảo dữ dội nơi đó... Trung úy Thọ đã xin tác xạ trực tiếp vào chính đơn vị của mình. Bộ Chỉ Huy đã mất hẳn liên lạc vô tuyến...

Đại đội 1/2/42BB đóng độc lập như một tiền đồn án ngữ mặt trước của Tiểu Đoàn, nối liền Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn bằng con đường phẳng lý khoảng 300m, từ bên này nhìn sang bên kia rất rõ và vì thế, mặc dù đã tràn ngập mục tiêu, nhưng VC không dám chiếm giữ, một phần vì hỏa lực căn cứ rất là hùng hậu, một mặt muốn lấy lại uy tín vì thiệt hại quá nặng nề trong trận chiến đầu tiên. Sáng ngày, TD2/42 mở cuộc hành quân sang lục soát chiến trường, bắt liên lạc, gom các binh sĩ bị thất tán. Đơn vị lục soát mục tiêu đã không gặp một sức đề kháng nào. Kiểm điểm lại, Đại Đội 1 đã hy sinh hơn một nửa đại đội kể cả Trung úy Thọ ĐĐT, binh sĩ tản lạc đã được gom về đầy đủ, đổi lại 29 xác địch đếm được, chưa kể số không đếm được, chứng tỏ anh em đã chiến đấu rất anh dũng.

Ngày 26/5 và những ngày tiếp theo, VC nã đủ loại súng vào căn cứ, gây cho quân trú phòng nhiều thiệt hại, tất cả mọi sinh hoạt thường ngày bị gián đoạn. Tổng cộng có 3 chiếc trực thăng bị bắn rơi khi cố gắng tiếp tế và tản thương. Đơn vị trú phòng là Tiểu đoàn 2/Trung đoàn 42BB của SD22BB đã bị bao vây hơn một tuần lễ, kho dự trữ của căn cứ bị pháo địch đốt cháy nên cạn kiệt hết cả đạn dược cũng như thực phẩm, vì vậy Quân Đoàn 2 khẩn cấp yêu cầu Bộ Tổng Tham Mưu tăng viện, do đó Lữ Đoàn I Nhảy Dù được điều động tham chiến tại chiến trường này.

Lực lượng Nhảy Dù tham chiến:

Lực Lượng địch: Mặt trận B3

- Trung đoàn 28 vừa tái bổ sung
- Trung đoàn 66 vừa tái bổ sung
- Trung đoàn 95 (còn gọi là Trung đoàn 400 Đặc công)
- Đơn vị phòng không.

Lực lượng Bạn:

- LĐIND do Đại tá Lê Quang Lương chỉ huy với 3 Tiểu đoàn
- TĐ3ND, TĐT là Trung tá Lê Văn Phát
- TĐ8ND, TĐT là Thiếu tá Văn Bá Ninh
- TĐ9ND, TĐT là Thiếu tá Trần Hữu Phú
- TĐ1PBND, TĐT là Thiếu tá Bùi Đức Lạc
- ĐĐ1TSND
- Và các đơn vị yểm trợ ĐĐ1QYND, ĐĐ1CBND và Trung Đội 1 TTND.

Diễn tiến:

Việt cộng bây giờ trong tình trạng hoàn toàn bị động, tiến thoái lưỡng nan quân số hao hụt, đói khát và bệnh tật, quân CSBV toàn là con nít khoảng 13, hoặc 14, 15. Các chốt đóng quân lộ dân, các phi tuần khu trục, phản lực Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ phối hợp cùng pháo binh, thay phiên tác xạ ngày đêm. Lính VC ẩn náu sâu dưới hầm hố cá nhon chiến đấu trong tuyệt vọng, các trung đoàn chủ lực chặn đánh viện binh ta đã không còn yếu tố bất ngờ nữa. Mặc dù vậy khi đã vào bước đường cùng, Vem có thể liều mạng hơn, vì bọn chánh trị viên VC luôn luôn xem mạng người như là cỏ rác, không hơn gì súc vật.

Ngày 2/6/1971 BCH/Lữ Đoàn I Nhảy Dù với 3 Tiểu Đoàn 3, 8 & 9ND do Đại tá Lê Quang Lương làm Lữ Đoàn Trưởng được không vận đến Phi Trường Cù Hanh Pleiku, sau đó dùng đường bộ di chuyển đến Dak

To (Tân Cảnh) để giải tỏa áp lực địch. BCH/LĐIND, TĐ8ND trừ bị và các đơn vị yểm trợ đóng quân tại Tân Cảnh.

Ngày 3/6/1971 dưới sự yểm trợ hỏa lực của Pháo Binh, Cobra và khu trục skyraider, 3 Đại Đội Nhảy Dù 31, 32 và 34 dàn quân từ phía Nam căn cứ khoảng 3km, tấn chiếm mục tiêu trên núi quanh căn cứ hỏa lực số 5 nhưng bị hỏa lực của địch cầm chân không tiến lên được vì địch quân đã đào sẵn những công sự phòng thủ kiên cố sâu trong lòng núi và hỏa lực phòng không dày đặc của địch.



Phóng đồ hành quân Căn Cứ Hỏa Lực 5 ngày 3/6/1971

Hôm sau, ngày 4/6/1971 Tiểu đoàn 9ND được đưa vào vùng hành quân cách căn cứ 5 chừng 2km, về hướng Bắc, lục soát xung quanh để mở rộng vòng đai và triệt hạ các súng phòng không của địch. Các cánh quân của 2 Tiểu Đoàn đều chạm mạnh. Địa thế quanh căn cứ 5 rất hiểm hóc, rừng già cây cối to lớn cao ngất tùm xanh, địch quân lại chuẩn bị sẵn đào những hố chiến đấu hàm ếch và lẩn khuất nên rất khó đánh. Chiến sĩ Dù phải cận chiến bằng lựu đạn tay mới diệt được địch thủ, các chốt VC lần lượt bị triệt hạ dần dần.

Đến ngày thứ ba 6/6/1971, LĐIND thay đổi chiến thuật, TĐ3ND và TĐ9ND vẫn giữ vị trí đánh cầm chân địch. Trong khi đó, TĐ8ND được trực thăng vận đồ thẳng bốn Đại Đội lên đỉnh núi đánh xuống. Sau khi đổ quân, Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù dàn đội hình tác chiến, chia thành 3 mũi tấn công từ trên đánh xuống, tức là đánh từ sau đánh tới. Đại Đội 83 của Đại úy Đức (Đức Cồ) án ngữ trên bãi đáp làm thành phần trừ bị. Mũi tấn công chính là Đại Đội 81 do Đại úy Trương Ngọc Ni làm ĐĐT tấn công vào sườn núi phía Đông. Cánh trái của ĐĐ81 là Đại Đội 82 của Đại úy Trần Toán tấn công vào sườn núi phía Bắc và Cánh phải do ĐĐ84 của Đại úy Nguyễn Quang Vân tấn công vào mặt phía Nam. Sau trận pháo hỏa tập kinh hồn và chính xác của TĐ1 Pháo Binh Nhảy Dù, ba cánh quân ào ạt tấn chiếm mục tiêu một cách thần tốc và bất ngờ.

Vì cộng quân chỉ chuẩn bị đội hình chặn đánh quân tiếp viện từ phía chân núi đánh lên, không ngờ Nhảy Dù từ trên đánh xuống nên chúng không thể xoay sở được. Bị tấn công bất ngờ, địch quân hốt hoảng hết đường chống trả nên bị tiêu diệt gần hết, số còn lại bỏ chạy thực mạng về phía chân núi rồi lợi dụng đêm đen trốn rút đi mất bỏ lại chiến trường hằng trăm xác chết và ta đã tịch thu hằng trăm vũ khí đủ loại.

Trong trận này Tiểu Đoàn 8ND thiệt mất một sĩ quan trẻ tài giỏi Đại Đội Phó ĐĐ81ND là Trung úy Phạm Vĩnh Sanh bị cộng quân bắn sê trên đường tiến quân.

Ngay sau đó, Tiểu Đoàn 3ND đang làm rào cản và nghi binh dưới chân núi đã điều động các đơn vị trực thuộc đánh ngược lên núi dồn ép cộng quân ở hai đầu. Bộ chỉ huy Tiểu Đoàn & Đại Đội 30 chỉ huy được trực thăng đổ thẳng vào trong căn cứ 5. Đại Đội 33 do Trung úy Nguyễn Hữu Viên làm ĐĐT, được trực thăng vận đến án ngữ trên một ngọn đồi yên ngựa giữa CC5 và Yankee để làm trừ bị và ngăn chặn địch quân tấn công từ phía sau. ĐĐ32ND do Đại úy Thiệp làm Đại Đội Trưởng, ở chân đồi phía Đông Nam Căn Cứ 5, chờ đêm tối, đột kích tấn công ngược lên đỉnh núi quanh mấy hang đá trước CCHL-5 mà địch thường ẩn núp để bắn đại bác không giật 57ly thẳng vào căn cứ. Địch quân không ngờ các Thiên Thần Mũ Đỏ lại bay đêm. Nên khi lính Nhảy Dù vừa xuất hiện chúng không kịp trở tay, quân ta tung lựu đạn vô hang đá đã tiêu diệt trọn ổ và thu được một đại bác 57ly không giật và 4 khẩu AK-47 (Thiếu úy Hoa Hải Yên tử trận vì bị địch quân bắn sè).

ĐĐ34ND tiến chiếm đỉnh cao Yankee ở phía Nam CCHL-5 để diệt các khẩu pháo và phòng không của địch, chính nơi đây cộng quân đã bắn rơi một chiếc Skyraider bay xuống thấp để yểm trợ quân bạn. Trên đỉnh Yankee, cộng quân đã đóng chốt trong các công sự phòng thủ kiên cố do quân Mỹ để lại. Trung úy Ngua, ĐĐT/ĐĐ34 được lệnh bằng mọi giá phải chiếm cho bằng được. Đại Đội 31 sau khi dọn sạch mục tiêu được chỉ định, án binh bên triền núi sẵn sàng tiếp ứng cho đơn vị bạn.

Đại Đội 34 chờ đêm đến, mở đội hình phân tán mỏng, nhanh như chớp tấn công vào mục tiêu, địch không kịp trở tay các chốt bị diệt gọn, thành phần còn lại hốt hoảng chạy tán loạn bỏ lại tại hiện trường trên 10 xác chết, 2 súng B40 và 8 AK-47. Về phía Đại Đội 34 Trung úy Phạm Đồng bị thương bẻ xương đầu gối. Sau khi thanh toán các mục tiêu, các đơn vị Nhảy Dù bung rộng lục soát quanh vùng. Cuối cùng sau 2 tuần lễ hành quân, Các chiến sĩ Nhảy Dù đã tiêu diệt hết từng chốt một của địch, các đơn vị CSBV đã tháo chạy về phía bên kia biên giới. Ngày 19/6/1971 quân dân ta reo mừng chiến thắng nhân ngày Quân Lực. Đây là món quà đơn sơ của người lính chiến Nhảy Dù gửi tặng người hậu phương tại Quân Khu 2.

Sau đó LĐIND được di chuyển về Pleiku nghỉ ngơi một tuần lễ và lên phi cơ C-141 không lộ vào ngày 28/6/1971 được không vận về Sài Gòn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.



Tài liệu tham khảo:

- 1. Thiên Hùng Ca QLVNCH của Phạm Phong Dinh - LĐ1 & 2 ND tại Căn Cứ 5 và Căn Cứ 6*
- 2. Trận Chiến CCHL-5 của NT2 Nguyễn Văn Đây trên trang web: Cựu SQSQ/K2/DHCTCT/Dalat*
- 3. Phỏng vấn các chiến hữu Nhảy Dù*



Trích và cập nhật từ quyển “20 Năm Chiến Sự” - Binh chủng Nhảy Dù
Tác giả:



Đại úy Võ Trung Tín Tiểu đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202
Đại úy Nguyễn Hữu Viên Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435
1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704
Email: 20namchiensu@gmail.com



Tổng Phát Hành: **Mr. Hải Võ**
1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704
Tel: 714-856-9202. Email: 20namchiensu@gmail.com
Giá quyển sách: **\$40.00USD** (Ngoài Hoa Kỳ: **\$50.00USD**)

Nguồn: Internet E-mail by Võ Trung Tín chuyển

Đăng ngày Thứ Sáu, July 29, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH