

THƠ NHỮNG NĂM CON GÀ.



Giống gà Ayam Cemani quý hiếm và đắt đỏ xuất xứ từ đảo Java của Indonesia. Chúng “du ngoạn” sang châu Âu vào năm 1998. Theo tiếng Indonesia, từ “Ayam” có nghĩa là “gà” và “Cemani” mang nghĩa “hoàn toàn đen”.

2017, ĐINH DẬU

TỔNG TIỄN KHỈ ĐI MỪNG ĐÓN GÀ

KHỈ đi để lại điều không vui,
Biển Đông Trung Cộng quậy tơi bời.
ASEAN hợp lực cùng quân Mỹ,
Bảo vệ thanh bình cho mọi nơi.
KHỈ đi để lại điều không vui,
Hồi giáo Âu Phi những loạn đời.
Cướp của giết người không phục chúng,
ĐỂ ALA Thánh cho lên Trời.
KHỈ đi để lại điều không vui,
Kinh tế trầm suy khổ mọi người.
Âu, Á phải cùng nhau chấn chỉnh,
Cho toàn nhân loại sống yên vui.
-oOo-
Tổng tiễn KHỈ đi mừng đón GÀ,
Mong rằng muôn sự sẽ thắng hoa.
Đói nghèo bệnh tật thường xuyên giảm,
Hạnh phúc tràn lan đến mọi nhà.

Tổng tiễn KHỈ đi mừng đón GÀ,
Khắp nơi kinh tế được tăng gia.
Lao công đủ việc làm theo sức,
Cuộc sống gia đình vui ấm no.
Tổng tiễn KHỈ đi mừng đón GÀ,
Chiến tranh nóng lạnh gây can qua.
Đông Tây hòa hợp thôi giành giật.
Không tức nước, chẳng lo vỡ bờ.
Tổng tiễn KHỈ đi mừng đón GÀ,
Toàn nhân dân Việt quyết tham gia.
Dẹp tan Cộng đảng quân tàn bạo,
Đoàn kết chung lo việc nước nhà.
Bình đẳng Nhân quyền cho mọi giới,
Phục hưng đạo đức theo Ông Cha.
Điều hành kinh tế như Tư Bản,
Chính trị theo khuôn mẫu Cộng Hòa.

-oOo-
Độc lập, Tự do, dân hạnh phúc,
Tương lai phồn thịnh, dân hoan ca.
Thanh bình ổn định, dân mừng rỡ,
Nhân loại đồng hành bên chúng ta.
-oOo-
HY VỌNG ĐINH DẬU NIÊN LAI VẠN SỰ
THÀNH.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG
Little Saigon, Nam California, Tết Đinh Dậu
28-1-2017.

1945, ẤT DẬU

BA SỰ KIỆN LỊCH SỬ KHÓ QUÊN.

1. ĐÔNG DƯƠNG ĐỔI CHỦ

Tháng Ba, ngày Chín, Bốn mươi lăm (9-3-1945),
Nước Pháp tình hình thật tối tăm.
Chính quốc rơi vào tay Đức quốc,
Đông Dương quân tướng bị giam cầm.
Phiệt quân Nhật Bản thay làm chủ,
Thực dân da trắng ức nhục căm!!!
-oOo-
Bốn lăm, ngày chín, tháng ba (9-3-1945),

*Đông Dương, Pháp bị Nhật cho ra đũa.
Dân Miên, Lào, Việt hả hê,
Tuyên ngôn Độc lập xây quê mạnh giàu.*

2. QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỘC LẬP 87 NGÀY

*Nhật vừa làm chủ Đông Dương,
Annam Bảo Đại hiệp thương đổi đời.
Bỏ nền Quân chủ lỗi thời,
Lập Quốc gia mới theo người Mỹ Âu.
Đất nước Quốc trưởng đứng đầu,
Kể theo Thủ Tướng lo âu mọi ngành.
Tuyên ngôn Độc lập phát thanh,
Được dân Thế giới hoan nghênh hết mình.*

-oOo-

*Quốc gia Việt Nam mới toanh,
Bắt đầu phát triển ngon lành yên vui.
Bỗng dưng bị bọn hại đời,
Việt Minh cộng sản quậy hô bất ngờ.
Ép ông Bảo Đại hạ cờ,
Thôi làm Quốc trưởng theo Hồ gian manh.
Vì lo chết phải xuống nhanh,
Nhận làm Cố vấn cho anh Cáo già!!!*



Quốc Trưởng Bảo Đại.



Gian tặc Hồ Chí Minh.

3. VIỆT MINH LÀM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

*Cách mạng Bốn Lăm (19-8-1945) tạo đổi đời,
Cương thường đảo lộn khắp nơi nơi.
Cha Con Ông Cháu thành đồng chí,
Già Trẻ Thầy Trò chung thứ ngôi.
Thế giới đại đồng, không Tổ quốc,
Công Nông chuyên chính, chẳng tình người.
Đấu tranh giai cấp tràn oan nghiệt,
Việt Cộng (1) tàn hung hại giống nòi.*

Lạng Sơn, Mùa Trung Thu 1945.

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Ghi chú (1) Đảng Việt Cộng theo ý thức hệ cộng sản với phương châm “Trí, Phú, Địa Hào, đào tận gốc tróc tận rễ.” để trong xã hội chỉ còn lại một giai cấp duy nhất là “giai cấp vô sản” họp thành bọn cai trị đất nước theo đường lối cộng sản của Lenine độc tôn độc tài tàn bạo vô nhân đạo.

1957, ĐINH DẬU ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA VỚI ẤP CHIẾN LƯỢC

*Từ khi ẤP CHIẾN LƯỢC ra đời,
Việt Cộng nằm vùng hết quậy hô.
Đất nước an bình dân chúng khoái,
Nông thôn, Thành thị sống yên vui.*

-oOo-

*NHÂN DÂN TỰ VỆ được thành hình,
Tổ chức an ninh phát triển nhanh.
Việt Cộng hết thời lén góp thuế,
Toàn dân hoan hỉ sống an bình./.*

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG
Saigon, Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa.



Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
Ngô Đình Diệm

1969, KỶ DẬU **HOA KỲ THAY CHIẾN LƯỢC** **TOÀN CẦU (1)**

*Quân Cộng tan tành sau Mậu Thân,
Hoa Kỳ hoạch định mưu canh tân.
Hiệp cùng Trung Cộng làm kinh tế,
Quậy phá Liên Xô lụn bại dần.
Dụ dỗ Việt Minh vào hội nghị,
Hiệp thương đình chiến, trấn an dân.
Mặc cho Nam Việt không đồng ý,
Mỹ vẫn thực thi chẳng ngại ngần!!!*

-oOo-

BUỒN ÔI, THẬT LÀ BUỒN!!!

Sài Gòn, Xuân Kỷ Dậu 1969.

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Ghi chú (1) Bắc Việt có âm mưu dùng Quân đội Chính quy đưa từ miền Bắc xâm nhập vào Nam cùng với nhóm Mặt trận giải phóng miền Nam (tay sai do Bắc Việt thành lập) để

thực hiện cuộc Tổng Tấn Công tất cả các Tỉnh tại miền Nam vào dịp hưu chiến Tết Mậu Thân 1968. Tình báo Mỹ biết nhưng không thông báo cho Việt Nam Cộng Hòa hay, vì 2 lý do: -1. Khi khởi chiến Mỹ sẽ không can thiệp để xem khả năng Quân lực VNCH vững mạnh đến mức nào? -2. Khi toàn lực lượng Việt Cộng đã xuất hiện tại các thành phố, Mỹ mới ra tay hiệp lực cùng QLVNCH để tiêu diệt chúng. Quân Việt Cộng sẽ thất bại vì chết nhiều nên các đơn vị sẽ tan rã. Hoàn cảnh này sẽ buộc Chính phủ Hà Nội phải đồng ý ngòì vào bàn hội nghị với Mỹ để Hiệp thương đình chiến cho Mỹ rút quân ra khỏi Đông Dương, nhằm thực hiện Chiến lược Toàn cầu mới của họ là giao toàn Việt Nam cho Trung Cộng để đổi lại việc Trung Cộng hiệp lực với Mỹ hoạt động lật đổ Chính quyền Liên Xô Nga.

1981, XUÂN TÂN DẬU **XÓM HOÁN BÙ**

Sửa đường xuyên xóm Hoán Bù,
Phùn (1) giăng, Bắc (1) thổi mịt mù rừng hoang.

Tranh nghèo mười mái chấn ngang,
Thành phần Đảng buộc bỏ làng đến đây.

Xưa kia Cố Nội theo Tây,

Thuộc dòng "Tư sản" phải đày cách Dân.

Bốn năm chuyển chỗ một lần,

Thâm sơn cùng cốc, trước gần sau xa.

Quần quây Nam, Nữ, Trẻ, Già,

Bên nhau cả họ tham gia cuộc cày.

Thiếu nhi tuổi trẻ thơ ngây,

Gom phân, cắt cỏ hàng ngày định công.

Tuổi già sáu chục lưng còng,

Chăn trâu, giữ trẻ, vợ chồng chia lo.

Sấn ngô độn bữa đói no,

Thân choàng áo đụp co ro cơ hàn.

Ốm đau, lá ngải (2) xông than,

Mệnh chung, vui xác nghĩa trang bia rừng.

Suy ra, cũng loại tập trung,

San bằng giai cấp ra nông nổi này.
Sống nay chẳng biết đến mai,
Cuộc đời tăm tối nào ai thấu cùng.
Oán than dâng vọng Thiên Cung,
Hỡi Trời! Thấy cảnh náo nùng này chẳng ???

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Phân trại K1, Trại Thanh Phong, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hóa.

Toàn Phân trại K2 phát động đợt “Thi đua” đầu năm Tân Dậu, sửa đường cho xe hơi chạy, từ phân trại K2 đi phân trại K3 thuộc Trại Thanh Phong, Như Xuân, Thanh Hóa.

Ghi chú: (1) Mưa Phùn là loại mưa hạt nhỏ nhẹ rơi liên tục lất phất bay theo gió như sương mù, gió Bắc là loại gió rất lạnh từ phương Bắc thổi xuống vào mùa Đông.
(2) Ngải Cứu là một loại thảo, mọc xen lẫn trong cỏ hoang, hình thù cây và mùi vị thơm hăng hắc giống như rau cúc, nhưng có chất nhựa rất đắng, thường được dân gian Việt Nam dùng làm một trong các vị thuốc Nam. Hoặc bỏ vào nước cùng với lá tre, lá bưởi, lá xả, cỏ mần trầu, đem đun sôi lên dùng làm thuốc xông cho đổ mồ hôi để trị bệnh cảm sốt.
Hoặc đem xào nóng trên lửa, rồi cuộn trong miếng vải để chườm trên những nơi có thương tích bầm tím và đau nhức trên cơ thể. Hoặc bỏ vào chậu than đang đỏ rực, cho ngún cháy dần tỏa ra mùi thơm để lấn át các mùi hôi hám khác trong căn phòng. Hoặc bằm nhỏ phơi khô, trộn chung với các vị lá thuốc khác bỏ vào nồi nước nấu lên để uống trị các bệnh về nội tạng...



Tháng 8-1992, Gia đình tới Iowa định cư tự nạn theo diện H.O.10.

1993, QUÝ DẬU XUÂN QUÊ HƯƠNG MỚI

*Nhâm Thân đoàn tụ Hội Long Vân,
Quý Dậu hoan ca đón Phước Thần.
Con Cháu vui mừng cuộc sống mới,
Ông Bà hoan hỉ đời canh tân.
Qua rồi kiếp tối tăm cơ cực,
Đang đến thời tươi sáng sương thân.
Đất mới trào dâng muôn vận mới,
Hân hoan hòa nhập cuộc xoay vần.
-oOo-
Quý Dậu mừng Xuân nhớ cố hương,
Đồng bào cùng khốn thiếu tình thương.
Đêm ngày lặn đặng giành cơm áo,
Sớm tối âu lo mắc đoạn trường.
Gấu tuyết Liên Sơn nay đã xẹp,
Sói lang Việt Cộng vẫn còn ương.
Thế gian nhân đạo yêu Dân chủ,
Hãy giúp Việt Nam thoát bạo cường.*

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

**Garden Grove, Nam California, 23-1-1993
Tết Quý Dậu.**

Bài thơ đã được đọc trong buổi Đại hội Cựu Tù nhân chính trị Nam California hội ngộ tân Xuân Quý Dậu tại trường Golden West College ngày 7-2-1993, và đăng trên Nguyệt san Hội Ngộ của Hội Tương Trợ Cựu Tù nhân Chính trị Việt Nam do Cựu Trung tá Nguyễn Hậu làm Hội trưởng.



2005, ẤT DẬU XUÂN TIẾP TỤC ĐẤU TRANH

*Ba chục năm qua Tết vẫn về,
 Phương Trời lữ khách thiếu hương quê.
 Năm Canh khắc khoải trần thương nhớ,
 Sáu Khắc suy tư lắng nguyện thề.
 Dân tộc khốn cùng, (vì) bầu Quý Đỏ,
 Quê hương tan tác, (tại) lũ u mê.
 Tuổi đời chông chất không sờn chí,
 Tiếp tục đấu tranh loại bọn hề.*

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG
 Fountain Valley, quận Orange, Nam
 California. Tết Ất Dậu ngày 9-2-2005

